



1. Welk profetisch gezicht van het oordeel werd er aan Daniël gegeven ?

“Dat zag ik, totdat er tronen gezet werden, en de Oude van dagen Zich zette, . . . duizendmaal duizenden dienden Hem, en tienduizendmaal tienduizenden stonden vóór Hem; het gericht zette zich, en de boeken werden geopend.” Dan. 7:9, 10.

2. Welke verzekering heeft God omtrent het oordeel gegeven ?

“Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welke Hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een man, die Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft.” Hand 17 : 31.

3. Welke boodschap kondigt het komen van de ure des oordeels aan ?

“En ik zag een andere engel, vliegende in, het midden des hemels, en hij had het eeuwig evangelie, om te verkondigen aan degenen, die op de aarde wonen, en aan alle natie en geslacht, en taal en volk, zeggende met een grote stem : Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel, en de aarde, en de zee, en de fonteinen der wateren gemaakt heeft.” Openb. 14: 6, 7.

4. Wat wordt er met het oog op de ure des oordeels opnieuw verkondigd?

“Het eeuwig evangelie.” Vers 6, eerste gedeelte.

5. Hoe algemeen zal deze boodschap verkondigd worden?

“Aan alle natie, en geslacht, en taal, en volk.” Hetzelfde vers, laatste gedeelte.

6. Wat wordt de gehele wereld opgeroepen te doen ?

“Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid.” Vers 7.

7. Welke bijzondere reden wordt daar voor aangegeven?

“Want de ure Zijns oordeels is gekomen.” Hetzelfde vers.

8. Wie worden alle mensen opgeroepen te aanbidden?

“Hem, die de hemel, en de aarde gemaakt heeft.” Hetzelfde vers.

NOOT- Er is slechts één evangelie (Rom. 1: 16, 17; Gal. 1: 8), dat voor de eerste maal in de hof van Eden verkondigd werd (Gen. 3: 15); dat vervolgens aan Abraham (Gal. 3: 8) en aan de kinderen van Israël (Hebr. 4: 1, 2) werd verkondigd, en dat in ieder geslacht opnieuw gepredikt wordt.

Het evangelie beantwoordt in de ontvouwing ervan aan de behoeften van iedere crisis in de geschiedenis van de wereld. Johannes de Doper verkondigde in zijn prediking, dat het koninkrijk der hemelen nabij was gekomen (Matth. 3: 1, 2), en bereidde de weg voor de eerste komst van Christus. Joh. 1: 22, 23.

Christus zelf kondigde in Zijn spreken de vervulling van een bepaalde tijd-profetie (de negen en zestig weken, of 483 jaren, van Dan. 9: 25) aan, en riep de mensen op om zich te bekeren, met het oog op de komst van de Messias, Wiens komen voorspeld was. Markus 1: 14, 15.

Zo ook wanneer de tijd voor het oordeel aanbreekt, en de wederkomst van Christus nabij is gekomen, zal er een wereldwijde aankondiging van deze gebeurtenissen geschieden in de prediking van het eeuwig evangelie, hetwelk op zulk een wijze verkondigd zal worden, dat het aan de behoeften van de tijd voldoet.'

9. Welk profetisch tijdperk strekt zich uit tot aan de tijd van het reinigen van het heiligdom, of het onderzoekend oordeel ?

“En hij zeide tot mij: Tot twee duizend en driehonderd avonden en morgens; dan zal het heiligdom gerechtvaardigd worden.” Dan. 8 : 14.

10. Wanneer komt dit lange tijdperk tot een eind?

In 1844 n. C. Zie de lezing op bladz. 245.

NOOT- Onze Heer grondde Zijn prediking van het evangelie op de vervulling van het eerste gedeelte van de 2300 dagen, of jaren (Markus 1: 14, 15), een profetie, die de tijd voor de eerste komst vaststelde.

Het gehele tijdperk strekt zich uit tot aan de tijd van het oordeel, juist voorafgaande aan de wederkomst, en aan het eind ervan wordt er een speciale evangelieboodschap gezonden tot de gehele wereld, welke aankondigt, dat de ure des oordeels nabij gekomen is, en die alle mensen oproept om de Schepper te aanbidden.

De feiten van de geschiedenis beantwoorden aan deze verklaring van de profetie, want juist in die tijd (1844) werd er in verschillende delen van de wereld zulk een boodschap verkondigd. Dit was het begin van de grote boodschap van de wederkomst, die thans over de gehele aarde gehoord wordt.

11. Hoe wordt de ware God onderscheiden van alle valse goden?

“Alsdan zult gijlieden tot hen zeggen : De goden, die de hemel en de aarde niet gemaakt hebben, zullen vergaan van de aarde. . . . Die (de ware God) de aarde gemaakt heeft door Zijn kracht, Die de wereld bereid heeft door Zijn verstand.”
Jer. 10: 11, 12.

12. Om welke reden komt onze aanbidding Gode rechtmatig toe?

“Want de Heer is een groot God, ja een groot Koning boven alle goden; . . . Wiens ook de zee is, en Hij heeft 2e gemaakt, en Zijn handen hebben het droge geformeerd. Komt, laat ons aanbidden en nederbukken; laat ons knielen voor de Heer, Die ons gemaakt heeft.” Ps. 95: 3-6.

13. Waarom aanbidden de hemelen God?

“Zo vielen de vier en twintig ouderlingen voor Hem, die op de troon zat, . . . zeggende: Gij, Heer zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer, en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen.” Openb. 4: 10, 11.

14. Welk gedenkteken van Zijn scheppende macht heeft God opgericht?

“Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. . . . Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de Zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de Heer de Sabbatdag, en heiligde dezelve.”
Exod. 20:8–11.

15. Welke plaats neemt de Sabbat in het verlossings Werk in?

“Daartoe gaf Ik hun Mijn Sabbatten, om een teken te zijn tussen Mij en tussen hen, opdat zij zouden weten, dat Ik de Heer ben, Die hen heilige.” Ezech. 20: 12.

16. Hoe velen zijn betrokken in het oordeel ?

“Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus; opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.” 2 Kor. 5: 10.

17. Wat zal de standaard zijn in het oordeel?

“Want wie de gehele wet zal houden, en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle; want die gezegd heeft: Gij zult geen overspel doen; die heeft ook gezegd : Gij zult niet doden. Indien gij nu geen overspel zult doen, maar Zult doden, zo zijt gij een overtreder der Wet geworden. Spreekt alzo, en doet alzo, als die door de Wet der vrijheid zult geoordeeld worden.” Jak. 2: 10-12.

18. Welke vermaning wordt er, met het oog op het oordeel, gegeven ? -

“Van alles, wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees God, en houd Zijn geboden, want dit betaamt alle mensen; want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad.” Pred. 12:13, 14.

NOOT- Een vergelijking van Openb. 14: 7 met Pred. 12: 13, 14 doet zien, dat de wijze om God te verheerlijken is, Zijn geboden te houden, en dat er in bij de prediking van de boodschap van de ure des oordeels nadruk moet worden gelegd op de plicht van het houden van de geboden. Dit wordt duidelijk aangetoond door de beschrijving, welke gegeven wordt van de mensen, die door de prediking van deze boodschap,

in verband met de andere boodschappen, welke er onmiddellijk op volgen, en er mede samen gaan, uit alle natie en geslacht, en taal en volk uitvergaderd worden. Er wordt van deze mensen gezegd: “Hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. ” Openb. 14: 12.