



1. Welke aankondiging volgt onmiddellijk op de boodschap van de ure des oordeels van Openb. 14:6, 7?

***“En er is een andere engel gevolgd, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, die grote stad.”*** Openb. 14: 8, eerste gedeelte.

2. Welke reden wordt er gegeven voor de val van Babylon ?

***“Omdat zij uit de wijn des toorns van haar hoererij alle volken heeft gedrenkt.”*** Hetzelfde vers, laatste gedeelte.

3. Hoe werd de ondergang van het oude Babylon voorspeld?

***“Alzo zal Babylon, het sieraad der koninkrijken, de heerlijkheid, de hovaardigheid der Chaldeën, zijn gelijk als God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft.”*** Jes. 13: 19.

4. Welke oproeping werd er gedaan om uit Babylon uit te komen ?

***“Vliedt uit het midden van Babel, en redt een iegelijk zijn ziel, wordt niet uitgeroeid in haar ongerechtigheid, want dit is de tijd van de wraak des Heren, Die haar de verdienste betaalt.” Jer. 51 : 6.***

5. Wat heeft het oude Babylon aan al de volken gedaan?

***“Babel was een gouden beker in de hand des Heren, die de ganse aarde dronken maakte; de volken hebben van haar wijn gedronken; daarom zijn de volken dol geworden.”*** Vers 7.

6. Wat was het gevolg van deze afval?

***“Schielijk is Babel gevallen en verbroken, huilt over haar; neemt balsem tot haar pijn, misschien zal zij genezen worden.”*** Vers 8.

7. Wat deed de koning van Babylon juist vóór de val van de stad ?

***“De koning Belsazar maakte een grote maaltijd voor zijn duizend geweldigen, en hij dronk wijn voor die duizend.”*** Dan 5: 1.

8. Door welk bevel verwierp de koning de godsdienst, welke Daniël en anderen, die God vreesden, in Babylon geleerd werd ?

***“Als Belsazar de wijn geproefd had, zeide hij, dat men de gouden en zilveren vaten voortbrengen zou, die zijn vader Nebukadnezar uit de tempel, die te Jeruzalem geweest was, weggevoerd had; opdat de koning en zijn geweldigen, zijn vrouwen en zijn bijwijven daaruit dronken.”*** Vers 2.

9. Wat kenmerkte het toppunt van de afval van Babylon ?

***“Toen bracht men voort de gouden vaten, die men uit de tempel van het huis Gods, die te Jeruzalem geweest was, weggevoerd had; en de koning en zijn geweldigen, zijn vrouwen en zijn bijwijven dronken daaruit.”*** Vers 3.

10. Welke goden eerden zij, terwijl zij de wijn dronken?

***“Zij dronken de wijn, en prezen de gouden en de zilveren, de koperen, de ijzeren, de houten en de stenen goden.”*** Vers 4.

11. Wat volgde er onmiddellijk op deze volkomen afval?

***“In diezelfde nacht werd Belsazar, de koning van de Chaldeëen, gedood. Darius, de Meder nu, ontving het koninkrijk, omtrent twee en zestig jaren oud zijnde.”***  
Dan. 5: 30; 6: 1.

NOOT.- Het evangelie des koninkrijk was in Babylon gepredikt geworden (zie de lezing over Het Evangelie des Koninkrijk, " bladz. 220) , en Nebukadnezar was er toe gebracht om de ware God te erkennen en te aanbidden. Maar na de dood van Nebukadnezar verviel Babylon wederom tot afgodendienst; en deze afval werd onherstelbaar toen Belsazar de heilige vaten uit het huis van God, die gewijd waren aan de dienst van God, gebruikte, om er de wijn van Babylon uit te drinken, daarbij de valse goden prijzende. Toen kwam het handschrift op de wand, en de val van het oude Babylon.

12. Welke uitleg wordt er in de gezichten van Johannes gegeven van de vrouw, die op vele wateren zat?

***“En de vrouw, die jij gezien hebt, is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde.”*** Openb. 17: 18.

NOOT - De grote stad, die in de tijd van Johannes over de koningen der aarde heerste, was Rome, welke stad zijn naam heeft gegeven aan de kerk, die door de vrouw wordt voorgesteld, de Kerk van Rome, of het Pausdom,

13. Hoe wordt, in deze zelfde profetie, de Kerk van Rome, het Pausdom, aangewezen als het tegenbeeld van het oude Babylon?

***“En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk: VERBORGENHEID, HET GROTE BABYLON, DE MOEDER DER HOERERIJEN EN DER GRUWELEN DER AARDE.”*** Vers 5.

14. Welke bepaalde verklaring legt nadruk op deze aanduiding?

***“Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben; en die de aarde bewonen, zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij.”*** Vers 2. Zie vers 4.

NOOT- De Kerk van Rome wordt Babylon genoemd, en de godsdienst van die kerk is een herleving van de godsdienst van het oude Babylon. Die kerk beweert een priesterschap te hebben, waar buitengewone macht en voorrechten aan verleend zijn, juist waar het oude Babylon aanspraak op maakte. Door middel van de leerstelling van de onbevleete ontvangenis van de Maagd Maria, ontkent die kerk dat God in Christus in hetzelfde vlees gewoond heeft als de gevallen mens, juist gelijk het oude Babylon deed. Zie Dan. 2: 11.

Die kerk maakt aanspraak op algemeen, geestelijk gezag, en eist onderwerping, of legt straf of boete op, juist gelijk het oude Babylon deed. Zie Daniël 3. Die kerk verwerpt de grondwaarheid van het

evangelie, dat is, rechtvaardigmaling door het geloof, en beroemt zich op werken, juist gelijk het oude Babylon. Zie Dan. 4: 30. Een nauwkeurige vergelijking van de kerkelijke instellingen van het oude en het moderne Babylon toont aan, dat het laatste een kopie van het eerste is; en het is niet moeilijk om het verband histories na te gaan in het heidendom van het politieke Rome.

“Na de ondergang van Babylon, als gevolg van de overwinning van de Perzen, die een traditionele haat voor de afgodendienst van Babylon koesterden, vluchtten de Chaldeese priesters naar Pergamos, in KleinAzië, en maakten die stad tot het hoofdkwartier van hun godsdienst. . . .

De laatste priester-koning van Pergamos was Attalus III, die bij zijn dood zijn grondgebied en gezag aan het Romeinse volk vermaakte, 133 v. C., en van die tijd af smolten de twee lijnen van Pontifex Maximus samen in de Romeinse ene lijn.' - The False Christ," J. Garnier, Londen, George Allen, 1900, bladz. 94, 95.

15. Wat zei Jezus van de avondmaalswijn?

**“Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed.”** Lukas 22 : 20.

16. Wat is de hoofdleer van het nieuwe verbond?

**“Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heer : Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.”** Hebr. 8: 10.

17. Wanneer Christus op die wijze de wet in het hart inschrijft, wat wordt hij dan ?

**“Want de wet des Geestes des levens in, Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen aan de wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God Zijn Zoon zedende in gelijkheid des zondigen vlezes, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees; opdat het recht der Wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.”** Rom. 8: 2-4.

18. In welke andere verklaring wordt deze zelfde waarheid uitgedrukt?

**“De Geest is het, die levend maakt; het vlees is niet nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.”** Joh. 6 : 63.

19 Welke soort van leer hebben de mensen in de plaats gesteld van de woorden, die geest en leven zijn?

***“Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn. . . En Hij zeide tot hen Gij doet Zeker Gods gebod wel teniet, opdat gij uw inzetting zoudt Onderhouden.”*** Markus 7 : 7-9.

NOOT - Er zijn twee bekers, de beker des Heren en de beker van Babylon. De wijn in de beker des Heren stelt de levende waarheid voor, gelijk de waarheid in Jezus is; de wijn in de beker van Babylon stelt

diens valse leerstellingen voor, het in de plaats stellen van menselijke inzettingen voor het levende woord en de wet van God, en de onwettige vereniging, die het gemaakt heeft tussen de kerk en de wereldse macht, vertrouwend op politieke macht om zijn leerstellingen te doen aannemen, in plaats van op de macht van God. Het is juist hierdoor, dat het, een gedaante van godzaligheid hebbende, de kracht ervan verloochent. 2 Tim. 3: 1-5.

De volgende aanhaling geeft de houding aan, welke die kerk ten opzichte van overleveringen aanneemt: “ Ofschoon deze twee Goddelijke stromen (de Bijbel en overlevering) op zichzelf, uit hoofde van hun Goddelijke oorsprong, van gelijke heiligheid, en beide vol geopenbaarde waarheden zijn, is van de twee de overlevering voor ons duidelijker en *veiliger*.”-: *Catholie Belief*,” Rev. Joseph Fao Di Bruno, D. D. (Rooms Katholiek), blad. 45.

De in de plaats stelling van de wet van de kerk voor de wet van God, als vervulling van de profetie van Dan. 7: 25, getuigt van de volkomen ondergeschiktheid van het Woord van God aan het gezag van de kerk. Het algemene onderwijs in deze leerstellingen in plaats van het zuivere evangelie heeft de wereld op de verkeerde weg geleid, en heeft al de volken doen drinken van de wijn van Babylons hoererij. De Hervorming van de zestiende eeuw was een poging om terug te keren tot de Zuivere Waarheden van Gods Woord. Daarin ontkenden de Hervormers, dat de overlevering de voorrang had boven de Bijbel.

20. In welke verhouding staat de Kerk van Rome tot andere afvallige kerken ?

***“En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk: VERBORGENHEID, HET GROTE BABYLON, DE MOEDER DER HOERERIEN EN DER GRUWELEN DER AARDE.”*** Openb. 17:5.

NOOT - In de geloofsbelijdenis van Paus Pius IV, een gezaghebbende uiting van het Rooms Katholieke geloof, wordt deze verklaring aangetroffen: “ ' Ik erken de Heilige, Katholieke, Apostolische Kerk als de moeder en meesteres van alle kerken. "-Artikel 10. Wanneer de belijdende Protestantse kerken de grondbeginselen van het Protestantisme verwerpen, door het gezag van Gods Woord op zijde te zetten, en in de plaats ervan overlevering en menselijke gissing te stellen, nemen zij het grondbeginsel van het moderne Babylon aan, en moeten beschouwd worden de dochters van Babylon te zijn. Hun val is dus ingesloten in de val van Babylon, en maakt een aankondiging van de val van het moderne Babylon nodig.

Vele vertegenwoordigers van het moderne Protestantisme hebben, op de ene of andere manier, veel grondleerstellingen van de Bijbel verworpen,-als daar zijn; De val van de mens. De Bijbelse leer aangaande de zonde. De onfeilbaarheid van de Schrift. De voldoendeheid van de Schrift als een regel van geloof en leven. De Godheid van Christus, en Zijn daaruit voortkomend hoofd-zijn van de kerk. De wonderdadige ontvangenis, en het uit een maagd geboren worden van onze Heer.

De opstanding van Christus uit het graf. Het plaatsvervangende, boetedoeningen, en verzoenende lijden van Christus. Zaligheid uit genade door geloof in de Heer Jezus Christus. Wedergeboorte door de macht van de Heilige Geest. De doeltreffendheid van de alles beheersende naam van Christus in het gebed.

De dienst en het wachthouden van heilige engelen. Wonderen als directe openbaring en tussenkomst van Gods macht. Ofschoon veel leiders van het moderne Protestantisme, die als hogere critici bekend staan, niet formeel de geloofsbelijdenis van de Kerk van Rome hebben aangenomen, en geen samenstellend deel van dat lichaam geworden zijn, behoren zij toch tot dezelfde klasse wegens het verwerpen van het gezag van Gods Woord, en het aannemen van het produkt van hun eigen redenering in de plaats van dat Woord. Er is juist evenveel afval in het ene geval als in het andere, en derhalve moeten beide in Babylon worden ingesloten, en zullen beide met de val van Babylon te onder gaan. De boodschap van waarschuwing is op beide klassen met evenveel kracht van toepassing.

21. Tot hoe ver zal de afval, of val van het moderne Babylon, de moeder, en van haar kinderen gaan?

***“En na deze zag ik een andere engel afkomen uit de hemel, hebbende grote macht, en de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid; en hij riep krachtiglijk met een grote stem, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte: dewijl uit de wijn des toorns van haar hoererij alle volken gedronken hebben, en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht van haar weelde.”*** Openb. 18: 1-3.

NOOT.- In de volste zin sluit Babylon alle valse godsdiensten – alle afval - in. De evangelieboodschap, die de uiteindelijke val ervan verkondigt, moet een bron van blijdschap zijn voor iedereen, die waarheid en gerechtigheid bemint.

22. Welke laatste oproeping moet er gedaan worden om uit Babylon uit te komen ?

***“En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk: Gaat uit van haar, mijn volk! opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot de hemel toe, en God is aan haar ongerechtigheden gedachtig geworden.”*** Verzen 4, 5.

23. Hoe volkomen zal de val van het moderne Babylon wezen?

***“En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen, en wierp die in de zee, zeggende: Aldus zal de grote stad Babylon met geweld worpen worden, en zal niet meer worden gevonden. . . . En in dezelve is gevonden het***

**bloed der Profeten en der heiligen, en al degenen, die gedood zijn op de aarde.”**  
Verzen 21-24.

24. Welk triomflied volgt er op de ondergang van Babylon?

***“Halleluja! want de Heer, de almachtige God, heeft als Koning geheerst. Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven.”*** Openb. 19: 6, 7.