

Wie is Jezus Christus en waarom moet ik in Hem geloven?

Johannes 17:3, Johannes 14:8,9, Johannes 10:30 De kennis van God, zoals die geopenbaard is in Christus, is de kennis wat ieder mens moet bezitten die gered wil zijn. Het is de kennis die het karakter herschept. Om tot de kennis van God's karakter te komen, moet er een oprecht verlangen zijn om het woord van God te kennen, en het van ganser harte te gehoorzamen.



Spreuken 9:10 *"Het kennen van de Hoogheilige is verstand".*

Wat leert de Schrift (De Bijbel) ons over de geboorte van Jezus Christus?

Mattheüs 1:21-23 *"Zij zal een Zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die Zijn volk zal redden van hun zonden. Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide: Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuël geven, hetgeen betekent: God met ons". Letterlijk: "God in ons midden".*

God zou in de Persoon Jezus Christus 33½ jaar temidden van Zijn volk wonen.

Wat betekent de Naam Jezus?

Mattheüs 1:21 *"Want Hij is het, die Zijn volk zal redden van hun zonden".* De Naam was door God zelf gegeven. Met andere woorden: Jezus zou Zijn volk redden van hun zonden. Door de pen van inspiratie schrijft de apostel Petrus: Handelingen 4:12 *"En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden".*

En de apostel Johannes schrijft: Johannes 1:12 *"Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;"*. Zij, die in Zijn Naam geloven, dat Jezus kan redden van zonden. Zij zijn het die God's kinderen worden.

De Naam Christus betekent: Messias of Gezalfd. Christus is Zijn ambtsnaam. Bij Zijn doop werd Jezus gezalfd als de Messias. Mattheüs 3:16,17 Lucas 3:22. Onder leiding van de Heilige Geest beschrijft de profeet Jesaja de menswording van Jezus en Zijn hoge positie. Jesaja 9:5 *"Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst".* De menswording van Jezus is een mysterie dat door het menselijk verstand niet verklaart kan worden maar moet worden geloofd.



I Timotheüs 3:16 *"En buiten twijfel, groot is het geheimenis der godsvrucht: Die Zich geopenbaard heeft in het vlees".* Christus vernederde Zich tot de menselijke natuur, God werd mens. Filipenzen 2:7,8 *"maar heeft Zichzelf vernietigd, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises".*

Om mensen te redden van hun zonden bekleedde Jezus Zijn goddelijkheid met de menselijke natuur. De verborgenheid van de godzaligheid is groot.

Door Wie zijn alle dingen geschapen?

Kolosenzen 1:16-18 *"want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is vóór alles en alle dingen hebben*

hun bestaan in Hem; en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is”.

Christus de Schepper van alle dingen vernederde Zichzelf tot een dienstknecht, Hij vernederde Zich tot het stof. Hij nam het stof aan, dat is onze natuur en bekleedde het met Zijn heerlijkheid en droeg het naar de troon van God. In Jezus Christus nam God de mens uit het slijk van de zonde en verhoogde de mens tot Zijn Eigen troon als erfgenaam van alle dingen.



God verheugd Zich wanneer Hij een mens vindt die in Zijn liefde geloofd. Hij bemint zo een mens zoals Hij van Zijn Eigen Zoon houdt. Het zou Hem niet bevredigen om zo een mens minder te behandelen dan Zijn Eigen Zoon. Sinds Eva de woorden van satan geloofde is het hart van de mens ongelovig geworden. De natuurlijke mens staat erg wantrouwig tegenover de liefde van God. Daarom is God erg blij wanneer Hij een mens vind die in Zijn liefde geloofd. God doet het uiterste om de mens in de hemel te brengen. Hij zal de mens nooit dwingen om Zijn liefde te aanvaarden. De mens moet zelf inzien dat God liefde is.

De mensen zullen in het oordeel niet veroordeeld worden omdat ze van nature in zonde geboren zijn, of dat zij zo slecht waren, maar omdat zij de liefde van God voor hen niet hebben aanvaard. Romeinen 2:4-6 Johannes 3:16 Romeinen 8:32

Wat verlangt God nu van ons voor zo een grote liefde?

Niets anders dan geloof. Dit is alles wat God verlangd om ons te verlossen van de eeuwige dood.