

# De Waarheid

---

## Wat is waarheid?

Iets wat waar is. Gods woord is waarheid. Johannes 17:17 "*Uw woord is de waarheid*". Jezus Christus kwam om van de waarheid te getuigen. Johannes



18:37 "*Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik voor de waarheid zou getuigen; een ieder, die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem*". God is een liefdevolle en een zorgzame Vader. Hij vond het heel belangrijk ons door Christus te laten weten wat waarheid is en wat het betekent voor onze zaligheid. Jezus kwam uit de wereld van licht en sprak woorden van licht en waarheid. Wanneer

een mens voor Jezus kiest, dan kiest hij voor de waarheid. Want Hij is *de Weg, de Waarheid en het Leven*. Johannes 14:6. Gods woord is de waarheid. Het getuigenis van de Waarachtige Getuige is helder en duidelijk. Johannes 18:37; 1 Timoteüs 3:15.

## Wat zegt Jezus tot die mensen die het woord der waarheid willen horen?

Johannes 8:31,32 "*Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken*". M.a.w. als u de woorden van Jezus geloofd, hetgeen waarheid is, dan bent u een discipel van Hem, en Hij zal u vrijmaken van zonden en dwaling. U zult de waarheid verstaan en aanvaarden als Gods woord.

## Wat zegt Jezus tot die mensen die niet naar Zijn woorden willen luisteren?

Johannes 12:48 "*Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage*".

## Waarom willen de mensen niet luisteren naar de waarheid?

Waarom noemen de mensen Jezus: "Here, Here", maar doen niet wat Hij zegt? Lucas 6:64; Matteüs 7:21. Jezus kwam om te getuigen van de waarheid en om zelfs ervoor te sterven. In de dagen van Christus was de waarheid niet populair, evenmin als nu het geval is. de mensen luisteren naar de woorden van Jezus maar achten het woord niet belangrijk voor hun zaligheid. Jesaja 28:15; Jesaja 55:11.



Want als zij het woord der waarheid zouden aanvaarden zouden zij ingaan tegen de leer van hun leraars. En dat waren zij niet van plan. Wie de waarheid wil kennen moet bereid zijn om zijn geliefkoosde meningen op te geven.

Jeremia 9:23,24 "*Zo zegt de Here: De wijze roeme niet op zijn wijsheid, en de sterke roeme niet op zijn kracht, de rijke roeme niet op zijn rijkdom, maar wie roemen wil, roeme hierin, dat hij verstand heeft en Mij kent, dat Ik*

## De Waarheid

---

*de Here ben, die goedertierenheid, recht en gerechtigheid op aarde doe; want daarin heb Ik behagen, luidt het woord des Heren”.*

Jezus zal niemand dwingen om de waarheid te aanvaarden. Jezus zegt: indien iemand Zijn woorden aanneemt als de waarheid, zal Hij hem vrijmaken van zonden en het oordeel. Johannes 8:36.



Voor vele mensen zal de waarheid pas begrepen worden op de dag des oordeels. Het zal een dag van bitter geweest zijn. Een dag van grote teleurstelling wanneer men Jezus wenend zal vragen: Here, Here, kent Gij mij niet? Matteüs 7:22,23.

### Waarom is dit hen overkomen?

2 Thessalonicenzen 2:10-12 *“en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid”.* Omdat zij de waarheid niet hebben aanvaard, maar de leugens hebben geloofd. Jezus Christus de Waarachtige Getuige kwam om voor de waarheid te getuigen, maar de mensen hebben hem afgewezen.

Johannes 1:10,11 *“Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen”.*

Het is niet genoeg om naar de waarheid te luisteren, u moet voor de waarheid kiezen. Spreuken 23:23; Psalm 119:43,160.

Het ergste wat de mens zichzelf kan aandoen is om de waarheid af te wijzen.

Christus zal niemand dwingen Zijn waarheid te aanvaarden. U moet zelf beslissen. Een godsdienst zonder de waarheid van de bijbel is een godsdienst zonder zaligheid.



Christus kwam uit de wereld van licht en sprak waarachtige woorden. Christus sprak woorden van waarheid en wees op de werkelijkheid. Openbaring 21:5; 22:6; Johannes 12:42,43,47,48.

Iedere christen komt wel eens in zijn leven voor de toets te staan: wie zal ik meer gehoorzaam zijn? God of mens? Het eigen ik of God?

Het is het uur van beslissing. Deuteronomium 30:19; Herbeeën 12:25