

Het evangelie is de kracht Gods



Het evangelie is een oproep, om Christus als onze Zaligmaker te aanvaarden. Het evangelie openbaart Gods liefde jegens de mens. Het evangelie is niet zaligmakend, maar het leidt ons naar Christus. Het evangelie is een uiteenzetting van het verlossingsplan. Wij moeten Christus aanbidden, en niet het evangelie. Het evangelie openbaart ons, hoe we zijn, en hoe God ons ziet.

Psalm 51:7 *"Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen"*. David was eerlijk en oprecht bezig met zichzelf en met God. Hij zag zichzelf in zijn ware verdorven natuur. In zonde ben ik geboren zegt hij. Met een zondige natuur werd hij geboren. Romeinen 7:18 *"Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet"*.

Zolang de mens de werkelijkheid van zijn zondige natuur niet inziet, heeft het evangelie geen kracht.

Het evangelie is een kracht Gods. God verheugd Zich wanneer Hij een mens vindt die aan Zijn liefde beantwoord. Door Adam is de zonde in de wereld gekomen, en zo door al zijn nakomelingen. *"Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods"*. Romeinen 3:23. Job 14:4 *"Komt ooit een reine uit een onreine – niet één"*.

De zondige natuur van de mens kan niet verbeterd worden, zij moet vernieuwd worden door het bad der wedergeboorte. De mens die gered wil worden moet opnieuw geschapen worden in Jezus Christus. 2 Korintiërs 5:17.

De erfelijke zondigheid van de menselijke natuur is zo diep, dat het met het verstand niet begrepen kan worden, maar moet worden geloofd door de openbaring van de Heilige Schrift. Jeremia 17:9 *"Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?"*



Toen God de mens schiep droeg de mens in zijn uiterlijke verschijning het beeld van God. In het binnenste van zijn hart (zijn geest) schreef God Zijn wet, de wet der liefde. In deze oorspronkelijke staat was de mens een deelhebber van Gods zondeloze natuur. Toen Adam zich onderwierp aan de macht van satan, schreef hij de wet van zijn koninkrijk precies waar Gods wet geschreven stond, in het hart, in het verstand. Precies zoals Adam in de beginne onbewust Gods karakter tot uitdrukking bracht, op dezelfde wijze brengt de natuurlijke mens onbewust het kwade tot uitdrukking. Matteüs 15:19; 1 Johannes 1:8-10

Het evangelie is de kracht Gods

Paulus zegt: *"Want wat ik uitwerk, weet ik niet; want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dát doe ik. Indien ik nu datgene doe, wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont"*. Romeinen 7:15,19,20.

De natuurlijke mens die geboren is met zijn erfelijke zondige natuur is dood maar hij leeft door Gods genade. De natuurlijke mens is even onmachtig om zichzelf te redden als een dode. Daarom zegt Jezus: *Gijlieden moet wederom geboren worden. Wat is wederom geboren worden?*

Ons denken en willen worden ondergeschikt aan de wil van Christus. Deze verandering op zichzelf is het wonder der wonderen. Het ligt in de aard van de natuurlijke mens om voor zichzelf te leven, zichzelf te behagen, plannen voor zichzelf te maken en zichzelf lief te hebben op iedere denkbare wijze. Dit is de natuur van het vlees.

Maar wanneer iemand wederom geboren wordt, hij een kind van God word, laat hij zich niet meer leiden door zijn verstand, wil of gevoel, noch door een mens maar door Gods woord en de Heilige Geest. Dit is de natuur van de Geest.



Jezus zegt: *"Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij."* Matteüs 16:24.

Bij de wedergeboorte overtuigt de Heilige Geest de zondaar van zijn zonde. De mens die uit de Geest geboren is, onderwerpt zijn zondig vlees, veroordeelt zijn zondig vlees en hij doet dat door de

kracht van de Heilige Geest.

Wedergeboren wil zeggen: zich volkomen aan God onderwerpen.

Maar de twee naturen, vlees en geest, blijven gescheiden: *"Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest"*. Johannes 3:6; Galaten 5:16,17.

Het evangelie is om aan de mens zijn eigen werkelijke zondige natuur te openbaren en hem te leiden tot Christus. *"Indien Christus in u is, dan is het wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest levend vanwege de gerechtigheid Gods"*. Romeinen 8:10. *"Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des dood"*. Romeinen 8:2. *"Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen"*. 2 Korintiërs 5:17.



Het evangelie is de kracht Gods

Als we gaan begrijpen waarom Jezus zo intens aan onze harten klopt, om in ons leven binnen te komen, als Levengever van ons lichaam, zullen we Hem vol vreugde binnen laten komen.

Wanneer we Hem binnen hebben laten komen, worden de hersens slechts een middel voor Gods gedachten. En denkt de Heilige Geest door die hersenen, dan zijn het niet meer onze gedachten, maar Gods gedachten in ons.