

Het levende geloof



"Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden." Romeinen 10:9.

De Schrift leert ons dat het evangelie, het woord des geloofs is. Het evangelie is de kracht Gods, tot behoud voor ieder mens die gelooft. De kracht Gods, waarmee het evangelie wordt doordrenkt, is dezelfde kracht die de hemel en de aarde schiep Psalm 33:6,9.

Dus heeft het Woord van Gods scheppende kracht. Jezus zei dat Zijn woorden geen gewone woorden zijn maar geest en leven. Johannes 6:63. Jezus' woorden zijn kracht en leven. Hij

zegt: *"Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien"* Johannes 7:38.

Het geloof komt door het horen van Gods woord Romeinen 10:17. Want de gerechtigheid Gods wordt geopenbaard door geloof. Door het horen van Gods woord komt geloof en door geloof worden we gerechtvaardigd. *"Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus"* Romeinen 5:1.

Als wij gerechtvaardigd zijn door het geloof zullen we precies zo leven zoals Jezus zegt: *"Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat."* Matheüs 4:4. Zonder geloof, zonder het woord van God, is er voor de mens alleen de dood.

De rechtvaardige zal uit het geloof leven, van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Geloof is zich volkomen afhankelijk stellen van het woord van God en verwachten dat het woord doet wat het zegt.

De moeilijkheid is dat veel mensen een verkeerd begrip hebben van wat geloof is. Zij denken dat als zij lid zijn van een kerk, dat dat geloof is. Anderen denken dat als zij toestemmen met de leerstelling van de kerk dat dat geloof is.

Er is alleen maar sprake van echt geloof wanneer het woord van God beoefend wordt Jakobus 1:22. Waar het woord van God niet is als richtsnoer, kan daar absoluut geen geloof zijn. *"Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus"* Romeinen 5:1.

De rechtvaardigen hebben vrede met God door onze Heer Jezus. Zij zijn vrij van de veroordeling van de wet van zonde en dood Rom 8:1,2. Want de rechtvaardigen leven door elk woord dat uit Gods mond uitgaat.

Bijbels geloof is geen mening. Meninge zijn conclusies die mensen trekken, onafhankelijk van Gods openbaring in Jezus Christus en de bijbel. Het bijbels geloof is eenvoudig aanvaarden hetgeen de bijbel leert 1 Petrus 1:25.

Want met het hart gelooft men tot behoudenis. Want zonder geloof kan men God onmogelijk welgevallig zijn Hebreëen 11:6.

Het geloof dat van God komt is het enige geloof dat tot God kan leiden. Wij kunnen ons hart niet veranderen of onszelf heiligen. Kan een Ethiopiër zijn huis veranderen of een panter zijn vlekken? Jeremia 13:23.

Maar God heeft beloofd dit te doen door Jezus Christus. Als u deze belofte gelooft, zo zeker als u Zijn belofte gelooft, zo zeker zal Christus Zijn woord aan u waarmaken Ezechiël 36:26. Alles hangt af van uw geloof.



Als u Jezus toelaat om in uw leven te komen dan leidt u Zijn leven en wordt uw hart één met Zijn hart en uw wil gaat op in Zijn wil. Christus kocht op Golgotha voor elk mens het recht op eeuwig leven.

Maar deze grote gift ligt te wachten op een persoonlijke aanvaarding. Want de verlossing werkt volgens een regel die God zelf in de scheppingsmorgen heeft vastgelegd toen Hij de mens schiep met een vrije wil. Hij wilde dat plan niet veranderen, zelfs niet toen dit betekende dat Hij Zijn Zoon naar het kruis moest sturen.

Het levende geloof

Elk mens is wettelijk gerechtvaardig voor altijd in Gods tegenwoordigheid te leven, doch naar verhouding zullen slechts weinigen die vreugde werkelijk smaken. Wie zijn degenen die de vreugde zullen smaken? Bevestigend zegt de bijbel: "*Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.*" Openbaring 14:12.

Zij hebben zich volkomen afhankelijk gesteld van het woord van God. Christus kwam niet alleen om de liefde van de Vader te openbaren, maar ook om ons te leren wat geloof is en hoe het beoefend moet worden. De Schrift zegt dat Jezus in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht is geweest, doch zonder te zondigen Hebreëen 4:15.



Waarom werd Jezus door de duivel verzocht?

Om Hem te doen zondigen. Satans opzet was om het geloof van Jezus in God te doen twijfelen. "*en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden*" Hebreëen 5:8.

Christus werd verzocht Zijn geloof in God op te geven. Maar Hij bleef Zich vastklampen aan het woord van God. '*Er staat geschreven*'. De mens zal niet alleen van brood leven maar van elk woord dat uit God mond gaat. Matheüs 4:4.



Het was Christus zelf die dit voorschrift aan Zijn volk gaf Deuteronomium 8:3. Jezus heeft ons een voorbeeld nagelaten opdat wij zouden weten hoe wij moeten overwinnen. De profeet zegt dat hij God de Vader op Zijn troon zag zitten met een boekrol in Zijn rechterhand, beschreven van binnen en van buiten, welverzegeld met zeven zegels. "*En hij zag een sterke engel die met luider stem riep: wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? Er was niemand in de hemel noch op aarde, noch onder de aarde die de boekrol kon openen.*"

Johannes weende zeer omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen. Maar één uit de oudsten zei: ween niet, zie de Leeuw uit de stam van Juda, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol en haar zegels te openen.

Doordat Jezus heeft overwonnen, heeft Hij alleen het recht om de boekrol te openen. Hij heeft de dood, de zonde en de duivel overwonnen. En als Overwinnaar geeft Hij iedere gelovige de mogelijkheid om te overwinnen.

Iedere gelovige die Jezus Christus in zijn leven laat komen, om zijn leven te beheersen of te leiden mag er zeker van zijn dat hij de wereld, de zonde en de duivel heeft overwonnen. Want Hij die in u woont is Overwinnaar en Hij maakt u tot overwinnaar.



Want al wat uit God is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof 1 Johannes 5:4. Aan de overwinnaars is de belofte: "*Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.*" Openbaring 3:21.