

# De menselijke natuur

## Hoe werd de mens geschapen?

Genesis 1:26-27 *"God zeide: Laat Ons mensen maken naar Ons beeld, als Onze gelijkenis"*. Uiterlijk droeg Adam het beeld van God. Adam was heilig geschapen met een karakter gelijk aan God. Zijn natuur was in overeenstemming met Gods wil.



God had een bepaald voornemen met het scheppen van de mens. Adam was in Eden als koning gekroond. Gods ideaal voor de mens is hoger dan de hoogste menselijke gedachte reiken kan, Adam en Eva verheugden zich in hun God der liefde.

Maar dan komt er plotseling een dramatische verandering. Genesis 3:1-6. In het woord van God wordt satan uitgebeeld als een slang. Openbaring 20:2. Door ongeloof aan Gods woord overtraden Adam en Eva Gods wet. Twijfelen aan Gods woord leidt tot zonde. En het gevolg is de dood. Romeinen 6:23. Toen Adam Gods wet overtrad werd zijn natuur zondig.

Alle nakomelingen van Adam hebben deze zondige natuur overgeërfd. Romeinen 3:23, 10-11.

Alleen door het woord van God kan de mens weten hoe de menselijke natuur is. Koning David heeft het al eeuwen geleden neergeschreven. Psalm 51:7 *"Ontzondig mij met hysop, en ik zal rein zijn; was mij en ik zal witter zijn dat sneeuw"*.



Alle mensen worden als zondaren geboren. Daarom hebben alle mensen een Verlosser nodig. Romeinen 5:12; Romeinen 7:18 *"Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood door alle mensen doorgedaan, omdat allen hebben gezondigd"*.

De zonde heeft het levende organisme uit zijn evenwicht gebracht en de lichamelijke, geestelijke en zedelijke vermogens van de mens verzwakt. Maar God in Zijn grote liefde heeft ons niet aan ons lot overgelaten.

Toen Adam en Eva de wet van God overtraden, liet God hen niet aan hun lot over. Hij trof voorziening, om hen te redden. Genesis 3:15 *"En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen"*.



Adam, zowel zijn nakomelingen, kregen een tweede kans.

Galaten 4:4,5 *"Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen"*.

Jezus verliet de hemel en Gods troon, omdat de mensen voor Hem meer betekenden dan iets anders. Johannes 3:16 *"Want alzo heeft*

## De menselijke natuur

---

*God de wereld liefgehad, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verlore gaat maar eeuwig leven hebbe". Jezus kwam naar deze wereld om de mensen te bevrijden van zonden. Johannes 8:34,36*

Volledige verlossing van zonde betekent herschepping. De zondige natuur van de mens kan niet verbeterd worden, zij moet herschapen worden. De mens die gered wil zijn moet een nieuwe zondeloze natuur ontvangen. Hij moet opnieuw geschapen worden. 2 Korintiërs 5:17



Jezus kwam naar deze wereld om de zonden van Adam en al zijn nakomelingen op Zich te nemen. 1 Petrus 2:24; Filipenzen 2:7,8 Op Jezus Christus die geen zonde gedaan heeft werd al de schuld van de mensheid gelegd. Jesaja 53:5 *"Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld, de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden".*

Liefde is Gods geschenk aan ieder mens. In het schenken van Jezus Christus heeft God Zijn liefde ten volle geopenbaard aan de mensen. God zal ons nooit dwingen Zijn liefde te aanvaarden. God heeft de mens de vrijheid gegeven Zijn liefde te aanvaarden of te verwerpen. Het is van het allergrootste belang, dat wij de ware kracht van Gods liefde leren begrijpen. Tenzij wij dit niet doen zal het verhaal van het kruis als een fabel in de oren klinken.