

Het begin van het kwaad

Hoe ontstond de zonde? En bij wie?

Jesaja 14:12-14. *"Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen".*



Welke hoge positie had Morgenster in de hemel?

Ezechiël 28:14,15. *"Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels;*

Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlamme stenen. Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werdt, totdat er onrecht in u werd gevonden".

Waarom is hij uit de hemel gevallen?

Jesaja 14:14. *"ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen".*

De zonde van "begeren" vond haar oorsprong bij Morgenster. Morgenster was geëerd bij God en had na Christus de hoogste macht en heerlijkheid.

"Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlamme stenen". Ezechiël 28:14,15. De psalmist stelt de vraag: *"wie mag wonen op uw heilige berg?"* Psalm 15:1.



De heilige berg was de woonplaats van Morgenster. Geleidelijk ontstond in het hart van Morgenster het verlangen naar zelfverheerlijking. Ezechiël 28:17 *"Trots was uw hart op uw schoonheid – met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan".*

Morgenster was trots op zijn eigen heerlijkheid en ging daardoor naar Gods troon verlangen. Hij was zeer geliefd bij de engelen en oefende een grote invloed op hen uit. Hij dacht als hij de engelen in zijn opstand tegen God kon meeslepen hij verzekerd was van zijn overwinning. Hij kon bijzonder goed misleiden en door zijn leugens had hij een groot aantal engelen van aan zijn kant gekregen.

De zonde was iets nieuws voor de engelen, zij kenden haar aard en boosaardigheid niet. Morgenster slaagde erin zijn ware bedoelingen onder de schijn van eerbied te verbergen.

God heeft in Zijn wijsheid en lankmoedigheid Morgenster toegelaten zijn plannen uit te voeren, totdat hij openlijk in opstand kwam tegen God. Openbaring 12:7-9. *"En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem".*

Het begin van het kwaad

Gedreven door haat besloot satan Adam en Eva te verleiden tot zonde. Om zijn doel te bereiken koos hij de slang als medium. Let nu goed op hoe satan Eva aanvalt.

Genesis 3:1. *"De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de HERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof?"*

De staten vertaling schrijft: *Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezès hofs?*. Satan vraagt Eva om de betekenis van Gods Woord nog eens te overwegen. Denk daar eens over na. Kijk naar de vrucht. Heb je voordien ooit een slang horen spreken? Eva kreeg te maken met een vraag en opmerking uit Gods Woord om twijfel te stimuleren.



Tegenover een machtig wapen van leugen vermengd met waarheid, kan zij niets naders stellen dan dat het waarheid is. Genesis 3:6. *"En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijsje, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at".*

Eva kon satans verleiding alleen in het geloof tegenstaan, door zich vast te klampen aan Gods Woord. Twijfelen aan Gods Woord leidt tot het geloven van de leugens van satan. Ongeloof is de wortel van alle zonden. *En al wat niet uit geloof is, is zonde.* Romeinen 14:23. Satan verleidde Adam en Eva tot het overtreden van Gods wet. Toen zij Gods wet hadden overtreden werd hun natuur zondig.

Zowel de mens als satan zijn zondig geworden door het overtreden van Gods wet. Wij weten nu wat zonde is. Zonde is het overtreden van Gods wet. 1 Johannes 3:4. *"Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid"*. Van nature was er geen vijandschap tussen de mens en satan.

Als God niet op een bijzondere wijze had ingegrepen zou de mens zich eeuwig verbinden met satan tegen God. Genesis 3:15. *"En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen"*.

Toen satan de uitspraak hoorde dat er vijandschap zou worden gezet, wist hij dat zijn werk om de mens geheel en al onder zijn macht te krijgen door God tegen gewerkt zou worden. Adam en Eva kregen van God de verzekering dat ondanks hun grote zonde, zij niet waren overgelaten aan de macht van satan. Christus, het zaad der vrouw, Zich had aangeboden als het Lam Gods om verzoening tot stand te brengen.

Wat zei Jezus omtrent het wezen van satan?

Johannes 8:44: *"Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen." ... "en wie zondigt komt uit de duivel voort, want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd. De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen"*. 1 Johannes 3:8.



Jezus Christus verliet de troon van God, nam de zondige natuur aan de mens aan, om in Zichzelf de vijandschap tussen God en de mens te vernietigen en de mensheid te herscheppen en met God te verzoenen. Golgotha was het hoogtepunt van Gods liefde voor de mensheid.

Het begin van het kwaad

Door het kruis vernietigde Jezus de vijandschap tussen God en de mens in Zijn vlees. Efeziërs 2:14-16; Filipenzen 2:6-8. Door de zonde van Adam vervreemde de menselijke natuur van God.



Adam als hoofd van het menselijk geslacht werd overwonnen door satan en werd een dienstknecht van satan, inclusief zijn nakomelingen. Jezus Christus, Gods Zoon nam de schuld op van hun zonden op Zich.

Wanneer een mens Jezus Christus aanneemt als zijn Verlosser wordt zijn naam in het boek des levens geschreven. Exodus 32:31-33; Maleachi 3:16; Filipensen 4:3. God de Vader bemint de mens die het offer van Christus aanvaard zoals Hij Zijn Eigen Zoon bemint.

Het zou de Vader niet bevredigen als Hij één van Zijn kinderen minder zou behandelen dan Hij Zijn Eigen Zoon behandelt. Johannes 3:16; Romeinen 8:32.

Wij zijn met God verzoend door de dood van Zijn Zoon. Door Jezus is de vrede tot stand gekomen. In Christus werden God en de mens één tot in eeuwigheid. Jesaja 49:15-16