

DE ZEVEN KERKEN



1. Welke titel is aan het laatste boek van de Bijbel gegeven ?

“De Openbaring van Jezus Christus.” Openbaring 1: 1.

2. Aan wie behoren deze dingen, die geopenbaard zijn?

“De verborgen dingen zijn voor de Heer, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen, tot in eeuwigheid. Deut. 29: 29.

3. Tot welk doel werd de Openbaring gegeven?

“De Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft, om aan Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten.” Openb. 1: 1.

4. Welke grote gebeurtenis is volgens dit boek op handen?

“Ziet, Hij komt met de wolken, en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde Zullen over Hem rouw bedrijven.” Vers 7.

Noot- Dit boek begint en eindigt niet slechts met het onderwerp van de wederkomst van Christus, maar zijn acht reeksen van profetieën reiken alle tot deze grootste van alle gebeurtenissen voor de kerk en de Wereld.

5. Welke aanmoediging wordt er gegeven om dit boek te bestuderen?

“Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden van deze profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij.” Vers 3.

6. Aan wie was het boek opgedragen ?

“Johannes aan de zeven gemeenten, die in Azië zijn.” Vers 4.

7. Wat waren de namen van deze zeven gemeenten ?

“Hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek, en zend het aan de zeven gemeenten, die in Azië zijn; namelijk naar Efeze, en naar Smyrna, en naar Pergamus, en naar Thyatire, en naar Sardis, en naar Filadelfia, en naar Laodicea.” Vers 11.

Noot.- Deze zeven kerken, en de boodschappen, welke tot hen gericht worden, zijn van toepassing op zeven perioden of toestanden van de kerk, strekkende van de eerste komst van Christus tot Zijn wederkomst. “Onder deze zinnebeeldige voorstelling van de zeven kerken van Azië, ” zegt Vitringa, in de Comprehensive Commentary, heeft de Heilige Geest zeven verschillende toestanden van de christelijke kerk beschreven, die in volgorde zouden gezien worden, strekkende tot de wederkomst van onze Heer, en het einde aller dingen. " Hun goede hoedanigheden en hun gebreken worden aangewezen, met terechtwijzingen, vermaningen en waarschuwingen, die voor elk in het bijzonder passen, en die ook alle van toepassing zijn op persoonlijke christelijke bevindingen.

8. Door welke naam wordt de eerste toestand van de kerk. onderscheiden ?

“Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze.” Openb. 2: 1.

Noot.- De betekenis van Efeze is begeerlik, en omschrijft op passende wijze het karakter en de toestand van de kerk in zijn eerste staat,

toen zijn leden de leer van Christus in zijn zuiverheid ontvingen, en de voordelen en zegeningen van de gaven des Heiligen Geestes genoten. Dit is van toepassing op de eerste eeuw, of gedurende het leven van de apostelen. Zie de datums in de hierbij gaande schets, die het begin en het einde van de zeven perioden aantonen.

9. Na deze kerk om hun goede werken geprezen te hebben, welke beschuldiging brengt de Heer tegen de leden in?

“Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenkt dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeert u, en doet de eerste werken.” Verzen 4, 5.

Noot.- De " eerste liefde" is de liefde van de waarheid, en de begeerte om die aan anderen bekend te maken. De " eerste werken" zijn de vruchten van deze liefde.

10. Welke naam wordt aan de tweede toestand van de kerk gegeven ?

“En schrijf aan de Engel der gemeente van die Van Smyrna.” Vers 8.

Noot- De betekenis van Smyrna is mirre, of welriekende geur, en is van toepassing op het tijdperk, waarin velen van Gods heiligen de marteldood ondergingen onder het heidense Rome.

11. Hoe wordt er verwezen naar het laatste tijdperk van verdrukking van de kerk gedurende deze tijd?

“Vreest geen der dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal erigen van ulieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt; en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen: zijt getrouw tot de dood, en Ik zal u geven de kroon des levens.” Vers 10.

Noot: De zwaarste van wat gewoonlijk bekend staat als “de tien vervolgingen” onder het heidense Rome, begon onder keizer Diocletianus, en hield aan van 303 n. C. tot 313 n. C., een tijdperk van tien profetische dagen.

12. Welke naam wordt aan de derde toestand van de kerk gegeven?

“En schrijf aan de Engel der gemeente, die in Pergamum is.” Vers 12.

Noot: De betekenis van Pergamus is hoogte of verheffing, en stelt op passende wijze dat tijdperk van de christelijke kerk voor, dat een aanvang neemt met de regering van keizer Constant in 313 n.ch, toen de macht, welke de christenen ter dood gebracht had, zich de zaak van de kerk aantrok, en door middel van beloningen, edicten, en beloofde bevorderingen door het ontvangen van posten bij het gouvernement, trachtte, de mensen over te halen om christenen te worden, op die wijze een invloed van wereldsgezindheid en bederf in de kerk brengende. Vele van de heidense kerkelijke gebruiken en ceremonieën, die tevoren reeds in de Christelijke kerk ingevoerd waren geworden, de heidense feestdag, Zondag (dag van de zon) ingesloten, werden toen door de wet vastgesteld, het gevolg daarvan was, dat de eerste dag van de week de plaats van de Sabbat van de Bijbel innam.

13. Hoe wordt de getrouwheid van deze kerk geprezen?

“Ik weet uw werken, en waar gij woont, namelijk daar de troon des Satans is; en gij houdt Mijn naam, en hebt Mijn geloof niet verloochend, ook in die dagen, in welke Antipas

Mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij ulieden, daar de Satan Woont. " Vers 13.

Noot- Antipas komt van twee Latijnse woorden, anti, tegen, en papas, vader, of paus, en duidt een klasse van mensen aan, die tegen

de pauselijke heerschappij waren. Wat Pergamus betreft, zie noot op bladz. 275.

14. Welke naam werd aan de vierde toestand van de kerk gegeven?

“En schrijf aan de Engel der gemeente te Thyatire.” Vers 18.

Noot: Thyatire betekent lijd van arbeid, of offer van berouw, en wijst aan, wat de toestand van Gods volk geweest is, gedurende het lange, donkere tijdperk van 1260 jaren, beginnende met de vestiging van pauselijke oppermacht in 538 n. C., en eindigende met de ondergang van die macht in 1798. Zie noot op bladz. 237. Gedurende die tijd werden er miljoenen van Gods heiligen op de wreedste wijzen, die goddeloze mensen en duivels konden uitdenken, ter dood gebracht. Christus doelde op die tijd in Zijn wonderbare profetie, welke in deze woorden in Mattheüs 24 staat opgetekend: “Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanig niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal; en zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.” De verdrukking van de 1260 jaren werd verkort door de invloed van de Hervorming.

15. Welke belofte had God voor deze vervolgd?

“Maar hetgeen gij hebt, houdt dat, totdat Ik zal komen. En die overwint, en die Mijn werken tot het einde toe bewaart, Ik zal hem macht geven over de heidenen, en hij zal ze hoeden met een ijzeren staf; zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden; gelijk ook Ik van Mijn Vader ontvangen heb.” Verzen 25-27.

16. Met welke naam wordt de vijfde toestand van de kerk aangeduid? -

“En schrijf aan de Engel der gemeente, die te Sardis is.” Openb. 3: 1.

Noot - Sardis betekent vreugdelied, of hetgeen overblijft. Een reden van blijdschap was in die tijd het feit dat de grote verdrukking van het volk van God tot een eind gekomen was. Het was slechts als gevolg van de Hervorming, dat er nog enigen van Gods volk overgebleven waren. Zie Matth. 24: 21, 22, en de noot bij vraag 14. De Sardis kerk bleef bestaan van het einde van de pauselijke overheersing, 1798 n. C., tot het begin van de grote advent beweging in 1833, die aangegeven werd door het vallen van de sterren op 13 November van dat jaar, gelijk in Matth. 24: 29 door Christus voorspeld was geworden.

17. Welke tedere naam is aan de zesde kerk gegeven ?

“En schrijf aan de Engel der gemeente, die in Filadelfia is.” Openb. 3: 7.

Noot: Filadelfia betekent broederliefde, en is van toepassing op de kerk gedurende het verkondigen van de boodschap van de ure des oordeels. Zie bladz. 269.

18. Welke woorden, tot deze kerk gericht, tonen dat de wederkomst nabij is?

**“Ziet, Ik kom haastiglijk; houdt dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.” Vers 11.*

19. Wat is Christus boodschap aan de laatste kerk?

“En schrijf aan de engel der gemeente te Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods: Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen. Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt. Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u.” Verzen 14-19.

Noot: Laodicea betekent het volk oordelende, of, volgens Cruden, een rechtvaardig volk. Deze kerk bestaat in de tijd van het oordeel en van de verkondiging van de laatste waarschuwendende boodschappen die aan de wederkomst van Christus voorafgaan. Zie openbaring 14: 6-16 en lezingen op bladz. 269-284. Dit is een tijd van veel belijdenis, maar weinig wezenlijke vroomheid en ware godsvrucht.

20. Welke aanmoediging wordt er gegeven om acht te slaan op deze boodschap?

“Zie. Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met MIJ. Vers 20.

Noot - De scherpe, onderzoekende boodschappen aan de zeven kerken bevatten uiterst belangrijke lessen van vermaning, bemoediging en waarschuwing voor alle christenen in alle eeuwen. De zeven toezeggingen aan hem, die overwint, welke in deze reeks van profetieën (Openb. 2: 7, 11:17, 26-28; 3:5,12,21) gevonden worden, met de achtste of algemene belofte, welke in Openb. 21: 7 opgetekend staat, vormen een schitterende rij van beloften, even kostbaar, even troostend, en even inspirerend als enige andere, die in de Schrift opgetekend zijn. Zie baldz. 622, 831.