



DE LAATSTE EVANGELIEBOODSCHAP EEN WAARSCHUWING TEGEN VALSE EREDIENST

1. Wat toont dat de boodschap van de ure des oordeels en de val van Babylon twee delen uitmaken van een drievoudige boodschap ?

“En een derde engel is hem gevolgd, zeggende met een grote stem.”

Openb. 14:9, eerste gedeelte.

2. Welke afval van de dienst van God wordt er in deze boodschap genoemd ?

“Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand.”

Hetzelfde vers, laatste gedeelte.

3. Wat zal het lot zijn van hen, die, in plaats van God te dienen, zich aan deze valse dienst wijden?

“Die zal ook drinken uit de wijn des toorns Gods, die omgemengd ingeschonken is in de drinkbeker Zijns toorns, en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam , en de rook van hun pijniging gaat op in

alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt.”

Verzen 10, 11. Zie Jes. 33 : 13-17; 34: 1-10; 1 Kor. 3: 13; Hebr. 12:29.

4. Hoe worden zij beschreven, die op deze waarschuwing acht slaan ?

“Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.” Vers 12.

5. Welke beschrijving wordt er gegeven van het beest tegen - de dienst waarvan deze waarschuwende sluitings boodschap gegeven wordt ?

“En ik stond op het zand der zee. En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; - en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn - hoofden was een naam van godslastering. En het beest, dat ik zag, was een pardel gelijk, en zijn voeten als eens beers voeten, en zijn mond als de mond eens leeuws, en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon en grote macht.” Openb 12: 18; 13: 1.2.

NOOT.- In dit vreemdsoortig samengestelde dier uit de zee zijn de symbolen van het zevende hoofdstuk van Daniël, Griekenland, Medo- Perzië en Babylon voorstellende, verbonden. De godslasterlijke woorden, welke het spreekt, zijn vervolging van de heiligen, en de tijd, die er aan toegekend wordt (verzen 5-7), toont dat dit beest, onder een van zijn zevenhoofdige openbaringen, hetzelfde is als de kleine hoorn van het gezicht in het zevende hoofdstuk van Daniël, dat is het moderne Babylon, het Pausdom.

Zie lezing over “Het Rijk en de Werkzaamheid van de Antichrist, " bladz. 231. De hier genoemde valse eredienst, de aanbidding van het beest, is het betoon van hulde, welke Gode alleen toekomt, aan het Pausdom. Het godsdienststelsel, dat door het Pausdom wordt voorgestaan, is het heidendom van Babylon, Medo-Perzië, Griekenland en Rome, aangeduid door het ingewikkelde karakter van hét beest (vers 2), verborgen onder de vormen en namen van het Christendom.

De Pontifex Maximus van de oude heidense godsdiensten is herleefd in de Paus, die het hoofd van de Romeinse priesterschap is, en die, in de uitoefening van zijn priesterlike ambtsplichten, de bemiddeling van Christus heeft weggedaan, en er een stelsel van menselijke bemiddeling in de plaats van gesteld, op die wijze de profetie, welke in het achtste hoofdstuk van Daniël opgetekend staat, vervullende. Zie lezing over “De Stedehouder van Christus, " bladz. 238.

6. Welke uitdagende woorden worden er gesproken door hen, die het beest aanbidden?

“En zij aanbaden de draak, die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen hetzelve?” Vers 4.

7. Wiens oppermacht wordt op die wijze getart?

“Omdat niemand U gelijk is, o Heer' zo zijt Gij groot, en groot is Uw naam in mogendheid.” Jer, 10 : 6.

8. Aan welke specificaties van de “de mens der zonde” wordt dus volkomen voldaan?

“Dat niemand u verleide op enigerlei wijze, want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde; de zoon des verderfs, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende, dat hij God is.” 2 Thess. 2: 3, 4. Zie bladz. 231-233.

9. Wat gaf Babylon de volken te drinken?

“Omdat zij uit de wijn des toorns van haar hoererij alle volken heeft gedrenkt” Openb. 14: 8, laatste gedeelte.

10. Wat moeten zij drinken, die de leringen van Babylon aannemen, en op die wijze hulde betonen aan het beest ?

“Die zal ook drinken uit de wijn des toorns Gods, die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker Zijns toorns.”

Vers 10, eerste gedeelte.

NOOT - De beker des Heren, die het nieuwe verbond in het bloed van Christus bevat, en de beker van de wijn des toorns van Babylon, worden beide aan de wereld aangeboden. Aanneming van de eerste, dat is, van de leer van het ware evangelie, betekent het eeuwige leven te ontvangen; maar te drinken van de wijn van Babylon, dat is, het valse evangelie, dat door het Pausdom geleerd wordt, aan te nemen, zal eindigen op het drinken van de wijn des toorns Gods uit de drinkbeker Zijns toorns. Het ware evangelie betekent het eeuwige leven; het valse evangelie betekent de eeuwige dood.

11. Onder bedreiging van welke straf wordt de aanbidding van het beeld van het beest verplichtend gemaakt?

“En het werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden?” Openb. 13: 15.

NOOT.- Voor een verklaring van het beeld van het beest, zie lezing over “De Verenigde Staten van Amerika in de Profetie”.

12. Van welke algemene boycott wordt er gebruik gemaakt om allen te dwingen, het merkteken van het beest te ontvangen ?

“En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; en dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal zijns naam.”

Verzen 16, 17.

NOOT- Aangaande het merkteken van het beest, zie lezing over “Het Zegel Gods en het Merkteken van de Afval”.

13. Wat is de wezenlijke macht, die door middel van het beest en zijn beeld werkt, en aanbedding eist?

“De draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon en grote macht.”

Vers 2, laatste gedeelte.

14. Wie is deze draak?

“En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt Duivel, en Satanas, die de gehele Wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.” Openb. 12: 9.

15. Op welke wijze trachtte de duivel, Jezus over te halen om hem te aanbidden?

“En als de duivel Hem geleid had op een hoge berg, toonde hij Hem al de koninkrijken der wereld, in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot Hem : Ik zal U al deze macht, en de heerlijkheid der koninkrijken geven; want zij is mij overgegeven, en ik geef ze, wie ik ook wil. Indien Gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles Uwe zijn.” Lukas 4: 5–7.

16. Hoe toonde Jezus Zijn trouw aan God?

“En Jezus, antwoordende, zeide tot hem : Ga weg van Mij, Satan want er is geschreven: Gij zult de Heer, uw God, aanbidden, en Hem alleen dienen.” Vers 8.

NOOT - De drievoudige boodschap van Openb. 14: 6-12 wordt verkondigd in verband met de laatste tonelen van de grote strijd tussen Christus en Satan. Lucifer heeft getracht, zichzelf in de plaats van God te stellen (Jes. 14: 12-14), en zich te verzekeren van de aanbedding, welke Gode alleen toekomt.

De laatste toets ligt in de geboden van God. Zij, die de oppermacht van het beest erkennen, door gehoorzaam te zijn aan de wet van God, gelijk die veranderd en van kracht gemaakt is door het

Pausdom, wanneer wat er werkelijk op het spel staat duidelijk uiteen gezet is, zullen, door zulks te doen, het beest en het beeld aanbidden, en zijn merkteken ontvangen. De zodanigen zullen zich aan de zijde van Satan stellen in zijn opstand tegen het gezag van God.

17. Hoe velen zullen er ingeven, wanneer er geëist wordt, dat het beest aangebeden zal worden?

“En allen, die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, dat geslacht is van de grondlegging der wereld.” Openb. 13: 8.

18. Wie worden allen opgeroepen te vrezen, te verheerliken en te aanbidden door de boodschap van de ure des oordeels?

“Zeggende met een grote stem: Vreest God, en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is gekomen; en aanbidt Hem, die de hemel, en de aarde, en de zee, en de fontein en der wateren gemaakt heeft.” Openb. 14: 7.

19. Wie zullen aan de glazen zee het lied van Mozes en het Lam zingen ?

“En ik zag, als een glazen zee, met vuur gemengd; en die de overwinning hadden van het beest, en van zijn beeld, en van zijn merkteken, en van het getal zijns naams, welke stonden aan de glazen zee, hebbende de citers Gods : en zij zongen het gezang van Mozes, de dienstknecht Gods, en het gezang des Lams, zeggende: Groot en wonderlik zijn Uw werken, Heer, Gij almachtige God ! rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning der heiligen ! Wie zou U niet vrezen, Heer! en Uw naam niet verheerliken? Want Gij zijt alleen heilig; want alle volken zullen komen, en voor U aanbidden ; want Uw oordelen zijn openbaar geworden. ” Openb. 15: 2-4.