



DIALOGO | IN GESPREK MET HET WOORD

2017



DE BRIEF
AAN DE
GALATEN
3e kwartaal



KERKENOOTSCHAP DER
ZEVENDE DAGS
ADVENTISTEN



DIALOOG DIGITAAL

Download dialoog met de volgende code:

d0wNL0ad0317

Alleen voor de gebruiker van deze papieren Dialoog. Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking.

STICHTING ESDA

Onderaan de bladzijden treft u tekens een oranje geblokt gedeelte aan. Daarin staat een Bijbeltekst met een vraag, die soms ook zo in de tekst er boven voorkomt.

De oranje geblokte gedeelten corresponderen met de ESDA kwartaalkalender. De ESDA kwartaalkalender wordt gemaakt voor (oud-)cursisten van het ESDA-Instituut. Regelmatig willen (oud-)cursisten de sabbatschool bezoeken. Zij zijn aan Bijbelstudie gewend geraakt en vinden het fijn om er met anderen over te kunnen praten. Met name de Verdieping (Benini-methode) is geschikt als eerste kennismaking met de sabbatschool voor onze cursisten. Maar ook de andere Bijbelstudies in Dialoog worden enorm gewaardeerd. Via de kwartaalkalender weten zij over welk onderwerp er telkens gesproken gaat worden. Wanneer

een ESDA-cursist een eindje op weg is met een cursus, of deze heeft afgerond, krijgen ze Dialoog ook toegezonden (of afgegeven via een plaatselijke ESDA-contactpersoon). Soms ook vragen ze hem zelf al eerder aan na een bezoek aan de sabbatschool. Een aantal gemeenten neemt ieder halfjaar een paar extra exemplaren van Dialoog af, om op hun lecuurtafel te leggen voor bezoekers. Misschien is dat ook een idee voor uw gemeente?

Wilt u de ESDA-kalender en bijbehorend blad CONTACT ook ontvangen? Laat het dan even weten via esda@adventist.nl Dan komt uw naam ook op de verzendlijst te staan en ontvangt u voortaan ook de kwartaalkalender. De kwartaalkalender is overigens ook zeer geschikt om te gebruiken bij uw ochtendwijding.

120e jaargang

**DE BRIEF
AAN DE
GALATEN**
3e kwartaal



Eindredactie Departement Persoonlijke Ontwikkeling
Redactie Kerkelijk medewerkers in Nederland en België
Vormgeving limelight.design.studio@gmail.com

Bewerking

De lessen voor volwassenen zijn vertaald en bewerkt vanuit het Engels.
De verdieping voor jong en oud is geschreven in samenwerking met de Adventkerk in andere Europese landen. De jongerenlessen zijn geschreven in Nederland.
De bijbelteksten komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling, tenzij anders wordt vermeld.

©2017 departement Persoonlijke Ontwikkeling
Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
Amersfoortseweg 18, 3712 BC Huis ter Heide, Nederland. www.adventist.nl

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

GEBRUIKTE BOEKEN 3E KWARTAAL 2017

<i>Van Jeruzalem tot Rome</i> , Ellen G. White	<i>The Epistle to the Galatians</i> , F. Bruce, 1982
<i>De Grote Strijd</i> , Ellen G. White	<i>Galatians</i> , Sam K. Williams, 1997
<i>Selected Messages, deel 1</i> , Ellen G. White	<i>The SDA Bible Commentary</i> , deel 6
<i>Jezus, de Wens der Eeuwen</i> , Ellen G. White	<i>Grace in Galatia</i> , Ben Witherington III, 1998
<i>Patriarchen en Profeten</i> , Ellen G. White	<i>Galatians</i> , Frank J. Matera, 1997

A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Romans, C. E. B. Cranfield, 1975
Pointed Illustrations, William Moses Tidwell, 1951
New Testament Commentary, Exposition on Galatians, William Hendriksen, *Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1968*
The Use and Abuse of parallels, Derek R. Moore-Crispin, 1989
'Chosen in Christ', Signs of the Times, 2 januari, 1893
Galatians: Paul's Charter of Christian Freedom, Leon Morris, 2003
The New American Commentary: Galatians, Timothy George, 1994
The Epistle to the Galatians, James D. G. Dunn, 2011
The message of the Galatians, John R. W. Scott, 1978
Our Creator Redeemer: An Introduction to Biblical Covenant Theology, Hans K. LaRondelle, 2005
The Christ of the Covenants, O. Palmer Robertson, 1980
International Student Fellowship Newsletter, maart 2007

THEMA'S VOLGENDE KWARTALEN:

4e kwartaal 2017: Welke regels gelden er nu? Studie in het boek Romeinen
1e kwartaal 2018: Rentmeesterschap: recht uit het hart
2e kwartaal 2018: Voorbereid op de eindtijd

Zonsondergangen	6
Zendingsproject 3e kwartaal	7
Dialogoog	8
Evaluatieformulier 3e kwartaal	133

3E KWARTAAL

LES	TITEL	BLZ.
◆	Inleiding 1e kwartaal	10
01	Paulus: discipel voor de heidenen	13
02	Paulus' gezag en evangelie	23
03	De eenheid van het goede nieuws	33
04	Gerechtigd door geloof alleen	43
05	Geloof in het Oude Testament	53
06	Eerst de belofte	63
07	Leren geloven	73
08	Van slaven tot erfgenamen	83
09	Paulus' pastorale oproep	93
10	De twee verbonden	103
11	Vrijheid in Christus	113
12	Leven door de heilige Geest	123
13	Het evangelie en de kerk	133
14	Opscheppen over Christus' offer	143



01	Vrijdag Sabbat	30 Juni 2017 1 Juli 2017	22.04 uur 22.03 uur
02	Vrijdag Sabbat	7 Juli 2017 8 Juli 2017	22.00 uur 22.00 uur
03	Vrijdag Sabbat	14 Juli 2017 15 Juli 2017	21.55 uur 21.54 uur
04	Vrijdag Sabbat	21 Juli 2017 22 Juli 2017	21.47 uur 21.46 uur
05	Vrijdag Sabbat	28 Juli 2017 29 Juli 2017	21.37 uur 21.35 uur
06	Vrijdag Sabbat	4 Augustus 2017 5 Augustus 2017	21.25 uur 21.24 uur
07	Vrijdag Sabbat	11 Augustus 2017 12 Augustus 2017	21.12 uur 21.11 uur
08	Vrijdag Sabbat	18 Augustus 2017 19 Augustus 2017	20.58 uur 20.56 uur
09	Vrijdag Sabbat	25 Augustus 2017 26 Augustus 2017	20.43 uur 20.41 uur
10	Vrijdag Sabbat	1 September 2017 2 September 2017	20.28 uur 20.26 uur
11	Vrijdag Sabbat	8 September 2017 9 September 2017	20.12 uur 20.09 uur
12	Vrijdag Sabbat	15 September 2017 16 September 2017	19.55 uur 19.53 uur
13	Vrijdag Sabbat	22 September 2017 23 September 2017	19.39 uur 19.37 uur
14	Vrijdag Sabbat	29 September 2017 30 September 2017	19.23 uur 19.20 uur



PROJECTEN ZENDING 3E KWARTAAL 2017: ZUID-AZIË DIVISIE

- 1 Trainingscentrum, Ibrahimpattam, India
- 2 Meisjesslaapzaal voor de adventistische middelbare school, Dimapur, India.
- 3 Meisjesslaapzaal voor de James Memorial hogere middelbare school, Chennai, India
- 4 Klaslokalen voor de Adventistische middelbare school, Vellarda, India
- 5 Klaslokalen voor de Adventistische hogeschool, Hathkanangle, India



VERBETER JE GEMEENTE, START MET

Een nieuwe gril of een beproefd concept?

Misschien denken sommige mensen dat Sabbatschool in Actie weer een of andere gril is van departement Persoonlijke Ontwikkeling. Niets is minder waar. Sinds de jaren '90 van de vorige eeuw heeft de Generale Conferentie dit concept al gelanceerd. Daar waar het toegepast is, waren de resultaten heel goed. In Europa is het toegepast in Noord-Italië in de gemeente Bergamo. In drie jaar tijd verdubbelde de gemeente in ledental. Maar niet alleen dat, de onderlinge band was sterker dan ooit en de gemeenteleden waren blij en dankbaar om lid te mogen zijn van de Adventkerk.

Ook de principes achter de Sabbatschool in Actie komen niet zomaar uit de lucht vallen. Ze zijn gebaseerd op een concept waarvan de oprichter van de Adventkerk heeft gezegd dat het niet haar idee was maar Gods idee.

'Het vormen van kleine groepen als een basis voor het werk van de kerk is een plan dat mij getoond is door hem die zich niet kan vergissen. Als er veel mensen in de kerk zijn, laten de leden zich dan groeperen in kleine groepen om niet alleen zich in te

zetten voor de gemeenteleden maar ook voor mensen die niet geloven.'

Waarom sabbatschool in actie?

Dat leden zich blijven ontwikkelen is van levensbelang voor hun persoonlijk geloof maar ook voor de kerk. Een passieve gemeente kan niet het verschil maken dat een actieve gemeente kan maken. Nu hebben we vaak gedacht dat de ontwikkeling van gelovigen vooral zit in meer bijbelkennis. Bijbelkennis is zeker essentieel voor het geloof. Maar het is beslist niet het enige waar een gelovige in moet groeien. Een van de misschien wel meest onderbelichte elementen van groei voor een gelovige ligt in de groei in gemeenschapszin.

Juist daar blijkt de sabbatschool in actie van waarde te zijn. Sabbatschool in actie is een fantastische trainingsplek waar mensen die tot nu toe gewend waren alleen maar toe te kijken op laagdrempelige wijze kunnen gaan meedoen. Je hoeft niet voorin de kerk te staan, je hoeft niet in een belangrijk commissie te zitten, je hoeft geen ouderling of diaken te zijn. En toch kun je actief zijn in je kerk bij de sabbatschool in actie.



SABBATSCHOOL IN ACTIE

Bij de sabbatschool in actie kun je samen met je groep plannen gaan bedenken. Die plannen hoeven helemaal niet groot te zijn of heel indrukwekkend en spectaculair. Het mag iets eenvoudigs zijn om te doen voor een ander, voor de buurt, voor iemand die niet meer komt, voor een dakloze, voor iemand die oud is en iemand nodig heeft die boodschappen haalt. De sabbatschool in actie gaat niet om de plannen en ideeën van anderen maar om wat de groep belangrijk vindt. Eigen plannen inspireren altijd meer dan de plannen die van het Landelijk Kantoor komen of van de Generale Conferentie. Dat komt omdat onze eigen plannen passen binnen onze leefwereld. Wij weten in Nederland wat je wèl en wat je niet kunt doen.

Natuurlijk moeten de activiteiten van de groep nooit het grote geheel ondermijnen. Maar dat zal ook helemaal niet gebeuren als de groep het succes van de kerkelijke gemeenschap in gedachten houdt.

Nog een zeer positief ding van de sabbatschool in actie is dat het gemeenteleden helpt te evangeliseren op een eigentijdse wijze. Er zijn heel verschillende ideeën over wat evangeliseren nu eigenlijk betekent. Voor som-

migen is evangeliseren met folders langs de deuren gaan. Voor een ander is evangeliseren getuigen van je geloof tegen een wildvreemde. Maar evangeliseren is veel groter. Het is alles wat je voor een ander doet uit naam van Jezus Christus. Lees maar in Matteüs 25 over de schapen en de bokken. In vers 34-36 zegt de koning: 'Ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar mij toe.' Johannes 13:35 zegt: 'Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.' 1 Johannes 4:4 zegt: 'Wie niet liefheeft, ken God niet.' Liefde is het ultieme evangelisatiemiddel. Iedere sabbatschool in actie groep die onderlinge liefde heeft en naar buiten toe daden van liefde laat zien, evangeliseert.

Verder zorgt de sabbatschool in actie dat door samenwerking er meer gebeurd en het werk op aarde sneller gedaan kan zijn. De sabbatschool in actie is een actieve manier van kerk-zijn die een verschil maakt in de maatschappij. Een verschil dat we nu meer dan ooit nodig hebben.



HET EVANGELIE VAN GALATEN

Maarten Luther en het Bijbelboek Galaten. De protestantse wereld bereidt zich voor om de 500^{ste} verjaardag van de Reformatie te herdenken. Vijf eeuwen geleden herontdekte Maarten Luther, geleid door de heilige Geest, belangrijke bijbelse waarheden. Waarheden, die door eeuwen van bijgeloof en traditie lang verborgen waren gebleven. Je zou kunnen zeggen dat het protestantisme in 1517 is ontstaan dankzij de bladzijden van de brief aan de Galaten (en aan de Romeinen). Tijdens het lezen van Galaten werd Maarten Luther voor het eerst geraakt door het geweldig goede nieuws van rechtvaardigheid door geloof. Deze grote waarheid was het begin van de Reformatie. Het bevrijdde miljoenen mensen van een eeuwenlange theologische en kerkelijke dwaling. Wat Luther in het bijbelboek Galaten las, veranderde hem. De wereld is daarna nooit meer hetzelfde gebleven.

Vele eeuwen na Luther herontdekten ook de Zevende-dags Adventisten dit boek. E.J. Waggoner en A.T. Jones bestudeerden in de jaren '80 en '90 van de 19^e eeuw het boek Galaten. Hiermee hielpen zij de Adventkerk om de waarheid over rechtvaardigheid door geloof te herontdekken.

Waarom kan het boek Galaten de ruggengraat genoemd worden van de Reformatie? Hoe is het in staat geweest om zoveel harten te raken, zoals dat van Maarten Luther? Verschillend van andere boeken in de Bijbel bespreekt Galaten een aantal thema's die zeer belangrijk zijn voor de christen. In Galaten spreekt Paulus over onderwerpen zoals vrijheid, de rol van de wet met betrekking tot verlossing en over wie wij zijn in Christus. Verder gaat het boek over de betekenis van een leven geleid door de heilige Geest en de



Deel van een kaart uit de 15e eeuw waar Galaten aangegeven staat..



Paulus schrijft het evangelie, geschilderd door Valentin de Boulogne, 17e eeuw.

eeuwenoude vraag: 'Hoe kunnen zondige mensen rechtvaardig zijn voor een heilige en goede God?' Het was deze vraag, misschien meer dan enige andere, die Maarten Luther op de weg bracht waar hij nooit meer vanaf is geweken.

Natuurlijk behandelen andere boeken zoals Romeinen enkele van dezelfde vragen. Maar Galaten doet dat op een andere manier. Het boek is niet alleen beknopter, maar ook zijn de waardevolle onderwerpen geschreven op een krachtige, persoonlijke en enthousiast pastorale wijze. Hierdoor kan het niet anders dan dat harten geraakt worden door de Geest van God, ook in onze tijd. Wanneer we meer weten over de situatie waarin Paulus zich bevond, kunnen we de boodschap nog beter begrijpen.

Veel geleerden geloven dat Galaten de eerste brief was die Paulus schreef. Hij werd waarschijnlijk geschreven in 49 na Christus, na de bekende vergadering in Jeruzalem.¹ Galaten zou het oudste christelijke document kunnen zijn dat we kennen. Zoals Handelingen en Galaten duidelijk maken, bevond de vroege kerk zich in een hevige strijd over het begrip verlossing, vooral met betrekking tot de heidenen. Een groep fanatieke Joodse gelovigen meende dat geloof in Jezus niet genoeg was voor de heidenen. Heidenen

moesten ook besneden worden en zich aan de wetten van Mozes houden.² Het is dan ook geen verrassing dat enkelen van hen naar Galatië reisden waar Paulus een kerk van heidenen had gesticht, om de 'zaken recht te zetten'.

Toen Paulus dit te horen kreeg, reageerde hij heftig. Hij realiseerde zich dat dit onjuiste evangelie van redding door geloof en werken het werk van Christus dreigde te ondermijnen. Daarom schreef Paulus een hartstochtelijke verdediging van het evangelie aan de Galaten. In duidelijke taal stelde hij dat deze valse leer erg wettisch overkwam.

Dit kwartaal nodigt ons uit om samen met de apostel Paulus mee te reizen, terwijl hij de Galaten smeekt om trouw aan Jezus te blijven. Tegelijkertijd geeft het ons ook de gelegenheid om na te denken over ons eigen begrip van dit inzicht dat de onvermijdelijke weg opende voor Maarten Luther om te breken met Rome en het herstel bracht van het bijbelse evangelie.

Carl Cosaert, PhD, is een professor van de bijbelse studies aan Walla Walla University in College Place, Washington.

¹ Handelingen 15.

² Handelingen 15:1.



LEZEN: Handelingen 6:9-15, Handelingen 9:1-9, 1 Samuël 16:7, Matteüs 7:1, Handelingen 11:19-21, Handelingen 15:1-5.

KERNTEKST: 'Toen ze dat gehoord hadden, waren ze gerustgesteld en loofden ze God met de woorden: 'Dan geeft God dus ook de heidenen de kans om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen.'
Handelingen 11:18.

PAULUS: DISCIPEL VOOR DE HEIDENEN

Het is niet moeilijk om Saulus van Tarsus te begrijpen (na zijn bekering ook bekend als de apostel Paulus) en waarom hij bepaalde dingen deed. Als een oprechte Jood had hij zijn hele leven geleerd dat de wet belangrijk was en dat de politieke verlossing van Israël snel zou komen. Daarom was het lastig voor hem om het idee te verdragen dat de langverwachte Messias oneervol gedood was als een zware crimineel.

Hij vond dat de volgelingen van Jezus ontrouw waren aan de Thora en daarom Gods plan voor Israël verhinderden. Hun uitspraken dat de gekruisigde Jezus de Messias was en dat hij was opgestaan uit de dood, waren voor Saulus gelijk aan godslastering. Er kon geen verdraagzaamheid bestaan voor zulke onzin of voor iemand die bleef vasthouden aan deze uitspraken. Saulus was vastbesloten om Gods helper te zijn om Israël te verlossen van deze overtuigingen. In de Bijbel wordt hij dan ook eerst afgebeeld als een gewelddadige vervolger van zijn mede-Joden, die geloofden dat Jezus de Messias was. Maar God had hele andere plannen voor Saulus. Plannen die hij nooit voor zichzelf had kunnen bedenken. Deze Jood zou niet alleen verkondigen dat Jezus de Messias was, hij zou dat doen bij de heidenen!

**MAAK
DEZE LES VÓÓR
SABBAT
1 JULI**

VERVOLGER VAN DE CHRISTENEN

01

In Handelingen verschijnt Saulus van Tarsus als iemand die betrokken was bij de stening van Stefanus en daarna bij de grootschalige vervolging die uitbrak in Jeruzalem.¹ Petrus, Stefanus, Filippus en Paulus spelen een belangrijke rol in het boek Handelingen. Zij zijn verwikkeld in gebeurtenissen die leidden tot de verspreiding van het christelijke geloof buiten de grenzen van de Joodse wereld. Stefanus is met name belangrijk omdat zijn preken en lijdensweg een diepgaande invloed hadden op Saulus van Tarsus. Stefanus was zelf een Grieks sprekende Jood en één van de oorspronkelijke zeven diakenen.² Volgens Handelingen had een groep buitenlandse Joden, die naar Jeruzalem waren gekomen, ruzie gemaakt met Stefanus over de inhoud van zijn preken over Jezus. Het is mogelijk en zelfs waarschijnlijk dat Saulus van Tarsus ook bij deze discussies is geweest.

Lees Handelingen 6:9-15. Welke beschuldigingen werden tegen Stefanus geuit? Waar herinneren deze beschuldigingen u aan? Lees ook Matteüs 26:59-61.

.....

.....

.....

.....

De sterke vijandigheid tegen Stefanus' preken lijkt zijn oorsprong te vinden in twee verschillende dingen. Aan de ene kant veroorzaakte Stefanus woede bij zijn tegenstanders doordat hij niet de nadruk legde op de joodse wet en de tempel. De wet en de tempel waren de focus van het joodse geloof en het waren gekoesterde symbolen van hun godsdienstige en nationale identiteit. Maar dat was niet het enige wat Stefanus deed. Hij verkondigde vol enthousiasme dat Jezus, de gekruisigde en opgestane Messias, het ware middelpunt was van het joodse geloof. Daarom wekte hij de woede op van Saulus de Farizeeër.³ Saulus' ijver tegen de vroege christenen wijst erop dat hij waarschijnlijk behoorde tot een strenge en strijdlustige tak van de Farizeeën, vol met revolutionaire ambitie. Saulus zag dat de grote profetische beloften van Gods koninkrijk nog niet vervuld waren.⁴ Hij geloofde waarschijnlijk dat het zijn taak was om God te helpen die dag te laten komen. Dit kon gedaan worden door Israël te reinigen van godsdienstige corruptie, inclusief het idee dat deze Jezus de Messias was.

In de overtuiging dat hij gelijk had, was Saulus bereid om de mensen te doden die hij beschuldigde. Terwijl we passie en ambitie nodig hebben voor wat we geloven, hoe kunnen we leren om onze ijver te beheersen, omdat we misschien fout zitten?

.....

.....

.....

.....

¹ Handelingen 7:58; 8:1-5.

² Handelingen 6:3-6.

³ Filippenzen 3:3-6.

⁴ Daniël 2, Zacharia 8:23, Jesaja 40-55.

**Handelingen 6:9-15,
Matteüs 26:59-61**

Wat waren de beschuldigingen?

SAULUS' BEKERING

01

Hij vroeg: 'Wie bent u, Heer?' Het antwoord was: 'Ik ben Jezus, die jij vervolgt.'⁵

Saulus' vervolging van de vroege kerk begint redelijk onopvallend. Hij houdt alleen de jassen vast van hen die Stefanus veroordeelden. Maar het wordt snel erger.⁶ Sommige woorden van Lucas beschrijven Saulus als een wild, woest dier of een plunderende soldaat, gericht op de vernietiging van zijn tegenstander. Het woord 'vernietigen' in Handelingen 8:3 wordt in de Griekse vertaling van het Oude Testament gebruikt om het onbeheerste en vernietigende gedrag van een wild zwijn te beschrijven.⁷ Saulus' kruistocht tegen de christenen ging blijkbaar niet om sociaal wenselijk gedrag. Het was een opzettelijk en standvastig plan om het christelijk geloof te vernietigen.

Lees Handelingen 9:1-18, Handelingen 22:6-21, Handelingen 26:12-19. Kijk naar deze drie beschrijvingen van Saulus' bekering. Welke rol had de genade van God in deze ervaring? In andere woorden, in welke mate verdiende Saulus de goedheid die de Heer aan hem toonde?

Vanuit een menselijk perspectief moet Saulus' bekering onmogelijk hebben geleken. Daarom was er eerst zoveel ongeloof toen de gelovigen erover hoorden. Het enige dat Saulus verdiende was straf, maar in plaats daarvan gaf God genade aan deze vurige Jood. Het is belangrijk om te onthouden dat Saulus' bekering niet plaats vond in een vacuüm en het werd niet afgedwongen.

Saulus was geen atheïst. Hij was een gelovig man, maar hij maakte een ernstige fout in zijn begrip van God. Jezus' woorden tegen Paulus 'Je kwelt jezelf door je zinloze halsstarrigheid'⁸ geven aan dat de heilige Geest Saulus bekeerd heeft. Een 'prikkel' was een stok met een scherp uiteinde, die gebruikt werd om de runderen aan te sporen wanneer ze weigerde te ploegen. Een tijd lang had Saulus zich verzet tegen Gods invloed. Op de weg naar Damascus, door een wonderbaarlijke ontmoeting met de opgestane Jezus, koos Saulus er uiteindelijk voor niet meer te vechten.

Denk terug aan uw bekeringservaring. Misschien was het niet zo groots als bij Paulus (in de meeste gevallen niet), maar op welke manier was u ook de ontvanger van Gods genade? Waarom is het belangrijk om nooit te vergeten wat we door Christus hebben gekregen?

⁵ Handelingen 9:5 (HSV). Noot van de uitgever: dit citaat komt niet voor in latere vertalingen zoals de NBG en de NBV. Taalwetenschappers geven aan dat dit citaat niet betrouwbaar is, maar een latere toevoeging.

⁶ Handelingen 8:1-3, Handelingen 9:1, 2, 14, 15, 21, Handelingen 22:3-5.

⁷ Psalm 80:13.

⁸ Handelingen 26:14.

Handelingen 9:1-18; 22:6-21; 26:12-19
Welke rol had God in de bekering
van Saulus?

SAULUS IN DAMASCUS

01

Tijdens Saulus' ontmoeting met Jezus werd hij blind. Hij kreeg de opdracht naar het huis te gaan van een man, genaamd Judas. Hij moest daar wachten op een andere man, Ananias. Er is geen twijfel over mogelijk dat Saulus' fysieke blindheid een krachtige herinnering was aan de grotere geestelijke blindheid die hem ertoe bracht de volgelingen van Jezus te vervolgen. De verschijning van Jezus aan hem op de weg naar Damascus veranderde alles. Toen Saulus dacht dat hij goed bezig was, had hij de grootste fout begaan. In plaats van voor God te werken, werkte hij tegen hem. Saulus ging anders Damascus binnen dan de trotse en ambitieuze Farizeeër die Jeruzalem had verlaten. In plaats van te eten en te drinken, bracht Saulus zijn eerste drie dagen in Damascus door met vasten en bidden, terwijl hij nadacht over alles wat gebeurd was.

Lees Handelingen 9:10-14. Denk na over alles wat aanwezig was in de gedachten van Ananias. Saulus, de vervolger, geloofde niet alleen in Jezus, hij was ook Paulus, Gods gekozen apostel om het evangelie te brengen aan de heidense wereld.⁹ Geen wonder dat Ananias een beetje van slag was. Als de kerk in Jeruzalem twijfelde om Paulus drie jaar na zijn bekering aan te nemen¹⁰, dan kan u zich de vragen en zorgen indenken die de harten van de gelovigen in Damascus vulden, enkele dagen na de gebeurtenis! Bedenk ook dat Ananias een visioen van de Heer ontving om hem het verrassende en onverwachte nieuws te vertellen over Saulus van Tarsus. Iets anders dan een visioen zou hem niet hebben kunnen overtuigen dat het klopte wat er over Saulus verteld werd. Dat de vijand van de Joodse gelovigen nu één van hen was geworden.

Saulus had Jeruzalem verlaten met de autoriteit en de opdracht van de gezaghebbende priesters om het christelijke geloof uit te roeien.¹¹ Maar God had een hele andere opdracht voor Saulus. Een opdracht, die op een veel groter gezag gefundeerd was. Saulus zou het evangelie aan de heidense wereld brengen. Een idee dat schrikbarend was voor Ananias en de andere Joodse gelovigen dan de bekering van Saulus. Terwijl Saulus het verspreiden van het christelijke geloof tegen wilde gaan, zou God hem nu gebruiken om het verder te brengen dan de Joodse gelovigen ooit hadden kunnen denken.

Lees 1 Samuël 16:7, Matteüs 7:1 en 1 Korintiërs 4:5. Wat is de boodschap van deze teksten? Waarom moeten we voorzichtig zijn in hoe we de geestelijke ervaring van andere mensen beschouwen? Welke fouten heeft u gemaakt in uw oordeel over anderen en wat heeft u hiervan geleerd?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

⁹ Handelingen 26:16-18.
¹⁰ Handelingen 9:26-30.
¹¹ Handelingen 26:12.

**1 Samuël 16:7, Matteüs 7:1,
1 Korintiërs 4:5**
Wat willen deze teksten mij zeggen?

HET EVANGELIE GAAT NAAR DE HEIDENEN

01

Lees Handelingen 11:19-21, 26. Waar kwam de eerste niet-Joodse kerk tot stand? Welke gebeurtenissen zorgden ervoor dat de gelovigen daar naartoe gingen? Waar doet u dat aan herinneren in de tijd van het Oude Testament? (Daniël 2).

.....

.....

.....

Een aantal Joodse gelovigen vluchtten naar Antiochië als gevolg van de vervolging die uitbrak in Jeruzalem na de dood van Stefanus. Als hoofdstad van de Romeinse provincie Syrië, was Antiochië bijna net zo belangrijk als Rome en Alexandrië. De bevolking, geschat op 500.000 mensen, was zeer kosmopolitisch. Dit maakte de stad niet alleen een ideale locatie voor een niet-Joodse kerk, maar ook geschikt als startbasis voor de wereldwijde missie van de vroege kerk.

Lees Handelingen 11:20-26. Wat gebeurde er in Antiochië waardoor Barnabas de stad bezocht en besloot om Paulus uit te nodigen hem te vergezellen naar Antiochië? Welk beeld van de kerk wordt hier geschetst?

.....

.....

.....

Het is lastig om een tijdsbalk van Paulus' leven te construeren, maar het lijkt erop dat er vijf jaar verstreken waren tussen zijn bezoek aan Jeruzalem na zijn bekering¹² en de uitnodiging van Barnabas om met hem mee te gaan naar Antiochië. Wat deed Paulus al die tijd? Het is moeilijk met zekerheid te zeggen. Maar op basis van zijn uitspraken in Galaten 1:21 heeft hij misschien het evangelie gepredikt in delen van Syrië en Sicilië. Sommigen hebben gesuggereerd dat het in deze periode was dat hij onterfd werd door zijn familie¹³ en dat hij een aantal moeilijkheden moest doorstaan die hij beschrijft in 2 Korintiërs 11:23-28. De kerk in Antiochië bloeide onder de leiding van de heilige Geest. De beschrijving in Handelingen 13:1 geeft aan dat het kosmopolitische karakter van de stad al snel werd weerspiegeld in de etnische en culturele verschillen in de kerk. (Barnabas kwam uit Cyprus, Lucius uit Cyrene, Paulus van Sicilië, Simon waarschijnlijk van Afrika en denk aan al de heidense bekeerlingen.) De heilige Geest streefde ernaar om het evangelie aan meer heidenen te brengen. Antiochië zou hierbij de basis vormen voor verstreckende activiteiten door zendelingen.

Lees Handelingen 11:19-26 opnieuw. Wat kunnen we leren van de kerk in Antiochië, een culturele en etnisch zeer diverse kerk? Kunnen hierdoor kerken in onze tijd geholpen worden om de goede dingen ook hier te realiseren?

.....

.....

.....

¹² Handelingen 9:26-30.

¹³ Filippenzen 3:8.

Handelingen 11:19-26

Wat kan ik leren van deze
kerkgemeente?

STRIJD BINNEN DE KERK

01

Natuurlijk is niets menselijks volmaakt. Het duurde dan ook niet lang voordat er problemen kwamen in de vroege geloofsgemeenschap. Niet iedereen was blij met de heidense gelovigen die de kerk binnenkwamen. Het meningsverschil ging niet over het concept van zendingswerk voor de heidenen, maar over de voorwaarde waarop heidenen bij de kerk mochten komen. Sommigen dachten dat alleen geloof in Jezus niet genoeg was als kenmerk om een christen te beschrijven. Zij beargumenteerden dat geloof ondersteund moest worden met besnijding en gehoorzaamheid aan de wet van Mozes. Om een ware christenen te zijn, zo redeneerden zij, moesten de heidenen besneden worden. (In Handelingen 10:1-11:18 kunnen we het meningsverschil zien tussen de Joden en de heidenen aan de hand van Petrus' ervaring met Cornelius en de reactie die daarop volgde.)

De officiële bezoeken vanuit Jeruzalem, die Filippus' werk bij de Samaritanen volgde¹⁴ evenals zijn werk onder de heidenen in Antiochië¹⁵ kunnen wijzen op enige bezorgdheid om niet-Joden toe te voegen aan een christelijke gemeenschap. De reactie op de doop van Cornelius, een onbesneden Romeinse soldaat, door Petrus is een duidelijk voorbeeld van de onenigheid die bestond bij de vroege gelovigen aangaande de heidenen. Het toelaten van een heiden zoals Cornelius, voelde waarschijnlijk onwennig voor enkele mensen. Maar Paulus' voornemen om de deuren van de kerk wijd open te zetten voor de heidenen op basis van geloof in Jezus alleen, leidde zelfs tot bewuste pogingen om Paulus' werk te ondermijnen.

Lees Handelingen 15:1-5. Hoe probeerden bepaalde gelovigen uit Judea het werk van Paulus met de niet-Joodse christenen in Antiochië tegen te werken?

Ook al koos de vergadering in Jeruzalem de kant van Paulus met betrekking tot besnijding, het verzet tegen Paulus' werk bleef bestaan. Tijdens Paulus' laatste bezoek aan Jeruzalem, ongeveer 7 jaar later, wantrouwden veel mensen zijn evangelie nog steeds. Toen Paulus de tempel bezocht, verloor hij bijna zijn leven toen Joden uit Azië uitschreeuwden 'Israëlieten, kom ons helpen! Dit is de man die zich telkens weer tegen het Joodse volk keert en tegen de wet en de tempel.'¹⁶

Plaats uzelf in de positie van de Joodse gelovigen die bezorgd waren over Paulus' boodschap. Waarom zijn hun zorgen en verzet wel enigszins logisch? Wat kunnen we hiervan leren over hoe onze eigen vooraf gevormde ideeën en culturele (en godsdienstige) denkbeelden, ons kunnen misleiden? Hoe kunnen we leren om onszelf ervan te weerhouden dezelfde fouten te maken?

.....

.....

.....

.....

.....

¹⁴ Handelingen 8:14.

¹⁵ Handelingen 11:22.

¹⁶ Handelingen 21:28, Handelingen 21:20, 21.

Handelingen 15:1-5
Waar werd Paulus in tegengewerkt?

VERDERE STUDIE



'Eerst stond Paulus bekend als een ijverige verdediger van de joodse godsdienst en een onvermoeibare vervolger van de aanhangers van Jezus. Moedig, zelfstandig en volhardend als hij was, stelden zijn gaven en opvoeding hem in staat op nagenoeg elk gebied van nut te zijn. Hij kon op een bijzonder heldere manier redeneren en door zijn bijtend sarcasme kon hij een tegenstander in een weinig benijdenswaardig licht plaatsen. En nu zagen de Joden deze veelbelovende jongeman samengaan met degenen die hij vroeger vervolgde, terwijl hij onbevreesd predikte in de naam van Jezus. Een generaal die in de strijd sneuvelt, is voor zijn leger verloren en zijn dood verleent de vijand geen grotere kracht. Maar wanneer een vooraanstaand man zich bij de tegenpartij voegt, zijn niet alleen zijn diensten verloren, maar de anderen, bij wie hij zich aansluit, verkrijgen duidelijk voordeel. Saulus van Tarsus had op zijn weg naar Damascus gemakkelijk door de Here kunnen worden gedood. Aan de vervolgende partij zou op deze manier veel macht zijn ontnomen. Echter God spaarde niet alleen Saulus' leven, maar bekeerde hem en bracht zo een voorvechter aan de zijde van de vijand naar de zijde van Christus. Als welsprekend redenaar en een gestrenge beoordelaar bezat Paulus met zijn sterke vastberadenheid en onversaagde moed de juiste eigenschappen die in de eerste gemeente nodig waren.¹⁷

¹⁷ Van Jeruzalem tot Rome, 92 en 93.

01

GESPREKSVRAGEN

- ◆ Welke les kunnen we leren uit het feit dat de felste tegenstanders van Paulus mede-Joden waren die in Jezus geloofden?
- ◆ Hoe kunt u opkomen voor zaken aangaande godsdienstige principes, terwijl u tegelijkertijd niet tegen God vecht?

SAMENVATTING

Saulus' ontmoeting met de opgestane Jezus op de weg naar Damascus was het beslissende moment in zijn leven en in de geschiedenis van de vroege kerk. God veranderde de vervolger van de kerk. Hij koos hem als apostel uit om het evangelie te brengen aan de heidense wereld. Paulus' toelating van heidenen in de kerk door geloof alleen was voor sommigen moeilijk te aanvaarden. Een krachtig voorbeeld dat laat zien hoe vooroordelen en vooropgezette meningen ons doel kunnen verhinderen.

Handelingen 11:18

Welke geruststelling gaf Petrus?

Handelingen 15:1-5

Paulus, de apostel naar de heidenen

01

Hoe reageer je als iemand kritiek heeft op de manier waarop je van je geloof getuigt en evangeliseert?

IJSBREKERVRAAG

IK VERKEN

Het boek Handelingen geeft een verslag van het begin van de christelijke zending in drie fasen: het begint in Jeruzalem (de Joden), daarna verschuift het naar Judea en Samaria (mensen die bekend zijn met het Joodse geloof), en daarna naar de gehele toenmaals bekende wereld (de niet-Joden, Handelingen 1:8). Vanaf Handelingen 9:32 begint de derde fase die in dit bijbelboek van hoofdstuk 9:32 tot 28:31 gaat.

Deze fase bestaat ook uit drie hoofddelen: het begin van de evangelisatie onder niet-Joden van Handelingen 9:32 tot 15:35. We krijgen te horen dat er een flinke onenigheid ontstaat binnen de christengemeenschap. De reden daarvan komt duidelijk naar voren. Ook wordt ons verteld hoe men met het probleem omging. Dit conflict is ook een belangrijk thema in de brief aan de Galaten.

Petrus wordt bekritiseerd nadat hij Cornelius en zijn huisgenoten heeft gedoopt. Door wie wordt hij bekritiseerd? En waarom? Hoe wordt het conflict opgelost?¹

De *Kasjrout*, de verzamelnaam voor de spijswetten, vormt een onderdeel van de wet van Mozes dat een probleem is voor Joden die christen zijn geworden in hun relaties met christenen zonder Joodse origine.² Een jood kon een heiden uitnodigen voor een maaltijd, omdat hij ervoor kon zorgen dat alleen rein vlees werd gekozen en bereid zonder bloed en melkproducten in twee afzonderlijke keukens met verschillende pannen volgens de regels van de *Kasjrout*. Maar hij kon nooit een uitnodiging van een heiden aannemen, omdat hij dan die zekerheid niet had. De vroege christenen organiseerden vaak gezamenlijke maaltijden en zij werden geacht de onderlinge gastvrijheid te beoefenen.³ De vreugde van de onderlinge band tussen de nieuw-bekeerden kwam tot uitdrukking in uitnodigingen om bij elkaar te komen eten.⁴ Hoe moest men met deze kwestie omgaan?

IK BESTUDEER

- ◆ Lees Handelingen 15:1-6 aandachtig in verschillende vertalingen:
- ◆ Vers 1: Bij wie begon het conflict? Waar kwamen zij vandaan? Wat 'betoogden' zij? Wie waren het met hen eens, zie vers 5?
- ◆ Vers 2, 3: Hoe reageerden Paulus en Barnabas hierop? Hoe wilde men een oplossing vinden? Wie wilde men raadplegen? Wie gingen op reis? Wie financierde dit?
- ◆ Vers 3b: Wat gebeurde er onderweg? Welke gevoelens werden daarbij opgewekt?
- ◆ Vers 4: Hoe werd de delegatie uit Antiochië ontvangen? Door wie? Hoe ging de delegatie te werk? Wie speelde volgens hen een hoofdrol?
- ◆ Vers 6: Hoe deed men onderzoek ten aanzien van het probleem?

¹ Lees Handelingen 11:1-18, speciaal de verzen 2 en 18

² Zie Handelingen 11:1 en Galaten 2:11-14.

³ Handelingen 2:46; (Hebreeën 13:2.

⁴ Handelingen 10:48; 16:15, 34.

Filippenzen 3:8
Wat vindt Paulus het
allerbelangrijkste?

ZIJ DAN, VAN DE GEMEENTE UITGELEID ZIJNDE, REISDEN DOOR FENICIË EN SAMARIË, VERHALENDE DE BEKERING DER HEIDENEN; EN DEDEN AL DEN BROEDEREN GROTE BLIJDSCAP AAN.

HANDELINGEN 15:3

IK PAS TOE

Met de uitdrukking 'wet van Mozes' worden niet alleen de eerste vijf boeken van de Hebreeuwse Bijbel bedoeld (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium), maar ook alle geboden die aan het volk Israël werden gegeven. Volgens de joodse overlevering waren dat er 613.

Paulus en Barnabas kregen te maken met mensen die de kerk van Antiochië met hun ideeën in verwarring brachten. Mensen met soortgelijke theorieën waren ook naar Galatië gekomen en veroorzaakten daar problemen. Zij hadden veel invloed op de gelovigen. Paulus stuurde een indringende brief om tegengas te geven en uit te leggen dat heil in Christus niet afhankelijk is van besneden zijn of het praktiseren van bepaalde aspecten van de wet van Mozes.

De besnijdenis (een chirurgische handeling waarbij men de voorhuid van het manlijk geslachtsorgaan wegsnijdt) was door God aan Abraham opgedragen als een altijddurende herinnering aan het verbond dat tussen hen was gesloten.⁵ Joodse jongetjes werden gewoonlijk besneden als zij acht dagen oud waren.⁶ Alleen wie besneden was kon aan het Paasfeest deelnemen.⁷ Een niet-jood die zich bij de joodse gemeenschap wilde aansluiten moest zich laten besnijden.⁸ Het was dus een belangrijk teken dat men tot het volk van God behoorde. De eerste christenen stonden voor de vraag: Moet men dit ook eisen van mensen met een andere achtergrond die tot geloof in Jezus waren gekomen?

⁵ Genesis 17:9-14.

⁶ Lucas 2:21.

⁷ Exodus 12:48; Jozua 5:2-9.

⁸ Genesis 34:14-17.

IK BID ...

Heer open ons hart voor uw leiding. Laat ons dicht bij u blijven en vanuit liefde met elkaar omgaan.

RUZIE IN DE KERK

Opdracht van vorige week

Wat zou jij gaan doen als je wist dat je nooit zou opgeven?

Lees samen

Handelingen 15:1-5.

Ijsbrekervraag

Welke dingen die niet in de Bijbel staan worden toch verwacht van jou in de kerk? Bespreek met elkaar.

Inspiratie

'Overall vertelden ze dat er nu ook niet-Joden waren gaan geloven in de Heer. En alle christenen die het hoorden, waren erg blij.'¹

Gespreksvragen naar aanleiding van de tekst

- ◆ Welke andere dingen vonden de volgelingen van de farizeeën dat de mensen moesten houden? Voor antwoorden, lees Marcus 2:16, 18, 24; 7:1-5. Als jij nieuw in de kerk was, wat zou je dan vinden van deze verplichtingen? Waarom waren deze regels belangrijk voor de strikte joden?
- ◆ Waar gaat het volgens Paulus echt om? Voor antwoorden, lees Galaten 2:21; 3:5, 10-14. Waarom kan de wet een mens niet goed maken? Hoe komt dat?
- ◆ Waarom hadden de voorstanders van de besnijdenis gelijk? Lees Genesis 17:9-27. Waarom hadden Paulus en Barnabas gelijk? Bespreek samen.
- ◆ Wat vertelden Paulus en Barnabas aan de apostelen in Jeruzalem? Wat hadden ze meegemaakt onder de heidenen? Waarom is dat zo belangrijk?
- ◆ Waarom zijn regels in de kerk goed? Wanneer zijn ze behulpzaam? Wanneer werken ze tegen je? Wat voor effect hebben sommige regels op belangstellenden? Ga eens naar iemand die nieuw is en vraag hoe deze de kerk ervaart?
- ◆ Conflict in de kerk kwam toen ook voor. Wat deed men in Handelingen 15 om het conflict op te lossen? Wat doe jij om een conflict op te lossen? Helpt het om een ander te vragen? Als de ander een uitspraak doet, houd je je er dan ook aan? Waarom wel/niet?
- ◆ Wanneer mag je de regels wel aanpassen en wanneer niet? Wie bepaalt dat? Wat vind je daarvan?

Opdracht

Bekijk deze clip en praat erover met elkaar.



¹ Galaten 15:3, BGT.

LEZEN:

2 Petrus 3:15, 16, Galaten 1, Filippenzen 1:1, Galaten 5:12.

KERNTEKST:

'Probeer ik nu mensen te overtuigen of God? Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn.'
Galaten 1:10.

PAULUS' GEZAG EN EVANGELIE

Een groep studenten aan de universiteit opende een centrum waar iedereen welkom zou zijn, ongeacht hun afkomst, geslacht, sociale status of godsdienstige overtuiging. Toen deze studenten jaren later een bezoekje brachten aan hun vroegere campus, stond hun een verrassing te wachten. Het centrum was totaal veranderd door andere studenten. De grote ruimte, die bedoeld was om een gevoel van eenheid te brengen onder de aanwezigen, bestond niet langer. In plaats daarvan was het vertrek onderverdeeld in kleinere kamers. Daarnaast waren er toegangsregels ingesteld, waarbij er gekeken werd naar iemands afkomst en geslacht. De studenten die verantwoordelijk waren voor deze herindeling, zeiden dat de veranderingen gegrond waren op eeuwenoude, vaststaande tradities.

Paulus had een dergelijke ervaring toen hij zijn brieven schreef naar de kerkgemeenten in Galatiën. Toen hij voorstelde dat heidenen op basis van geloof alleen, tot de kerk mochten behoren, werd dit niet in dank afgenomen. Valse leraren stonden erop dat heidenen ook besneden zouden worden voordat zij als leden van de kerk werden gezien. Paulus moest op dit standpunt reageren, omdat het een aanval was op de kern van het evangelie. De brief aan de Galaten was zijn antwoord.

**MAAK
DEZE LES VÓÓR
SABBAT
8 JULI**

PAULUS, DE SCHRIJVER VAN DE BRIEF

Lees 2 Petrus 3:15,16. Wat vermelden deze verzen over de mening van de kerk over Paulus' brieven? Wat vertelt het ons over het effect van inspiratie?

.....
.....
.....
.....

02

Met de brief aan de Galaten probeerde Paulus geen literair meesterwerk te produceren. Onder de leiding van de heilige Geest haalde hij juist specifieke situaties aan waar hijzelf en de gelovigen in Galatië mee te maken hadden. Zijn brieven, zoals aan de Galaten, speelden voor hem een belangrijke rol in de verkondiging van het evangelie. Als zendeling in de heidense wereld stichtte Paulus een aantal kerkgemeenten, verspreid langs de Middellandse Zee. Zodra het kon, bezocht hij ze, maar hij kon nooit lang op één plek blijven. Om zijn afwezigheid goed te maken, schreef Paulus brieven aan de gemeenten om ze te leiden. Geleidelijk werden kopieën van zijn geschriften gedeeld met andere gemeenten.¹ Sommige brieven van Paulus zijn verloren gegaan, maar tenminste dertien boeken van het Nieuwe Testament zijn door hem geschreven. Zoals de verzen in Petrus ook aangaven, kregen Paulus' brieven op een gegeven moment de status van heilige werken. Dit laat zien hoeveel gezag zijn zendingswerk had in de vroege geschiedenis van de kerk.

Op een gegeven moment geloofden sommige christenen dat de indeling van Paulus' brieven uniek was. Het was een bijzondere opbouw, ontstaan door de heilige Geest, om Gods geïnspireerde Woord te bevatten. Deze opvatting veranderde toen twee jonge studenten van Oxford, Bernard Grenfell en Arthur Hunt, 500.000 fragmenten van oude papyri² in Egypte vonden. Tot de vondst behoorden niet alleen zeer oude kopieën van het Nieuwe Testament, maar ook facturen, belastingaangiftes, bestellingen en persoonlijke brieven. Velen waren zeer verbaasd toen naar voren kwam dat de opbouw van Paulus' brieven in die tijd vaak gebruikt werd door brieven-schrijvers. De indeling was als volgt: (1) een groet die de afzender en de ontvanger vermeldt, (2) een woord van dank, (3) de kern van de brief en tot slot (4) een afsluitende opmerking. In zijn brieven gebruikte Paulus dus de indeling die in zijn tijd gebruikelijk was. Hij sprak zijn tijdgenoten aan met de methode en de stijl die voor hen gewoon was.

Stelt u zich voor dat de Bijbel nu geschreven zou worden. Van welke methode, indeling en stijl zou God volgens u gebruik maken om tot ons door te dringen?

.....
.....
.....
.....

¹ Kolossenzen 4:16 .

² Documenten die geschreven zijn op papyrus, een populair schrijfmateriaal dat ongeveer 100 jaar voor en na Christus werd gebruikt.

2 Petrus 3:15,16
Hoe dacht men over de brieven van Paulus?

DE ROEPING VAN PAULUS

Paulus' brieven volgen meestal de gebruikelijke indeling van oude brieven. Toch vertoont de brief aan de Galaten een aantal bijzondere elementen, die andere werken niet hebben. Als we de verschillen herkennen, kunnen ze ons helpen om beter te begrijpen over welke situatie Paulus sprak.

Vergelijk de openingsgroet van Paulus in Galaten 1:1,2 met wat hij schrijft in Efeziërs 1:1, Filippiëzen 1:1 en 2 Tessalonicenzen 1:1. Op welke manier is Paulus' groet in Galaten gelijk aan de andere verzen? En wat zijn de verschillen?

02

Zijn openingsgroet in Galaten is niet alleen langer dan bij de andere teksten. Paulus beschrijft ook de basis van zijn gezag als apostel. Het woord apostel betekent letterlijk 'iemand die gezonden is' of 'een boodschapper'. In het Nieuwe Testament verwijst het woord 'apostel' naar de 12 volgelingen van Jezus. Daarnaast heeft het betrekking op anderen waaraan Jezus na zijn opstanding is verschenen. Hij gaf aan hen de opdracht om zijn getuigen te zijn.³ Paulus verklaart dat hij tot deze (tweede) groep behoort. Hij ontkent bovenal dat zijn dienstwerk gegrond is op een mens. Dit suggereert dat er sommige mensen in Galatië waren die de autoriteit van Paulus' dienstwerk wilden ondermijnen. Maar waarom?

We hebben gezien dat niet iedereen in de kerk blij was met de boodschap die Paulus bracht. Volgens hem kwam redding door geloof in Christus, niet door werken naar de wet. Sommige mensen hadden het gevoel dat de boodschap van Paulus gehoorzaamheid aan de kant schoof. Deze onruststokers gingen heel subtiel te werk. Ze wisten dat het fundament van Paulus' evangelieboodschap direct verbonden was met de bron waaruit de autoriteit voor zijn werk kwam.⁴ Ze waren vastbesloten om een krachtige aanval voor te bereiden tegen dat gezag. Toch veegden ze het apostelschap van Paulus niet openlijk van tafel. In plaats daarvan beweerden ze dat zijn werk niet heel belangrijk was. Volgens hen was Paulus niet één van Jezus' eerste volgelingen. Daarom was zijn gezag ook niet afkomstig van God, maar van mensen. Misschien kwam het van de kerkelijke leiders in Antiochië die Paulus en Barnabas als zendingen hadden gestuurd.⁵ Misschien kwam het alleen omdat Ananias Paulus had gedoopt.⁶ In hun ogen was Paulus niet meer dan een boodschapper uit Antiochië of Damascus. Als gevolg daarvan zagen zij zijn boodschap als een product van zijn eigen mening, niet als het Woord van God. Paulus erkende het grote gevaar in deze beschuldigingen. Daarom verdedigt hij in zijn openingsgroet zijn door God gegeven discipelschap.

Hoe wordt in deze tijd, binnen de grenzen van de kerk, het gezag van de Bijbel aan de kaak gesteld, al is het nauwelijks merkbaar? Hoe kunnen we dit herkennen? En nog belangrijker, beïnvloedt het ons (misschien) in de manier waarop we kijken naar de autoriteit van de Bijbel?

³ Galaten 1:19, 1 Korintiërs 15:7.

⁴ Johannes 3:34.

⁵ Handelingen 13:1-3.

⁶ Handelingen 9:10-18.

Galaten 1:1,2; Efeziërs 1:1; Filippiëzen 1:1; 2 Tessalonicenzen 1:1
Hoe wordt Paulus voorgesteld?

DE BOODSCHAP VAN PAULUS

Vergelijk Galaten 1:3-5 met Efeziërs 1:2, Filippenzen 1:2 en Kolossenzen 1:2. Wat doet Paulus nog meer in zijn openingsgroet aan de Galaten, naast het verdedigen van zijn discipelschap?

02

.....

.....

.....

Eén van de unieke elementen in Paulus' brieven is de manier waarop hij in zijn groet de woorden 'genade' en 'vrede' aan elkaar koppelt. Door deze twee woorden te combineren, wijkt hij af van de gebruikelijke manier van groeten in de Griekse en Joodse wereld. Waar een Griekse schrijver 'groeten' (*chairein*) zou schrijven, gebruikt Paulus 'genade'. Dit woord klinkt in het Grieks (*charis*) vrijwel gelijk aan 'groeten' (*chairein*). Aan deze Griekse woorden voegt Paulus de traditionele Joodse groet van 'vrede' toe. Deze combinatie van woorden is niet enkel bedoeld om de tekst op te vrolijken. Integendeel, deze woorden beschrijven de boodschap die hij brengt. (Paulus gebruikt deze twee woorden meer dan enig andere schrijver in het Nieuwe Testament.) De genade en vrede zijn niet van Paulus afkomstig, maar van God de Vader en van de Heer Jezus Christus.

Welke elementen van het evangelie vermeldt Paulus in Galaten 1:1-6?

.....

.....

.....

Paulus heeft maar weinig gelegenheid in zijn openingsgroet om de aard van het goede nieuws tot uitdrukking te brengen. Toch beschrijft hij op een perfecte manier en in een paar woorden de kern van het evangelie. Wat is de centrale waarheid waarop de boodschap gebaseerd is? Volgens Paulus ging het er niet om dat wij een kopie moeten worden van de wet. Dit was juist het punt waar de tegenstanders van Paulus zich aan vasthielden. Niets is minder waar. Het evangelie is volledig gebaseerd op wat Christus door zijn dood aan het kruis en door zijn opstanding voor ons bereikt heeft. Christus' dood en opstanding hebben iets bereikt dat wij nooit zelf zouden kunnen doen: de macht over zonde en dood verbreken. De volgelingen van Jezus zijn bevrijd van de macht van het kwaad. De macht, die zoveel mensen in angst en slavernij houdt. Nadat Paulus heeft gewezen naar het grote nieuws over de genade en vrede, die God door Christus voor ons heeft ingevoerd, gaat hij in vers 5 over op een spontaan loflied.

Gebruik ongeveer hetzelfde aantal woorden als Paulus om aan te geven waar het goede nieuws volgens u om draait.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Galaten 1:3-5; Efeziërs 1:2;
Filippenzen 1:2, Kolossenzen 1:2**
Hoe begroet Paulus de gemeenten?

GEEN ANDER EVANGELIE

Vergelijk Galaten 1:6 met Romeinen 1:8, 1 Korintiërs 1:4, Filippienzen 1:3 en 1 Tessalonicenzen 1:2. Wat volgt er normaal gesproken op de openingsgroet in Paulus' brieven? Op welke manier verschilt Galaten daarmee?

.....

.....

.....

02

Paulus spreekt in zijn brieven over allerlei plaatselijke uitdagingen en problemen waar de kerkgemeenten mee te maken hebben. Toch probeert hij zijn openingsgroet te vervolgen met een gebed of dankzegging aan God voor het geloof van zijn lezers. Hij doet dit ook in zijn brieven aan de Korintiërs, al worstelden zij met zeer verontrustend gedrag.⁷ De situatie in Galatië is blijkaar zo erg dat Paulus de dankzegging overslaat. Hij komt direct terzake.

Lees Galaten 1:6-9, Galaten 5:12. Welke serieuze woorden gebruikt Paulus om zijn ongerustheid te benadrukken omtrent de gebeurtenissen in Galatië?

.....

.....

.....

Paulus neemt geen blad voor de mond wanneer hij beschuldigingen uit tegen de Galaten. Hij verwijt hen zonder omhaal dat ze hun roeping als christenen hebben verraden. Het woord 'afwenden' in vers 6 werd vaak gebruikt om soldaten te beschrijven die de loyaliteit aan hun land hadden opgegeven door te deserteren. In bijbelse termen zegt Paulus dat de Galaten overlopers zijn, omdat ze God hun rug hebben toegekeerd. Op welke manier lieten de Galaten God in de steek? Ze waren gericht op een andere boodschap. Paulus vermeldde niet dat er meer evangeliën waren, maar bepaalde mensen deden het voorkomen alsof er meer dan één boodschap was. Zij verkondigden dat geloof in Christus alleen niet genoeg was.⁸ Paulus schrok enorm van deze verdraaiing van het evangelie. Hij wenste dat iedereen met zo'n afwijkende boodschap door God vervloekt zou worden.⁹ Om dit punt zo duidelijk mogelijk over te brengen, haalt hij het tweemaal aan.¹⁰

Vandaag de dag is er ook in onze kerk (op bepaalde plaatsen) de neiging om ervaring meer aandacht te geven dan de leerstellingen. Het gaat om onze ervaring en relatie met God, zo wordt het ons geleerd. Hoe belangrijk deze ervaring ook is, wat zegt Paulus ons over het belang van de juiste leer?

.....

.....

.....

⁷ 1 Korintiërs 1:4, 1 Korintiërs 5:1.

⁸ Handelingen 15:1-5.

⁹ Galaten 1:8.

¹⁰ Galaten 1:9.

Galaten 1:6-9; 5:12
Waar is Paulus ongerust over?

DE OORSPRONG VAN PAULUS' BOODSCHAP

Lees Galaten 1:6-9, 11-24. De onruststokers in Galatië beweerden dat Paulus' evangelie gedreven werd door zijn verlangen naar de erkenning door anderen. Wat zou Paulus anders hebben gedaan in zijn brief als hij enkel streefde naar erkenning?

02

.....
.....
.....
.....
.....

Waarom vond Paulus het niet nodig dat bekeerde heidenen zich lieten besnijden? Zijn tegenstanders beweerden dat Paulus zoveel mogelijk bekeerlingen wilde hebben, wat daar ook maar voor nodig was. Misschien dachten ze dat Paulus besnijdenis niet verplicht maakte, omdat hij wist dat heidenen zich daardoor van het geloof af zouden wenden. Hij wilde mensen tevreden houden! In reactie op dergelijke beschuldigingen, wijst Paulus zijn tegenstanders op de overtuigende woorden in vers 8 en 9. Als hij enkel erkenning wilde krijgen, zou hij zeker anders hebben gereageerd.

Waarom zegt Paulus dat het onmogelijk is om een volgeling van Christus te zijn, terwijl je tegelijkertijd rekening houdt met wat anderen denken of willen?

.....
.....
.....

In vers 11 en 12 zegt Paulus dat hij zijn boodschap en autoriteit direct van God heeft ontvangen. Hoe maken verzen 13-24 zijn punt duidelijk?

.....
.....
.....

De verzen 13-24 laten de situatie van Paulus vóór zijn bekering zien¹¹, tijdens zijn bekering¹² en daarna.¹³ Deze ervaringen maken het volgens Paulus onmogelijk dat hij zijn boodschap van iemand anders dan van God heeft ontvangen. Hij wacht niet af en kijkt niet toe hoe iemand zijn boodschap te gronde richt door aan zijn roeping te twijfelen. Paulus wist wat hem was overkomen, hij wist wat hij moest verkondigen. Dat wilde hij hoe dan ook doen.

Hoe zeker bent u over uw roeping in Christus? Hoe weet u precies wat God wil dat u doet? Aan de andere kant, al bent u zeker van uw roeping, waarom moeten we leren om te luisteren naar de raad van anderen?

.....
.....
.....
.....

¹¹ Galaten 1:13, 14.
¹² Galaten 1:15, 16.
¹³ Galaten 1:17-24.

Galaten 1:6-9,11-24
Waren de beweringen over Paulus terecht?

VERDERE STUDIE



In bijna elke kerk waren Joodse christenen. Joodse leraren wisten deze gelovigen te beïnvloeden. Via hen kwamen hun eigen ideeën de kerk binnen. Ze hadden geen argumenten om wat Paulus leerde niet te geloven. Toch deden ze op allerlei manieren hun best om Paulus dwars te zitten. Ze zeiden dat Paulus nooit door Jezus als apostel geroepen was. Volgens hen leerde Paulus de mensen ook dat wat niet door Petrus, Jacobus en de andere apostelen werd verkondigd. Paulus vond het vreselijk om te zien hoe de ideeën van de Joodse leraren de kerken probeerden kapot te maken. Daarom schreef hij direct een brief aan de Galaten. Daarin stelde hij de valse leer aan de kaak. Ook berispte hij diegenen die het ware geloof de rug hadden toegekeerd.

GESPREKSVRAGEN

- ◆ Als Paulus de Galaten begroet, verklaart hij dat de dood van Jezus om een specifieke reden plaatsvond. Welke reden was dit? Welke betekenis heeft dat voor ons?
- ◆ In Galaten 1:14 heeft Paulus het over de orale tradities van de Farizeeën als het Oude Testament. Hoeveel aandacht krijgen tradities in ons geloof? Welke waarschuwing biedt de ervaring van Paulus ons, als we kijken naar de algehele vraag over traditie?
- ◆ Waarom lijkt Paulus zo onverdraagzaam tegenover de mensen die anders geloofden dan hijzelf? Lees opnieuw een paar dingen die hij heeft geschreven over degenen die een andere kijk op het evangelie hadden. Hoe zou iemand met zo'n onbuigzaam standpunt bij ons in de kerk bekend staan?

SAMENVATTING

- ◆ De leraren in Galatië probeerden het zendingswerk van Paulus te ondermijnen. Zij beweerden dat zijn discipelschap en boodschap niet door God gegeven waren. Vrijmoedig verklaart Paulus dat er maar één weg naar redding is. Daarnaast beschrijft hij hoe de gebeurtenissen rondom zijn bekering aantonen dat zijn roeping en boodschap enkel en alleen van God kunnen komen.

Galaten 1:1-6

Hoe vat Paulus het evangelie samen?

02

Galaten 1:1-5

Het gezag en het evangelie van Paulus

IJSBREKERVRAAG

Hoeveel aandacht besteed je gewoonlijk aan een redactioneel voorwoord in een tijdschrift of aan een trailer van een film. Heb je op dit punt wel eens een bijzondere ervaring meegemaakt?

02

IK VERKEN

Je zou de eerste regels van de brief aan de Galaten kunnen vergelijken met een redactionele inleiding in een tijdschrift of een trailer van een film. Het gemeenschappelijke daarbij is dat ze kort de gehele inhoud willen samenvatten. Maar toch besteden we daar vaak weinig aandacht aan.

IK BESTUDEER

- ◆ Wie stuurde de brief? Namens wie is de brief geschreven? Welke verandering zie je in de beschrijving van God en van Jezus Christus? Wat wordt over hen gezegd? Vergelijk de eerste verzen van deze brief met de laatste verzen: 6:14-17. Welke echo hoor je?
- ◆ Waarom legt de tekst tot tweemaal toe de nadruk op zijn apostolische opdracht rechtstreeks van de uiteindelijke bron: Jezus Christus en God de Vader? 'Niet is aangesteld of gezonden door mensen.' Die bewoording lijkt op het eerste gezicht wat dubbelop, maar de reden daarvan wordt duidelijk uit de verklaring die Paulus geeft van zijn werk in de hoofdstukken 1 en 2.
- ◆ Wat zegt Paulus verder over zijn roeping in Galaten 1:15: 'die mij al voor mijn geboorte had uitgekozen en die mij door zijn genade heeft geroepen?'
- ◆ Wat betekent het dat ondanks zijn religieus-fanatieke opvatting van het Joodse geloof God Paulus al veel eerder had gekozen en dat God geen afstand van hem nam ondanks zijn verkeerde ijver? Hoe leidde God hem geduldig naar een beter begrip van wat hij moest doen? Hoe kan een bekend gezegde ook op Paulus van toepassing zijn? 'God kan met een kromme stok rechte slagen uitdelen.'
- ◆ Wat betekent het woord 'genade' dat is afgeleid van het Griekse woord 'charis'? Welke diepgang krijgt het woord als het eigenlijk verwijst naar het Hebreeuwse 'sjaloom'? Hoe drukt Paulus daar meer mee uit dan alleen een simpele groet die je aan het begin van zijn brieven gewoonlijk tegenkomt? Hoe verwijzen de woorden 'genade en vrede' vooruit naar wat hij verder gaat zeggen over behoud door geloof: de verhouding tussen God en de mens, in Galaten 4:3-7, en de relatie van vrede en eenheid tussen gelovigen die voorheen jood waren en gelovigen uit de heidenen, in Galaten 3:28?

In zijn brief aan de Galaten gaat het Paulus niet allereerst om leerstellige correctheid, nee, hij is vooral bezorgd over het uiteindelijke behoud van zijn broeders en zusters in Galatië. Het is een zaak van leven of dood. Het gaat om de kern van het evangelie: Jezus heeft zichzelf gegeven voor onze zonden. Dat maakt hem tot de Heer. God wordt hier aangesproken als de Vader die Jezus uit de dood heeft opgewekt.¹ Dat maakt hem ook tot 'onze Vader'.² Dat betekent dat we dank zij Jezus Christus zonen en dochters van God zijn geworden.³

¹ Galaten 1:1.

² Galaten 1:3.

³ Zie ook Galaten 4:5-7.

Romeinen 1:8; 1 Korintiërs 1:4
 Waar is Paulus dankbaar voor?



IK PAS TOE

- ◆ Iemand die zegt dat zijn roeping niet van mensen afkomstig is en niet van hen afhankelijk is, kan gemakkelijk tot fanatisme vervallen. Hoe vermijdt, volgens de tekst, Paulus deze valkuil? Hoe kunnen wij aan het gevaar van extremisme ontkomen?
- ◆ Wat zijn de voordelen van werken in teamverband? Voel je je goed als je met anderen als groep samenwerkt? Hoe kunnen we in dat opzicht nog stappen vooruitzetten?
- ◆ Hoe getuigen we met al onze beperkingen van wat God te zeggen heeft? Hoe kunnen we ons, in de wetenschap dat de aarde zijn ondergang tegemoet gaat, inzetten voor mensen in onze omgeving en hen de dingen laten zien vanuit het perspectief van God?
- ◆ Lopen wij vandaag hetzelfde risico als de Galaten door te bouwen op een ander evangelie, waarbij de genade niet in het middelpunt staat, zie Galaten 1:6?

IK BID ...

Moge uw genade altijd nieuw zijn voor mij. Moge het mij mij uit de dagelijkse sleur van het leven halen en ervoor zorgen dat ik niet krampachtig vasthoud aan al mijn huidige ideeën over u, over Christus en mijn medemens.

WIE GEEFT DE BEVOEGDHEID?

Opdracht van vorige week

Hoe kunnen jouw verwachtingen de oorzaak zijn van onenigheid? Wat kun je daaraan doen? Bespreek met elkaar.

Lees samen

Galaten 1:1-5.

Ijsbrekervraag

Hoe loyaal ben jij aan je vrienden en hoe loyaal zijn zij naar jou?

Inspiratie

‘Ik wens jullie toe dat God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus goed voor jullie zijn en jullie vrede geven.’¹

Gespreksvragen naar aanleiding van de tekst

- ◆ Wat is er precies gebeurd? Lees Handelingen 8:3-16; 13:2; 26:16-18. Van wie heeft Paulus zijn aanstelling? Is dit te controleren? Welk argument zou jij gebruiken om aan te tonen dat hij echt geroepen is door Jezus? Lees heel Handelingen 8. Waarom denk je dat Paulus dit schreef? Zouden er mensen zijn geweest die niet overtuigd waren van zijn roeping? Leg uit.
- ◆ In hoeverre komt dit overeen met de zegen in Numeri 6:24-26? Wat zegt het jou dat Paulus deze zegen aan het begin van iedere brief gebruikt? Vergelijk Romeinen 1:7; 1 Korintiërs 1:3; 2 Korintiërs 1:2; Efeziërs 1:2; etc.
- ◆ Dit gedeelte vinden we alleen in deze brief in combinatie met de zegen. Kijk maar bij de tekstgedeeltes die genoemd zijn bij maandag. Hier beschrijft Paulus het werk van Christus. Welke drie dingen noemt Paulus?
- ◆ Amen wordt meestal gebruikt aan het eind van een gebed. Het betekent zoiets als: ‘moge dit waar zijn,’ of ‘moge dit zo werkelijkheid worden.’ Het betekent dus iets anders dan zoals we het soms horen in de kerk wanneer iemand ‘amen’ zegt bij een preek. In dat geval betekent het meer, ‘ik ben het ermee eens.’ Hoe gebruik jij het woordje ‘amen’? Wij gebruiken ‘amen’ vaak als stopwoordje omdat we het zo gewend zijn. Maar de echte betekenis is dat je aan het eind van je gebed zegt, ‘ik hoop dat dit allemaal zo uitkomt.’
- ◆ Jezus heeft zich gegeven voor jouw zonden en om jou te bevrijden. Wat heb je daarvan gemerkt in jouw leven? Wat zou je daarvan willen merken in jouw leven? Waaraan merken anderen dat? Wat zou je moeten veranderen zodat anderen meer zien wie jouw Heer is?

Opdracht

Luister naar dit lied door Andrea Bocelli en Céline Dion:
The Prayer.



¹ Galaten 1:3, BGT.

LEZEN: Galaten 2:1-14, 1 Korintiërs 1:10-13, Genesis 17:1-21, Johannes 8:31-36, Kolossenzen 3:11.

KERNTEKST:

'Maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest.'

Filippenzen 2:2.

DE EENHEID VAN HET GOEDE NIEUWS

De hervormer Johannes Calvijn geloofde dat onenigheid en verdeeldheid de voornaamste middelen van de duivel tegen de kerk waren. Hij waarschuwde christenen dat ze boven alles scheuring in de kerk moesten voorkomen. Maar moet eenheid in de kerk ten koste van alles behouden worden?

Stelt u zich eens voor dat Maarten Luther, de vader van de Reformatie, ervoor gekozen had zijn mening over redding op basis van geloof alléén te herroepen toen hij voor het gerecht werd gebracht tijdens de Rijksdag van in Worms. Enkel en alleen om de eenheid te bewaren? 'Als de hervormer maar op één punt had toegegeven, zouden Satan en zijn aanhang de overwinning hebben behaald. Gelukkig was Luthers onwankelbare vastberadenheid het middel om de kerk vrij te maken en het begin van een nieuw en beter tijdperk in te luiden.'¹ In Galaten 2:1-14 zien we dat de apostel er alles voor over heeft om de eenheid tussen de volgelingen van Jezus te bewaren. Dit ondanks de talloze pogingen van andere gelovigen om de eenheid te vernietigen. Hoe belangrijk eenheid voor Paulus ook was, toch weigerde hij die eenheid te bereiken als de waarheid van het evangelie daardoor op het spel stond. Binnen eenheid is er ruimte voor verschil van inzicht maar hierbij moet het goede nieuws op de eerste plaats blijven staan.

**MAAK
DEZE LES VÓÓR
SABBAT
15 JULI**

¹ *De Grote Strijd*, 154.

HET BELANG VAN EENHEID

Lees 1 Korintiërs 1:10-13. Hoeveel waarde hechtte Paulus volgens deze verzen aan de eenheid in de kerk?

.....
.....
.....
.....
.....

03

Als hij de beschuldigingen tegen hem heeft weerlegd, richt Paulus zijn aandacht in Galaten 2:1 op een andere aanklacht die tegen hem was gedaan. De misleidende leraren in Galatië beweerden dat Paulus' evangelie niet overeenkwam met wat Petrus en de andere apostelen onderwezen. Volgens hen was Paulus niet meer dan een afvallige. Als antwoord op deze aanklacht beschrijft Paulus een reis naar Jeruzalem, die hij zeker 14 jaar na zijn bekering had gemaakt. We weten niet zeker wanneer de reis heeft plaatsgevonden, maar in de oudheid waren reizen nooit gemakkelijk. Als hij te voet van Antiochië naar Jeruzalem reisde, zou de reis van 500 km. zeker drie weken hebben gekost, met allerlei gevaren en ontberingen. Ondanks deze moeilijkheden ging Paulus op weg, niet omdat de apostelen hem dat hadden opgedragen, maar de heilige Geest. Terwijl hij in Jeruzalem was, zette hij zijn boodschap uiteen aan de apostelen.

Waarom deed hij dat? Niet omdat hij twijfels had over wat hij onderwees. Hij had ook geen bemoediging van hen nodig. Hij verkondigde per slot van rekening al 14 jaar dezelfde boodschap. Ook al had hij hun toestemming of goedkeuring niet nodig, toch stelde Paulus de hulp en de bemoediging van de andere apostelen op prijs. De aanklacht dat zijn boodschap verschilde was niet alleen een aanval op Paulus, maar ook op de eenheid van de apostelen en op de kerk zelf. Het was zeer belangrijk om de eenheid tussen de apostelen te bewaren. Onenigheid over Paulus' zendingswerk aan de heidenen en de moederkerk in Jeruzalem zou verwoestende gevolgen kunnen hebben. Christus zou verdeeld worden, als er geen vriendschap bestond tussen de heidense en Joodse christenen. Alle energie die Paulus erin had gestoken en erin wilde steken om het evangelie aan de heidenen te brengen, zou nutteloos zijn geweest.²

Noem enkele zaken die in deze tijd een bedreiging vormen voor de eenheid van de kerk. Nadat we ze benoemd hebben, hoe moeten we met die bedreigingen omgaan? Welke zaken zijn belangrijker dan eenheid?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

² *The Epistle to the Galatians*, F. Bruce, 1982, 111.

1 Korintiërs 1:10-13
Welke oproep doet Paulus?

BESNIJDENIS EN DE VALSE BROEDERS

Lees Genesis 17:1-22, Galaten 2:3-5, Galaten 5:2, Handelingen 15:1, 5. Waarom was besnijdenis zo'n belangrijk punt in de strijd tussen Paulus en bepaalde Joodse christenen? Waarom is het niet moeilijk om te begrijpen dat sommige mensen geloofden dat ook heidenen besneden moesten worden?

.....

.....

.....

03

Besnijdenis was het teken van een verbondsrelatie die God was aangegaan met Abraham, de vader van de Joodse natie. Ook al was besnijdenis enkel bedoeld voor Abrahams mannelijke nakomelingen, iedereen werd uitgenodigd voor een verbondsrelatie met God. Het teken van besnijdenis werd in Genesis 17 aan Abraham gegeven. Dit gebeurde nadat Abraham tot overmaat van ramp een kind kreeg bij het Egyptische dienstmeisje van zijn vrouw. Hij deed dit om God te helpen in het vervullen van de belofte van een zoon. Besnijdenis was een geschikt teken voor het verbond. Het zou mensen eraan herinneren dat hun goed uitgewerkte plannen nooit konden tippen aan de belofte van God. Uiterlijke besnijdenis zou een symbool zijn van de besnijdenis van het hart.³ Besnijdenis van het hart houdt in dat we het vertrouwen in onszelf loslaten om volledig op God te vertrouwen. In de tijd van Paulus daarentegen, was besnijdenis een belangrijk teken geworden van nationale en godsdienstige identiteit. Volledig in tegenstelling met de betekenis die God eraan gegeven had.

Ongeveer 150 jaar voor Jezus' geboorte, dwongen zeer ambitieuze patriotten alle onbesneden Joden in Palestina zich te laten besnijden. Ook de mannen in de omringende gebieden die onder hun gezag vielen, moesten zich laten besnijden. Sommigen geloofden zelfs dat besnijdenis het paspoort tot redding was. Bewijs hiervan kan gevonden worden in oude epigrammen die overtuigend verklaren dat 'besneden mannen Gehenna (de hel) niet binnen gingen'.⁴

Het is overigens niet zo dat Paulus tegen besnijdenis was. Hij was het alleen niet eens met de vastberadenheid waarmee de heidenen gedwongen werden zich te laten besnijden. De misleidende leraren zeiden: 'Je moet besneden zijn volgens het gebruik van Mozes om gered te worden'.⁵ Het ging dus niet zozeer om besnijdenis, maar om redding. Redding werd of door geloof in Christus verkregen, of het moest verdiend worden door menselijke gehoorzaamheid.

In deze tijd is besnijdenis waarschijnlijk niet meer het probleem. Kunt u misschien iets soortgelijks benoemen waar we nu mee worstelen in de kerk?

.....

.....

³ Deuteronomium 10:16, Deuteronomium 30:6, Jeremia 4:4, Romeinen 2:29.

⁴ *A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Romans*, C. E. B. Cranfield, 1975, 172.

⁵ *Handelingen 15:1*.

**Genesis 17:1-22, Galaten 2:3-5;
5:2, Handelingen 15:1,5**
Wat was een strijdpunt en waarom?

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID

Lees Galaten 2:1-10. Paulus zegt dat een paar schijnbroeders als spionnen waren binnengekomen om erachter te komen hoe wij onze vrijheid, die we in Christus Jezus hebben, gebruikten. Ze wilden slaven van ons maken.⁶ Waar zijn christenen van bevrijd? Lees Johannes 8:31-36, Romeinen 6:6,7, Romeinen 8:2,3, Galaten 3:23-25, Galaten 4:7,8 en Hebrëeën 2:14,15. Hoe ervaren we zelf de realiteit van deze vrijheid in ons dagelijks leven?

03

De vrijheid die een christen ervaart, is een belangrijk punt voor Paulus. Hij gebruikt het woord meer dan de andere schrijvers van het Nieuwe Testament. Ook in het boek Galaten komen de woorden 'vrij' en 'vrijheid' veelvuldig voor. Voor een christen betekent vrijheid dat diegene vrijheid *in* Christus kan beleven. Die vrijheid biedt de mogelijkheid om zonder belemmering een aan God toegewijd leven te leiden.

De apostelen zagen in dat aan Paulus de verkondiging onder de heidenen was toevertrouwd, zoals aan Petrus de verkondiging onder de besnedenen.⁷ Wat zegt dit over de aard van eenheid en verscheidenheid binnen de kerk?

De apostelen erkenden dat Paulus door God geroepen was om het evangelie aan de heidenen te brengen, net zoals aan Petrus was opgedragen het goede nieuws te verkondigen aan de Joden. De boodschap was bij beide mannen hetzelfde. De manier waarop het gebracht werd, hing echter af van de mensen die door de apostelen benaderd werden. In Galaten 2:7 zit het belangrijke besef verborgen dat dezelfde boodschap op verschillende manieren gehoord zou worden. Het zou ook op een andere manier van kracht zijn in de verschillende sociale en culturele omstandigheden, maar het blijft dezelfde boodschap. Deze eensgezindheid is de basis van christelijke eenheid, een eenheid in verscheidenheid.

Hoe toegankelijk moeten we zijn voor andere methoden om te evangeliseren en te getuigen, al voelen we ons er niet gemakkelijk bij? Zijn er manieren van evangeliseren die u irriteren? Zo ja, welke manieren zijn dat en waarom storen ze u? Is het nodig dat u meer open staat voor veranderingen?

⁶ Galaten 2:4.

⁷ Galaten 2:7.

Galaten 2:1-10

Waar is niet voor gezwicht?

CONFRONTATIE IN ANTIOCHIË

Enige tijd na het bezoek van Paulus aan Jeruzalem ging Petrus naar Antiochië in Syrië. Antiochië vormde de thuisbasis voor de zendingsactiviteiten van Paulus, die beschreven staan in het boek Handelingen. Hier was ook de eerste niet-Joodse kerk gesticht. Terwijl Petrus daar was, at hij vrijuit met de niet-Joodse christenen. Zodra er echter een groep Joodse christenen als afgezanten van Jacobus binnenkwam, veranderde er iets in de houding van Petrus tegenover de heidense christenen. Hij deed dit uit angst voor wat de Joodse christenen zouden denken.

Vergelijk Galaten 2:11-13 met Handelingen 10:28. Waarom had Petrus beter moeten weten? Wat vertelt zijn reactie ons over de sterke invloed die cultuur en traditie in ons leven hebben?

03

Sommige mensen hebben onterecht aangenomen dat Petrus en de Joden die bij hem waren zich niet langer hielden aan de voedselvoorschriften van het Oude Testament, wat betreft rein en onrein voedsel. Integendeel, als Petrus met de Joodse christenen de Joodse voedselwetten overboord had gegooid, dan was er een groot oproer ontstaan in de kerk. Als er ooit een dergelijke situatie in de kerk was geweest, dan zou daar zeker een verslag over zijn, maar dat is niet het geval. Het is waarschijnlijker dat er een twistpunt was over de vraag of bekeerde heidenen tijdens de maaltijd bij Joodse christenen mochten aanschuiven. Veel Joden beschouwden niet-Joden als onrein. Sommigen probeerden zelfs zoveel mogelijk sociaal contact met hen te vermijden.

Petrus had ook moeite met deze kwestie. Het was enkel door een visioen van God dat hij duidelijkheid kreeg. Nadat hij het huis van Cornelius, de Romeinse hoofdman, was binnengegaan, zei Petrus tegen hem: 'U weet dat het Joden verboden is met niet-Joden om te gaan en dat ze niet bij hen aan huis mogen komen, maar God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen.'⁸ Petrus wist wel beter, maar uit angst om zijn eigen landgenoten te beledigen, keerde hij terug naar de gebruikelijke manier. Zo sterk was blijkbaar de kracht van cultuur en traditie in Petrus' leven. Paulus zei Petrus precies waar het op stond. In Galaten 2:13 gebruikt hij het Griekse woord voor huichelarij. Door deze huichelarij, zo zegt Paulus, liet zelfs Barnabas zich meeslepen. Scherpe woorden van de ene godsmann tegen de andere!

Waarom is het zo makkelijk een huichelaar te zijn? (Is het misschien omdat we altijd geneigd zijn te kijken naar de fouten van anderen, terwijl we onze eigen fouten door de vingers zien?) Kunt u zelf een vorm van huichelarij in uw eigen leven benoemen? Wat nog belangrijker is, hoe kunnen we dit herkennen? En hoe kunnen we er vanaf komen?

.....

⁸ Handelingen 10:28.

**Galaten 2:11-13,
 Handelingen 10:28**
 Waartegen komt Paulus in verzet?

DE BEZORGDHEID VAN PAULUS

De situatie in Antiochië was zeer heftig: Paulus en Petrus, twee leiders in de kerk, stonden tegenover elkaar. Daarbij neemt Paulus absoluut geen blad voor de mond wanneer hij Petrus ter verantwoording roept voor zijn gedrag.

Lees Galaten 2:11-14. Welke argument gebruikt Paulus om Petrus openlijk mee te confronteren?

.....

.....

03

Paulus maakte er geen probleem van dat Petrus met de bezoekers van Jeruzalem had gegeten. Het was volledig in overeenstemming met de oude tradities wat betreft gastvrijheid. Het ging Paulus vooral om de waarheid van het evangelie, niet om vriendschappen of eetgewoonten. In zekere zin waren Petrus' handelingen niet in overeenstemming met de boodschap van het evangelie.

Lees Galaten 3:28 en Kolossenzen 3:11. Op welke manier kunnen we door de waarheid in deze verzen begrijpen waarom Paulus zo heftig reageert?

.....

.....

Tijdens hun bijeenkomst in Jeruzalem hadden Paulus en de andere apostelen besloten dat heidenen zonder besnijdenis mochten genieten van alle zegeningen die Christus hun schonk. Dat besluit kwam in gevaar door wat Petrus had gedaan. Joodse en heidense christenen gingen eerst vriendschappelijk met elkaar om, maar nu was de gemeente verdeeld. Een verdeelde kerk zou het gevolg zijn. Paulus vond dat het gedrag van Petrus suggereerde dat de heidense christenen tweederangs gelovigen waren. Daarnaast zouden de heidenen zich nu gedwongen voelen zich aan te passen om volledig geaccepteerd te worden. Daarom zegt Paulus: 'Jij bent een Jood, maar je leeft als een heiden en houd je niet aan de Joodse gebruiken; hoe kun je dan opeens heidenen dwingen om als Joden te leven?'⁹ Er waren heidenen die de synagoge bezochten en dan moesten deelnemen aan Joodse gewoonten. Daarom staan de tegenstanders van Paulus in Galatië, die hij schijnbroeders noemt, ook wel bekend als 'de jodenmakers'.

Alsof de daden van Petrus nog niet erg genoeg waren, werd ook Barnabas meegesleept door zijn gedrag. Hij had beter moeten weten. Wat een duidelijk voorbeeld van groepsdruk! Hoe kunnen we leren dat we niet door anderen verkeerd beïnvloed worden?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

⁹ *Ibid.*

Galaten 2:11-14
Waar confronteert Paulus
Petrus mee?

VERDERE STUDIE



'Zelfs de beste mannen zullen blunders maken als zij hun eigen weg volgen. Hoe meer verantwoordelijkheid op een mens wordt gelegd, hoe hoger zijn positie is om te dicteren en te heersen, des te meer kwaad hij beslist zal doen in het verdraaien van verstand en hart als hij niet zorgvuldig Gods weg volgt. In Antiochië schoot Petrus tekort in de beginselen van oprechtheid. Paulus moest zijn verkeerde invloed onomwonden het hoofd bieden. Dit is vermeld opdat anderen erbij gebaat zullen zijn en opdat de les een ernstige waarschuwing kan zijn voor mensen op vooraanstaande posities, dat zij niet in gebreke blijven in oprechtheid, maar trouw aan beginselen moeten zijn.¹⁰

¹⁰ SDA Bible Commentary, deel 6, 526.

Galaten 3:28, Kolossenzen 3:11
Wat wil Paulus duidelijk maken?

GESPREKSVRAGEN

- ◆ Weinig mensen houden van een confrontatie, maar soms is het noodzakelijk. In wat voor omstandigheden moet de kerk een dwaling veroordelen? Wanneer moet ze de mensen straffen die niet willen luisteren?
- ◆ Hoe groter het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten wordt, hoe meer divers de kerk wordt. Welke stappen kan de kerk ondernemen om de eenheid te bewaren temidden van zo'n grote verscheidenheid? Hoe kunnen we gebruik maken en genieten van de diversiteit van de omringende culturen en tradities, terwijl we toch de eenheid bewaren?
- ◆ Welke belangrijke elementen mogen niet veranderd worden bij het verkondigen van het evangelie in een andere cultuur? En wat kan anders? Hoe kunnen we weten wat we los moeten laten en wat we vast mogen houden?

SAMENVATTING

De eenheid van de vroege kerk werd ernstig bedreigd door de halsstarrigheid van sommige Joodse christenen. Zij wilden dat heidenen zich lieten besnijden om ware volgelingen van Christus te worden. Om te voorkomen dat dit twistpunt de kerk in twee groepen zou verdelen, werkten de apostelen samen, ondanks hun verschil van mening. Het was hun doel om het lichaam van Christus (de kerk) eensgezind en trouw te laten blijven aan de waarheid van het evangelie.

Galaten 2:6-10

Het evangelie als eenheid

IJSBREKERVRAAG

Wat denk je van alle complottheorieën die je zo vaak in de kerk hoort?

IK VERKEN

Deze verzen bevinden zich aan het begin van de brief aan de Galaten. Zij staan in de context van wat hij zegt over zijn roeping als apostel en over zijn ervaring als evangelist. Hij wil ook zijn nauwe band met de twaalf apostelen benadrukken.¹

03

- ◆ Om welke mensen gaat het? Waarom spreekt Paulus over 'steunpilaren' in het geloof?² Hoe was zijn relatie met hen? Wat kom je te weten over wie als leiders van de kerk groot gezag hadden?
- ◆ Naar welke theologische kwesties verwijst Paulus? Waarom legt hij er de nadruk op dat hem 'de broederhand' werd gegeven?
- ◆ Wat leert vers 10 mij over de taken van de kerk?

Het boek Handelingen noemt vijf reizen die Paulus naar Jeruzalem maakte:³

- ◆ De eerste was meteen na zijn bekering, toen hij Damascus verliet en de apostelen wilde ontmoeten.
- ◆ De tweede was de keer dat er hulp geboden werd door de gemeente in Antiochië aan de christenen in Jeruzalem. Barnabas en Paulus namen deze gaven mee.
- ◆ De derde reis was in verband met de vergadering in Jeruzalem, waar men bijeenkwam om te discussiëren over de vraag of heidenen die christen werden zich moesten laten besnijden.
- ◆ Paulus' vierde verblijf in Jeruzalem was aan het einde van zijn tweede zendingsreis.
- ◆ De vijfde reis naar Jeruzalem was het laatste traject van zijn derde zendingsreis.

IK BESTUDEER

- ◆ De teksten in Handelingen helpen ons het reisschema van Paulus beter te begrijpen. We zien dat Paulus onmiddellijk na zijn bekering begint met het prediken van het evangelie. Eerst in Arabia, en daarna in Damascus, Syrië en Sicilië. Na tien jaar in die streken heeft hij een jaar gewerkt in Antiochië, onder de hoede van de zeer ervaren Barnabas. Paulus had dus al een ruime zendingservaring voordat hij aan zijn eerste zendingsreis begon.
- ◆ Waarom vindt Paulus het nodig om te vertellen over zijn ervaring als evangelist? Deze brief is de oudste van alle Paulinische brieven en werd geschreven omstreeks het jaar 48 of 49.
- ◆ Wie zijn de geadresseerden? Waar ligt deze gemeente van de Galaten?
- ◆ Waarom maakten 'valse' leraars die de gemeenten in Galatië bezochten nadat Paulus daar had gepredikt, zijn werk verdacht? Kwam dat om hij niet een van de twaalf apostelen was geweest? Zaiden zij daarmee twijfel aan zijn apostolisch gezag en ook ten aanzien van de inhoud van zijn prediking?
- ◆ Wat was het punt waar het vooral om draaide? Waarom zei Paulus dat een heiden die het evangelie aannam zich niet behoefde te laten besnijden. Waarom lag dit zo gevoelig bij sommige mensen? Was dat terecht? Waarom wel/niet?

¹ Lees Galaten 1:11-2:14.

² Galaten 2:9.

³ Handelingen 9:2; 11:30; 15:4; 18:22; 21:15.

Johannes 8:31-36

Wat probeerde Jezus duidelijk te maken?



IK PAS TOE

Het gevaar van verdeeldheid.

Voor de Joden bestonden er maar twee soorten mensen in de wereld: de joden oftewel de besnedenen en alle anderen oftewel de onbesnedenen.⁴ In Galaten 2:1-2, 4, 6, 10 worden andere indelingen gebruikt. Zoek ze op en benoem ze.

- ◆ Waarom raken we zo gemakkelijk onze eenheid kwijt als gevolg van het feit dat we tot verschillende groepen behoren?
- ◆ Welke elementen zijn vaak de veroorzakers van conflicten en van gebrek aan eenheid? Wat is daaraan te doen?
- ◆ De brief bepaalt ons bij een crisis in de jonge kerk in deze regio. Er werd twijfel gezaaid ten aanzien van het gezag en het onderwijs van Paulus. Wat heeft dit tekstgedeelte ons nu nog te zeggen?
- ◆ Hoe moet ik me opstellen als mijn kerk in deze tijd door een crisis gaat? Waarom is het belangrijk dat er een vertrouwensband is tussen de leden en de leiders van de kerk? Hoe moeten wij reageren als de leiders worden bekritiseerd?

⁴ Galaten 2:7.

IK BID ...

Heer, help ons bewust te zijn dat de vroege gemeente al problemen had op het punt van vertrouwen in de leiders en ten aanzien van mogelijke verschillen in de kerkelijke leer. Dat het feit dat het uw werk is nog niet betekent dat er geen problemen zullen zijn. Geef ons wijze mensen zoals de apostelen die in staat waren de eenheid te herstellen. Help ook mij een voorbeeld te zijn in deze tijd.

OPDRACHT VAN HOGERHAND

Opdracht van vorige week

Heb je de tekst opgezocht van The Prayer? Wat betekent die tekst voor jou? Deel met de groep.

Lees samen

Galaten 2:6-10.

Ijsbrekervraag

Ben jij wel eens de juiste man/vrouw voor de juiste taak geweest? Vertel er meer over.

Inspiratie

'God zorgt ervoor dat ik mijn werk goed kan doen.'¹

Gespreksvragen naar aanleiding van de tekst

- ◆ De apostelen hadden ingezien dat Paulus de opdracht had om de heidenen te bereiken. Waaraan hadden ze dat gezien? Lees Handelingen 15:12. Waarom hadden ze geconcludeerd dat Petrus voor de Joden moest gaan werken?
- ◆ God geeft kracht aan Petrus en Paulus. Lees eens Handelingen 4 en 16:11-40. Een verhaal over Petrus en over Paulus. Waarin zie jij de kracht die God geeft? Lees ook Filippenzen 4:13.
- ◆ Welke genade was Paulus geschonken? Lees Galaten 1:13-16. Wat erkenden de drie leiders Jacobus, Petrus en Johannes precies?
- ◆ Over welke armen gaat het? Lees Handeling 6:1; 11:29-30. Hoe zou je de situatie onder de gelovigen in Jeruzalem beschrijven?
- ◆ Paulus wist goed waar hij goed in was: het evangelie brengen aan de heidenen. Niet iedereen weet precies waar hij/zij goed in is voor God. Ga de kring rond en zeg van je buurman/buurvrouw waar jij vindt dat hij/zij goed in is. Probeer te ontdekken wat God met jou wil.
- ◆ Hoe weet jij of iemand het werk van de Heer doet? Welke kenmerken hebben mensen die door God geroepen zijn? Waar heeft God jou voor geroepen? Kan Gods roeping ook voor iets minder spectaculairs zijn? geef voorbeelden.
- ◆ Hoe serieus ben jij met het ondersteunen van arme mensen in de kerk? Hoort het ADRA kerstdozen project hier ook bij? Hoe kun je mensen dichtbij je helpen? Is het zo simpel om iemand te helpen? Bespreek met elkaar.

Opdracht

luister naar deze presentatie van Simon Sinek.

Waar moet je eerst mee beginnen:

Wat? Hoe? of Waarom?



¹ Galaten 2:6-9, BGT.

LEZEN: Galaten 2:15-21, Efeziërs 2:12, Filippenzen 3:9, Romeinen 3:10-20, Genesis 15:5, Romeinen 3:8.

KERNTEKST: 'Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.'
Galaten 2: 19b, 20.

GERECHTVAARDIGD DOOR GELOOF ALLEEN

In de les van vorige week uitte Paulus in Antiochië openlijk een beschuldiging tegen Petrus. Het geloof dat Petrus verkondigde en zijn gedrag waren niet op één lijn. Het besluit van Petrus om niet meer te eten met bekeerde heidenen, suggereerde dat zij tweederangs christenen waren. Zijn daden hielden in dat de heidenen zich eerst moesten laten besnijden. Alleen op die manier konden zij onderdeel worden van de familie van God en mochten zij genieten van de zegeningen van broederschap. Wat zei Paulus eigenlijk tegen Petrus op dat heftige moment? In deze les zullen we de samenvatting bestuderen van wat er gebeurde. Het Bijbelgedeelte bevat één van de meest korte uiteenzettingen in het Nieuwe Testament. Daarnaast is het een zeer belangrijke tekst. Het geeft ons voor de eerste keer een aantal woorden en zinnen die van groot belang zijn voor ons begrip van het evangelie en de rest van Paulus' brief aan de Galaten. De kernwoorden zijn gerechtigheid, rechtvaardigheid, werken naar de wet, geloof en niet alleen geloof, maar zelfs het geloof van Jezus. Wat bedoelt Paulus met deze termen? Wat vertellen ze ons over het reddingsplan?

MAAK
DEZE LES VÓÓR
SABBAT
22 JULI

RECHTVAARDIGING

In **Galaten 2:15** schrijft Paulus dat zij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken. Wat probeert hij hier te zeggen?

.....

.....

.....

De woorden van Paulus moeten in hun context geplaatst worden. Om de Joodse christenen te overtuigen begint Paulus met een uitspraak waar ze het mee eens zouden zijn: de gebruikelijke scheidslijn tussen de Joden en de heidenen. God had de Joden uitgekozen. Zijn wet was aan hen gegeven en ze genoten van de voordelen van de verbondsrelatie met God. De heidenen daarentegen werden als zondaren gezien: de wet van God was niet voor hen bedoeld. Zij mochten geen aanspraak maken op de beloftes van het verbond.¹ In vers 16 waarschuwt Paulus de Joodse christenen voor deze zienswijze. Hij benadrukt dat zij door hun geestelijke voordelen niet beter zijn voor God. Niemand wordt gerechtvaardigd door de werken van de wet.

04

Lees Exodus 23:7 en Deuteronomium 25:1. Paulus gebruikt het woord 'gerechtvaardigd' vier keer in Galaten 2:16, 17. Wat bedoelt hij met 'rechtvaardiging'?

.....

.....

.....

Het werkwoord 'rechtvaardigen' is het kernwoord voor Paulus. Het komt 39 keer voor in het Nieuwe Testament. In Paulus' brieven noemt hij het al 27 keer. Hij gebruikt het 8 keer in Galaten, inclusief de 4 verwijzingen in Galaten 2:16, 17. Rechtvaardiging is een juridische term. Hij wordt gebruikt in de rechtszaal. In dat geval besluit de jury dat de aangeklaagde niet schuldig is aan de aanklachten die tegen hem of haar zijn ingebracht. Rechtvaardiging is het tegenovergestelde van veroordeling. Omdat 'eerlijk' en 'rechtvaardig' van hetzelfde Griekse woord komen, wordt een persoon die gerechtvaardigd wordt ook gezien als rechtvaardig. Rechtvaardiging is dus niet enkel een simpele verontschuldiging of vergeving: het is de positieve uitspraak dat een persoon rechtvaardig is. Bij de Joodse gelovigen echter, draaide rechtvaardiging ook om de relatie die zij met God en het verbond hadden. Bij rechtvaardiging werd een persoon ook gezien als een getrouw lid van Gods verbondsgemeenschap, de nakomelingen van Abraham.

Lees Galaten 2:15-17. Wat zegt Paulus u hier? Hoe kunt u deze woorden toepassen op uw eigen christelijke ervaring?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

¹ Efeziërs 2:12, Romeinen 2:14.

Galaten 2:15-17
Wat probeert Paulus duidelijk te maken?

WERKEN VAN DE WET

In Galaten 2:16 zegt Paulus drie keer dat een persoon niet gerechtvaardigd wordt door de werken van de wet. Wat bedoelt hij met 'werken van de wet'? Lees Galaten 2:16, 17, Galaten 3:2, 5, 10, Romeinen 3:20, 28. Hoe helpen deze verzen ons om te begrijpen wat hij bedoelt?

.....

.....

.....

.....

We moeten eerst begrijpen wat Paulus bedoelt met 'wet' voordat we weten wat hij bedoelt met 'werken van de wet'. Het woord 'wet' (*nomos* in het Grieks) wordt 121 keer gevonden in de brieven van Paulus. Het kan verwijzen naar Gods wil voor zijn volk, de eerste vijf boeken van Mozes, het gehele Oude Testament of het verwijst naar een algemeen principe. Als Paulus het woord gebruikt, doelt hij op alle geboden die God door Mozes aan het volk heeft gegeven. Met 'werken van de wet' worden dan ook alle voorschriften bedoeld, zowel moreel als ceremonieel, die in Gods geboden staan. Paulus zegt hier dat onze gehoorzaamheid nooit genoeg zal zijn om gerechtvaardigd te worden, hoe hard we ook proberen Gods wet te volgen en te gehoorzamen. We kunnen daardoor nooit rechtvaardig verklaard worden voor God. Gods wet verlangt onvoorwaardelijke loyaliteit in onze gedachten en daden. Dit geldt voor altijd, voor alle geboden.

04

De uitspraak 'werken van de wet' komt niet voor in het Oude of het Nieuwe Testament, behalve bij Paulus. Toen in 1947 de Dode Zee-rollen gevonden werden, kwam het bewijs van de betekenis van Paulus' woorden boven water. Deze rollen bevatten een verzameling geschriften die gekopieerd zijn door een groep Joden, genaamd Essenen, tijdgenoten van Jezus. Op de rollen is in het Hebreeuws geschreven, maar op één daarvan staat precies dezelfde zin. De titel van de rol is '*Miqsat Ma'as Ha-Torah*', dat betekent 'Belangrijke werken van de wet'. Gebaseerd op de Bijbelse wet, beschrijft de rol hoe heilige dingen onrein kunnen worden. Daarbij wordt er ook een duidelijke scheidslijn getrokken tussen Joden en heidenen. Aan het einde schrijft de auteur dat God je rechtvaardig beschouwt, als je deze werken van de wet volgt. In tegenstelling tot Paulus biedt de schrijver zijn lezer geen rechtvaardiging op basis van geloof, maar op basis van gedrag.

Lees Romeinen 3:10-20. Hoe goed houdt u Gods wet? Denkt u dat u het zo nauwkeurig naleeft dat u op basis daarvan gerechtvaardigd kan worden voor God? Hoe helpt uw antwoord om te begrijpen wat Paulus bedoelt?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Romeinen 3:10-20
Waar komt het uiteindelijk op neer?

DE KERNGEDACHTE VAN RECHTVAARDIGING

'En één met Christus zijn – niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus.'²

We moeten niet denken dat Joodse christenen beweerden dat geloof in Christus niet belangrijk was. Zij geloofden tenslotte allemaal in Jezus. Ze hadden allemaal vertrouwen in Hem. Aan hun gedrag is alleen te zien dat zij van mening waren dat geloof alleen niet genoeg was. Het moest aangevuld worden met gehoorzaamheid, alsof onze gehoorzaamheid iets toevoegt aan rechtvaardiging. Zij zeiden dat rechtvaardiging zowel door geloof als werken plaatsvond. Paulus stelde geloof in Christus herhaaldelijk tegenover de werken van de wet, omdat hij het niet eens was met hun uitspraak. Geloof en geloof alleen is het fundament van rechtvaardiging.

04

Voor Paulus was geloof niet enkel een abstract fenomeen. Het was onlosmakelijk verbonden met Jezus. In Galaten 2:16 wordt het twee keer vertaald met 'geloof in Christus', maar in feite gaat de betekenis van de oorspronkelijke zin veel dieper. Letterlijk moet het vertaald worden met 'het geloof' in of 'de trouw' van Jezus. Deze vertaling benadrukt het sterke contrast dat Paulus maakt tussen de werken van de wet die wij doen en het werk dat Christus door zijn trouw voor ons heeft gedaan.

Het is belangrijk te onthouden dat we door geloof zelf niet gerechtvaardigd worden. Geloof is het middel waardoor we aanspraak kunnen maken op Christus en de dingen die hij voor ons heeft gedaan. We worden niet gerechtvaardigd op basis van geloof, maar op basis van Christus' trouw aan ons. Door ons geloof kunnen we hier aanspraak op maken. Wat Christus heeft gedaan, is voor geen enkel mens mogelijk. Hij is de enige die te allen tijde trouw bleef aan God. Ons vertrouwen moet niet gericht zijn op onze eigen trouw, maar op die van Jezus. De Reformatie ontstond door deze waarheid. Een waarheid die ook vandaag nog net zo belangrijk is als in de tijd waarin Maarten Luther dit verkondigde. Een vroege Syrische vertaling van Galaten 2:16 laat duidelijk zien wat Paulus bedoelde: 'Daarom weten we dat een mens niet gerechtvaardigd wordt door de werken van de wet, maar door het geloof van Jezus de Messias. We geloven dat wij door dat geloof gerechtvaardigd worden, niet door de werken van de wet.'

Lees Romeinen 3:22, 26, Galaten 3:22, Efeziërs 3:12 en Filippenzen 3:9. Hoe laten deze verzen ons zien dat wij alleen gered kunnen worden door Christus' trouw aan ons en door zijn gehoorzaamheid aan God?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Romeinen 3:22,26, Filippenzen 3:9,
Efeziërs 3:12, Galaten 3:22
Waardoor worden wij gered?

² Filippenzen 3:9.

GEHOORZAAMHEID DOOR GELOOF

Paulus benadrukt dat geloof de basis vormt voor een christelijk leven. Het is het middel waardoor we aanspraak kunnen maken op de beloften die we in Christus hebben. Maar wat is geloof? Wat houdt het in?

Lees Genesis 15:5, 6, Johannes 3:14-16, 2 Korintiërs 5:14, 15, Galaten 5:6. Wat vertellen deze teksten ons over de oorsprong van geloof?

.....

.....

.....

04

Bijbels geloof is altijd een reactie op God. Geloof is niet een gevoel of een houding die mensen aannemen omdat God het verlangt. Echt geloof ontstaat doordat ons hart geraakt wordt door een besef van dankbaarheid en liefde voor Gods goedheid. Daarom volgt er in de Bijbel altijd geloof op initiatieven die God heeft ondernomen. Het geloof van Abraham was bijvoorbeeld een reactie op de wonderlijke beloften die God aan hem had gedaan.³ In het Nieuwe Testament zegt Paulus dat ons geloof gebaseerd is op het besef wat Christus voor ons aan het kruis heeft gedaan.

Lees Johannes 8:32, 36, Handelingen 10:43, Romeinen 1:5, 8, Romeinen 6:17, Hebreëën 11:6, Jakobus 2:19. Als geloof een antwoord aan God is, wat moet dat antwoord dan inhouden? Wat zeggen deze verzen over de kerngedachte van geloof?

.....

.....

.....

Als we de Bijbel zorgvuldig bestuderen, zien we dat geloof niet alleen draait om kennis over God. Het gaat erom dat we deze kennis in ons hart toelaten en daarmee instemmen. Daarom is het zo belangrijk om een nauwkeurig beeld van God te hebben. Als we een verkeerd beeld van het karakter van God hebben, is het veel moeilijker om te geloven. Toch is het niet goed om enkel op grond van ons verstand het evangelie te aanvaarden, want op die manier geloven de demonen ook in God. Oprecht geloof is ook te zien in het leven van een persoon. In Romeinen 1:5 spreekt Paulus over 'gehoorzaamheid des geloofs'. (SV en NBG) Hij zegt hier niet dat gehoorzaamheid hetzelfde is als geloof. Hij bedoelt dat echt geloof het leven van een persoon totaal moet beïnvloeden, niet enkel de gedachten. Het gaat ook niet om een lijst met regels, het gaat erom dat wij een band hebben met onze Heer en redder Jezus Christus. Wat wij geloven is niet het enige, geloof is ook te zien in hoe we handelen, hoe we leven en op wie wij ons vertrouwen stellen.

**Genesis 15:5,6, Johannes 3:14-16,
2 Korintiërs 5:14, Galaten 5:6**
Wat is de oorsprong van geloof?

³ Genesis 15:5, 6.

ZET GELOOF AAN TOT ZONDE?

Eén van de voornaamste aanklachten tegen Paulus was dat mensen door zijn boodschap van rechtvaardiging door het geloof tot zonde werden aangezet.⁴ De aanklagers dachten waarschijnlijk dat de mensen zich geen zorgen meer zouden maken over hun levensstijl. Waarom zouden ze, als het toch niet nodig was de wet na te leven om geaccepteerd te worden door God? Net als Paulus, kreeg ook Luther dergelijke aanklachten.

Lees Galaten 2:17, 18. Hoe reageert Paulus op de aanklacht dat zijn boodschap van rechtvaardiging door geloof alleen de mensen aanzet tot zondig gedrag?

.....

.....

04

Paulus reageert heel heftig op de aanklachten van zijn tegenstanders: 'God verhoede het!'. Het is mogelijk dat een mens zondigt nadat hij tot Christus is gekomen, maar Christus is daar niet verantwoordelijk voor. Wij zijn degenen die de wet overtreden, wij zijn er verantwoordelijk voor!

Lees Galaten 2:19-21. Hoe beschrijft Paulus zijn eenheid met Jezus Christus? Hoe worden de bezwaren van zijn tegenstanders door dit antwoord weerlegd?

.....

.....

Paulus vindt de manier waarop zijn tegenstanders denken belachelijk. Als je Christus in geloof accepteert, blijft dat niet zonder gevolgen. God doet niet alsof, waarbij hij iemand als rechtvaardig telt, zonder dat er iets verandert in de manier waarop iemand leeft. Als je Christus door geloof aanvaardt, is dat een radicale beslissing. Het brengt een volledige eenheid met zich mee. Eén in Christus' dood en opstanding. Paulus zegt dat wij geestelijk gekruisigd zijn met Christus. Onze oude zondige manier van leven, enkel gericht op onszelf, is voorbij.⁵ We hebben dan volledig gebroken met ons verleden. Alles is nieuw.⁶ We zijn opgestaan met een nieuw leven in Christus. Omdat de opgestane Jezus in ons leeft, gaan wij elke dag meer en meer op hem lijken.

Het geloof in Christus biedt dus geen dekmantel voor zonde, maar is juist een oproep tot een veel diepere en rijkere relatie met Christus. Zoiets kan een wet-gerelateerde religie niet bieden.

Wat vindt u ervan dat we gered worden door ons geloof? Wat zegt uw antwoord over uw begrip van onze redding?

.....

.....

⁴ Romeinen 3:8, Romeinen 6:1.

⁵ Romeinen 6:5-14.

⁶ 2 Korintiërs 5:17.

Galaten 2:17-21

Hoe ziet Paulus eenheid met Christus?

VERDERE STUDIE



'Steeds weer werd mij het gevaar van foutieve ideeën betreffende rechtvaardiging door geloof getoond. Jarenlang zag ik dat Satan op zijn manier onze gedachten wil verwarren. Over Gods wet wordt veel uitgeweid in de gemeenten. De wet wordt bijna voorgesteld als gebrek aan kennis van Jezus Christus met betrekking tot zijn relatie tot de wet. Net zoals het offer van Kaïn was. Mij werd getoond dat velen hun geloof hebben verlaten vanwege de verwarrende ideeën over gered zijn. Dit kwam doordat predikanten hen niet juist hebben voorgelicht. Het voornaamste dat mij jarenlang getoond is, is dat we gerechtvaardigd worden door Christus. ...

Er is geen onderwerp waar we ernstiger over moeten nadenken en dat vaker benadrukt moet worden, dat tot de gevallen mens moet doordringen, dat redding enkel en alleen door geloof in Jezus Christus mogelijk is. ...

De wet eist rechtvaardiging en dit is de zondaar aan de wet verschuldigd. Maar dat kan hij niet. De enige manier waarop hij dat wel kan, is door geloof. Door zijn geloof kan hij de verdiensten van Christus bij God brengen. En de Heer laat Christus' verdiensten de plaats innemen van het falen van de mens. God accepteert, vergeeft en rechtvaardigt de berouwvolle zondaar. Hij doet alsof die mens rechtvaardig is. Hij houdt van hem als van zijn geliefde Zoon.⁷

⁷ *Selected Messages, deel 1, 367.*

Romeinen 3:8,9

Hoe omschrijft Paulus zijn taak?

GESPREKSVRAGEN

- ◆ In het eerste citaat benadrukt Ellen G. White dat rechtvaardiging door het geloof één van de meest belangrijke onderwerpen is. Bespreek in de les of haar uitspraak nog steeds op ons van toepassing is. Zo ja, waarom?
- ◆ Denk eens aan de Reformatie en Luther. Paulus leefde niet in dezelfde tijd, plaats of dezelfde situatie. Waarom was de waarheid die Paulus verkondigde zo belangrijk om miljoenen mensen te bevrijden van het geestelijke juk van Rome?

SAMENVATTING

Petrus' gedrag in Antiochië suggereerde dat bekeerde heidenen zonder besnijdenis geen ware christenen konden zijn. Als reactie daarop liet Paulus zien dat dit denkbeeld verkeerd was. God rechtvaardigt niemand op basis van zijn of haar gedrag, omdat zelfs de beste mensen niet perfect zijn. Zondaren kunnen alleen gerechtvaardigd worden door te accepteren wat God voor ons door Christus heeft gedaan.

Galaten 2:15-21

Gerechtigd door het geloof alleen

IJSBREKERVRAAG

Denk je dat er een manier is om theologische verschillen in de kerk op te lossen?

IK VERKEN

Paulus noemt tweemaal waar het hem om gaat:

1. Mensen kunnen alleen gerechtigd worden door hun geloof in Christus.
2. Teruggaan naar de wet veroordeelt de mens en maakt Christus tot een dienaar van de zonde.

Nadat hij in vogelvlucht heeft verteld over het begin van zijn loopbaan binnen het Joodse geloof, gaat hij in op zijn bekering en zijn roeping als apostel. Ondanks de besluiten van de vergadering in Jeruzalem heeft zich recentelijk een conflict voorgedaan tussen de apostelen Paulus en Petrus. Het is nu van groot belang om overeenstemming te bereiken tussen Joden en niet-Joden—in ieder geval tussen allen die in Jezus Christus geloven.

- ◆ Zou het kunnen dat de Galaten hetzelfde problemen hadden als de adventisten van nu hebben?
- ◆ Zou de methode die door Paulus in Galaten 2:15-21 wordt voorgesteld om religieuze geschillen op te lossen ook nog actueel kunnen zijn in onze kerk, en misschien zelfs in de dialoog tussen verschillende godsdiensten?

IK BESTUDEER

- ◆ Wie zijn de twee groepen die hier tegenover elkaar staan in vers 15 en 16? Waarin denken zij verschillend? Wat verenigt hen, ondanks hun verschil van mening?
- ◆ Waarom kunnen de werken van de wet niemand rechtvaardigen, zie vers 16? Welke inconsequentie van onze kant zou ertoe kunnen leiden dat Christus in dienst staat van de zonde, zie vers 17-19? Waarom is dat een doodlopende weg, zie vers 19?
- ◆ Wat is het geheim van het leven als christen, zie vers 20? Waarom zou Christus 'voor niets' zijn gestorven, zie vers 11?
- ◆ Blijft het conflict tussen de twee groepen van vers 15 bestaan of komt men tot elkaar? Welke groepen staan nu tegenover elkaar? Wat verenigt hen nu?
- ◆ Om welke reden benadrukt de apostel dat geloof in Christus de enige weg is om gerechtigd te worden? Dat wil zeggen dat we erop vertrouwen dat de rechtvaardiging die ons behoudt alleen verworven kan worden door het offer van Christus.
- ◆ Waaruit blijkt het een enorme uitdaging voor ons mensen om toe te geven dat de oplossing voor onze schuld er niet uit bestaat dat wij zelf daarvoor een prijs betalen! Integendeel: de enige echte remedie voor ons zondenprobleem is het aanbod van de goddelijke Genade, dat werkelijkheid is geworden door het offer van Jezus Christus.
- ◆ Hoe houdt dat een totale heroriëntatie in ten aanzien van onze inspanningen.
- ◆ Waarom moet in plaats van tevergeefs absolute gehoorzaamheid, van onszelf en anderen na te streven al onze aandacht gericht zijn op de persoon en het werk van Christus?

Johannes 8:32,36,
Handelingen 10:43
Wat wil God mij geven?

IK PAS TOE

- ◆ Waarom is het zo verleidelijk om weer terug te keren tot een focus op de wet?
- ◆ Hoe kan een gericht-zijn op Jezus Christus mij helpen bij mijn dagelijkse zorgen?
- ◆ Hoe kan ik, als ik het met een ander oneens ben, een oplossing vinden door ons samen op Jezus Christus te richten?
- ◆ Welke rol spelen vergeving, rechtvaardiging en hoop bij dit alles?
- ◆ Was Paulus' houding tegenover Barnabas verkeerd? (vgl. Handelingen 15:36-41).



04

IK BID ...

Heer, help me uw grenzeloze genade aanbod te accepteren en te begrijpen dat u mij aanneemt alsof ik nooit heb gezondigd.

CONFLICT TUSSEN TWEE MENSEN

Opdracht van vorige week

Wat heb je geleerd van de lezing van Simon Sinek. Hoe zou je dat kunnen toepassen in je leven?

Lees samen

Galaten 2:11-21.

Ijsbrekervraag

Ben je het ooit openlijk oneens geweest met een van jouw leidinggevenden? Wat gebeurde er toen?

Inspiratie

‘Maar wij weten, God redt mensen alleen omdat ze geloven in Jezus Christus.’¹

Gespreksvragen naar aanleiding van de tekst

- ◆ Welke onenigheid hadden Paulus en Petrus? Waarom was het zo belangrijk voor Paulus dat de heidenen de joodse gebruiken niet hoefden te volgen?
- ◆ Welke hypocrisie wordt hier bedoeld? Waarom is dat hypocriet? Wat was het gevolg van die hypocrisie?
- ◆ Wat hebben vers 11-14 te maken met vers 15? Hoe zou de kerk nu zijn geweest als Paulus niets had gezegd? Wat betekent redding door het geloof?
- ◆ Wat betekent ‘gestorven voor de wet’? Wat betekent ‘ikzelf leef niet meer maar Christus leeft in mij’? Hoe kan Christus nu in jou leven?
- ◆ Hoe anders zou je leven als je weet dat de wet je niet rechtvaardigt? Ga je dan meer fouten maken? Of Ga je juist meer leven uit de liefde? Waarom, leg uit.
- ◆ Ben jij wel eens hypocriet in jouw geloof? Leg je aan anderen wel eens zwaardere regels op dan je zelf bereid bent te houden? Hoe komt het dat als de regels strenger zijn, mensen meer hypocriet worden? Leg uit.
- ◆ Als Jezus in je leeft, wat word je dan? Creatiever, slimmer, wijzer, aardiger, sneller, beter in iets, vrolijker, behulpzamer. Bespreek met elkaar deze lijst.
- ◆ Hoe wordt het conflict tussen Paulus en Petrus opgelost? Wat is het kernwoord? Hoe kun je dat toepassen vandaag? Hoe los je problemen op in de gemeente vandaag? Hoe pak jij het aan om een conflict op te lossen? Ken je mensen die de neiging hebben conflicten niet op te lossen en net te doen of ze niet bestaan? Wat is het voordeel daarvan en wat het nadeel?

Opdracht

Luister naar deze song:

Wat gebeurt er als Jezus in je leeft?



¹ Galaten 2:16, BGT.

LEZEN: Galaten 3:1-14, Romeinen 1:2, Romeinen 4:3, Genesis 15:6, Genesis 12:1-3, Leviticus 17:11, 2 Korintiërs 5:21.

KERNTekst:

'Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: 'Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.' Galaten 3:13.

05

GELOOF IN HET OUDE TESTAMENT

Een jongetje had een kleine boot gemaakt, helemaal zelf geschilderd. Een prachtige boot. Op een dag stal iemand zijn boot, wat hem ontzettend verdrietig maakte. Toen hij op een dag langs een pandjeshuis liep, zag hij zijn boot! Opgelucht rende hij de winkel in en hij zei tegen de man achter de balie dat het zijn kleine boot was. 'Nee', vertelde de verkoper hem, 'het is mijn boot, ik heb hem gekocht.' Daarop zei de jongen: 'Ja, dat kan best, maar hij is toch van mij, ik heb hem gemaakt.' Toch zou hij 2 dollar moeten betalen om zijn boot terug te krijgen. Dit was veel geld voor een jongen die geen geld had. Maar hij moest en zou zijn bootje terugkrijgen. Hij maaide het gras, hij deed allerlei taken. Al gauw had hij het geld bij elkaar gespaard. Hij rende naar de winkel, betaalde en eindelijk had hij zijn bootje terug. De kleine jongen nam zijn boot in zijn armen, omhelsde hem, gaf er een kus op en zei: 'Jij, lieve kleine boot, ik houd van jou. Jij bent van mij. Je bent twee keer van mij. Ik heb je gemaakt, en nu heb ik je ook nog gekocht!'

Zo is het ook met ons. Wij zijn op twee manieren het eigendom van God. Hij heeft ons gemaakt, maar door de jaren heen kwamen we in de winkel van de duivel. Daarom kwam Jezus om ons te kopen voor een torenhoge prijs. Hij kocht ons niet met zilver of goud, Jezus kocht ons met zijn eigen bloed. Daarom zijn wij Gods eigendom: Hij heeft ons geschapen en wij zijn verlost door Jezus' bloed.¹

**MAAK
DEZE LES VÓÓR
SABBAT
29 JULI**

¹ Pointed Illustrations, William Moses Tidwell, 1951, 97.

DE ONVERSTANDIGE MENSEN IN GALATIË

Lees Galaten 3:1-5. Vat in een paar woorden samen wat Paulus tegen hen zegt. Is het mogelijk dat wij, al beginnen we goed, ook in een geestelijke put vallen, omdat we teveel gericht zijn op gerechtvaardigd worden door goede werken?

.....

.....

.....

.....

Het is voor vele vertalers onduidelijk wat Paulus precies bedoelt met 'onverstandige' Galaten. In het Nederlands is dit nog zacht uitgedrukt. Het Griekse woord (*anoetai*) dat Paulus gebruikt, komt van *vous* (gedachten). In feite betekent het dus dat de Galaten niet nadachten, maar Paulus stopt daar niet. Omdat ze zich zo onverstandig gedragen, vraagt hij zich af of ze onder invloed van een tovenaer hebben gestaan: 'Wie heeft u behekt?' Deze woorden van Paulus suggereren dat de duivel de oorzaak is van de gedachteloosheid bij de Galaten.²

05

Paulus kon niet begrijpen dat de mensen in Galatië het evangelie ontrouw waren geworden. Ze wisten dat verlossing enkel gevonden kon worden door het offer van Jezus Christus. Dat kon ze niet ontgaan zijn, omdat Paulus er zo vaak over sprak. De woorden 'bekendgemaakt' of 'uiteengezet' in Galaten 3:1, betekenen letterlijk 'aangeplakt' of 'geschilderd'. Bij alle openbare verkondigingen van Paulus worden deze termen gebruikt. In zijn verkondiging van het Woord speelde het offer van Jezus Christus kruis zo'n belangrijke rol dat de Galaten de kruisiging van Jezus als het ware voor hun ogen hadden zien gebeuren.³ De Galaten hadden het evangelie talloze keren gehoord, maar door hun manier van doen, door het evangelie ontrouw te worden, keerden ze het kruisoffer de rug toe.

Vervolgens stelt Paulus de huidige situatie van de Galaten tegenover die uit de tijd waarin ze tot geloof kwamen. Hij stelt ze een aantal retorische vragen. Hoe ontvingen ze de heilige Geest? Hoe kwamen ze tot geloof? Waarom schonk God de heilige Geest aan hen? Hadden ze dat verdiend door hun daden? Zeker niet! Het was alleen doordat ze geloofden in de goede boodschap, ze stelden hun vertrouwen in wat Jezus voor hen had gedaan. Ze waren zo goed begonnen, hoe konden ze nu denken dat ze verlossing kregen door hun leefwijze?

Herkent u deze gedachten? 'Ik doe het best goed. Ik ben een standvastig christen, ik doe dit niet, ik doe dat niet...' Denkt u soms dat u goed genoeg bent om gered te worden? Waarom kunnen en mogen we dit niet denken?

.....

.....

.....

.....

² 2 Korintiërs 4:4.

³ 1 Korintiërs 1:23, 1 Korintiërs 2:2.

Galaten 3:1-5
Op wie vertrouwt ik?

GEBASEERD OP DE BIJBEL

Tot nu toe heeft Paulus zijn boodschap van rechtvaardiging door geloof op twee manieren verdedigd: Hij verwijst naar de afspraak die de apostelen in Jeruzalem hadden gemaakt⁴ en hij spreekt over de persoonlijke ervaring van de mensen in Galatië.⁵ Vanaf Galaten 3:6 komt daar verandering in. Voor zijn laatste bewijsvoering kijkt Paulus naar wat de Bijbel zegt. In hoofdstuk 3 en 4 brengt hij argumenten naar voren die allemaal gebaseerd zijn op de Bijbel.

Lees Romeinen 1:2, Romeinen 4:3, Romeinen 9:17. Wat bedoelt Paulus wanneer hij in Galaten 3:6-8 over de 'Schrift' spreekt?

.....

.....

Het is belangrijk te onthouden dat er in de tijd van Paulus geen Nieuwe Testament was. Paulus was zelf de eerste schrijver van het Nieuwe Testament. Het Marcusevangelie is waarschijnlijk het eerst van de vier evangeliën geschreven, maar het is pas na Paulus' dood (65 na Christus) opgetekend. Dit is al zeker vijftien jaar na Paulus' brief aan de Galaten. Als Paulus dus verwijst naar de Schrift, dan spreekt hij alleen over het Oude Testament.

05

Het Oude Testament was voor Paulus heel belangrijk. Hij zag het niet als oude teksten, het Oude Testament was het gezaghebbende en levende Woord van God. In 2 Timoteüs 3:16 schrijft hij: 'Elke schrifttekst is door God geïnspireerd.' Het woord 'inspiratie' is een vertaling van *theopneustos*. Het eerste gedeelte van het woord (*theo*) betekent 'God', het tweede gedeelte (*pneustos*) betekent 'geademd'. De Schrift is 'door God geademd'. Paulus gebruikt de Bijbel om te laten zien dat Jezus de beloofde Messias is,⁶ om advies te geven voor het christelijk leven.⁷ Daarnaast toont de Bijbel aan dat de woorden van Paulus juist zijn.⁸ Het is moeilijk vast te stellen hoe vaak Paulus het Oude Testament citeert, maar in al zijn brieven, vooral in Titus en Filemon, kunnen verwijzingen gevonden worden.

Lees Galaten 3:6-14. Benoem de passages waarin Paulus het Oude Testament citeert. Wat zegt dit over het gezag dat het Oude Testament voor hem had?

.....

.....

Vindt u dat sommige gedeeltes van de Bijbel meer 'geïnspireerd' zijn dan andere delen? Waarom is het gevaarlijk dat te denken, als u kijkt naar Paulus' uitspraak in 2 Timoteüs 3:16?

.....

.....

⁴ Galaten 2:1-10.

⁵ Galaten 3:1-5.

⁶ Romeinen 1:2.

⁷ Romeinen 13:8-10.

⁸ Galaten 3:8, 9.

Romeinen 1:2, 4:3, 9:17,

Galaten 3:6-8

Over welke Schrift heeft Paulus het?

ALS RECHTVAARDIG GEZIEN

Lees Galaten 3:16. Waarom spreekt Paulus eerst over Abraham om zijn evangelieboodschap te bevestigen?

.....

.....

Abraham was een belangrijk persoon in het Joodse geloof. Hij werd als de vader van het Joodse geslacht gezien. In Paulus' tijd werd hij door de Joden ook als het voorbeeld gezien van wat een goede Jood moest zijn. Abrahams karakter werd gekenmerkt door gehoorzaamheid, maar veel mensen geloofden ook dat God hem, juist door deze gehoorzaamheid, als rechtvaardig zag. Op Gods bevel verliet Abraham zijn vaderland en familie, hij liet zich besnijden en hij was er zelfs toe bereid zijn zoon te offeren. Omdat Paulus' tegenstanders vasthielden aan de besnijdenis, gebruikten ze Abraham als voorbeeld in hun argumentatie. In Galaten zet Paulus Abraham daarentegen niet neer als een voorbeeld van iemand die zich aan de wet houdt, maar wel negen keer als een voorbeeld van geloof.

05

Denk aan Paulus' citaat van Genesis 15:6. Wat bedoelt hij als hij zegt dat het geloof van Abraham hem als een daad van gerechtigheid werd toegerekend?⁹

.....

.....

Rechtvaardiging is een metafoor uit de juridische wereld. Het woord rekenen is juist een metafoor uit de zakenwereld. Het betekent dat je iets aan iemand toerekent. Naast Galaten 3:6 kan het nog 11 keer in relatie tot Abraham worden gevonden. Volgens Paulus' metafoor krijgen wij rechtvaardiging toegerekend. De vraag is alleen op welke voorwaarden God ons rechtvaardig ziet. Gehoorzaamheid kan niet het antwoord zijn, wat de tegenstanders van Paulus ook beweren. Ze kunnen alles zeggen over Abraham, maar de Bijbel geeft aan dat God Abraham alleen zijn geloof als een daad van gerechtigheid heeft toegerekend. De Bijbel is duidelijk: Abrahams gehoorzaamheid was niet de basis van zijn rechtvaardiging. Zijn gehoorzaamheid was het resultaat daarvan. Hij handelde niet om rechtvaardigd te worden. Hij deed het omdat hij al rechtvaardigd was. Rechtvaardiging leidt naar gehoorzaamheid, niet andersom.

Wat betekent het voor u om te weten dat u niet door uw eigen daden wordt gered, maar door wat Christus voor u heeft gedaan? Waarom is dit nieuws zo geweldig? Hoe kunnen we erop vertrouwen dat het ook voor ons geldt, ondanks onze moeilijkheden, ons verleden en ons heden?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Galaten 3:16
Waar wil Paulus de nadruk op leggen?

⁹ Romeinen 4:3-6, 8-11, 22-24.

HET EVANGELIE IN HET OUDE TESTAMENT

'Nu heeft de Schrift voorzien dat God ook andere volken door geloof zou aannemen en daarom aan Abraham verkondigd: 'In jou zullen alle volken gezegend worden'.¹⁰ Paulus vermeldt dat het evangelie niet zomaar aan Abraham verteld werd, God verkondigde het aan hem! Hieruit blijkt wel hoe waarheidsgetrouw de boodschap is. Maar wanneer bracht God het evangelie aan Abraham? Als antwoord op deze vraag citeert Paulus een vers uit Genesis 12:1-3, waarin het moment beschreven wordt dat God een verbond sluit met Abraham.

Lees Genesis 12:1-3. Wat vertellen deze verzen ons over het soort van verbond dat God met Abraham sloot?

.....

.....

Het verbond tussen God en Abraham is gebaseerd op de viervoudige belofte die God aan Abraham doet. De beloften zijn bijzonder, omdat ze allemaal van één kant komen: God belooft, niet Abraham.

05

Veel mensen denken dat ze het tegenovergestelde moeten doen. Vaak beloven we dat we God zullen volgen, als we dan maar wel iets terugkrijgen. Maar dit is niet de bedoeling. God verlangde niet van Abraham dat hij iets zou beloven. God vroeg alleen van hem dat hij de gegeven beloften in geloof zou aannemen. Natuurlijk was dit geen gemakkelijke opgave. Abraham moest leren zijn vertrouwen op God te stellen en niet op zichzelf.¹¹ Daarom laat de roeping van Abraham de kern van het evangelie zien, hij werd gered door geloof.

Zo zijn er mensen die zeggen dat men in de tijd van het Oude Testament gered werd op basis van gehoorzaamheid aan Gods wet. Omdat die manier toch niet goed werkte, schafte God de wet maar af. Vanaf dat moment kon verlossing verkregen worden door geloof. Maar dit klopt niet. Zoals Paulus in Galaten 1:7 zegt, is er maar één evangelie.

Lees Leviticus 17:11, Psalm 32:1-5, 2 Samuël 12:1-13, Zacharia 3:1-4. Welke andere voorbeelden van verlossing door geloof kunt u in het Oude Testament vinden?

.....

.....

'Goedkope genade', hoe vaak wordt dit niet gezegd. Toch is het een verkeerde uitspraak. Genade is niet goedkoop, het is gratis voor ons maar het kostte God zijn Zoon. Het is verkeerd te denken dat we er door onze daden meer recht op hebben, of als we genade gebruiken als een excuus voor zonde. Is dit herkenbaar? Hoe kunnen we daarmee stoppen?

.....

.....

.....

¹⁰ Galaten 3:8.

¹¹ Genesis 22.

**Leviticus 17:11, Psalm 32:1-5, 2
Samuël 12:1-13, Zacharia 3:1-4**
Wat zegt het Oude Testament
over verlossing?

BEVRIJD VAN EEN VLOEK

05

De tegenstanders van Paulus zullen ongetwijfeld overrompeld zijn geweest door de krachtige woorden die Paulus in Galaten 3:10 spreekt. Zij vonden niet dat zij onder een vloek waren, ze dachten juist dat ze gezegend waren door hun gehoorzaamheid. Maar Paulus is duidelijk: 'Iedereen die op de wet vertrouwt, is vervloekt, want er staat geschreven: 'Vervloekt is een ieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt.'¹² Hij stelt de twee verschillende mogelijkheden tegenover elkaar: verlossing door geloof en verlossing door werken. Aan de zegeningen en vervloekingen van het verbond in Deuteronomium 27 en 28 viel niet te twifelen. De mensen die gehoorzaam waren, werden gezegend. Degenen die ongehoorzaam waren, werden vervloekt. Als een mens dus gelooft dat hij enkel door God aanvaard zal worden op basis van gehoorzaamheid aan de wet, dan moet hij de hele wet houden. We hebben dan niet de vrijheid om zelf te kiezen welke geboden we willen houden. God zal geen enkele fout door de vingers zien. Het is alles of niets. Dit is niet alleen slecht nieuws voor de heidenen, maar ook voor de tegenstanders van Paulus, want 'Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God.'¹³ Hoe we ook proberen goed te zijn, de wet kan ons enkel veroordelen als overtreders.

Lees Galaten 3:13, 2 Korintiërs 5:21. Hoe heeft Christus ons bevrijd van de vloek van de wet?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Paulus gebruikt een andere metafoer om uit te leggen wat God voor ons in Christus heeft gedaan. Het woord 'bevrijden' betekent 'terugkopen'. Er werd losgeld gebruikt om gijzelaars of slaven vrij te kopen. Omdat de dood het loon van de zonde is, krijgen we de doodstraf als we ons niet aan de wet houden. Het losgeld dat voor onze redding is betaald, was niet gering. God heeft met het leven van zijn eigen Zoon betaald.¹⁴ Door alle zonden op zich te nemen, heeft Jezus ons bevrijd van de vloek van de wet.¹⁵ Vrijwillig droeg hij onze vloek. Vrijwillig heeft Jezus de volledige straf voor de zonde ondergaan.¹⁶ Als bewijs daarvan citeert Paulus Deuteronomium 21:23. Volgens de Joodse gewoonte was een persoon onder de vloek van God als zijn lichaam na het vonnis aan hout werd gehangen. De dood van Jezus werd gezien als een voorbeeld van deze vloek.¹⁷ Het kruis was daarom voor sommige Joden een struikelblok. Zij konden niet geloven dat de Messias vervloekt werd door God. Dit was echter Gods plan. Ja, de Messias droeg de vloek, maar het was onze vloek!

¹² Galaten 3:10.

¹³ Romeinen 3:23.

¹⁴ Johannes 3:16.

¹⁵ 1 Korintiërs 6:20, 1 Korintiërs 7:23.

¹⁶ 2 Korintiërs 5:21.

¹⁷ Handelingen 5:30, 1 Petrus 2:24.

Galaten 3:13, 2 Korintiërs 5:21
Van welke vloek ben ik bevrijd?

VERDERE STUDIE



'De zonde van ons allen werd gelegd op Christus als onze plaatsvervanger en borg. Hij werd als overtreder gerekend om ons te kunnen verlossen van de vloek van de wet. De zonde van iedere afstammeling van Adam drukte op hem. Gods toorn tegen de zonde, de verschrikkelijke openbaring van zijn ongenoegen over de ongerechtigheid vulde het hart van zijn zoon met ontzetting. Heel zijn leven had Christus aan een gevallen wereld de blijde boodschap van de barmhartigheid en vergevende liefde van de Vader bekendgemaakt. Verlossing voor de grootste zondaars was zijn hoofdthema geweest. Maar nu het vreselijke gewicht van de schuld die hij draagt op hem drukt, kan hij het verzoenend gelaat van zijn Vader niet onderscheiden. Het feit dat Gods aangezicht zich afwendde van de Heiland in dit uur van uiterste zielenstrijd doorboorde zijn hart met een smart die geen mens ooit kan begrijpen. Deze zielenpijn was zo groot dat hij zijn lichamelijke pijn nauwelijks voelde.'¹⁸

'Luther trad toen onbevreesd in het strijdperk als voorvechter van de waarheid. Hij liet zijn plechtige waarschuwing van de kansel horen. Hij wees het volk op het weerzinwekkende van de zonde en leerde dat de mens onmogelijk door eigen werken zijn schuld kan verminderen of aan de straf kan ontkomen. De zondaar kan alleen gered worden door zijn berouw tegenover God en door geloof in Christus. De genade van Christus is geen koopwaar, maar een geschenk. Hij gaf de mensen de raad geen aflaten te kopen, maar hun vertrouwen te stellen op de gekruisigde Christus.'¹⁹

¹⁸ Jezus, de Wens der Eeuwen, 629.

¹⁹ De Grote Strijd, 119.

GESPREKSVRAGEN

- ◆ In deze tijd hebben sommige mensen in de kerk nog steeds moeite om redding door geloof alleen te aanvaarden. Het feit is dat Gods genade, door Jezus, ons redt, afgezien van onze werken. Waarom twijfelen sommigen nog om deze belangrijke waarheid aan te nemen?
- ◆ Paulus sprak heel duidelijk over de theologische fout van redding door werken. Wat vertelt ons dit over het belang van een goede theologie? Waarom moeten we er als kerk wat aan doen als er een verkeerde leer aan ons gebracht wordt?

SAMENVATTING

Gedurende ons hele christelijke leven, is geloof in Christus het fundament van onze redding. Abraham werd gerechtvaardigd, omdat hij geloofde in Gods beloften. Hetzelfde geschenk van rechtvaardiging is voor iedereen beschikbaar. Jezus heeft de prijs voor onze zonden betaald door voor ons te sterven. Dat is de enige reden dat wij niet veroordeeld worden voor onze fouten.

Galaten 3:6-14

Welk gezag had het oude Testament voor Paulus?

Galaten 3:10-14

Het geloof in het Oude Testament

IJSBREKERVRAAG

Wat is jouw idee van een 'vloek'? Geloof je daarin?

IK VERKEN

'Galaten u hebt uw verstand verloren' (3:1). Paulus heeft een vreemde manier om aan een nieuw gedeelte van zijn brief te beginnen. Het minste wat we kunnen zeggen is dat de brief is geschreven met passie, aangezien Paulus zich erg ongerust maakte over het feit dat mensen de vrije genade van God hadden losgelaten. Met een reeks van vragen herinnert Paulus hen eraan dat hun positieve geestelijke ervaringen nooit het resultaat waren van hun eigen inspanningen, maar van hun onvoorwaardelijk vertrouwen in de gave van God. In de verzen 6-9 ontvouwt Paulus een zwaarwegend argument. Hij verwijst naar de ervaring van een bijbelse persoon die aan de wieg stond van de identiteit van Israël: Abraham. Ja, ook Abraham leefde en werd gezegend door zijn 'eenvoudige' geloof in God, en niet vanwege zijn daden. En hij was degene in wie alle volken gezegend zouden worden.

05

IK BESTUDEER

- ◆ De samenhang van de verzen 3:1-9 en 3:10-14. Paulus gebruikt in de verzen 8 en 9 tenminste drie woorden die herhaald worden in vers 14. Welke zijn dat? Wat betekent die inkadering voor de verzen 10-13? Kijk naar de laatste woorden van vers 14. Hoe brengen die ons terug naar de verzen 1-5? Welke betekenis geeft dat aan ons tekstgedeelte?
- ◆ Met de verzen 10-13 zijn we bij de kern van Paulus' betoog aangekomen. Welke parallellen zijn er tussen vers 10 en vers 13? En tussen 11 en 12? Welke betekenis heeft deze structuur, waarbij vers 13 correspondeert met vers 10 en vers 12 met vers 11
- ◆ Welke rol speelt de herhaling van het woord 'doet' in verzen 10 en 12?
- ◆ In vers 13 citeert Paulus Deuteronomium 21:23. Welk belangrijk verschil zie je tussen het citaat van Paulus en de oorspronkelijke tekst?
- ◆ Waarom schreef Paulus aan een christelijke gemeenschap waarin sommigen terug wilden keren naar een wettisch systeem?
- ◆ Welke groep mensen sloot dit wettische systeem buiten?
- ◆ Waarom wordt gezegd dat de wet een vloek brengt als de wet een doel in zichzelf wordt?
- ◆ Hoe helpt Deuteronomium 21:22, 23 daarbij?
- ◆ Probeer het absolute contrast te begrijpen: Jezus is een bron van vervloeking geworden en daarmee een bron van universele zegen. Hoe kan wat aan het kruis gebeurde ons bevrijden van de vloek die aan de eisen van de wet verbonden is en ons vertellen dat we ons vertrouwen moeten stellen op Gods genade, zie vers 11?
- ◆ Hoe zijn wij vrijgekocht van de vloek van de wet? Hoe helpt de Geest ons de aanwezigheid van God in ons leven te ervaren?

Genesis 12:1-3

Welk verbond sloot God met Abram?



EN DAT
NIEMAND
DOOR
DE WET
GERECHTVAARDIGD
WORDT
VOOR GOD, IS
OPENBAAR;
WANT DE
RECHTVAARDIGE
ZAL UIT HET
GELOOF
LEVEN.

GALATEN
3:11

05

IK PAS TOE

- ◆ Hoe zorgt het feit dat Jezus mij van de vloek van de wet en uit de impasse van het wetticisme heeft bevrijd, ervoor dat mijn geloof grotere diepgang krijgt?
- ◆ Neem enkele ogenblikken om na te denken over de redenen waarom de 'experts van de wet' Jezus ter dood wilden brengen. Wat vindt u van deze schande? Is dit, in mindere mate, ook te zien in bepaalde inconsequenties in mijn leven?
- ◆ Paulus maakt zich er sterk voor dat het heil beschikbaar is voor alle mensen die een relatie met God willen aangaan? Maakt mijn manier van leven en hoe ik omga met mijn geloof het voor anderen gemakkelijker om dichter bij God te komen?
- ◆ Wij hebben gezien hoe in dit tekstgedeelte de rol van de heilige Geest voorop staat (verzen 1-5 en aan het einde ook vers 14). Hoe kan ik op een concrete manier de Geest meer speelruimte geven in mijn leven?

IK BID ...

Lees, in het kader van de vloek die aan de wet is verbonden Romeinen 7:14-25 als een gebed.

OP WIE VERTROUW JE ECHT?

Opdracht van vorige week

Bespreek met elkaar: wat gebeurt er als Jezus in je leeft?

Lees samen

Galaten 3:6-14.

Ijsbrekervraag

Waar vertrouw je echt op? Denk aan: jezelf, je kennis, je kracht, of je mond, etc. of andere mensen, op de regels.

Inspiratie

‘Mensen die geen Jood zijn, worden door God gered als ze geloven.’¹

Gespreksvragen naar aanleiding van de tekst

- ◆ Lees het verhaal van Abraham vanaf Genesis 12. Waaruit blijkt dat hij vertrouwde op God? Wat deed hij precies? Wat deed hij juist niet? Waarin volgde hij niet de volkeren uit de omgeving? Geef voorbeelden.
- ◆ Wat hebben wij met Abraham te maken volgens deze tekst? Hoe komt die zegen voor Abraham bij alle volken terecht? Welke link ligt er tussen Abraham en jouzelf? Welke persoon is daarin volgens de Bijbel de sleutelfiguur? Waarom is dat zo?
- ◆ Wat is het verschil tussen vertrouwen op de wet en je houden aan de wet? Wat doe je als je op de wet vertrouwt? Waarom zou je wel/niet op de wet vertrouwen? Leg uit.
- ◆ Hoe kan Christus ons hebben vrijgekocht van de wet? Wat heeft hij gedaan? Waarom delen ‘alle’ volken in wat hij gedaan heeft. Probeer dit te verklaren uit wat je gelezen hebt.
- ◆ Op welke regels vertrouw jij wel en welke niet? Waarom, leg uit. Welke uitspraken van God vertrouw je? Waarom? Wat of wie vertrouw je absoluut niet?
- ◆ In welke situaties heb jij op God vertrouwd? Wat gebeurde er toen? Wat deed dat vertrouwen met jou? Zou je het weer doen in de toekomst? Waarom wel/niet? Vertel.
- ◆ Hoe kun je door het geloof de Geest ontvangen? Wie is die Geest? Waarom is het nodig om de Geest te ontvangen? Wat doet die Geest met je? Lees Johannes 3:5.

Opdracht

Luister naar dit stukje van Ellen White over de hoop voor de kerk.



¹ Galaten 3:8, BGT.

LEZEN:

Galaten 3:15-20, Genesis 9:11-17, Matteüs 5:17-20, Exodus 16:22-26, Genesis 15:1-6.

KERNTEKST:

'Immers, als de erfenis afhankelijk van de wet zou zijn, zou ze niet afhankelijk zijn van de belofte, maar het is nu juist door zijn belofte dat God zijn genade aan Abraham heeft geschonken.' Galaten 3:18.

EERST DE BELOFTE

06

Iemand vroeg eens aan een politicus: 'Heeft u zich aan alle beloften gehouden, die u tijdens de campagne heeft gedaan?' De politicus antwoordde: 'Ja, nou ja, tenminste alle beloften die ik wilde houden.' Wie heeft er geen gebroken belofte ervaren? Wie heeft nooit zijn belofte gebroken? Soms doen mensen een belofte, ze streven ernaar zich eraan te houden, maar uiteindelijk doen ze het niet. Anderen weten dat de belofte een leugen is, zodra de woorden hun mond hebben verlaten. Gelukkig mogen we de beloften van God tot een andere categorie rekenen. Gods Woord is waar en onveranderlijk. 'Wat ik besluit, wordt van kracht en alles wat ik wil, breng ik ten uitvoer.'¹

In de les van deze week laat Paulus ons kijken naar de relatie tussen Gods belofte aan Abraham en de wet die 430 jaar later aan Israël werd gegeven. Hoe moeten we dat verband begrijpen? Welke consequenties heeft het voor de verkondiging van het evangelie?

**MAAK
DEZE LES VÓÓR
SABBAT
5 AUGUSTUS**

¹ Jesaja 46:10.

DE WET EN HET GELOOF

Zelfs als de tegenstanders van Paulus toegaven dat het leven van Abraham vooral gekenmerkt werd door geloof, dan nog wist Paulus dat ze niet zouden begrijpen waarom God de wet 4 eeuwen na Abraham aan Israël gaf. Werd niet elke andere regeling door het geven van de wet afgeschaft?

Lees Galaten 3:15-18. Waarom maakt Paulus de vergelijking van iemands testament en Gods verbond met Abraham?

.....

.....

Een verbond en een testament zijn totaal verschillend. Een verbond is een onderlinge afspraak tussen twee of meer mensen. Het wordt vaak een contract of akkoord genoemd. Een testament daarentegen is de uitspraak van één persoon. De Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, vertaalt Gods verbond met Abraham nooit met het Griekse woord voor onderlinge afspraken of contracten (*syntheke*). Het woord voor een testament wordt gebruikt (*diatheke*). Waarom? De vertalers zagen waarschijnlijk in dat Gods verbond met Abraham geen contract was tussen twee individuen, dat met onderlinge, bindende beloften wordt bekrachtigd. Integendeel, Gods verbond was alleen gebaseerd op zijn wil. Er werd geen 'als', 'en' of 'maar' aan toegevoegd. Abraham moest God simpelweg vertrouwen op wat hij zei.

06

Paulus maakt een vergelijking tussen een testament en een verbond om specifieke elementen van Gods verbond met Abraham te benadrukken. Net als bij een menselijk testament is Gods belofte gericht op een specifieke begunstigde, nl. Abraham en zijn nakomelingen.² Daarnaast houdt Gods belofte ook een erfenis in.³ Paulus vindt het zeer belangrijk om aan te geven dat Gods belofte nooit verandert. Zoals het testament van een persoon niet veranderd kan worden zodra het van kracht is, zo schaft de wet die aan Mozes werd gegeven Gods eerdere verbond met Abraham niet af. Gods verbond is een belofte⁴ en God breekt nooit een belofte.⁵

Lees Genesis 9:11-17, Genesis 15:18, Genesis 17:1-21. Vervang in deze passages het woord 'verbond' met 'belofte'. Wat is de aard van het verbond in elk vers? Waarom kunnen we de tekst beter begrijpen als we Gods verbond als een belofte zien. Hoe helpt het ons om beter te begrijpen wat een verbond is? Wat vertellen de verzen ons over het karakter van God en hoe we op hem kunnen vertrouwen?

.....

.....

.....

² Genesis 12:1-5, Galaten 3:16.

³ Genesis 13:15, Genesis 17:8, Romeinen 4:13, Galaten 3:29.

⁴ Galaten 3:16.

⁵ Jesaja 46:10, Hebreëen 6:18.

Galaten 3:15-18
Welke vergelijking maakt Paulus en waarom?

GELOOF EN DE WET

Paulus pleit ervoor dat geloof centraal moet staan in de persoonlijke relatie met God. Hij zegt herhaaldelijk dat noch besnijdenis, noch andere 'werken van de wet' een voorwaarde zijn voor redding, omdat 'niemand rechtvaardig wordt door de wet na te leven.' Daarnaast wordt de gelovige niet gekenmerkt door de werken van de wet, maar door geloof.⁶ Deze herhaaldelijke ontkenning van de werken van de wet roepen wel de vraag op of de wet dan helemaal geen waarde heeft. Heeft God de wet afgeschaft?

Vergelijk Romeinen 3:31 met Romeinen 7:7, 12, Romeinen 8:3, Matteüs 5:17-20. Wil Paulus zeggen dat geloof de wet afschaft, omdat hij zegt dat verlossing door geloof komt en niet door de werken van de wet? Wat vertellen de teksten ons daarover?

.....

.....

Paulus' argument in Romeinen 3 komt overeen met zijn discussie over geloof en wet in Galaten. Omdat hij vermoedt dat sommige mensen uit zijn woorden concluderen dat hij geloof boven de wet plaatst, stelt hij de retorische vraag 'Stellen wij door geloof de wet buiten werking?' Het woord in Romeinen 3:31 dat vertaald wordt met 'buiten werking stellen' komt van *katargeo*. Paulus gebruikt het woord vaak en het betekent 'afschaffen', 'opheffen', 'tot een einde brengen' of zelfs 'vernietigen'.⁷ Als Paulus het idee wilde doorvoeren dat de wet aan het kruis genageld was, wat sommige mensen tegenwoordig wel beweren, dan zou dit het moment zijn geweest. Maar Paulus ontkent dat met een krachtig 'nee'. Hij stelt juist vast dat zijn evangelie een bevestiging van de wet is!

06

Het plan van rechtvaardiging door geloof toont Gods kijk op zijn wet met betrekking tot de eisen die hij stelt en de zorg die hij geeft aan het verzoenend offer. Wanneer rechtvaardiging door geloof betekende dat de wet afgeschaft was, dan zou de verzoenende dood van Christus om de zondaar zijn zonden kwijt te schelden, zinloos zijn. Net zo min als het herstellen van de vrede met God. Meer dan dat houdt oprecht geloof in dat je Gods wil nakomt in je leven door de wet na te leven.... Alleen echt geloof, waarin de liefde voor de Heiland centraal staat, kan tot gehoorzaamheid leiden.⁸

Denk eens aan de consequenties als Paulus had gezegd dat gehoorzaamheid aan de wet niet meer nodig was. Zou dan overspel geen zonde meer zijn, of stelen of zelfs moord? Denk ook eens aan het verdriet, de pijn en het lijden dat je jezelf kunt besparen als je Gods wet gehoorzaamt. Welk lijden zou voor u of anderen de consequentie zijn van ongehoorzaamheid aan Gods wet?

.....

.....

.....

⁶ Galaten 2:16; Galaten 3:7.

⁷ Romeinen 3:31; Romeinen 3:3; Efeziërs 2:15; Romeinen 6:6; 1 Korintiërs 6:13.

⁸ The SDA Bible Commentary, deel 6, 510.

Romeinen 3:31; 7:7,12; 8:3
Wat zegt Paulus over de wet?

DE BETEKENIS VAN DE WET

In Galaten 3:19-29 verwijst Paulus vaak naar 'de wet'. Maar naar welke wet verwijst hij dan?

.....
.....
.....
.....

Sommigen zijn van mening dat het woord 'totdat' in vers 19 (NBG) aangeeft dat deze wet maar tijdelijk was. Daarom zou het naar de ceremoniële wet verwijzen, omdat het doel van die wet aan het kruis vervuld is en dus tot een einde kwam. Dit is geen slecht idee. Maar Paulus lijkt in Galaten toch niet naar de ceremoniële wet te verwijzen. Zowel de ceremoniële als de morele wet werden wegens de overtredingen (van het volk) op de Sinaï gegeven. We zullen zien dat Paulus zich vooral richt op de morele wet.

Vergelijk Romeinen 5: 13, 20 met Galaten 3:19. Zegt Paulus dat de morele wet toegevoegd was? Waaraan toegevoegd en waarom?

06

.....
.....
.....
.....

Paulus zegt niet dat de wet bij Gods verbond met Abraham werd gegeven. Het was geen aanvulling op een testament waardoor de oorspronkelijke regelingen gewijzigd werden. De morele wet bestond al lang voor Sinaï (zie de les van morgen). Paulus bedoelt dat de wet om een heel andere reden aan Israël werd gegeven. De morele wet was bedoeld om de mensen terug te leiden naar God. Naar de genade die aan alle mensen door geloof gegeven wordt. De wet laat ons onze zondige toestand zien en bewijst aan ons dat we Gods genade nodig hebben. De wet was niet bedoeld als een handleiding om verlossing te verdienen. Integendeel, Paulus zegt dat de wet werd gegeven 'zodat de overtredingen toenamen.'⁹ Daarmee bedoelt hij dat de wet ons helpt om de zonde in ons leven duidelijk te zien.¹⁰

De ceremoniële wetten wezen naar de Messias. Zij benadrukten heiligheid en onze behoefte aan een Redder. Het is de morele wet met 'Gij zult niet...', die zonde openbaart. Het toont ons dat zonde geen deel uitmaakt van onze menselijke natuur. Het is een overtreding van Gods wet.¹¹ Daarom zegt Paulus: 'zonder wet is er geen overtreding.'¹² De wet is een vergrootglas. Dat vergroot het aantal vlekken op een kledingstuk niet, het vergrootglas maakt ze alleen duidelijk zichtbaar. Daardoor is er meer te zien dan met het blote oog.¹³

⁹ Romeinen 5:20.

¹⁰ Romeinen 7:13.

¹¹ Romeinen 3:20, 5:13, 20, 7:7, 8, 13.

¹² Romeinen 4:15.

¹³ William Hendriksen, *New Testament Commentary, Exposition on Galatians (Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1968), 141.*

Vergelijk Romeinen 5:13,20 met Galaten 3:19-29
Waar verwijst Paulus naar?

HOE LANG IS GODS WET GELDIG?

Lees Genesis 9:5, 6, Genesis 18:19, 26:5, 39:7-10, Exodus 16:22-26. Betekent Paulus' bewering dat de wet er op de berg Sinai is bijgekomen, dat hij daarvoor niet bestond? Wat was het verschil voor en na Sinai?

.....

.....

God hoefde zijn wet niet met bliksem, donder en doodstraf aan Abraham te openbaren.¹⁴ Waarom gaf God de wet dan wel op die manier aan de Israëlieten? Tijdens hun slavernij in Egypte hadden de Israëlieten Gods grootheid en de hoge morele standaard uit het oog verloren. Daarom moesten ze herinnerd worden aan de grootte van hun eigen zonde en aan de heiligheid van Gods wet. De openbaring op de Sinai had precies dat effect.

Lees Galaten 3:16-19. Wat bedoelt Paulus, wanneer hij zegt dat de wet gegeven was 'totdat de nakomeling aan wie de belofte gedaan was, zou komen'? (Vers 19, NBG)

.....

Velen menen uit deze tekst op te maken dat de wet bij de Sinai tijdelijk was. Zij werd 430 jaar na Abraham gegeven en werd volbracht toen Christus kwam. Deze uitleg staat haaks op Paulus' uitspraak over de wet in de Romeinenbrief, evenals in andere Bijbelgedeelten zoals Matteüs 5:17-19. De lezers maken de fout te denken dat het woord 'totdat' een bepaalde tijdsduur aangeeft. Dit is namelijk niet altijd het geval. Om een godvrezend persoon te beschrijven, zegt Psalm 112:8: 'Standvastig is zijn hart en zonder vrees. Aan het eind ziet hij zijn vijanden verslagen.' Betekent dit dat hij bang wordt, zodra hij overwint? In Openbaring 2:25 zegt Jezus: 'Houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom.' Betekent dit dat we onze trouw overboord mogen gooien, zodra Jezus komt?

06

De rol van de wet eindigde niet met de komst van Christus. Zolang de wet bestaat, zal zij zonde aanwijzen. Paulus bedoelt dat de komst van Christus een keerpunt in de geschiedenis aangaf. Hij kon doen wat de wet nooit had kunnen bereiken. Jezus heeft een geneesmiddel tegen zonde aangeboden door zondaren te rechtvaardigen. Door de heilige Geest wordt Gods wet in hun vervolmaakt.¹⁵

Lees Kolossenzen 2:6. Heeft u ooit bij uzelf gedacht: 'Als de Heer dit maar voor me deed, of dat, dan zou ik nooit meer twijfelen?' Denkt u eens na over de gebeurtenis bij de Sinai, hoe wonderlijk de openbaring van Gods macht aan de Israëlieten was. En wat deden ze daarna? Wat vertelt ons dit over wat oprecht geloof is, hoe krijgen en behouden we het?

.....

.....

.....

.....

**Galaten 3:15-20, Genesis 9:5-17;
18:19; 26:5; Exodus 16:22-26**

Wat is het verschil tussen voor en na Sinai?

¹⁴ Exodus 19:10-23.

¹⁵ Romeinen 8:3, 4.

HET GEZAG VAN DE BELOFTE

'Hij was het die, toen het volk in de woestijn bijeen was, als bemiddelaar optrad tussen onze voorouders en de engel die op de berg Sinai tegen hem sprak, hij was het die de levenbrengende woorden ontving om ze aan ons door te geven.'¹⁶

In Galaten 3:19, 20 benadrukt Paulus opnieuw dat de wet het verbond van genade niet opheft. Dit is een cruciaal punt omdat de wet dat wel zou doen als Paulus' tegenstanders gelijk hadden. Stelt u zich eens voor wat dat voor ons zondaren zou betekenen. We zouden dan verlost moeten worden door onze gehoorzaamheid aan de wet in plaats van door Gods genade. Het zou een hopeloze toestand zijn.

Wat Paulus in Galaten 3:19, 20 zegt is lastig, maar zijn voornaamste punt is duidelijk: de wet is ondergeschikt aan de belofte. De wet werd door God aan de engelen gegeven en de engelen gaven het aan Mozes. In Exodus worden er geen engelen genoemd in relatie tot het geven van de wet, maar het kan wel op andere plaatsen in de Bijbel worden gevonden.¹⁷ In 1 Timoteüs 2:5 spreekt Paulus over Jezus als de bemiddelaar, maar terwijl hij dat zegt, heeft hij Deuteronomium 5:5 in gedachten. Daar zegt Mozes: 'Ik stond toen tussen hem en u in om zijn woorden aan u door te geven.' Het geven van de wet op de Sinai was een grootse gebeurtenis. Ontelbare engelen waren erbij aanwezig. Mozes had de taak om de wet aan het volk te geven, maar de wet werd niet rechtstreeks gegeven. Gods verbond daarentegen werd rechtstreeks met Abraham (en daarom met alle gelovigen) gemaakt. Er was geen bemiddelaar nodig.

Hoe belangrijk de wet ook is, het is geen vervanging van de belofte waarin verlossing door genade in geloof gedaan wordt. De wet helpt ons om beter te begrijpen hoe fantastisch die belofte in feite is.

Lees Genesis 15:1-6, 18: 1-33, 22:1-18. Beschrijf Abrahams directe ontmoetingen met God. Welke voordelen heeft zo'n contact met God?

Denk eens na over andere ontmoetingen die mensen in de Bijbel met God hadden: Adam en Eva in Eden¹⁸, Jacobs ladder¹⁹, Paulus op de weg naar Damascus²⁰. Misschien heeft u zelf zulke extreme ervaringen niet gehad, maar op welke manieren heeft u wél met God in contact gestaan? Is er misschien iets in uw leven wat u ervan weerhoudt om dezelfde intimiteit en hetzelfde contact met God te hebben zoals Abraham had? Als dat zo is, hoe kunt u dit veranderen?

¹⁶ Handelingen 7:38.

¹⁷ Deuteronomium 33:2, Handelingen 7:38, 53, Hebreëen 2:2.

¹⁸ Genesis 3.

¹⁹ Genesis 28.

²⁰ Handelingen 9.

Genesis 15:1-6, 18:1-33, 22:1-18

Welke voordelen hadden de directe ontmoetingen?

VERDERE STUDIE



Gedurende hun slavernij had het volk in grote mate de kennis van God en de beginselen van het verbond met Abraham verloren. Toen Hij hen uit Egypte bevrijdde, wilde God aan hen zijn macht en zijn barmhartigheid bekendmaken, opdat ze ertoe gebracht zouden worden Hem lief te hebben en te vertrouwen. Hij voerde hen door de Rode Zee – waar ontkomen onmogelijk scheen toen ze door de Egyptenaren achtervolgd werden – opdat ze zouden beseffen hoe hulpeloos ze waren zonder Gods hulp; en toen bevrijdde Hij hen. Op deze wijze werden ze vervuld met liefde en dankbaarheid jegens God en met vertrouwen in Zijn macht om hen te helpen. Hij had hen aan zich verbonden als hun Bevrijder uit tijdelijke dienstbaarheid. Maar ze moesten een belangrijke les leren. Toen ze leefden te midden van afgoderij en verderf, hadden ze geen juiste voorstelling van Gods heiligheid, van de zondigheid van hun eigen hart, van hun volstrekte onbekwaamheid om uit zichzelf gehoorzaam te zijn aan Gods wet en hun behoefte aan een Zaligmaker.²¹

'De wet van God, die in ontzagwekkende grootheid van de Sinai werd gesproken, laat de veroordeling van de zondaar zien. Het ligt binnen de mogelijkheden van de wet om te veroordelen. De wet kan niet vergeven of redden.'²²

²¹ *Patriarchen en Profeten*, 334, 335.

²² *The SDA Bible Commentary*, vol. 6, 1094.

Genesis 9:11-17, 15:18, 17:1-21
Welke belofte gaf God?

GESPREKSVRAGEN

- ◆ Denk eens na over beloften, vooral over gebroken beloften. Hoe stond u tegenover de mensen die hun belofte tegenover u gebroken hadden? Hoeveel verschil maakte het als een persoon de belofte wel wilde houden, maar het lukte uiteindelijk niet, of er was een wijziging van plannen. Vergelijk dit met iemand die de belofte niet eens probeerde te houden. Hoe beïnvloedde het uw vertrouwen, nadat de belofte om welke reden dan ook was gebroken? Wat betekent het voor u dat u wel kunt vertrouwen op Gods beloften? Hoe kan u leren op Gods beloften te vertrouwen?
- ◆ Op welke manier kan onze omgeving ervoor zorgen dat wij niet meer gericht zijn op de belangrijke waarheden die God ons heeft gegeven? Hoe kunnen we die slechte invloeden herkennen? Hoe kunnen we ze tegengaan?

SAMENVATTING

Het geven van de wet op de Sinai ontkrachtte Gods belofte aan Abraham niet. De wet veranderde ook niets aan de voorzieningen van de belofte. De wet werd gegeven om mensen meer bewust te maken van hun zondigheid, om hun behoefte aan Gods belofte met Abraham en zijn nakomelingen te erkennen.

Galaten 3:15-20

Gods belofte staat bovenaan Galaten

IJSBREKERVRAAG

Kun je je situaties herinneren dat een belofte (hetzij van jezelf of van een ander) niet werd gehouden. Hoe voelde je je toen?

IK VERKEN

Aan het begin van het hoofdstuk wordt Abraham geïntroduceerd. Hij ontving de belofte dat in hem alle volkeren gezegend zouden worden. In die belofte van zegening staat de dood van Christus centraal.

Vragen die helpen de tekst te begrijpen:

- ◆ Aan wie werd de belofte in eerste instantie gedaan?
- ◆ Wie is het nageslacht van Abraham volgens het Oude Testament en volgens Galaten 3?
- ◆ Hoe verbindt de tekst het Oude en het Nieuwe Testament?

IK BESTUDEER

In vers 15 noemt Paulus een menselijk testament. Hij speelt met de dubbele betekenis van dat woord. Aan de ene kant slaat het op een geldige, wettige overeenkomst, maar aan de andere kant ook op het verbondsbegrip in het Oude Testament.

06

- ◆ Waarom gaat Paulus terug naar Abraham en de belofte die hij ontving? Terwijl vers 8 betrekking heeft op de inhoud van de belofte ('in jou zullen alle volken gezegend worden'), gaat het in vers 16 om degenen die profijt zullen hebben van de belofte ('Abraham en zijn nakomeling').
- ◆ Waarom verwijst Paulus naar Christus als de nakomeling van Abraham, terwijl dat bepaald niet de bedoeling is van Genesis 12:7?
- ◆ Waarom begint de belofte bij Abraham en eindigt deze bij Christus? 430 jaar na Abraham komt de wet, die de periode vult tussen Abraham en zijn nakomeling (Christus). Waarom is de wet een aanvulling en niet een vervanging van de belofte? Paulus is daar heel duidelijk over. Nadat God Abraham zijn belofte heeft gegeven, toont hij hem zijn genade. Het antwoord van de mens op de belofte is zijn geloof (6:3). De dynamiek van de belofte en de dynamiek van de wet staan tegenover elkaar.
- ◆ Wat betekent: 'bij de belofte hoort de hoop dat deze vervuld zal worden, terwijl de wet eist dat eraan voldaan wordt?'
- ◆ Hoe geven de verzen 19 en 20 aan wat de rol van de wet is? Allereerst heeft de wet een functie die verband houdt met het wachten op de vervulling van de belofte: de wet laat zien welke overtredingen we begaan. Om de rol van de wet beter te begrijpen, zoomen de verzen 19b en 20 in op de oorsprong ervan: 'Zij werd door engelen aan een middelaar gegeven.'
- ◆ Waarom is vers 20 moeilijk te begrijpen? Letterlijk wordt hier gezegd: 'de middelaar is niet de middelaar van één enkele persoon, maar God is één. Er is in feite een afstand tussen God (de Ene) en zijn openbaring door middel van de wet (Tora) en de Schrift (vers 22). De wet is van goddelijke oorsprong, maar komt tot ons via verschillende instanties: de engelen (boodschappers) die verbonden zijn met de aanwezigheid van God en een middelaar die hier niet bij name wordt genoemd (Mozes).
- ◆ Hoe staat deze meervoudige bemiddeling in contrast met die rechtstreekse gave van Gods belofte?

Matteüs 5:17-20

Wat zegt Jezus over de wet?

- ◆ Waarom is er geen tegenstrijdigheid, wanneer het een en dezelfde God is die de belofte en de wet geeft?

IK PAS TOE

- ◆ Waarom is de belofte van God oneindig veel sterker en betrouwbaarder dan een menselijk belofte en toch doet zij een beroep op het vertrouwen van de mens?
- ◆ Welke gedachten komen bij mij boven als ik nadenk over het vertrouwen dat God in ons stelt?
- ◆ Zijn er aspecten in mijn leven die het mij moeilijk maken om op God te vertrouwen?
- ◆ Hoe kunnen we elkaar helpen om voortgang te boeken op deze weg?
- ◆ Hoe kan het letterlijk nemen van alle bijbelteksten en dat ook van anderen te eisen een gevaar zijn?
- ◆ Hoe kan het schriftgedeelte van deze week ons helpen dergelijke valkuilen te vermijden?

EN DE MIDDELAAR
IS NIET MIDDELAAR
VAN EEN, MAAR GOD IS EEN.

GALATEN 3:20



06

IK BID ...

Almachtige God, dank voor uw belofte aan de mens. Dank voor uw liefde voor de mens. Ga met ons mee en bescherm ons.

DE BESTE ERFENIS

Opdracht van vorige week

Wat heb je gelezen over de Geest in het stukje van vorige week?
Wat vond je ervan? Deel met elkaar.

Lees samen

Galaten 3:15-20.

Ijsbrekervraag

Heb je weleens meegemaakt dat mensen zich niet aan hun woord houden? Wat gebeurde er toen?

Inspiratie

'De wet liet mensen zien welke slechte dingen ze deden.'¹

Gespreksvragen naar aanleiding van de tekst

- ◆ Wat is een testament? Waarom hebben mensen een testament? Hoe stel je een testament op en wie heb je daarvoor nodig? Zoek op internet hoeveel een testament laten maken kost. Wil jij later een testament? Waarom wel/niet?
- ◆ In welke situatie zouden mensen willen proberen een testament ongeldig te laten verklaren of er iets aan toe te voegen? Hoe komt het dat het zo moeilijk is een testament te veranderen?
- ◆ Waarom vergelijkt Paulus de belofte van God met een testament? Lees de belofte aan Abraham in Genesis 12:2-3, 7; 15:1, 4-5, 13-16. Waarom herhaalt God zijn beloftes zo vaak? Komen die beloftes ook uit? Lees Genesis 21:1-7.
- ◆ Waarom is Jezus de ultieme nakomeling van Abraham? Vergelijk de betekenis van Abraham, Izaak en Jezus voor ons nu. Wat is het verschil?
- ◆ Kan de regering een wet maken die alle testamenten ongeldig verklaart? Wat denk je dat er hoger staat: de wet of een testament? Wat hebben de 10 geboden met de belofte van God te maken? Hoe kan het dat de tien geboden de belofte van God niet in de weg staan?
- ◆ Hoe word je je bewust van het effect van jouw gedrag op anderen? Wat als anderen niets over je gedrag zeggen? Hoe helpen de 10 geboden jouw gedrag aan te passen? Lukt dat altijd? Waarom wel/niet?
- ◆ Wat is de erfenis van God precies? Lees Matteüs 25:34. Waarom is het koninkrijk van God zo'n bijzondere erfenis? Waarom zou je daar moeite voor willen doen? Welke mensen krijgen deze erfenis? Lees Matteüs 25:35-36.

Opdracht

Luister naar de clip 'The Inheritance', en vertel volgende week wat je ervan vond. Wat begrijp jij van de erfenis?



¹ Galaten 3:19-20, BGT.

LEZEN: Galaten 3:21-25, Leviticus 18:5, Romeinen 3:9-19, 1 Korintiërs 9:20, Romeinen 3:1,2, Romeinen 8:1-4.

KERNTEKST: Maar de Schrift heeft alles in de macht van de zonde gelegd, zodat de belofte kon worden gegeven op grond van geloof in Jezus Christus, aan wie op hem vertrouwen.
Galaten 3:22.

LEREN GELOVEN

07

Postduiven staan erom bekend dat ze honderden kilometers per dag kunnen vliegen en dan exact op de plaats van bestemming aankomen. Maar soms raken zelfs de beste postduiven de weg kwijt, waardoor ze nooit op hun thuisbasis terugkeren. Het ergste incident vond plaats in Engeland, toen ongeveer 20.000 vogels (met een waarde van meer dan 650.000 euro) niet meer terugkwamen. Velen van ons hebben ook op de een of andere manier meegemaakt dat het heel naar is om je verloren te voelen of de weg kwijt te zijn. We worden bang of raken in paniek.

Hetzelfde geldt in geestelijke zin. Zelfs nadat we Christus aanvaard hebben, kunnen we de weg kwijt raken. We kunnen zelfs God verlaten.

Het goede nieuws is gelukkig wel dat God ons nooit aan ons lot overlaat. Hij heeft ervoor gezorgd dat we de weg van het geloof in het evangelie vinden. Daar hoort ook de wet bij. Veel mensen proberen de wet te scheiden van het evangelie. Sommigen denken zelfs dat de wet en het evangelie tegenovergesteld aan elkaar zijn. Deze opvatting is niet alleen fout, zij heeft ook nare consequenties. Zonder de wet zou er geen evangelie zijn. Zonder de wet is het heel moeilijk de evangelieboodschap te begrijpen.

**MAAK
DEZE LES VÓÓR
SABBAT
12 AUGUSTUS**

DE WET EN DE BELOFTE

'Is de wet daarom in strijd met Gods beloften?'¹

Paulus voelde aan dat zijn tegenstanders door zijn opmerkingen dachten dat hij een kleinerend beeld van de wet had. Ook dat hij enkel Mozes en de Thora op een oneerlijke manier onderuit wilde halen door het belang van Gods beloften te benadrukken. Daarom stelt Paulus precies de vraag die hen bezig houdt: 'Is de wet in strijd met Gods beloften?' Met een nadrukkelijk 'nee', beantwoordt hij deze vraag. Zo'n conclusie is onmogelijk. God spreekt zichzelf niet tegen. God gaf zowel de beloften als de wet. De wet is niet het tegenovergestelde van de belofte. Ze vervullen alleen een andere rol en functie in Gods verlossingsplan.

Vergelijk Galaten 3:21, Leviticus 18:5 en Deuteronomium 6:24. Welke verkeerde opvattingen hadden Paulus' tegenstanders over de rol van de wet?

Deze mensen geloofden dat de wet hun geestelijk leven kon geven. Zij dachten dit waarschijnlijk doordat ze teksten uit het Oude Testament, zoals Leviticus 18:5 en Deuteronomium 6:24, verkeerd uitlegden. In deze verzen geeft de wet aan hoe mensen, die Gods verbond aannemen, moeten leven. De wet gaf wel aanwijzingen voor een leven binnen het verbond, maar Paulus' tegenstanders concludeerden dat de wet het fundament was voor een persoonlijke relatie met God. De Bijbel is echter duidelijk dat alleen God en de heilige Geest de mogelijkheid hebben om 'tot leven te wekken'.² De wet kan niemand geestelijk tot leven brengen. Maar dit betekent niet dat de wet tegengesteld is aan Gods belofte. Om aan te tonen dat de wet geen leven kan brengen, schrijft Paulus in Galaten 3:22: 'Maar de Schrift heeft alles in de macht van de zonde gelegd.' In Romeinen 3:9-19 gebruikt Paulus een aantal verzen uit het Oude Testament om aan te tonen hoe slecht we zijn. Deze verzen zijn niet zomaar bij elkaar gezocht. Paulus begint met de kern van het zondeprobleem: de egoïstische houding die in mensenharten is. Daarna gebruikt hij verzen die de overtuigingskracht van zonde beschrijven. De laatste verzen laten zien dat dit overal en voor iedereen geldt. Zijn punt? Door de omvang van zonde en de grenzen van de wet, kan de belofte van het eeuwige leven alleen werkelijkheid worden dankzij Jezus' trouw ten gunste van ons. Dit is de grote waarheid die ook de drijfveer van de Reformatie was.

Welke grote voordelen heeft onze gehoorzaamheid aan de wet, al kan deze ons niet redden? Welke goede dingen heeft u in de praktijk ervaren door gehoorzaamheid aan Gods wet?

¹ Galaten 3:21.

² 2 Koningen 5:7; Nehemia 9:6; Johannes 5:21; Romeinen 4:17.

Galaten 3:21, Leviticus 18:5, Deuteronomium 6:24

Welke verkeerde opvatting over de wet was er?

BEWAAKT DOOR DE WET

In Galaten 3:23 schrijft Paulus: 'voordat dit geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld.' Met 'wij' verwijst Paulus naar de Joodse gelovigen in de kerken in Galatië. Zij waren bekend met de wet, daarom spreekt Paulus in Galaten 2:15 vooral tot hen. Dit kan worden gezien in de tegenstelling tussen 'wij' in Galaten 3:23 en de 'gij' in Galaten 3:26. Galaten 3:23 zegt: 'Voordat dit geloof kwam', maar in het Grieks staat er 'voordat het geloof kwam'. Omdat Paulus de plaats van de wet voor en na Jezus' dood tegenover elkaar stelt³, verwijst 'het geloof' waarschijnlijk naar Jezus, niet naar het christelijk geloof in het algemeen.

Vergelijk Galaten 3:22, 23 met Romeinen 6: 14,15, 1 Korintiërs 9:20, Galaten 4:4, 5, 21, 5:18. Paulus zegt dat de Joden voor Jezus' komst 'onder de wet' waren. Wat bedoelt hij hiermee?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

07

In zijn brieven gebruikt Paulus twaalf keer de zin 'onder de wet'. Afhankelijk van de context, kan het verschillende betekenissen hebben:

1. 'Onder de wet' als een alternatieve manier van verlossing. De tegenstanders in Galatië probeerden de levengevende rechtvaardiging te verkrijgen door gehoorzaamheid. Maar Paulus heeft al duidelijk gemaakt dat dit niet mogelijk is. Hij geeft later zelfs aan dat de Galaten Jezus in feite afwijzen doordat ze de wet willen naleven.⁴
2. 'Onder de wet', als het ware onder de veroordeling van de wet.⁵ Omdat de wet niet voor verzoening van onze zonden kan zorgen, loopt een overtreding van de wet onvermijdelijk uit op veroordeling. In deze situatie bevinden alle mensen zich. De wet is als een gevangenisbewaarder. Allen die een overtreding hebben begaan, worden opgesloten en krijgen door hun daden de doodstraf.

Zoals we in de les van morgen zullen zien, geeft het gebruik van het woord 'bewaker' aan dat Paulus met 'onder de wet' naar de tweede mogelijkheid verwijst. Een soortgelijk Grieks woord *ennomos*, wat heel vaak vertaald wordt als 'onder de wet', betekent letterlijk 'binnen de wet'. Het verwijst naar de manier van leven binnen de eisen van de wet door eenheid met Christus. Door de werken van de wet, de wet zelf dus, gescheiden te zien van Christus, is het onmogelijk gerechtvaardigd te worden. Alleen degenen die door geloof rechtvaardig zijn, zullen leven.⁶ Deze waarheid schaft de wet niet af. Het laat alleen zien dat de wet geen eeuwig leven kan geven. Daar is het te laat voor.

³ Galaten 3:24.

⁴ Galaten 4:21; Galaten 3:21, 22; Galaten 5:2-4.

⁵ Romeinen 6:14,15.

⁶ Galaten 3:23; 1 Korintiërs 9:21; Galaten 3:11.

**Galaten 3:22,23;4:4,5,21; 5:18,
Romeinen 6:14,15, 1 Korintiërs 9:20**
Waaronder leef ik?

BESCHERMD DOOR DE WET

Paulus komt tot twee conclusies: (1) De wet vernietigt Gods belofte aan Abraham niet. (2) De wet is niet tegenovergesteld aan de belofte. Welke rol speelt de wet dan wel? Paulus schrijft dat de wet gegeven is 'door de overtredingen'. Hij breidt zijn woorden uit door drie verschillende termen te gebruiken met betrekking tot de wet: bewaren, in gevangenschap en toezicht houden op.⁷

Lees al biddende en zorgvuldig Galaten 3:19-24. Wat zegt Paulus hier over de wet?

Veel vertalers denken dat Paulus' opmerkingen over de wet in Galaten 3:19 heel negatief bedoeld zijn. Maar het Grieks is niet zo eenzijdig. Het woord bewaren (vers 23) betekent letterlijk 'bewaken'. Het kan negatief gebruikt worden, zoals bij 'in bewaring stellen' of 'gevangennemen'.⁸ Maar in het Nieuwe Testament heeft het juist de positieve betekenis van 'beschermen' of 'bewaren'.⁹ Hetzelfde geldt voor het woord dat vertaald wordt met 'opsluiten'.¹⁰ Een andere vertaling is 'sluiten', 'dichtdoen', 'insluiten' of 'uitleveren'.¹¹ Zoals deze voorbeelden laten zien, kan het woord 'bewaren', afhankelijk van de context, een positieve of negatieve betekenis hebben.

07

Lees Romeinen 3:1, 2, Deuteronomium 7:12-24, Leviticus 18:20-30. Welke voordelen gaf de wet (moreel en ceremonieel) aan het volk van Israël?

Paulus spreekt wel eens in negatieve termen over de wet. Toch heeft hij er ook vaak positieve opmerkingen over.¹² God gaf de wet niet als een vloek aan Israël, integendeel, deze moest juist een zegen zijn. Al kon het systeem, dat offers vereiste, de zonde niet wegnemen, het wees wel op de Messias die dat wel kon! Daarbij waren de wetten een leidraad voor Israël. Iets dat andere oude beschavingen niet kenden. Omdat Paulus op andere plaatsen positief over de wet spreekt, zou het verkeerd zijn, zijn uitspraken hier negatief op te vatten.

Denk aan iets goeds dat misbruikt werd. Bijvoorbeeld, een medicijn, bedoeld voor genezing, kan gebruikt worden om stoned te raken. Welke voorbeelden heeft u hiervan in uw eigen leven gezien? Hoe kan het begrip dat iets goeds misbruikt kan worden, ons helpen te begrijpen waar Paulus mee te maken heeft?

⁷ Galaten 3:15-24.

⁸ 2 Korintiërs 11:32.

⁹ Filippenzen 4:7, 1 Petrus 1:5.

¹⁰ Galaten 3:23.

¹¹ Genesis 20:18; Exodus 14:3; Jozua 6:1; Jeremia 13:19; Lucas 5:6; Romeinen 11:32.

¹² Romeinen 7:6; Galaten 2:19; Romeinen 7:12, 14, 8:3,4, 13:8.

Galaten 3:19-24

Wat heeft de wet voor mij gedaan?

DE WET ALS ONZE LERAAR

In Galaten 3:23 beschrijft Paulus de wet als een bewaker en een beschermer. Waarmee vergelijkt hij haar in vers 24? Wat bedoelt hij hiermee?

.....

.....

.....

.....

.....

‘Leraar’ is afkomstig van het Griekse woord *paidagogos*. Soms wordt het vertaald met ‘toezichthouder’, ‘mentor’, of zelfs ‘bewaker’, maar geen enkele vertaling kan de ware betekenis omvatten. Een *paidagogos* was een slaaf in de Romeinse samenleving die het gezag had over de zonen van zijn meester vanaf hun zesde/zevende jaar totdat ze volwassen waren. Hij moest voorzien in de fysieke behoeften van de kinderen, in bad doen, eten en kleden en beschermen tegen gevaar. Maar daarnaast moest de *paidagogos* er ook voor zorgen dat de zonen van zijn meester naar school gingen en hun huiswerk maakten. Bovendien werd van hem verwacht dat hij hun niet alleen de morele waarden leerde en voorleefde, maar dat de jongens deze leerden en toepasten in hun leven.

Sommige onderwijzers zullen wel geliefd zijn geweest bij hun leerlingen, maar ze staan in de oude literatuur vooral bekend als strenge bewakers. Ze verkregen niet alleen gehoorzaamheid door ernstige dreigingen en vermaningen, maar ook door slaan en stokslagen. Paulus’ beschrijving van de wet als een leraar laat zien hoe hij de rol van de wet zag. De wet was gegeven om zonde aan te wijzen en instructie te geven. Door deze taken heeft de wet ook zeker een negatieve lading: de wet vermaant en veroordeelt ons als zondaren. Toch draait God deze negatieve kant ten goede omdat de veroordeling door de wet ons tot Christus leidt. Daarom zijn de wet en het evangelie niet tegengesteld aan elkaar. God heeft ervoor gezorgd dat ze samen voor onze verlossing werken.

07

‘In dit bijbelgedeelte (Galaten 3:24) heeft de apostel het met name over de morele wet. De wet maakt ons bewust van zonde en leidt ertoe dat we naar Christus verlangen en naar hem toegaan. Zij geeft innerlijke vrede wanneer we God om vergeving vragen en vertrouwen op onze heer Jezus Christus.’¹³

Wanneer heeft u uw eigen doen en laten en wat u zegt, maar ook uw gedachten met de wet vergeleken? Wanneer u dat doet, denk dan ook aan de diepere betekenis van de wet.¹⁴ Wordt hierdoor de conclusie die Paulus trekt duidelijker?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

¹³ *Selected Messages, deel 1, 234.*

¹⁴ *Romeinen 7:6; Matteüs 5:28.*

Galaten 3:23,24
 Waarom was er toezicht?

DE WET EN DE GELOVIGE

Veel mensen hebben uit Paulus' uitspraak in Galaten 3:25 opgemaakt dat hij de wet totaal afdankt. Dit is heel onwaarschijnlijk als we denken aan de positieve dingen die hij ergens anders in de Bijbel zegt. Wat bedoelt hij dan?

Ten eerste dat we niet meer onder de veroordeling van de wet zijn. Als gelovigen zijn we in Christus en we genieten van het voordeel dat we onder de genade zijn.¹⁵ Dat geeft ons de vrijheid om Christus met ons hele hart te dienen. Er is geen angst dat we veroordeeld worden voor de fouten die we hebben gemaakt. Dit is de ware betekenis van vrijheid in het evangelie. Het is totaal verschillend van de betekenis die sommige mensen eraan geven, door te beweren dat het niet meer nodig is de wet te gehoorzamen. Ongehoorzaamheid aan de wet is zonde en zonde geeft absoluut geen vrijheid.¹⁶

Lees Romeinen 8:1-3. Wat betekent het om niet langer veroordeeld te worden door de wet? Hoe zou deze bijzondere waarheid ons leven moeten beïnvloeden?

.....
.....
.....

07

Onze relatie tot de wet is anders, omdat we vergeven zijn door Christus. We worden nu opgeroepen om een leven te leiden tot zijn eer.¹⁷ Paulus verwijst hiernaar als een leven, geleid door de Geest.¹⁸ Dit betekent niet dat de morele wet is afgeschaft. Hoe zou dat mogelijk zijn, terwijl we weten dat juist de wet onze zonde aan het licht brengt? Omdat de wet een weergave is van Gods karakter, weerspiegelen wij dat karakter als we gehoorzaam zijn aan de wet. Daarnaast volgen we niet enkel een paar regels, we volgen het voorbeeld van Jezus die voor ons heeft gedaan wat de wet nooit kan doen: Hij schrijft de wet in onze harten.¹⁹ Alleen daarom kunnen de rechtvaardige eisen van de wet in ons geopenbaard worden.²⁰ Omdat we een relatie met Jezus hebben, ontvangen we de kracht om de wet te gehoorzamen!

Lees Romeinen 8:4. Wat zegt Paulus hier? Hoe heeft u deze belofte in uw persoonlijke leven tot uiting zien komen? Waarom moet onze verlossing toch altijd gebaseerd zijn op wat Christus voor ons heeft gedaan, ook al hebben we positieve veranderingen in ons leven meegemaakt?

.....
.....
.....
.....

¹⁵ Romeinen 8:3, 6:14,15.

¹⁶ Johannes 8:34.

¹⁷ 1 Tessalonicenzen 4:1.

¹⁸ Galaten 5:18.

¹⁹ Hebreëën 8:10.

²⁰ Romeinen 8:4.

Romeinen 8:1-3

Waar ben ik van bevrijd?

VERDERE STUDIE



'Mij is een vraag gesteld over de wet in Galaten: Welke wet is de 'tuchtmeester' die ons bij Christus brengt? Mijn antwoord is: allebei, zowel de ceremoniële wet als ook de morele wet, de 10 geboden.' Christus was de basis van het hele joodse stelsel. Abels dood was het gevolg van de weigering door Kaïn om lering te trekken uit Gods plan. Redding was alleen mogelijk door het bloed van Jezus Christus. Dit werd duidelijk gemaakt in de offers die gebracht werden. Kaïn weigerde om dit te accepteren: bloed dat het symbool was van Christus' bloed dat voor iedereen zou worden vergoten. Dit hele plan had God voorbereid, terwijl Christus de basis ervan was. Hier vinden we de kerngedachte van het werk van de 'tuchtmeester' om zondaars ervan bewust te maken dat Christus de grondlegger is van de gehele joodse offerdienst en wetten. Aan iedereen die dienst verrichtte in het heiligdom, werd geleerd over de tussenkomst van Christus in het belang van de mensheid. Op deze manier werd bij hen de liefde voor Gods wet in hun hart gelegd, welke de wet is van zijn koninkrijk.²¹

'We moeten de 10 geboden niet zien als verboden, maar in het licht van genade. De geboden garanderen ons geluk door gehoorzaam te zijn. Ons karakter wordt gezuiverd wanneer we de geboden zien als een gift van Christus, die ons eeuwige vreugde brengt. Voor hen die gehoorzaam zijn, werken de geboden als een muur van bescherming'²²

²¹ *Selected Messages, deel 1, 233.*

²² *Selected Messages, deel 1, 235.*

GESPREKSVRAGEN

- ◆ We worstelen vaak met de vraag hoe we de zonde in ons leven kunnen overwinnen. Wat wordt er in de Bijbel beloofd als het gaat om overwinning over de zonde? Wat kunnen we aan onszelf veranderen om deze beloften waar te maken? Waarom is het zo belangrijk dat we ons niet vasthouden aan onze overwinningen, maar aan Christus' overwinning voor ons?
- ◆ Christenen zeggen vaak dat de wet niet langer geldig is, maar tegelijkertijd keuren ze zonde wel af. De wet is voor hen dus niet helemaal afgeschaft. Wat bedoelen ze dan wel met hun uitspraak? (Oftewel welk gebod zouden ze in gedachten hebben als ze dergelijke dingen beweren?)

SAMENVATTING

De wet werd gegeven om zondaren te laten zien dat ze Christus nodig hebben. Als een bewaker geeft ze onderricht over God en ze beschermt ons tegen kwaad. Maar als een toezichthouder wijst ze ons ook op ons zondig zijn en ze veroordeelt ons. Christus bevrijdt ons van deze veroordeling door de wet. Zijn wet wordt in onze harten geschreven.

Romeinen 3:1,2, Deuteronomium 7:12-24, Leviticus 18:20-30
Welke voordelen gaf de wet?

Galaten 3:21-25

De weg van het geloof

IJSBREKERVRAAG

Wat is het verschil tussen een toezichthouder en een leraar?

IK VERKEN

Onze tekst vormt het centrale punt in een langer schriftgedeelte (vers 25-29), waarin meermalen de 'nakomeling' van Abraham wordt vermeld en waarin wordt onderstreept dat de belofte superieur is aan de wet. Die voornamere plaats berust op een aantal argumenten:

- ◆ De belofte aan Abraham en zijn nageslacht (vers 16) gaat vooraf aan het geven van de wet (vers 17);
- ◆ De erfenis wordt niet verkregen dank zij de wet, maar door het geloof in de belofte (vers 18 en 19);
- ◆ De wet werd gegeven in afwachting van de openbaring van het geloof (vers 23), dat wil zeggen van Jezus (vers 22), de kern van onze tekst, die de belofte vervult.

Enkele belangrijke vragen:

- ◆ Welke toon gebruikt Paulus aan het begin van dit tekstgedeelte?
- ◆ Welke woorden komen meermaals voor in deze teksten? Hebben ze steeds dezelfde betekenis? Hebben ze een negatieve of positieve associatie?
- ◆ Welke metaforen worden gebruikt? Welke suggestie gaat daarvan uit?

07

IK BESTUDEER

We staan stil bij enkele sleutelbegrippen die van belang zijn voor dit tekstgedeelte, maar ook voor de gehele brief.

De wet.

- ◆ Wat betekent het dat dit woord 32 keer wordt gebruikt in de brief aan de Galaten en in deze paar verzen vijf keer?

Daaruit blijkt wel hoe belangrijk het is. Een van de problemen is echter dat het woord op verschillende manieren wordt gebruikt. In Galaten 5:23 gaat het om de morele beginselen die in de Tien Geboden zijn samengevat. Hier slaat het op het gezag van de wet en het stelsel van wetmatige voorschriften. Vaak kent Paulus aan dit stelsel van wetten een onmisbare, maar nogal negatieve functie toe: de wet openbaart de zonde maar kan de mens niet redden (vers 21).

In de macht van de zonde.

- ◆ Wat betekent het dat dit woord in het Nieuwe Testament slechts vier maal voorkomt, waarvan tweemaal in deze tekst?

Het betekent: gevangen nemen, opsluiten (vers 23), of vissen vangen (Lucas 5:6). Het herhaalde gebruik van een dergelijke term, met zo'n emotionele lading, geeft aan dat dit een belangrijk aspect betreft. In vers 23 wordt een synoniem gebruikt dat van militaire aard is maar positiever klinkt: bewaakt worden (vers 23). Dit tweeledige beeld beschrijft de toestand van een ieder die gered wil worden door zich aan de wet te houden. Zo iemand mag denken dat hij beschermd wordt, maar in werkelijkheid wordt hij een gevangene van.

Romeinen 8:4-6

Waar laat ik mij door leiden?



Maar als het geloof
gekomen is, zo zijn
wij niet meer onder
den tuchtmeester.
Galaten 3:25

Toezichthouder.

Het Griekse woord is pedagoog (iemand die een kind opvoedt). We vinden het drie keer in het Nieuwe Testament, waarvan hier twee keer. Het zou gemakkelijk verkeerd kunnen worden begrepen. In de oudheid was het meestal een slaaf die, met de stok in de hand, belast was met het naar school brengen van het kind. Hij moest voor de veiligheid van het kind zorgen en gehoorzaamheid afdwingen. Maar zodra het kind bij de leraar is, is het buiten het bereik van de toezichthouder en gaat het iets proeven van het echte leven. Gehoorzaamheid blijft een belangrijk aspect, maar dat heeft nu een andere en veel hogere functie. De toezichthouder die ons naar Christus leidt is ook een metafoor voor de overgang van een drukkend stelsel van wetten naar een sfeer van genade en liefde die doet leven, en van het heil dat onze ontwikkeling naar volwassenheid en volheid mogelijk maakt.

07

IK PAS TOE

‘Een wet die leven brengt (vers21) :

- ◆ ‘De Schrift heeft alles in de macht van de zonde gelegd’ (vers 22). Wat moeten we onder deze woorden verstaan? Kan Romeinen 7:9, 10 ons misschien helpen? Welke wens komt er bij ons boven als we beseffen dat we in de macht van de zonde zijn?
- ◆ Is de wet een onvermijdelijke fase in het proces van onze christelijke groei? Wat betekent deze opeenvolging van woorden als ‘gevangen zijn’ en ‘toezichthouder’ voor je?
- ◆ Hoe kan de wet je naar Christus leiden? Zorgen mijn mislukkingen bij het houden van de wet ervoor dat ik mij richt op ‘Christus in mij, onze hoop op heerlijkheid’?
- ◆ Als de wet een bescherming biedt doordat ik mijn zonden zie, hoe zit het dan met die bescherming als ik vertrouw op mijn geloof? Welke garantie heb ik dan dat ik beschermd ben tegen allerlei verkeerde dingen, luiheid, mysticisme en trots?

IK BID ...

Heer, help me de overstap te maken vanuit de sfeer van de wet die op mij drukt naar de sfeer van genade en liefde die doet leven!

WIE ZIT IN DE GEVANGENIS?

Opdracht van vorige week

Probeer de erfenis die we van God krijgen te beschrijven aan de hand van de clip 'The Inheritance'.

Lees samen

Galaten 3:21-29.

Ijsbrekervraag

Word je van de verkeersregels een betere automobilist? Waarom wel/niet?

Inspiratie

'Nee, om te krijgen wat God beloofd heeft, moeten we geloven in Jezus Christus.'¹

Gespreksvragen naar aanleiding van de tekst

- ◆ Kan een regel tegelijkertijd goed en ook onmenselijk zijn? Probeer voorbeelden te bedenken.
- ◆ Kun je zomaar tegen iemand zeggen dat hij of zij het niet goed doet? Welke norm hanteer je dan? Waarom zouden jouw normen en waarden beter zijn dan die van een ander?
- ◆ Wat is het verschil tussen 'goed doen' en 'goed zijn'? Wat wil God van ons?
- ◆ Waarom wordt de wet vergeleken met 'gevangenschap'? In welke gevangenschap bedoelt Paulus? Wie zit er gevangen en waarom? Wat kan een mens niet doen door deze gevangenschap? Ben je wel eens in een gevangenis geweest? Door hoeveel deuren en sluisen moest je heen om binnen te kunnen komen? Als er geen wet is hoe weet je dan wat je fout doet. Nu die wet er is weten we dat wel. Weet jij dan precies wanneer je iets fout doet? Waarom wel/niet?
- ◆ Wat doet het geloof met diegenen die 'gevangen' zaten? Uit welke gevangenis bevrijdt het geloof je? Wat is er nu mogelijk voor hen die eerst gevangen zaten, lees vers 24-26? In hoeverre heb jij het gevoel dat je gevangen zit? Waarin zit je gevangen? Hoe kun je daaruit komen? Wat zou je moeten doen?
- ◆ Wat is er door de doop precies gebeurd? In welk opzicht ben je één geworden met Christus? Wat voor eenheid wordt hier bedoeld? Wat betekent 'omkleed zijn met Christus'? Wat wordt er omkleed? Waarom is dat nodig? Waarom bevrijdt ons dat uit gevangenschap?
- ◆ Hoe zou je aan iemand die niet gelooft uitleggen hoe je een kind van God kunt worden? Wat is het gevolg van het 'in Christus zijn' voor de omgang tussen de gelovigen?
- ◆ Noem enkele sociale en culturele barrières die de eenheid van christenen in de weg staan in onze tijd. Wat zou jij kunnen doen om deze obstakels weg te nemen in je eigen leven?

Opdracht

Bekijk deze korte documentaire over jongeren en gevangenis.



¹ Galaten 3:21-22, BGT.

LEZEN:

Galaten 3:26-4:20, Romeinen 6:1-11, Hebreeën 2:14-18, 4:14,15, Romeinen 9:4, 5.

KERNTEKST:

'U bent geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God.'

Galaten 4:7.

VAN SLAVEN TOT ERFGENAMEN

Paulus vertelt de Galaten dat zij niet als slaven moeten leven en handelen, maar als kinderen van God, met alle rechten en voorrechten die daarbij horen. Dit was de waarheid die Maarten Luther moest horen. Omdat hij de veroordeling over zijn zonde steeds heviger beleefde, probeerde de jonge man vergeving en vrede door zijn eigen daden te krijgen. Hij was heel streng voor zichzelf. Omdat het kloosterleven hem geen beter mens had gemaakt, probeerde Luther de slechtheden in zijn karakter te onderdrukken door te vasten, 's nachts te waken en bidden en zichzelf te geselen. Geen offer was te groot als het hem in staat zou stellen met een rein hart voor God te staan. Hij zei later dat hij een vrome monnik was, die de regels van zijn orde strikt opvolgde. Toch vond hij geen innerlijke rust.' Als een monnik de hemel kon binnengaan op basis van zijn daden, dan zou ik er zeker recht op hebben.' Maar het werkte niet voor hem. Pas later toen Luther de waarheid over verlossing in Christus begon te begrijpen, kon hij eindelijk de geestelijke vrijheid en hoop in zijn eigen hart vinden. Door deze waarheid, opgeschreven in Galaten, is de wereld nooit meer hetzelfde gebleven.

08

**MAAK
DEZE LES VÓÓR
SABBAT
19 AUGUSTUS**

ONZE TOESTAND IN CHRISTUS

Lees Galaten 3:25, 26. Hoe helpen deze verzen ons te begrijpen wat onze relatie tot de wet is, nu we door Jezus verlost zijn?

.....

.....

Het woord 'want' aan het begin van vers 26 laat zien dat Paulus een direct verband ziet tussen dit vers en het voorafgaande vers. De zoon van een meester bleef, zolang hij minderjarig was, onder leiding van een 'paidagogos'. Paulus zegt dat wie tot geloof in Christus komt, niet langer minderjarig is; hij staat niet meer onder toezicht. Hij is nu een volwassen zoon van God. Dit geldt niet alleen voor de mannen, Paulus spreekt hier ook over de vrouwen.¹ In plaats van 'kinderen' gebruikt hij het woord 'zonen', omdat hij de familie-erfenis in gedachten heeft die aan een mannelijke nakomeling werd geven. Daarnaast werd de naam 'zonen van God' in het Oude Testament speciaal gebruikt voor het volk van Israël.² In Christus mogen de heidenen nu ook genieten van de speciale relatie met God die eerst alleen voor Israël gold.

Lees Galaten 3:27, 28, Romeinen 6:1-11, 1 Petrus 3:21. Waarom is de doop zo'n belangrijke gebeurtenis?

.....

.....

08

In vers 27 gebruikt Paulus opnieuw het woord 'want'. Hij komt blijkbaar tot een volgende, logische stap in zijn redenering. Paulus ziet de doop als een radicale beslissing, waardoor wij ons leven met Christus verenigen. In Romeinen 6 legt hij uit dat wij door de doop één worden met Jezus; symbolisch gezien ondergaan we Jezus' dood en opstanding. In Galaten gebruikt Paulus een andere metafoor: door de doop worden we bekleed met Christus. De woorden die Paulus gebruikt brengen de prachtige verzen in het Oude Testament in herinnering. Ze spreken over bekleed zijn met gerechtigheid en bevrijding.³ Voor Paulus is de doop het moment waarop Christus, als een kleed, de gelovige bedekt. Hij gebruikt de term niet, maar Paulus beschrijft de gerechtigheid die aan de gelovige wordt gegeven.⁴ Doordat wij één worden met Christus in de doop, geldt dat wat voor Christus geldt ook voor ons. Hij is de nakomeling van Abraham. Daarom zullen alle gelovigen, als mede-erfgenamen van Christus⁵, ook erfgenamen zijn van de verbondsbeloften die aan Abraham en zijn nakomelingen zijn gedaan.

Christus' waarheid wordt ook onze waarheid. Hoe zou dit ons hele leven moeten beïnvloeden?

.....

.....

¹ Galaten 3:28.

² Deuteronomium 14:1; Hosea 11:1.

³ Jesaja 61:10; Job 29:14.

⁴ Galatians, (Frank J. Matera, 1992), 145.

⁵ Romeinen 8:17.

Galaten 3:25,26

Wat brengt het geloof ons?

GEBONDEN AAN BASISPRINCIPES

Paulus heeft onze relatie tot God net vergeleken met zonen en erfgenamen. In Galaten 4:1-3 gaat hij deze metafoor uitwerken door het thema van een erfenis erbij te betrekken. Paulus' woordkeuze roept een situatie op, waarin de eigenaar van een groot landgoed al zijn bezittingen aan zijn oudste zoon nalaat. Maar zijn zoon is minderjarig. Zoals ook nu gebruikelijk is, bepaalt het testament van de vader dat zijn zoon onder toezicht van een voogd en een accountant moet staan, totdat hij volwassen is. Op papier is hij de eigenaar van zijn vaders bezittingen, maar als minderjarige is hij eigenlijk net iets meer dan een slaaf. Paulus' vergelijking komt overeen met de '*paidagogos*' in Galaten 3:24, maar in dit geval hebben de voogd en de accountant veel meer macht en invloed. Zij zijn niet alleen verantwoordelijk voor het opvoeden van de zoon, zij moeten ook de financiële en administratieve zaken afhandelen totdat de zoon die taken van hen over kan nemen. [VRAAG] Lees Galaten 4:1-3. Wat zegt Paulus hier dat ons kan helpen bij het begrijpen van de rol die de wet in ons leven moet hebben, nu we in Christus zijn?

Het is onduidelijk wat Paulus precies bedoelt met 'eerste beginselen'.⁶ Het Griekse woord *stoicheia* betekent letterlijk 'elementen'. Sommige mensen hebben het geïnterpreteerd als een beschrijving van de fundamentele elementen die het universum scheppen,⁷ of als demonische machten.⁸ Anderen zien ze als de grondslagen van het woord van God, als het ABC van het geloof.⁹ Paulus benadrukt dat mensen 'minderjarig' waren voor de komst van Christus.¹⁰ Dit suggereert dat hij verwijst naar de basisprincipes van het godsdienstig leven. Als dat zo is, dan zegt Paulus dat de periode van het Oude Testament, met de benodigde wetten en offers, vooral een beknopte handleiding gaf met de basispunten van verlossing. Hoe belangrijk en praktisch de ceremoniële wetten ook voor Israël waren, ze waren enkel schaduwen van wat er zou komen. Die wetten mogen nooit de plaats van Jezus innemen. Als deze regels de manier van leven gaan bepalen, dan ga je als het ware terug in de tijd. Omdat de Galaten zich op deze basisprincipes richtten, terwijl Jezus al gekomen was, waren ze net als de volwassen zoon in Paulus' vergelijking die weer minderjarig wilde zijn.

08

Het geloof als van een kind kan heel positief zijn.¹¹ Maar is het perse hetzelfde als geestelijke volwassenheid? Kunnen we zeggen dat een kinderlijk geloof het resultaat is van geestelijke groei? Waarom wèl of niet?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

⁶ Galaten 4:3,8,9.

⁷ 2 Petrus 3:10, 12.

⁸ Kolossenzen 2:15.

⁹ Hebreëën 5:12.

¹⁰ Galaten 4:1-3.

¹¹ Matteüs 18:3.

Galaten 4:1-3

Wat wil Paulus hiermee zeggen?

GOD STUURDE ZIJN ZOON

'Maar toen de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet.'¹²

De woorden die Paulus gebruikt laten zien dat God in de menselijke geschiedenis actief bezig is geweest om zijn plan ten uitvoer te brengen. Jezus kwam niet zomaar op een willekeurig moment. Hij kwam exact op de tijd die God wilde. Vanuit een historisch perspectief staat die tijd bekend als de *Pax Romana* (Romeinse vrede). Er was een tweehonderd jaar lange periode van relatieve stabiliteit en vrede in het Romeinse Rijk. Vrede, ze spraken dezelfde taal, goede reismogelijkheden en een gemeenschappelijke cultuur die de snelle verspreiding van het evangelie mogelijk maakte. Dit was het resultaat van de overwinning die Rome in het Middellandse Zeegebied behaalde. Vanuit Bijbels perspectief was dit ook de tijd die God had bepaald voor de komst van de beloofde Messias.¹³

Lees Johannes 1:14, Galaten 4:4,5, Romeinen 8:3,4, 2 Korintiërs 5:21, Filippenzen 2:5-8, Hebreëën 2:14-18, 4:14,15. Waarom moest Christus mens worden om ons te bevrijden?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

08

Galaten 4:4,5 geeft een bondig verslag van het evangelie. De komst van Jezus in de geschiedenis van de mensheid was geen toeval. 'God stuurde zijn Zoon'. Met andere woorden, God was de initiatiefnemer om ons te redden. In deze woorden ligt ook het fundamentele, christelijke geloof in Christus' eeuwige goddelijkheid verborgen.¹⁴ God stuurde geen hemelse boodschapper. Hij kwam zelf. Naast de goddelijke Zoon van God was Jezus ook het kind van een vrouw. Een maagd weliswaar, maar het feit dat Christus geboren werd is een duidelijke bevestiging van zijn menselijkheid. 'Geboren onder de wet' wijst niet alleen op de Joodse erfenis van Jezus, het laat ook zien dat onze veroordeling op zijn schouders kwam. Christus moest mens worden omdat wij onszelf niet kunnen redden. Zijn goddelijke natuur werd met onze gevallen menselijke natuur verenigd. Daarom was Christus geschikt als onze plaatsvervanger, redder en hogepriester. Als de tweede Adam zou alles door hem hersteld worden wat de eerste Adam door zijn ongehoorzaamheid had verloren.¹⁵ Door volmaakte gehoorzaamheid vervulde Jezus de eisen van de wet, waardoor Adams tragische fout hersteld werd. Door de dood aan het kruis voldeed Jezus aan de gerechtigheid van de wet, die de zondaar tot de dood veroordeelde. Daarom heeft Jezus het recht om alle mensen te verlossen, die in oprecht geloof en overgave tot hem komen.

¹² Galaten 4:4.

¹³ Daniël 9:24-27.

¹⁴ Johannes 1:1-3, 18, Filippenzen 2:5-9, Kolossenzen 1:15-17.

¹⁵ Romeinen 5:12-21.

**Galaten 4:4,5, Romeinen 8:3,4,
Hebreëën 2:14-18; 4:14,15**
Waarom werd Christus mens?

DE VOORDELEN VAN ADOPTIE

In Galaten 4:5-7 gaat Paulus verder op dit thema in. Hij benadrukt dat Christus degenen die onder de wet waren, vrijgekocht heeft. 'Vrijkopen' of 'terugkopen' verwijst naar de prijs die betaald werd voor de vrijheid van een gijzelaar of een slaaf. Bij verlossing hoort ook een negatieve achtergrond: er is een persoon die naar vrijheid verlangt. Maar waarvan moeten we bevrijd worden? Volgens het Nieuwe Testament moeten we bevrijd worden van: 1) De duivel en zijn listen¹⁶, 2) De dood¹⁷, 3) De macht van de zonde, die ons van nature gevangen houdt¹⁸, 4) De veroordeling door de wet.¹⁹

Lees Galaten 4:5-7, Efeziërs 1:5, Romeinen 8:15, 16, 23, Romeinen 9:4,5. Welk positief doel is er in de verlossing die Christus voor ons heeft behaald?

.....

.....

.....

Wat Christus voor ons heeft gedaan, benoemen we vaak als 'verlossing'. Toch is dit niet zo levend en beschrijvend als Paulus' gebruik van het woord 'adoptie' (*huiotesia*). Paulus is de enige schrijver in het Nieuwe Testament die dit woord gebruikt, maar in de Grieks-Romeinse wereld was adoptie een bekende, wettelijke procedure. Tijdens Paulus' leven hebben verschillende Romeinse keizers hun opvolger geadopteerd, wegens gebrek aan een erfgenaam. Aan adoptie waren zekere voordelen verbonden: 1) De geadopteerde zoon werd beschouwd als een eigen zoon. 2) Het kind zou naar behoren opgevoed worden en het zou de levensbehoeften (eten en kleding) niet missen. 3) Een adoptie was bindend, het geadopteerde kind kon niet afgewezen worden. 4) Het kind mocht niet aan slavernij worden overgegeven. 5) De biologische ouders mochten het kind niet teruggeisen. 6) Door de adoptie was een erfenis toegestaan.²⁰ Als deze rechten al op aarde gegeven worden, hoe groot zijn dan de voorrechten die wij als geadopteerde kinderen van God hebben!

08

Lees Galaten 4:6. Houd daarbij in gedachten dat Abba een Hebreeuws woord was waarmee kinderen hun vader op een intieme manier aanspraken. Zoals wij 'pappa' zeggen. Jezus gebruikte dit woord in gebed.²¹ Als Gods kinderen mogen wij God ook Abba noemen. Vindt u het fijn om op deze manier zo intiem met God te zijn?

.....

.....

.....

.....

¹⁶ Hebreëën 2:14, 17.

¹⁷ 1 Korintiërs 15:56, 57.

¹⁸ Romeinen 6:22.

¹⁹ Romeinen 3:19-24, Galaten 3:13, Galaten 4:5.

²⁰ *The Use and Abuse of parallels*, (Derek R. Moore-Crispin, 1989), 216.

²¹ Marcus 14:36.

Galaten 4:5-7, Efeziërs 1:5,
Romeinen 8:15,16,23; 9:4,5
Wat heeft Christus voor ons
gedaan?

WAAROM TERUGKEREN NAAR SLAVERNIJ?

Lees Galaten 4:8-20. Geef een samenvatting van wat Paulus hier zegt. Hoe serieus vat hij de verkeerde leer van de Galaten op?

.....
.....
.....

Paulus geeft geen gedetailleerde beschrijving van het geloofsleven van de Galaten. Het is wel duidelijk dat hij denkt aan een misleidend aanbiddingsysteem, dat geestelijke slavernij als resultaat heeft. Paulus vindt het zo gevaarlijk en vernietigend dat hij een vurige brief schrijft. Hierin waarschuwt hij de Galaten dat ze door hun doen en laten terugkeren naar slavernij.

Lees Galaten 4:9-11. Paulus vermeldt de details niet, maar aan welke verschrikkelijke handelingen hadden de Galaten zich volgens hem schuldig gemaakt?

.....
.....
.....

Veel mensen denken dat Paulus door zijn verwijzing naar 'dagen, maanden, seizoenen en jaren'²² (feestdagen, NBV) niet alleen bezwaar maakt tegen de ceremoniële wetten, maar ook tegen de sabbat. Deze uitleg gaat buiten de bewijsvoering om. Uit Kolossenzen 2:16 blijkt bijvoorbeeld heel duidelijk dat Paulus de sabbat bij naam genoemd zou hebben. Verder benadrukt hij dat de Galaten geen vrijheid in Christus hebben. Ze zijn teruggegaan naar slavernij.

08

'Als het houden van de zevende dag van de week als sabbat van mensen slaven maakt, dan zou de Schepper zelf door het vieren van die eerste sabbat in 'slavernij' zijn gekomen. Die conclusie vindt geen ondersteuning in de Bijbel.'²³

Waarom zou Jezus zelf de sabbat houden en het onderwijzen aan andere mensen, als die dag alleen bedoeld is om de mensen in slavernij te brengen?²⁴

Zijn er praktijken in onze kerk die ons wegtrekken van onze vrijheid in Christus? Hoe staan wij zelf tegenover deze praktijken? Hoe kan een verkeerde houding ertoe leiden dat we onszelf, net zoals de Galaten, in slavernij brengen?

.....
.....
.....
.....
.....

²² Galaten 4:10.

²³ The SDA Bible Commentary, deel 6, 967.

²⁴ Marcus 2:27, 28; Lucas 13:10-16.

Galaten 4:8-20
Hoe vat Paulus de verkeerde leer op?

VERDERE STUDIE



'In de hemel was al voorziening getroffen dat mensen, alhoewel ze zondaars zijn, niet zouden sterven door hun ongehoorzaamheid. Door hun geloof in Christus als hun plaatsvervanger en houvast zijn ze Gods uitverkorenen. Ze zijn voorbestemd om door Jezus Christus als kinderen aangenomen te worden. Dat is zijn wens, want God wil dat iedereen gered wordt, er is namelijk alles aan gedaan. God heeft zijn enige Zoon gegeven om de mens vrij te kopen. Zij die verloren gaan, zullen dat doen omdat ze weigeren door Christus Jezus als Gods kinderen aangenomen te worden. Trots hindert mensen om Gods reddingsboei te grijpen. Eigen verdienste helpt niemand om in Gods nabijheid te zijn. Het is alleen mogelijk door de genade van Christus aan te nemen door het geloof in zijn naam. Je kunt niet vertrouwen op je goede daden of op je gevoel om te weten dat je door God bent uitverkoren.'²⁵

GESPREKSVRAGEN

- ◆ Wat betekent het om kinderen van God te zijn in ons dagelijks leven? Op welke manier moeten we net als kinderen zijn in ons geloof en onze relatie met God? Hoe kunnen we daarin overdrijven?
- ◆ Waarom kunnen mensen niet simpelweg geloven in genade of gerechtvaardigd zijn door geloof alleen? Waarom proberen veel mensen hun eigen redding te bewerkstelligen door hun daden?
- ◆ Kijk naar de laatste vraag van donderdag. Op welke manier kunnen we slaaf worden, terwijl we bevrijd zijn? Hoe kan ons dat overkomen? Hoe weten we dat het bij ons het geval is? Hoe kunnen we dit voorkomen?

08

SAMENVATTING

Door Christus zijn we als zonen en dochters geadopteerd in Gods familie. Als Gods kinderen mogen we aanspraak maken op alle rechten en voordelen die zo'n relatie met zich meebrengt. Het zou onterecht zijn om met regeltjes naar God te wijzen. Als we dat doen, lijken we op een zoon die zijn positie en de erfenis niet accepteert en liever slaaf wil worden.

**Galaten 3:27,28, Romeinen 6:1-11,
1 Petrus 3:21**
Hoe belangrijk is de doop?

²⁵ 'Chosen in Christ', *Signs of the Times*, 2 januari, 1893.

Galaten 4:3-7

Geen slaven meer, maar erfgenamen

IJSBREKERVRAAG

Een pleegkind is geen geadopteerd kind. Wat is het verschil?

IK VERKEN

- ◆ Hij herinnert zijn lezers eraan hoe zij de heilige Geest ontvingen (3:1-5);
- ◆ Voortbouwend op de ervaring van Abraham, wijst hij erop dat de gave van de Geest een vervulling is van Gods belofte (3:6-14);
- ◆ De wet is niet gegeven om de voorwaarden van de gave van de Geest tot uitdrukking te brengen. De wet laat zien dat de mens een slaaf is geworden vanwege de zonde en dat inzicht leidt hem naar Christus—de enige die in staat is om te bevrijden (3:15-29);
- ◆ Alleen Christus bevrijdt de gelovige en geeft hem de status van geadopteerd kind van God (4:1-7);
- ◆ Ten slotte vermaant Paulus zijn lezers om niet opnieuw tot de slavernij te vervallen (4:8-5:12).

Dit schriftgedeelte vormt dus de conclusie van de gehele argumentatie van Paulus ter ondersteuning van het evangelie dat hij predikt.

IK BESTUDEER

- ◆ Waarmee kun je volgens Paulus de tijdelijke toestand van een minderjarige vergelijken (vers 1)? Wie kan aan deze tijdelijke toestand een einde maken (vers 2)?
- ◆ Hoe was de toestand van Paulus vóór zijn bekering? Welke toestand zouden de Galaten moeten nastreven?
- ◆ Waardoor werd Paulus' situatie veranderd? Op welk moment gebeurde dat? Wat zijn de drie karakteristieke aspecten van de drie personen die een sleutelrol hebben bij deze gebeurtenis (vers 4)?
- ◆ Wat maakt de derde karakteristiek van deze persoon mogelijk? Welk werkwoord wordt gebruikt om de manier te beschrijven waarop deze minderjarigen hun slavernij achter zich laten (vers 5a)?
- ◆ Wat is hun nieuwe status? Hoe ontvangen zij die (vers 5b)?
- ◆ Welke goddelijke gave bevestigt deze nieuwe status (vers 6)?
- ◆ Wat is de ultieme consequentie van deze statusverandering (vers 7)?

We zouden ons schriftgedeelte als volgt kunnen samenvatten: 'De voogdij van de wet is ten einde! Wij zijn kinderen van de Zoon, dankzij de Geest van de belofte.'

- ◆ **Vers 3.** De 'machten' of de 'elementen' (Gr. Stoicheia). Deze uitdrukking kun je ook vertalen met 'het abc'. Paulus verwijst naar het regime van de wet waarvan de gelovigen zijn bevrijd (4:9).
- ◆ **Vers 4.** Het precieze moment van de komst van de Messias was door de profeten aangekondigd (Daniël 9:24, 25). Dat was een tijd waarin de omstandigheden gunstig waren: de wereld had vrede en was in de macht van één enkele grootmacht. Het gebruik van de Griekse taal vereenvoudigde de communicatie tussen de volkeren. Dit is de context waarbinnen de Messias naar

Galaten 4:9-11

Waarom hadden de Galaten zich schuldig gemaakt?



de wereld komt, 'onder de wet', d.w.z. Zich houdend aan de voorschriften van de wet (Matteüs 17:24-27; Lucas 2:21-38).

- ◆ **Vers 5.** Hij komt om ons 'vrij te kopen van de wet.' Paulus geeft aan dat het gaat om mensen die slaven waren van de wet. Maar hun adoptie door God bevrijdt hen van die afhankelijkheid.
- ◆ **Vers 6.** Paulus richt zich tot de Galaten: zij zijn kinderen van God geworden door het geloof (3:2, 6-9, 14). Terugkeer naar onderworpenheid aan de wet is een ontkenning van de realiteit en de geldigheid van de vrijheid die Christus heeft gebracht.
- ◆ **Vers 7.** De heilige Geest biedt de zekerheid dat ook de gelovigen van nu zich tot God mogen richten.

08

IK PAS TOE

- ◆ Hoe kan ik de invloed van de wet en van mijn geloof in mijn dagelijks leven met elkaar in overeenstemming brengen? Kunnen die twee aspecten zonder risico's samengaan?
- ◆ Zou de fout van de christenen in Galatië ook nu nog kunnen voorkomen? In welke vorm?
- ◆ Waar bevind ik mij in het proces van de bevrijding door Christus?
- ◆ Hoe kan de Geest, als deze in mij werkzaam is, mij bewaren voor de gevaren van wetticisme?
- ◆ Welke zegeningen volgen vanwege mijn adoptie door God?
- ◆ Hoe laat ik mijn naasten weten wat voor geluk zo'n adoptie in het hart teweeg brengt?

IK OVERDENK ...

De Zoon van God is mens geworden, opdat de mens een zoon of dochter van God zou worden.

SLAAF OF VRIJ

Opdracht van vorige week

wat viel je op in de documentaire? Waarom komen sommigen in de gevangenis? Wat zou je daartegen kunnen doen? Bespreek met elkaar.

Lees samen

Galaten 4:1-11.

Ijsbrekervraag

Hoe goed is de relatie met je ouders? Wat zou er beter kunnen?

Inspiratie

‘Nu kennen jullie God wel. En wat veel belangrijker is: God kent jullie.’¹

Gespreksvragen naar aanleiding van de tekst

- ◆ Wat is het verschil tussen een slaaf en een vrij mens? Wanneer ben je vrij? Hoe vrij ben jij op dit moment? Welke dingen zorgen ervoor dat je niet vrij bent? Wat zou je daaraan kunnen/moeten doen?
- ◆ Wanneer is geloof bevrijdend en wanneer niet? Hoe ervaar jij jouw geloof? Heb je het gevoel dat je vrij bent in je geloof. Welke dingen hinderen jouw vrijheid in het geloof? Wat betekent de vrijheid in het geloof?
- ◆ Waarom gebruikt Paulus het beeld van slavernij? Slavernij waaraan? Hoe kun je onderworpen zijn aan de machten van deze wereld, vers 3? Als je onderworpen bent aan de machten van deze wereld, waarom ben je dan een slaaf?
- ◆ Welk beeld gebruikt Paulus in vers 6 om te laten zien dat wij geen slaven meer zijn? Wat is de voorwaarde daarvoor? Leeft die Geest ook in jou die zegt: ‘Abba, Vader’?
- ◆ Als Gods Geest in je woont ben je vrij, maar vrij waarvan? Hoe maakt de wet een mens onvrij? Wat doet de wet? Is de wet daarom slecht? Verklaar waarom wel/niet.
- ◆ Sommige mensen die God hebben leren kennen gaan toch weer proberen zich heel strikt aan allerlei regels te houden. Hoe kan dat hun redding in de weg staan?
- ◆ Hoe verhoudt zich jouw geloof tot de regels waar jij je aan houdt? Waarvoor ‘gebruik’ jij de regels. Gebruik je ze om God te behagen of om beter samen te kunnen leven met andere mensen?

Opdracht

Luister naar deze TED talk door Lisa Kristine. Hoe erg is slavernij?



¹ Galaten 4:9, BGT.

LEZEN:

Galaten 4:12-20, 1 Korintiërs 11:1, Filippenzen 3:17, 1 Korintiërs 9:19-23, 2 Korintiërs 4:7-12.

KERNTEKST:

'Broeders en zusters, ik smEEK u, wees zoals ik, want ik ben zoals u.'
Galaten 4:12.

PAULUS' PASTORALE OPROEP

Paulus windt er geen doekjes om, wanneer hij zijn brief aan de Galaten schrijft. Toch is zijn krachtige taal enkel het resultaat van de innerlijke passie die hij voelt voor het geestelijk welzijn van de kerk. Naast de fundamentele, theologische kwestie die hij bespreekt, geeft Paulus' brief vooral aan dat het heel belangrijk is dat we de juiste leerstelling(en) hebben. Als het er niet toe doet wat we geloven, als het niet uitmaakt of onze leerstellingen correct zijn, waarom is Paulus dan zo vurig en onbuigzaam in zijn brief? Het antwoord is natuurlijk dat het er wel degelijk toe doet wat we geloven, in het bijzonder als het om het evangelie gaat.

In Galaten 4:12-20 gaat Paulus verder met zijn uiteenzetting, maar hij verandert wel van aanpak. Eerst probeerde hij de Galaten van hun fouten te overtuigen door een aantal gedetailleerde en theologisch toegeruste argumenten te noemen. Nu gooit Paulus het over een andere boeg: hij doet een persoonlijke, pastorale oproep. De valse leraren hadden geen werkelijke interesse in de Galaten. Paulus laat zien dat hij zich zorgen maakt over de afdwalende kudde, die hij liefheeft. Het ging hem niet om het corrigeren van hun godsdienstige overtuigingen. Paulus wilde de mensen leiden, omdat hij ze liefhad.

**MAAK
DEZE LES VÓÓR
SABBAT
26 AUGUSTUS**

HET HART VAN PAULUS

Lees Galaten 4:12-20. Wat is de drijfveer van Paulus' boodschap?

.....

.....

.....

De persoonlijke oproep in vers 12 laat zien hoe bezorgd Paulus daadwerkelijk was. Hij zegt dit direct nadat hij de Galaten heeft gesmeekt om te worden 'zoals hij is'. In onze vertalingen komt de volledige betekenis van zijn 'smeken' helaas niet naar voren. Het Griekse woord is *deomai*. Het kan vertaald worden met 'dringend verzoeken', maar dat laat niet zien welke wanhoop het woord bevat.¹ Paulus smeekt niet zomaar, hij is de wanhoop nabij. Het ging hem niet alleen om hun godsdienstige ideeën en leerstellingen. Zijn hart was verbonden met de levens van de mensen, die door zijn zendingswerk tot Christus waren gebracht. Hij zag zichzelf niet alleen als hun vriend, hij was hun geestelijke vader en zij waren zijn kinderen. En dat niet alleen, Paulus vergelijkt zijn zorgen voor de Galaten met het lijden dat een moeder ervaart tijdens de bevalling.² Hij dacht dat zijn vroegere lijden ervoor zou zorgen dat het goed zou gaan als hij de kerk gesticht had. Maar de Galaten hadden de waarheid in de steek gelaten. Daarom moest Paulus al die 'barensweeën' weer ervaren om hun welzijn te verzekeren.

Lees Galaten 4:19. Welk doel had Paulus voor de Galaten? Welk resultaat wilde hij zien van al zijn werk voor hen?

.....

.....

.....

09

Paulus omschreef de Galaten eerst alsof ze gevormd werden in de baarmoeder. Nu pakt hij het anders aan. Hij vergelijkt hen met zwangere vrouwen. Het woord 'gestalte krijgen' wordt in de medische wereld gebruikt om naar de ontwikkeling van een foetus te verwijzen. Paulus gebruikt deze metafoer om uit te leggen wat het betekend een christen te zijn, zowel individueel als collectief. Om een volgeling van Jezus te zijn, gaat het niet alleen om je geloof. Er vindt een radicale verandering plaats, waardoor je op Christus gaat lijken. Paulus streefde niet naar een paar kleine aanpassingen bij de Galaten. Ze moesten zo'n grote verandering doormaken dat Christus in hen zichtbaar werd.³

Op welke manieren wordt het karakter van Christus in uw leven openbaar? Wat kunt u nog verbeteren?

.....

.....

.....

¹ 2 Korintiërs 5:20, 8:4, 10:2.

² Galaten 4:19.

³ Galatians: Paul's Charter of Christian Freedom, (Leon Morris, 2003), 142.

Galaten 4:12-20
Waarom hield Paulus dit pleidooi?

DE KOMENDE BEPROEVING

Lees 1 Korintiërs 11:1, Filippenzen 3:17, 2 Tesselonicenzen 3:7-9, Handelingen 26:28, 29. Op welke manier komen deze verzen overeen met Paulus' woorden in Galaten 4:12? Hoe moeten we zijn boodschap begrijpen?

In zijn brieven roept Paulus de christenen vaak op om zijn gedrag te imiteren. Hij presenteert zichzelf telkens als een gezaghebbend voorbeeld dat de gelovigen moeten volgen. Zo ook in 2 Tesselonicenzen 3:7-9. Door zijn eigen voorbeeld leert hij de gelovigen hoe zij hun eigen kost moeten verdienen, zonder dat ze een last voor anderen zijn. In 1 Korintiërs 11:1 roept Paulus de mensen op om, net zoals hij, het welzijn van anderen op de eerste plaats te zetten.

Zijn boodschap aan de Galaten is anders. Hij vraagt hun niet om hem te imiteren. In plaats daarvan smeekt Paulus ze om te zijn zoals hij is. Ze moeten niet handelen zoals hij, maar hij vraagt hun te zijn zoals hij. Waarom? In tegenstelling tot de kerk in Korinte hadden de Galaten niet te maken met onethisch gedrag of een goddeloze levensstijl. In Galatië lag het probleem in de kern van het christendom. Het lag niet aan hun gedrag, het lag aan hoe ze waren. Daarom zei Paulus dat ze moesten zijn zoals hij was.

Dezelfde woordkeuze kunnen we ook vinden in Handelingen 26:29. Paulus doet hier een oproep aan Herodus Agrippa II. Hij schrijft: 'Ik zou tot God willen bidden dat niet alleen u, maar allen die nu naar me luisteren net zo *worden* als ik, afgezien dan van deze boeien.' Paulus verwijst hier naar zijn ervaring als een christen, een fundament dat alleen op Christus gebouwd is. Hij getuigt over een geloof dat vertrouwt op wat Jezus voor hem gedaan heeft, niet op de werken van de wet. De Galaten vonden hun gedrag belangrijker dan wie ze in Christus waren.

Ze krijgen geen specifieke aanwijzingen hoe ze zoals Paulus kunnen worden. Toch laat de situatie in Galatië zien dat zijn uitspraak niet voor elk aspect van zijn leven gold. Het was niet de bedoeling dat de Galaten in elk opzicht gelijk aan Paulus zouden worden. Hij maakte zich zorgen over hun wettische geloof. Daarom zal Paulus zeker gewezen hebben op de liefde, vreugde, vrijheid en op de zekerheid van verlossing die hij in Christus gevonden had. Als hij naar het offer van Jezus keek, verloor al het andere zijn waarde.⁴ Paulus hoopte dat de Galaten dezelfde ervaring zouden meemaken.

Naast Jezus, wie is uw grote voorbeeld? Welke kwaliteiten zorgen ervoor dat deze persoon een voorbeeld voor u is? Hoe kunt u deze kenmerken in uw leven tot uiting brengen?

.....

.....

.....

.....

.....

⁴ Filippenzen 3:5-9.

**1 Korintiërs 11:1, Filippenzen 3:17,
Handelingen 26:28,29**

Wat is de overeenkomst met
Galaten 4:12?

IK BEN ZOALS U

Lees Handelingen 17:16-34, 1 Korintiërs 8:8-13, Galaten 2:11-14, 1 Korintiërs 9:19-23. Wat zegt Paulus in deze verzen? Hoe kan het ons helpen om Galaten 4:12 beter te begrijpen?

Paulus' oproep lijkt raar. Waarom moesten de Galaten zijn voorbeeld volgen, terwijl hij al gelijk aan hen was geworden? In de les van gisteren hebben we gezien dat Paulus enkele dingen van hen verlangde. Net zoals hij, moesten ze een volledig geloof en vertrouwen hebben op Christus, de onuitputtelijke bron van verlossing. Paulus vertelt de Galaten dat hij gelijk aan hen is, omdat hij, ondanks zijn afkomst, een heiden is geworden 'zonder de wet'. Op deze manier hoopte hij het evangelie aan de heidenen te brengen. Als de grote zendeling in de heidense wereld, had Paulus geleerd hoe hij het evangelie aan zowel Joden als heidenen moest brengen. In 1 Korintiërs 9:19-23 kunnen we lezen dat het evangelie hetzelfde bleef. De manier waarop Paulus de boodschap bracht, hing af van de mensen die hij probeerde te bereiken.

'Paulus was een pionier op het gebied van contextualisering.⁵ Hij wist precies op welke manier hij het evangelie moest overbrengen. Zijn boodschap was altijd verweven met de situatie van de mensen waartegen hij sprak.⁶ Maar Paulus wist ook waar de grenzen lagen. Hij zegt bijvoorbeeld dat een persoon op verschillende manieren het evangelie aan de Joden en heidenen mag brengen. Toch betekent dit niet dat die persoon ook de vrijheid heeft om een losbandige levensstijl na te volgen. Christenen zijn en blijven onder de 'wet van Christus'.

09

Contextualisering is niet altijd makkelijk. 'We moeten de kern van het evangelie losmaken van de culturele banden. Net zoals Paulus kunnen we dan de boodschap van Christus verkondigen, zonder de inhoud te veranderen.'⁷

Het is heel makkelijk om water bij de wijn te doen. Hoe langer we christen zijn, hoe makkelijker het soms wordt. Waarom is dat zo? Kijkt u eens oprecht naar uzelf. Welke compromissen zijn er in uw leven geslopen? Op welke manier heeft u ze goed gepraat? Hoe kunt u hier verandering in aanbrengen?

.....
.....
.....

⁵ Contextualisering is de handeling of het proces van het zetten van informatie in de juiste context; het begrijpen van informatie van de situatie of de locatie waar de informatie werd gevonden.

⁶ *The New American Commentary: Galatians*, (Timothy George, 1994), 321.

⁷ *Ibid*, 321-322.

**Handelingen 17:16-34,
1 Korintiërs 8:8-13; 9:19-23**
Wat probeert Paulus duidelijk te maken?

TOEN EN NU

De band tussen Paulus en de gelovigen in Galatië was niet altijd zo moeilijk. Integendeel, Paulus spreekt juist over de eerste keer dat hij het evangelie aan de Galaten bracht. De mensen behandelden hem toen als een koning. Wat is er dan gebeurd, dat het contact nu zo slecht is?

Lees Galaten 4:13. Door welke gebeurtenis besloot Paulus het evangelie in Galatië te brengen?

Paulus was eerst niet van plan om het evangelie in Galatië te verkondigen. Maar tijdens zijn reis werd hij overvallen door een ziekte. Daardoor bleven er twee mogelijkheden voor hem over: of hij zou langer dan verwacht in Galatië blijven, of hij zou er naartoe reizen voor zijn herstel. Het is niet bekend waarom Paulus ziek is geworden. Sommigen hebben gesuggereerd dat hij door malaria gevelde werd. Andere mensen denken dat het om een oogziekte ging, aangezien Paulus spreekt over de welwillendheid van de Galaten om hun ogen te schenken. Zijn ziekte kan ook te maken hebben met de 'doorn in het vlees', waar hij in 2 Korintiërs 12:7-9 over spreekt.

Wat hij ook had, Paulus vermeldt dat het zelfs een beproeving voor de Galaten werd. Hij leefde in een wereld waar ziekte vaak gezien werd als een teken van goddelijk ongenoegen.⁸ Zijn ziekte kon daarom gemakkelijk door de Galaten gebruikt worden om hem en zijn boodschap te weigeren. Maar in plaats daarvan hadden ze hem met hun hele hart verwelkomd. Waarom? Hun harten waren verwarmd door zijn prediking over het kruis⁹ en door de overtuiging van de heilige Geest. Waarom waren ze dan zo veranderd?

Lees Romeinen 8:28, 2 Korintiërs 4:7-12, 12:7-10. Waarom heeft God het toegelaten dat Paulus leed? Hoe kon hij andere mensen begeleiden terwijl hij met zijn eigen problemen worstelde?

09

Wat Paulus ook had, zijn ziekte was ernstig. Hij had God gemakkelijk voor zijn problemen verantwoordelijk kunnen maken, hij had zelfs kunnen ophouden het evangelie te verkondigen. Toch deed Paulus dit niet. Hij liet zich niet overmeesteren door zijn situatie, hij zag het als een mogelijkheid om meer op Gods genade te vertrouwen. 'God maakt vaak gebruik van de tegenspoed in het leven – ziekte, vervolging, armoede, natuurlijke rampen en onbegrijpelijke tragedies. Zijn genade wordt op die manier tot uiting gebracht en het evangelie wordt erdoor verspreid.'¹⁰

Hoe kunt u leren om door uw beproevingen en lijden heen, meer op God te vertrouwen? (Welke andere mogelijkheden heeft u?)

⁸ Johannes 9:1-2; Lucas 13:1-4.

⁹ Galaten 3:1.

¹⁰ *The New American Commentary: Galatians*, (Timothy George, 1994), 323-324.

Galaten 4:13, 14

Wat bracht Paulus naar Galatië?

DE WAARHEID SPREKEN

Lees Galaten 4:16. Wat zegt Paulus in dit vers? Heeft u ook zoiets meegemaakt?¹¹

.....

.....

.....

.....

.....

.....

In onze tijd heeft de uitdrukking ‘de waarheid zeggen’ een negatieve bijklank. Het is een keiharde en onbevagen manier om iemand eens met zijn neus op de feiten te drukken. Het maakt dan ook niet uit of dat onplezierig of ongewenst is. Op basis van Paulus’ uitspraken in Galaten 4:12-20 en andere verzen¹², kan iemand tot een verkeerde conclusie komen. Het lijkt alsof Paulus meer geïnteresseerd was in de waarheid van het evangelie dan in een uiting van liefde. Toch weten we dat zijn bezorgdheid over de Galaten¹³ voortkwam uit zijn liefde voor hen.

Lees Galaten 4:17-20. Wat zegt Paulus over zijn tegenstanders? Wat stelt hij, naast hun gelovige overtuigingen, nog meer aan de kaak?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

09

Paulus sprak altijd heel openhartig over het evangelie, waarmee hij de woede van de Galaten kon oproepen. Met dezelfde ijver probeerden zijn tegenstanders de gelovigen in Galatië over te halen. Dit deden ze niet uit liefde voor hen, maar door hun egoïstische motieven. Het is niet duidelijk wat Paulus bedoelt, wanneer hij zegt dat de tegenstanders hen ‘wilden uitsluiten’. Dit verwijst misschien naar een poging om hen uit te sluiten van de voordelen van het evangelie totdat ze zich laten besnijden.

Denkt u eens aan een voorval waarbij uw woorden ervoor zorgden dat iemand kwaad op u werd, al waren ze goedbedoeld. Wat heeft u van deze ervaring geleerd?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

¹¹ Johannes 3:19; Matteüs 26:64;
Jeremia 36:17-23.

¹² Galaten 6:9, 10.

¹³ Galaten 2:5, 14.

Galaten 4:16-20
Waar richt ik mij op?

VERDERE STUDIE



In de gemeenten van Galatië verdrong openlijke, onverholen dwaling de evangelieboodschap. Christus, het ware fundament van het geloof, werd geheel verzaakt voor de verouderde ceremoniën van het jodisme. De apostel begreep dat de meest afdoende maatregelen moesten worden genomen en de ernstige waarschuwingen gegeven moesten worden om de gelovigen van Galatië voor de gevaarlijke invloeden die hen bedreigden, te behoeden. Een belangrijke les die iedere dienaar van Christus moet leren, is zijn werkzaamheden aan te passen aan de toestand van degenen voor wie hij zich nuttig wil maken. Bezorgdheid, geduld, doortastendheid en vastberadenheid zijn in gelijke mate vereist; maar dit alles moet met het juiste onderscheidingsvermogen worden aangewend. Wijselijk omgaan met mensen van verschillende geaardheid, onder gevarieerde omstandigheden en voorwaarden, is een werk dat inzicht en een door de Geest Gods verlicht en geheiligd oordeel vordert.

Paulus smeekte degenen die eens in hun leven de kracht van God hadden ervaren, tot hun eerste liefde voor de evangeliewaarheden terug te keren. Met onweerlegbare argumenten schilderde hij hun het voorrecht om vrije mannen en vrouwen te worden in Christus, door wiens verzoenende genade allen die zich algeheel overgeven, bekleed worden met het kleed van zijn gerechtigheid. Hij nam het standpunt in dat iedere ziel die gered wilde worden, een onvervalste, persoonlijke beleving van de dingen Gods moest hebben.

De ernstige waarschuwingen van de apostel waren niet tevergeefs. De Geest werkte met grote kracht, en velen wier

GESPREKSVRAGEN

- ◆ Denk eens na over de vraag van het lijden en hoe God het kan gebruiken. Hoe moeten we omgaan met situaties waarin het lijkt alsof er niets positiefs uit ons lijden komt?
- ◆ Christus moet in ons gevormd worden. Wat betekent dit voor ons dagelijks leven? Hoe weten we dat dit proces in ons plaatsvindt? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we niet ontmoedigd raken, als het niet snel ontwikkelt?

SAMENVATTING

Na een hele reeks gedetailleerde, theologische, uitgewerkte argumenten, doet Paulus een persoonlijke oproep aan de Galaten. Hij smeekt ze te luisteren naar zijn raad en hij herinnert hen eraan dat ze eens zo'n positieve band hadden. De wederzijdse liefde en Paulus' zorg voor hen als hun geestelijke ouder was oprecht.

voet had gewandeld op vreemde wegen, keerden tot hun eerste geloof in het evangelie terug. Voortaan bleven zij standvastig in de vrijheid waarmee Christus hen had vrijgemaakt.¹⁴

¹⁴ Van Jeruzalem tot Rome, 282-284.

**Romeinen 8:28,
2 Korintiërs 4:7-12; 12:7-10**

Hoe kunnen deze teksten mij helpen om te gaan met leed?

Galaten 4:17-20

De pastorale oproep van Paulus

IJSBREKERVRAAG:

Wat zie je als de beste manier om (mondeling of schriftelijk) een boodschap door te geven? Hoe gaan we om met de beperkingen die we soms onder ogen moeten zien?

IK VERKEN

Lees Galaten 4:1-5.1.

Paulus vraagt de Galaten terug te keren tot het Goede Nieuws dat hen werd gepredikt en dat hun de vrijheid heeft gebracht. Hij nodigt hen uit volwassen te worden in hun geloof. We zien drie fasen in de geschiedenis van deze gemeente: 1. De ontmoeting met Paulus. 2. De ontmoeting met andere leraars ('mensen die u in verwarring brengen,' 1:7). 3. De terugkeer van Paulus om hen terug te winnen.

IK BESTUDEER

- ◆ Hoe vaak komen in de verzen 17 en 19 woorden als 'begeerten' en dergelijke termen voor?
- ◆ Er schijnen twee soorten begeerten te zijn. Welke wordt veroordeeld? Welke wordt aangemoedigd?
- ◆ Welke twee specifieke uitdrukkingen die met elkaar verband houden kom je tegen in vers 19? In welke context worden deze woorden normaliter gebruikt?
- ◆ Waarom kiest Paulus dergelijke woorden? Waarop wil hij de lezer wijzen?
- ◆ Wat is de bedoeling van de woorden 'telkens weer' in vers 19?
- ◆ Wat spijt Paulus volgens vers 20? Waarom vermeldt hij dit? Welke impact zou dit op de Galaten kunnen hebben?

Paulus wil hier—als opvoeder, vader of moeder ('kinderen', vers 19), de Galaten losmaken van de in zijn ogen negatieve invloed van de rustverstoorers die hen weer willen opsluiten in allerlei voorschriften die hen van het eigenlijke geloof vervreemden. Hij wil hen opnieuw naar Christus leiden, opdat zij volwassen en zelfstandig zullen zijn; hij wil ze opnieuw geboren doen worden tot een leven van echte gelovigen. Zolang dat nog niet zo ver is lijdt hij als een moeder die ziet dat haar kinderen pijn hebben.

Uit vers 19 blijkt verder dat het Paulus duidelijk is dat Jezus Christus niet in alle opzichten in hun leven aanwezig is. En zolang dat niet het geval is wil hij hen onder zijn hoede nemen. In vers 20 toont Paulus zich ervan bewust dat communiceren op afstand problematisch is. Het valt hem moeilijk de juiste toon te vinden en zijn gevoelens jegens hen op de juiste manier tot uitdrukking te brengen. Paulus ziet onder deze omstandigheden schriftelijke communicatie als minder doeltreffend dan mondeling contact, waarbij hij in tegenwoordigheid van zijn vrienden zijn gevoelens veel beter zou kunnen vertolken.

Paulus wil in deze vier verzen zijn geestelijke kinderen in Galatië losmaken uit de invloed van de valse leraars en hoopt dat ze zullen terugkeren naar 'hun eerste liefde.' Hij wil graag dat ze een geestelijke hergeboorte ondergaan om vervolgens op de juiste manier te kunnen groeien in hun geloof. Maar gezien het feit dat hij niet bij hen is kost hem dat veel lijden.

09

2 Korintiërs 5:20

Vraagt God dit ook van mij?



IK PAS TOE

- ◆ Is ons geloof gebaseerd op de band die we hebben met degene die ons heeft onderwezen?
- ◆ In welk opzicht kan de boodschap worden losgemaakt van de boodschapper?
- ◆ Wat kenmerkt een volwassen geloof en wat een onvolwassen geloof?
- ◆ Paulus gebruikt bij zijn pogingen om mensen te overtuigen zowel verstandelijke argumenten als emoties. Het evangelie raakt alle dimensies van ons bestaan: fysiek, emotioneel, mentaal en geestelijk. Lopen we niet het risico dat wij bij het brengen van het evangelie teveel in één dimensie blijven steken? Welke? Wat zijn je ervaringen op dit punt?
- ◆ Voor Paulus hangt het brengen van het evangelie nauw samen met een persoonlijke relatie, waarbij gevoelens een belangrijke rol spelen. Wat is het gevaar van te veel emotionaliteit en van te weinig emoties?
- ◆ In deze gehele brief, zowel als in deze paar verzen, laat Paulus duidelijk zien dat hij veel energie investeert in een persoonlijke band met degenen aan wie hij het evangelie wil brengen, totdat deze persoon de geloofsvolwassenheid heeft bereikt. Op welk punt is het proces van evangeliseren voltooid? Hoeveel zorgen maken wij ons om de geestelijke toestand van mensen die kortgeleden tot Christus zijn gekomen? Hoe kunnen we elkaar beter ondersteunen?

09

IK BID ...

Heer, geef me, net als Paulus had, de eigenschappen die nodig zijn om mensen voor u te winnen. Ik wil, met al mijn mogelijkheden en ondanks al mijn gebreken, volhouden en, als een moeder of vader, zorg geven aan de kostbare 'kinderen' die mij zijn toevertrouwd—ook al ben ik vaak niet in hun directe nabijheid. Help mij, zodat ik anderen geestelijk kan voeden. Amen.

DUIDELIJKE TAAL

Opdracht van vorige week

Hoe erg is slavernij? Waarom is het zo erg? Wat doet het met een mens?

Lees samen

Galaten 4:12-20.

Ijsbrekervraag

In welke situatie durfde jij precies te zeggen wat je ervan vond? Hoe werkte dat?

Inspiratie

'Jullie kregen geen hekel aan me en stuurden me niet weg. Terwijl jullie toch veel last van me hadden omdat ik ziek was.'

Gespreksvragen naar aanleiding van de tekst

- ◆ Hoe hebben de Galaten Paulus behandeld toen hij ziek was? Wat is daar bijzonder aan? Was Paulus één van hen? Welke ziekte zou Paulus gehad kunnen hebben, zie vers 15? Welke ziekte zou mensen aanleiding kunnen geven iemand te 'verachten' of te 'verstoten', zie vers 14?
- ◆ Hoe bereid ben jij om anderen te accepteren? Wanneer kun je een ander nog accepteren en wanneer niet meer? Hoe anders moet iemand zijn om hem/haar niet meer te accepteren?
- ◆ Lees vers 16. Confronterende taal, waarom? Waarom schrijft Paulus zo? Wat is er aan de hand? Wie zijn die 'anderen'? Waar zijn die 'anderen' (vers 17) mee bezig?
- ◆ Hoe confronterend ben jij in je uitingen? Waarom helpt het soms om confronterend te zijn? In welke situaties is het niet zo handig?
- ◆ Komen er in jouw gemeente ook wel eens mensen die fanatiek zijn? Hoe herken je mensen die fanatiek zijn? Hoe zou je daarmee om moeten gaan? Hoe gaat Paulus ermee om? Wanneer kun je beter niets zeggen, en wanneer moet je ergens voor opkomen?
- ◆ Ook in de gemeente kan het voorkomen dat mensen heel hard werken voor een verkeerde zaak. Om wat voor soort zaken zou het kunnen gaan? Om wat voor soort dingen gaat het bij de Galaten, zie vers 9 en 10?
- ◆ Hoe bezorgd maakt Paulus zich, lees vers 19-20? Waarom doet het hem zoveel pijn dat de Galaten weer in hun oude wettische gedrag vallen? Wat doet wetticisme met mensen?

Opdracht

Luister naar deze song van One Direction.
Wat vind je ervan?



¹ Galaten 4:14, BGT.

LEZEN:

Galaten 4:21-31, Genesis 1:28, 2:2, 3, Genesis 3:15, 15:1-6, Exodus 6:2-8, 19:3-6.

KERNTKST:'Maar het hemelse Jeruzalem is vrij, en dat is onze moeder.'
Galaten 4:26.

DE TWEE VERBONDEN

Er zijn christenen die het gezag van het Oude Testament ondermijnen. Zij vinden dat het geven van de wet op de Sinai niet overeenkomt met het evangelie. Daaruit concluderen ze dat het verbond van de Sinai voor een tijdperk staat. Een tijdperk in de menselijke geschiedenis waarin verlossing gebaseerd was op gehoorzaamheid aan de wet. Mensen schoten tekort in het navolgen van de wet. Daarom zei God dat er een nieuw verbond zou komen. Dit nieuwe verbond was gebaseerd op de genade door de verdiensten van Jezus Christus. Op deze manier begrijpen ze de twee verbonden: het ene verbond is gebaseerd op de wet, het andere op genade.

Deze denkwijze is niet ongebruikelijk, maar het is verkeerd. Verlossing was *nooit* gebaseerd op gehoorzaamheid aan de wet. Het bijbels jodendom was van begin af aan altijd een religie van genade. Het legalisme dat Paulus in Galatië aantroef, was niet alleen een verdraaiing van het christendom, maar ook van het Oude Testament. De twee verbonden zijn niet afhankelijk van tijd: ze zijn een weerspiegeling van menselijke houdingen. Ze vertegenwoordigen twee verschillende manieren waarop God contact probeert te maken. Dit is al te zien bij het verhaal van Kaïn en Abel. Het oude verbond is een weergave van degenen die, net zoals Kaïn, onterecht op hun eigen gehoorzaamheid vertrouwen om God te dienen. Het nieuwe verbond vertegenwoordigt degenen die, zoals Abel, er geheel op vertrouwen dat God door *zijn* genade de beloften waar zal maken.

**MAAK
DEZE LES VÓÓR
SABBAT
2 SEPTEMBER**

FUNDAMENTEN VAN HET VERBOND

In Galaten 4:21-31 geeft Paulus zijn interpretatie van Israëls geschiedenis. Deze passage wordt door veel mensen moeilijk gevonden. Dat komt ook omdat zijn argumenten een brede kennis van het Oude Testament vereisen. Om te begrijpen wat Paulus zegt, is het belangrijk dat we dieper ingaan op de opvatting die centraal staat in zijn argument: het verbond.

Het Hebreeuwse woord voor verbond is *berit*. Het komt bijna 300 keer in het Oude Testament voor en het verwijst naar een bindend contract, overeenkomst of verbond. Door de hele geschiedenis hebben deze verbonden de relaties tussen mensen en naties bepaald. Als een verbond werd aangegaan, werd dit vaak verzegeld door het slachten van dieren. Dit was een symbool voor wat er zou gebeuren met de partij die zich niet zou houden aan de verbondsbeloften.

Vanaf Adam tot Jezus heeft God verbondsbeloften aan de mensheid gegeven. Al deze beloften waren gericht op de komst van de Verlosser, die uiteindelijk hun hoogtepunt bereikten in het verbond van David.¹ Toen Israël in Babylonische ballingschap was, beloofde God een effectief, 'nieuw verbond'², in verband met de komst van de Messias.^{3,4}

Lees Genesis 1:28, 2: 2, 3, 15-17. Wat was Gods oorspronkelijke verbond met Adam in de tuin van Eden, voor de zondeval?

.....

.....

Het huwelijk, fysieke arbeid en de sabbat waren de hoofdvoorzieningen die het scheppingsverbond schonk. Toch was het verbond vooral gericht op Gods gebod om niet van het verboden fruit te eten. De fundamentele natuur van het verbond vertelde de mens dus 'gehoorzaam en leef!' De mens was in harmonie met God geschapen, God vroeg dus niet om het onmogelijke. Gehoorzaamheid was de natuurlijke neiging van het menselijke karakter. Toch kozen Adam en Eva voor ongehoorzaamheid. Door die ene keuze vernietigden ze niet alleen het scheppingsverbond, ze zorgden er ook voor dat de zondige mens zich niet aan de voorwaarden kon houden. Daarom zou God zelf de verstoorde relatie herstellen. Daarom deed het verbond van genade zijn intrede, gebaseerd op de eeuwige belofte van een Verlosser.⁵

Lees Genesis 3:15, de eerste belofte van het evangelie in de Bijbel. Kunt u uit dit vers opmaken waarom wij hoop en vertrouwen in God mogen hebben?

.....

.....

¹ Genesis 12:2-3; 2 Samuël 7:12-17; Jesaja 11.

² Jeremia 31:31-34.

³ Ezechiël 36:26-28, 37:22-28.

⁴ *Our Creator Redeemer: An Introduction to Biblical Covenant Theology*, (Hans K. LaRondelle, 2005), 4.

⁵ Genesis 3:15.

Genesis 1:28; 2:2,3,15-17
Wat hield het oorspronkelijke verbond in tussen God en de mens?

HET VERBOND VAN ABRAHAM

In deze fase van het verhaal heet Abraham eigenlijk nog Abram.

Lees Genesis 12:1-5. Welke verbondsbeloften maakte God met Abraham? Welk antwoord gaf Abraham daarop?

.....

.....

Gods beloften met Abraham staan prachtig beschreven in het Oude Testament. Elk vers draait om Gods genade. De beloften worden niet door Abraham gemaakt, maar door God. Abraham had niets gedaan om Gods gunst te verdienen. Er is ook geen aanwijzing dat ze samen tot het maken van deze afspraak kwamen. God doet alle beloftes. Abraham, op zijn beurt, wordt geroepen om vertrouwen te hebben in de zekerheid van die beloften. Hij moest geen armzalig geloof hebben, integendeel. Abraham had een geloof dat tot uiting kwam, doordat hij zijn familie (op 75-jarige leeftijd) verliet om naar het beloofde land te gaan.

‘De zegen die Abraham ontving, geldt voor alle mensen. De Schepper getuigde daardoor van een vernieuwd verlossingsdoel. God had Adam en Eva in het paradijs gezegend⁶, en daarna gebeurde dat ook met Noach en zijn zonen na de vloed.⁷ Op deze manier verduidelikte God de belofte die eerder was gegeven. Deze belofte wees op een Verlosser, die de mensheid zou bevrijden, het kwaad zou vernietigen en het paradijs zou herstellen.⁸ Door ‘alle mensen’ (Abraham) te zegenen, bevestigde God zijn belofte.⁹

Lees Genesis 15:1-6. Welke vragen had Abraham over Gods belofte?

.....

Het is makkelijk om Abraham te bestempelen als de man met een groot geloof, die nooit vragen of twijfels had. De Bijbel schetst een ander beeld. Abrahams geloof was groot, maar hij had ook zijn twijfels. Zijn geloof was een groeiend geloof. Net zoals de vader in Marcus 9:24, zei Abraham in Genesis 15:8 tot God: ‘Ik geloof, kom mijn ongelooft te hulp’. In reactie daarop bevestigde God de belofte door een verbond met Abraham te sluiten.¹⁰ Dit verhaal is hierdoor al bijzonder, maar des te meer omdat het laat zien hoe gewillig God is. Andere leiders in het oosten zouden nooit een bindende belofte met hun slaven maken. Maar God aarzelde geen moment om zijn woord te geven. Hij zette zijn leven ervoor op het spel. Uiteindelijk gaf Jezus zijn leven op Golgota om de belofte waar te maken.

Is het in uw leven soms ook nodig om geloof te hebben in het onmogelijke? Hoe kunnen we leren om ondanks alles door te gaan?

.....

.....

⁶ Genesis 1:28, 5:2.

⁷ Genesis 9:1.

⁸ Genesis 3:15.

⁹ *Our Creator Redeemer (LaRondelle, 2005), 22-23.*

¹⁰ Genesis 15:7-18.

10

Genesis 12:1-5

Welk verbond hadden God en Abraham gesloten?

ABRAHAM, SARA EN HAGAR

Waarom spreekt Paulus zo minachtend over de situatie met Hagar?¹¹ Welke boodschap wil hij overbrengen door dit verhaal uit het Oude Testament aan te halen?

.....

.....

Hagar kreeg haar rol in het verhaal doordat Abraham faalde op Gods belofte te vertrouwen. Als een Egyptische slavin kwam zij in Abrahams huishouden. De Faraó heeft haar waarschijnlijk aan hem gegeven, als één van de vele geschenken in ruil voor Sarai. Dit was het gevolg van Abrahams eerste daad van ongelof in Gods belofte.¹²

Abraham en Sara hadden tien jaar op de geboorte van hun beloofde kind gewacht, maar ze waren nog steeds kinderloos. Sara constateerde dat God hun hulp wel kon gebruiken. Daarom gaf ze Hagar aan Abraham als bijvrouw. Dit is niet gebruikelijk voor onze tijd, maar Sara's plan was goed uitgedacht. De oude gebruiken leerden dat een vrouwelijke slaaf wettelijk als een vervangende moeder kon optreden voor haar meesteres. Daarom kon Sara het kind van Hagar en haar echtgenoot als haar eigen kind beschouwen. Haar plan leverde inderdaad een kind op, maar het was niet het kind dat God had beloofd.

Dit verhaal laat ons zien dat zelfs een man van God in zijn geloof kan struikelen, wanneer hij met moeilijke omstandigheden geconfronteerd wordt. In Genesis 17:18, 19 pleit Abraham voor God dat Ismaël als zijn erfgenaam gezien wordt. Maar God verwerpt dit voorstel. Het enige bijzondere element in dit verhaal is dat Sara bereid is haar man te delen met een andere vrouw. Er was niets ongewoons aan de geboorte van dit kind bij Hagar. Het was een kind dat op een natuurlijke wijze geboren werd.

Dit zou nooit gebeurd zijn, als Abraham op Gods belofte vertrouwd had. In plaats daarvan hebben zijn omstandigheden ervoor gezorgd dat hij dit vertrouwen overboord gooide. Als dat niet gebeurd was, had hij een hoop ellende kunnen vermijden.

10

Lees Genesis 17:15-19, 18:10-13, Hebrëen 11:11, 12. Vergelijk de geboorte van Ismaël met de omstandigheden bij de geboorte van Isaak. Waarom hadden Abraham en Sara zoveel geloof nodig?

.....

.....

Heeft u ooit verdriet ervaren door uw gebrek aan vertrouwen in Gods beloften? Hoe kunt u van deze fouten leren? Welke keuzes kunt u maken om uw geloof in Gods beloften te versterken?

.....

.....

.....

¹¹ Galaten 4:21-31; Genesis 16.

¹² Genesis 12:11-16.

**Genesis 17:15-19, 18:10-13;
Hebrëen 11:11,12**
Waar was geloof voor nodig?

HAGAR EN DE BERG SINAI

Lees Exodus 6:2-8, 19:3-6, Deuteronomium 32:10-12. Welke verbondsrelatie wilde God met het volk op de Sinaï sluiten? Welke overeenkomsten zijn er met Gods belofte aan Abraham?

God wilde dat de verbondsrelatie met Israël net zo zou zijn als met Abraham. Daarom zijn er veel overeenkomsten tussen Gods woorden aan Abraham¹³ en de woorden die tot Mozes gesproken worden.¹⁴ In beide gevallen benadrukt God wat hij voor zijn volk zal doen. Hij vroeg de Israëlieten niet om iets te doen waardoor ze de zegeningen konden verdienen. In plaats daarvan verwachtte God enkel van hen dat ze door de zegeningen zouden gehoorzamen. Het Hebreeuwse woord voor gehoorzamen in Exodus 19:5 betekent letterlijk 'horen'. Gods woorden zijn niet gericht op rechtvaardigheid door werken. Integendeel, God verlangde dat Israël met hetzelfde geloof op de beloften zou reageren als Abraham.

Lees Exodus 19:7-25, Hebrëen 8:6, 7. De verbondsrelatie op de Sinaï was gelijk aan het verbond tussen God en Abraham. Waarom verbindt Paulus de Sinaï met de negatieve ervaring van Hagar?

Het verbond op de Sinaï moest de zonde van de mensheid openbaar maken. Tegelijkertijd liet het ook het geneesmiddel zien: Gods genade, die in de diensten van het heiligdom gesymboliseerd werd. Het probleem met het Sinaïverbond lag niet aan God, het had eerder te maken met de gebrekkige beloften van het volk.¹⁵ Ze reageerden niet met nederigheid en geloof op Gods beloften. In plaats daarvan beantwoordden de Israëlieten het verbond met zelfvertrouwen. 'Alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen.'¹⁶

Het volk had meer dan vierhonderd jaar als slaven in Egypte geleefd. Ze beseften niet langer hoe groot Gods majesteit was, maar ze zagen ook niet hoe zondig ze zelf waren. Abraham en Sara hadden geprobeerd God te helpen om de beloften waar te maken. Op dezelfde manier probeerden de Israëlieten Gods verbond van genade te veranderen in een verbond van werken. Hagar is een symbool voor de Sinaï omdat ze allebei een symbool zijn voor menselijke pogingen om verlossing te verkrijgen door werken. Paulus beweert niet dat de wet op de Sinaï slecht of verworpen is. Hij maakt zich er alleen zorgen over dat de Galaten de wet verkeerd begrijpen.

'De wet bracht hen niet tot het besef dat het onmogelijk is God te behagen door de wet te houden. In plaats daarvan zorgde de wet ervoor dat ze God door persoonlijke middelen probeerden te plezieren. De wet was dus geen ondersteuning voor het doel van genade. Het leidde de Judaïsten niet naar Christus. Integendeel, het zorgde ervoor dat Jezus geen toegang meer tot hen had.'¹⁷

¹³ Genesis 12:1-3.

¹⁴ Exodus 19.

¹⁵ Hebrëen 8:6.

¹⁶ Exodus 19:8.

¹⁷ *The Christ of the Covenants*, (O. Palmer Robertson, 1980), 181.

Exodus 19:7-25, Hebrëen 8:6,7
Welke verbinding maakt Paulus hier?

ISMAËL EN ISAAK IN DEZE TIJD

Paulus geeft een samenvatting van Israëls geschiedenis om de argumenten van zijn opposenten te weerleggen. Zij beweerden dat ze de ware nakomelingen van Abraham waren en dat Jeruzalem (het centrum van joods christendom en de wet) hun moeder was. De heidenen waren volgens hen onwettig. Als ze ware volgelingen van Christus wilden worden, dan zouden ze eerst een zoon van Abraham moeten worden door besnijdenis. Paulus beweert dat de rollen juist omgekeerd zijn. Deze mensen zijn niet de zonen van Abraham. Ze zijn zelf onwettige zonen, zoals Ismaël. Ze stelden hun vertrouwen op besnijdenis, op het vlees. Sara deed dit ook met Hagar en de Israëlieten deden dit met Gods wet op de Sinaï. De gelovigen uit de heidenen waren de ware nakomelingen van Abraham. Niet door hun geboorte, maar net zoals Isaak, door God. 'Net zoals Isaak waren ze de vervulling van de belofte met Abraham, net zoals Isaak was hun wedergeboorte het gevolg van goddelijke genade. Net zoals Isaak mochten ze deel hebben aan het verbond van de belofte.'¹⁸

Lees Galaten 4:28-31 en Genesis 21:8-12. Wat zullen ware nakomelingen van Abraham in deze wereld meemaken?

.....

.....

.....

Isaak was het beloofde kind, maar dit bracht ook tegenstand en vervolging met zich mee. Bij vervolging denkt Paulus aan de ceremonie in Genesis 21:8-10 waar Isaak geëerd wordt en Ismaël hem voor gek zet. Het Hebreeuwse woord in Genesis 21:9 betekent letterlijk 'lachen', maar Sara's reactie suggereert dat Ismaël Isaak belachelijk maakt. Het komt misschien niet zo op ons over, maar Ismaëls gedrag komt voort uit verstrekkende vijandigheden om het geboorterecht.

10

In de oudheid hebben vele leiders hun positie veilig gesteld door potentiële concurrenten uit de weg te ruimen, soms ook hun eigen familieleden.¹⁹ Isaak had te maken met tegenstand, maar hij genoot ook van de voordelen die hij had als zijn vaders erfgenaam: liefde, bescherming en gunst.

Wij zijn geestelijke nakomelingen van Isaak. Daarom moeten we niet verbaasd zijn als er ellende of tegenstand op ons pad komt. Dit kan zelfs vanuit onze kerkfamilie komen.

Bent u ooit door uw naasten vervolgd om uw geloof? Bent u er schuldig aan dat u anderen om hun geloof vervolgd heeft?

.....

.....

.....

¹⁸ *The Epistle to the Galatians*, (James D. G. Dunn, 2011), 256.

¹⁹ *Rechters 9:1-6*.

**Galaten 4:28-32, vergelijk
Genesis 21:8-12**
Wiens kind ben ik?

VERDERE STUDIE



'Maar als het verbond met Abraham de belofte van verlossing inhield, waarom werd dan bij de Sinaï een ander verbond gesloten? Gedurende hun slavernij had het volk in grote mate de kennis van God en de beginselen van het verbond met Abraham verloren.

God voerde hen naar de Sinaï: Hij openbaarde zijn heerlijkheid; Hij gaf hun zijn wet, met de belofte van rijke zegeningen als ze gehoorzaam zouden zijn: 'Indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dan ... zult gij mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk'. Het volk beseffte niet de zondigheid van hun eigen hart, omdat ze zonder Christus onmogelijk Gods wet konden houden; ze waren dan ook direct bereid met God een verbond aan te gaan. Met het gevoel dat ze hun eigen gerechtigheid konden bewerken, zeiden ze: 'Alles wat de HEER gesproken heeft, zullen wij doen'.²⁰ Ze hadden gezien hoe de wet in ontzagwekkende majesteit was verkondigd, en beefden van ontzetting aan de voet van de berg; en toch verstreken er slechts enkele weken voor ze hun verbond met God verbraken en zich bogen voor een gegoten beeld. Ze konden niet rekenen op de gunst van God op grond van een verbond dat ze verbroken hadden; en nu ze hun eigen zondigheid en hun behoefte aan vergiffenis zagen, kwamen ze ertoe te verlangen naar een Heiland, die in het verbond met Abraham was geopenbaard en die in de offerdiensten werd afgebeeld. Nu werden ze door geloof en liefde met God verbonden als hun bevrijder van de slavernij der zonde. Nu waren ze in staat de zegeningen van het nieuwe verbond op prijs te stellen.²¹

²⁰ Exodus 19:8

²¹ Patriarchen en Profeten, 334-335.

GESPREKSVRAGEN

- ◆ Is uw leven met God meer gebaseerd op het oude verbond of op het nieuwe? Hoe kunt u het verschil weten?
- ◆ Welke problemen zijn er in uw plaatselijke gemeente die voor spanningen zorgen? Hoe worden ze opgelost? Al bent u misschien zelf het slachtoffer van 'vervolging', hoe kunt u ervoor zorgen dat u zelf niet vervolgt? Waar ligt de grens?²²
- ◆ Wat betekent 'genade' voor u?

SAMENVATTING

De verhalen van Hagar, Ismaël en de kinderen van Israël op de Sinaï illustreren hoe dwaas het is om zelf te bereiken wat God heeft beloofd. Deze methode van zelfrechtvaardiging wordt het oude verbond genoemd. Het nieuwe verbond draait om het eeuwigdurende verbond van genade. Na de zondeval werd deze met Adam en Eva ingesteld, het werd vernieuwd met Abraham en uiteindelijk werd het in Christus vervuld.

²² Matteüs 18:15-17

Galaten 4:21-31

De twee verbonden

IJSBREKERVRAAG:

Ken je voorbeelden van allegorieën in de Bijbel?

IK VERKEN

'Je kunt vragen wat je wilt en het zal gebeuren (Johannes 15:7). Wie zou niet graag meteen gebruik willen maken van die belofte? Maar hoe kan dat en wat zijn de voorwaarden? Want zonder bepaalde voorwaarden is deze belofte een valkuil of bedriegerij. Er gaat een tweevoudig 'als' vooraf aan deze belofte. Er is een rechtstreeks verband met een persoon en met het onderwijs van die persoon. Die twee aspecten zijn verbonden met begrippen als 'blijven' en 'vrucht dragen.' En wat het volgens Paulus (Romeinen 8:26) nog gecompliceerder maakt is dat we zelfs vanuit onszelf niet in staat zijn om God iets op de juiste manier te vragen.

IK BESTUDEER

Voordat we in Johannes 15 komen bij 'vragen' en 'zal gebeuren', wordt negen maal gezegd dat we in Christus moeten blijven, zes keer dat we vrucht moeten dragen en twee maal dat we 'gesnoeid' moeten worden om nog meer vrucht te kunnen dragen. Het is dus duidelijk dat we in Christus vrucht dragen, maar toch is dat niet iets dat automatisch gaat (vers 2). De Vader moet de ranken wegsnijden die geen vrucht dragen en andere ranken bij snoeien. In Johannes 15 zijn de vruchten die de discipelen dragen van diverse aard. De woorden van Jezus vormen een waarschuwing voor hen. Worden zij gesnoeid of helemaal weggesneden?

- ◆ Hoe is het mogelijk dat iemand met Jezus verbonden is maar toch geen vrucht draagt?
- ◆ Wat betekent het dat Jezus in dit verband de belofte geeft: 'Vraag en het zal gebeuren!'

Denk je dat, gezien de context, Jezus een specifieke bedoeling had met zijn belofte? In Romeinen 8 is ook sprake van in Christus blijven, van ons laten leiden door de Geest. We moeten de Geest toestaan in ons te leven, ons te leiden, onze gevoelens en wensen te vormen, om het leven te kunnen ontvangen en zelfs door de dood heen te behouden. Maar in Christus zijn brengt ook lijden met zich mee (denk aan het 'gesnoeid worden'). Tegelijkertijd is er de belofte dat we in hem kunnen blijven. Maar ook hier is gebed en vragen belangrijk: 'Vraag en het zal gebeuren.' Daarbij moeten we echter steeds bedenken dat we vanuit onszelf niet op de juiste wijze God om dingen kunnen vragen.

- ◆ Hoe past de belofte van Johannes 15 bij de bevestiging van Romeinen 8?

IK PAS TOE

- ◆ Het antwoord op deze vraag luidt, zonder enige twijfel: de heilige Geest. Hij is de enige die de goddelijke werkelijkheid met die van de mens kan verenigen! Hij helpt ons bij ons vragen, niet naar onze eigen begeerten, maar naar de wil van God.
- ◆ Denk aan iets dat je na aan het hart gaat en wat je al tot onderwerp van gebed hebt gemaakt. Hoe kan jouw menselijke vraag overeenkomen met de wil van God? Waarom denk je dat de Geest nodig is om dat te realiseren?

Genesis 15:1-6

Welke vragen had Abraham aan God?

- ◆ De heilige Geest helpt ons om in Christus te blijven en om de vruchten van deze verbintenis voort te brengen. Hij helpt ons als we ons tot God richten om, door liefde en tot eer van God, te groeien totdat we gaan lijken op het beeld van zijn Zoon. Wat zou je, als groep, aan God kunnen vragen en wat zou je kunnen helpen om door het gebed de waarheid van deze woorden ('vraag en het zal gebeuren') te ervaren, in Christus te blijven en God te verheerlijken?



MAAR WIJ, BROEDERS,
ZIJN KINDEREN DER
BELOFTE, ALS IZAK WAS.

GALATEN 4:28

10

IK BID ...

Heer, laat mijn belangrijkste vraag zijn hoe ik met u verbonden kan blijven. Wilt u—ondanks alle lijden en problemen in het leven, en ter ere van u—in mij de vruchten laten groeien die laten zien dat ik veranderd word naar het beeld van uw Zoon.

WAT IS JE AFKOMST?

Opdracht van vorige week

Bespreek met elkaar de song van One Direction.

Lees samen

Galaten 4:21-31.

Ijsbrekervraag

Kun je aan mensen makkelijk zien wat hun afkomst is? Bespreek met elkaar.

Inspiratie

'Wij horen bij dat hemelse Jeruzalem. En net als Sara zijn wij geen slaven. Wij zijn vrij!'¹

Gespreksvragen naar aanleiding van de tekst

- ◆ Wat is je lievelingsverhaal uit het Oude Testament? Wat herinner je je nog van Hagar en Sara (Genesis 16; 17; 21)?
- ◆ Hoe vertegenwoordigt Hagar het verbond van de wet die door Mozes aan de Israëlieten is gegeven op de berg Sinai?
- ◆ Waarom draait Paulus de zaak om en zegt hij dat eigenlijk de Joden degenen zijn die in slavernij leven net als Hagar?
- ◆ Wat zegt vers 27 symbolisch over de kinderen van Sara? Hoe vervult de geestelijke en numerieke groei van de heidenen de profetie uit Jesaja 54:1, zie vers 27?
- ◆ Hoe geeft vers 30 een serieuze waarschuwing aan de mensen die de wet boven alles stellen en daarmee eigenlijk in slavernij leven?
- ◆ Hoe heb je je de afgelopen week gevoeld? Meer als Hagar die een slaaf was van de regels, of meer als Sara die een vrije, geliefde en vergeven gelovige was.
- ◆ Hoe kun je de vrijheid in Christus uitleven en hem nog steeds dienen met een heilige gehoorzaamheid?
- ◆ Wat heeft jouw gedrag te maken met jouw afkomst? Zou je anders reageren als je in een ander land was geboren of bij andere ouders? Hoeveel van je eigen gedrag begrijp je als je naar je familie kijkt?

Opdracht

Ga op zoek naar de stamboom van je familie. Vraag aan je ouders of andere familieleden. Welke invloeden zitten er allemaal in jouw voorgeslacht? Welke?

¹ Galaten 4:31, BGT

LEZEN:

Galaten 5:1-15, 1 Korintiërs 6:20, Romeinen 8:1, Hebréeën 2:14, 15, Romeinen 8:4, 13:8.

KERNTEKST:

'Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde.'

Galaten 5:13.

VRIJHEID IN CHRISTUS

In Galaten 2:4 benadrukt Paulus kort hoe belangrijk het is dat we de vrijheid beschermen die we in Jezus hebben. Maar wat bedoelt Paulus met 'vrijheid'? Wat houdt het in? Wat zijn de grenzen van deze vrijheid? Wat is het verband tussen de wet en vrijheid in Christus? Paulus richt zich op deze vragen door de Galaten voor twee dingen te waarschuwen. Het eerst is wetticisme. Paulus' tegenstanders in Galatië streefden ernaar dat ze Gods gunst door hun eigen gedrag konden verdienen. Als gevolg daarvan verloren ze de bevrijdende natuur van Christus' werk uit het oog en de redding die ze door het geloof al in Jezus hadden. Daarnaast waren sommigen ertoe geneigd om de vrijheid in Christus te misbruiken door in losbandigheid te vervallen. Degenen die denken dat dit geoorloofd is, zijn onterecht van mening dat vrijheid tegenover de wet staat.

Wetticisme en losbandigheid staan tegenover vrijheid, omdat ze hun aanhangers in slavernij houden. Daarom doet Paulus een oproep aan de Galaten om sterk te staan in de ware vrijheid.

**MAAK
DEZE LES VÓÓR
SABBAT
9 SEPTEMBER**

CHRISTUS HEEFT ONS VRIJGEMAAKT

‘Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven: houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.’¹

Als een militaire leider tegenover zijn weifelende troepen, beschuldigt Paulus de Galaten ervan dat ze zich niet overgeven aan hun vrijheid in Christus. Door de kracht en de intensiteit van Paulus’ toon roepen zijn woorden de lezer op tot actie over te gaan. Dit is ook precies wat Paulus wilde bereiken. Het vers is qua thema in overeenstemming met de context. De heftigheid en de afwezigheid van de zinsconstructie in het Grieks suggereren dat hij dit vers als een gigantisch reclamebord wilde neerzetten. Kort samengevat draait Paulus’ argument om vrijheid in Christus. De Galaten dreigden deze vrijheid mis te lopen.

Lees Galaten 1:3, 4, 2:16, 3:13. Welke metaforen worden in deze verzen gebruikt? Hoe helpen ze ons te begrijpen wat Christus voor ons heeft gedaan?

Paulus’ woorden ‘Opdat wij in vrijheid zouden leven, heeft Christus ons bevrijd’² wijzen erop dat hij een bepaalde metafoor in gedachten heeft. De verwoording in deze passage werd ook gebruikt bij de vrijlating van slaven. Slaven hadden geen wettelijke rechten. Daarom nam men aan dat een godheid hun vrijheid kon kopen en in ruil daarvoor zou de slaaf, al was hij vrij, dan die god toebehoren. In het werkelijke proces ging dit natuurlijk niet op. Het was de slaaf die het geld voor zijn eigen vrijheid in de tempelkist deponeerde. Denk bijvoorbeeld aan een inscriptie (201 voor Christus – 100 na Christus) die bij de tempel van de Pythische Apollo in Delphi gevonden is.

‘Voor vrijheid, kocht de Pythische Apollo een vrouwelijke slaaf van Sosibus uit Amphissa, genaamd Nicaea (...) Het geld heeft Nicaea aan Apollo geschonken voor haar vrijheid.’³

Het woordgebruik komt overeen met wat Paulus zegt, maar er is wel een groot verschil. In Paulus’ metafoor is het geen verzinsel. Wij hebben onze vrijheid niet zelf gekocht.⁴ De prijs is veel te hoog voor ons. Wij zijn niet in staat onszelf te redden, daarom nam Jezus onze plaats in. Hij deed voor ons wat wij niet zelf kunnen doen (als we ons leven niet willen verliezen). Jezus heeft de prijs voor onze zonden betaald. Daardoor zijn wij bevrijd van de veroordeling.

Kijk naar uw eigen leven. Denkt u ooit dat u uzelf kunt redden? Hoe dankbaar moeten we zijn voor wat we in Jezus mogen ontvangen?

¹ Galaten 5:1.

² ibid

³ *Grace in Galatia*, (Ben Witherington III, 1998), 340.

⁴ 1 Korintiërs 6:20, 7:23.

Galaten 1:3,4; 2:16; 3:13
Wat heeft Christus voor mij gedaan?

DE AARD VAN CHRISTELIJKE VRIJHEID

Paulus' gebod om sterk te blijven in de vrijheid staat niet op zichzelf. Er gaat een belangrijk uitspraak aan vooraf: 'Christus heeft ons bevrijd'. Waarom moeten christenen zich vasthouden aan hun vrijheid? Omdat Christus hen al heeft bevrijd. Met andere woorden, onze vrijheid is het resultaat van wat Jezus voor ons *heeft* gedaan.

In zijn brieven volgt Paulus vaker dit patroon: eerst een feit, daarna een aansporing.⁵ In Romeinen 6 bijvoorbeeld, presenteert hij eerst de feiten van onze situatie in Christus, zoals 'We weten dat ons oude ik met Jezus gekruisigd is'⁶. Op basis daarvan kan hij dan de volgende aansporing doen 'Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan'⁷. Op deze manier wil Paulus zijn lezers oproepen om te worden wat ze in Christus al zijn. Het evangelie roept niet op tot een manier van leven waardoor we telkens bewijzen dat we Gods kinderen zijn. Het is andersom: we leiden ons leven omdat we Gods kinderen al zijn.

Lees Romeinen 6:14, 18, 8:1, Galaten 4: 3,8, 5:1, Hebreëën 2: 14, 15. Waar heeft Christus ons van bevrijd?

.....

.....

.....

In Paulus' brieven wordt het christelijke leven heel vaak beschreven met het woord 'vrijheid'. Paulus gebruikt het 28 keer, meer dan enige andere schrijver van het Nieuwe Testament. Wat bedoelt Paulus met vrijheid? Het is geen abstract idee. Het verwijst niet naar politieke of economische vrijheid. Het geeft ons ook niet de vrijheid om te leven zoals we willen. Integendeel, deze vrijheid is gefundeerd op onze relatie met Jezus Christus. De context laat zien dat Paulus erop wijst dat we vrij zijn van de veroordeling van een door de wet gedreven christendom. Maar dat is niet het enige. We zijn ook bevrijd van zonde, de eeuwige dood en van de duivel.

'Zonder Jezus Christus wordt het menselijk bestaan gekenmerkt als slavernij. We zijn gebonden aan de wet, gebonden aan kwaadaardige elementen die de wereld domineren. God heeft zijn Zoon naar deze wereld gestuurd om de heerschappij van deze slavenhouders te vernietigen.'⁸

Aan welke dingen in uw leven bent u verslaafd? Denk aan Galaten 5:1. Vraag God of de vrijheid in Christus een realiteit in uw leven mag worden.

.....

.....

.....

⁵ 1 Korintiërs 6:20, 10:13-14; Kolossenzen 2:6.

⁶ Romeinen 6:6.

⁷ Romeinen 6:12.

⁸ *The New American Commentary: Galatians*, 354.

Romeinen 6:14,18; 8:1; Galaten 4:3,8; 5:1; Hebreëën 2:14,15
Waar heeft Christus mij van bevrijd?

DE CONSEQUENTIES VAN WETTICISME

De manier waarop Paulus in Galaten 5:2-12 begint, geeft al aan dat het heel belangrijk is wat hij gaat zeggen. 'Kijk', 'Luister', 'Let op mijn woorden', 'Ik, Paulus, zeg tot u'. Hij komt meteen tot de kern. Zijn woordgebruik zorgt er niet alleen voor dat de lezer goed moet luisteren, Paulus laat ook zien dat hij gezag heeft. Als de heidenen tot besnijdenis gedwongen worden, dan moeten de Galaten goed begrijpen dat daar serieuze consequenties aan verbonden zijn

Lees Galaten 5:2-12. Als het gaat om besnijdenis, waar waarschuwt Paulus dan voor?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Als een persoon zich moeten laten besnijden om Gods gunst te verdienen, dan zal hij ook de hele wet moeten houden. Het woordspel in vers 2 en 3 is interessant. Hij zegt: 'Christus zal u niets baten (*opheleseï*)', 'zij zijn verplicht de wet na te leven (*opheiletēs*)'. Als iemand naar de wet wil leven, dan is hij verplicht de hele wet na te leven. Het is alles of niets. Die persoon zal van Christus 'afgesneden' worden. Als we ervoor kiezen om door onze werken gerechtvaardigd te worden, dan wijzen we Gods manier van gerechtigheid door Christus af. 'We kunnen geen twee heren dienen. Als we Christus aanvaarden, dan erkennen we dat we onszelf niet kunnen redden. Het is onmogelijk dit te doen, als we ons vervolgens laten besnijden, waardoor we eigenlijk zeggen dat we het wél kunnen.'⁹

Paulus benadrukt dat we door besnijdenis in onze geestelijke groei belemmerd worden. Hij vergelijkt dit met een renner die vlak voor de finish opzettelijk wordt gedwarsboomd. Het woord 'verhinderd' (vers 7) verwijst in militaire context naar het opbreken van wegen, het slopen van een brug of het neerleggen van obstakels, om een vijand tegen te houden.¹⁰

11

Door besnijdenis verwerpen we het offer aan het kruis. Waarom? We impliceren dat we onszelf door onze daden kunnen redden. Het is een vleiende gedachte voor de menselijke trots. De boodschap van het kruis gaat tegen onze trots in, omdat we moeten erkennen dat we volledig afhankelijk zijn van Christus.

Paulus is woedend op deze mensen omdat ze zich zo blind staren op de besnijdenis. Hij hoopt zelfs dat hun messen uitschieten, waardoor ze zichzelf zullen castreren! Strenge woorden, maar zijn toon laat duidelijk zien dat hij deze kwestie erg serieus neemt.

⁹ *The message of the Galatians*, (John R. W. Scott, 1978) 133.

¹⁰ *SDA Bible Commentary*, deel 6, 978.

Galaten 5:2-12

Welke waarschuwing geeft Paulus?

VRIJHEID, GEEN LOS BANDIGHEID

Galaten 5:13 is een keerpunt in de brief aan de Galaten. Voorheen besprak hij vooral de theologische kant van zijn boodschap, nu richt Paulus zich op het christelijke gedrag. Hoe moet een persoon leven, die niet door de werken van de wet gered wordt?

Lees Galaten 5:13. Paulus wil voorkomen dat de Galaten hun vrijheid misbruiken. Op welke manier konden ze dat doen?

.....

.....

.....

Paulus legde sterk de nadruk op genade en de vrijheid die gelovigen in Christus hebben.¹¹ Hij was zich ervan bewust dat de lezers dit verkeerd konden interpreteren. Het probleem werd niet door Paulus' evangelie veroorzaakt, maar doordat mensen op genotzucht gericht zijn. De geschiedenis is vol met verhalen over personen, steden en volken die door corruptie en vernieling in morele chaos kwamen. Vaak werd dit veroorzaakt omdat ze zichzelf niet konden beheersen. In ons eigen leven hebben wij daar ook moeite mee. Daarom roept Paulus de volgelingen van Jezus op om niet toe te geven aan de verlangens van het vlees. Ze zouden juist het tegenovergestelde moeten doen, 'elkaar door liefde te dienen'. Als je elkaar door liefde wil dienen, dan moet je eigen ik gestorven zijn. De mensen die toegeven aan hun eigen verlangens, zijn niet degenen die andere mensen dienen. Integendeel.

Onze vrijheid in Christus bevrijdt ons niet alleen van de wereld, het roept op tot een nieuwe taak. We hebben de verantwoordelijkheid om anderen in liefde te dienen. We krijgen 'de mogelijkheid om onze naaste grenzeloos lief te hebben. We kunnen gemeenschappen creëren die elkaar belangrijker vinden dan de zoektocht naar macht en status.'¹²

Wij zijn bekend met het christendom en we lezen de vertalingen van Galaten 5:13. Als gevolg daarvan vergeten we vaak dat Paulus' woorden een grote impact op de Galaten hadden. Het Grieks laat zien dat de liefde die voor deze taak bestemd is, geen gewone menselijke liefde is. Dat kan ook niet, menselijke liefde is niet onvoorwaardelijk. In het Grieks gebruikt Paulus een lidwoord voor het woord 'liefde'. Dit laat zien dat hij naar de goddelijke liefde verwijst die we alleen door de heilige Geest kunnen ontvangen.¹³ Het mooiste komt nog: het woord 'dienen', betekent in het Grieks dat we een slaaf zijn. Onze vrijheid maakt ons niet onafhankelijk. Het zorgt er juist voor dat we ons door Gods liefde dienstbaar op kunnen stellen om voor elkaar te zorgen.

Heeft u wel eens iets door de vingers gezien? Hoe makkelijk is dat? Doen we er goed aan om dingen door de vingers te zien, of juist niet? Motiveer uw antwoord.

.....

.....

.....

¹¹ Romeinen 3:8, 6:1-2.

¹² Galatians, (Sam K. Williams, 1997), 145.

¹³ Romeinen 5:5.

DE HELE WET VERVULLEN

Vergelijk Romeinen 10:5, Galaten 3:10, 12, 5:3 met Romeinen 8:4, 13:8, Galaten 5:14. Hoe interpreteert u Paulus' negatieve opmerkingen over 'de wet geheel houden'¹⁴ en zijn positieve standpunt over 'de hele wet vervullen'¹⁵?

.....

.....

Vele mensen denken dat Paulus zichzelf in deze verzen tegenspreekt. Maar toch is dat niet zo. Paulus gebruikt deze schijnbaar tegenstrijdige zinnen opzettelijk. Op die manier maakt hij een duidelijk onderscheid tussen de twee verschillende manieren waarop christenen zich gedragen in relatie tot de wet. Als Paulus positief spreekt over de christelijke visie op de wet, dan beschrijft hij diet nooit als 'de wet doen/navolgen'. Hij zegt dat alleen als hij naar het misleide gedrag verwijst van de mensen die onder de wet leven. Zij proberen Gods goedkeuring te verdienen door te doen wat de wet verlangt.

Paulus bedoelt niet dat de mensen niet gehoorzamen wanneer zij de redding in Christus aanvaarden. Hij zegt juist dat ze de wet vervullen. Daarmee bedoelt hij dat het ware christelijke gedrag veel meer is dan de uiterlijke gehoorzaamheid. Een persoon volgt de wet niet alleen na, zijn gedrag vervult de wet. De wet vervullen gaat veel verder dan de wet navolgen. Zo'n gehoorzaamheid kan alleen door Jezus verkregen worden.¹⁶ Het is niet zo dat de wet erdoor vernietigd wordt, het wordt ook niet teruggebracht naar enkel liefde. Het is juist een manier waardoor de gelovige de ware bedoeling en betekenis van de gehele wet kan ervaren.

Lees Leviticus 19:18, Marcus 12:31, 33, Matteüs 19:19, Romeinen 13:9, Jakobus 2:8. Waar kunnen we, volgens Paulus, de betekenis van de wet vinden?

.....

.....

Het is een citaat uit Leviticus, maar Paulus' uitspraak in Galaten draait om de manier waarop Jezus Leviticus 19:18 gebruikt. Jezus was niet de enige Joodse leraar die dit vers gebruikte als een samenvatting voor de hele wet. Rabbi Hillel, die een generatie voor Jezus leefde, zei: 'Wat jij niet leuk vindt, doe dat ook niet aan je naaste: dat is de hele wet.' Toch kijkt Jezus er op een andere manier naar.¹⁷ Zijn uitspraak is veel positiever, maar het laat ook zien dat de wet en de liefde niet onverenigbaar zijn. Zonder de liefde, is de wet koud en leeg. Zonder de wet, heeft de liefde geen leidraad.

Wat is makkelijker: anderen lief te hebben of de Tien Geboden te gehoorzamen? Waarom?

.....

.....

¹⁴ Galaten 5:3.

¹⁵ Galaten 5:14.

¹⁶ Matteüs 5:17.

¹⁷ Matteüs 7:12.

**Romeinen 8:4; 10:5; 13:8,
Galaten 5:3,14**
Wat benadrukt Paulus?

VERDERE STUDIE



'Echt geloof maakt altijd gebruik van de liefde. Wanneer u over Golgota nadenkt brengt dat niet uw innerlijk tot rust of werkt het slaapverwekkend, het ontwikkelt juist geloof in Jezus. Een geloof dat aan het werk gaat om het innerlijk te reinigen van zelfgerichtheid. Als we door geloof met Christus verbonden raken, is dat werk begonnen. Iedereen heeft verkeerde en zondige gewoontes die overwonnen moeten worden door strijd. Van ieder mens wordt gevraagd om de strijd van het geloof te strijden. Als iemand een volgeling is van Jezus kan hij niet onmenselijk zijn in het zaken-doen. Hij kan niet hard zijn en zonder medeleven. Hij kan niet ruw zijn in zijn spraak. Hij kan niet verwaand zijn en zichzelf meer vinden dan anderen. Hij kan niet arrogant zijn, noch ruwe woorden gebruiken, of anderen de maat nemen en veroordelen.

'Het uitleven van de liefde is de basis van het geloof. Geloof in de Bijbel betekent dat men daar voortdurend aan werkt. 'Laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede daden zullen zien en uw Vader die in de hemel is zullen verheerlijken'. 'Maak grote ernst met uw verlossing, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het doen.' Wij moeten ons met enthousiasme richten op het doen van goede werken. Zorg dat u dat volhoudt. En de ware getuige zegt: 'Ik ken uw werken.'

'Het is waar dat onze drukke activiteiten op zichzelf niet zorgen voor verlossing. Maar het is ook waar dat geloof dat zich verbindt met Christus de mens aanzet tot activiteit.¹⁸

¹⁸ *The SDA Bible Commentary, deel 6, 1111.*

GEPREKSVRAGEN

- ◆ Bespreek uw antwoord bij donderdag. Welke optie was gemakkelijker en waarom? Wat leert uw antwoord u over de betekenis van de wet vervullen?
- ◆ Paulus zegt dat het geloof door liefde 'werkt'. Wat bedoelt hij hiermee?
- ◆ Stelt u zich voor dat u uw vrijheid in Christus gebruikt om zonde toe te laten? Waarom doen we dat zo makkelijk? Als mensen hierin geloven, welke misstap maken ze dan?¹⁹

SAMENVATTING:

Vrijheid is één van Paulus' favoriete woorden om het evangelie te beschrijven. Aan de ene kant laat het zien dat Christus ons heeft bevrijd van de slavernij van de wereld. Aan de andere kant vertelt het ons hoe we een christelijk leven moeten lijden. We moeten er wel voor uitkijken dat onze vrijheid niet overslaat naar wetticisme of losbandigheid. Christus heeft ons niet bevrijd om onszelf te dienen. Hij heeft ons bevrijd zodat we ons leven in dienst kunnen stellen van onze medemens.

¹⁹ *1 Johannes 3:8.*

**Leviticus 19:18, Marcus 12:31,33;
Matteüs 19:19, Romeinen 13:9,
Jakobus 2:8**

Waar vind ik de betekenis van de wet?

Galaten 5:1-15

De vrijheid in Christus

IJSBREKERVRAAG

Geroepen om vrij te zijn: kent vrijheid ook grenzen? Welke?

IK VERKEN

In Galaten 5 bereikt Paulus de conclusie van zijn argumentatie. De brief gaat over gelovigen die hun vrijheden hebben laten inperken of die ervoor gekozen hebben zich te laten besnijden, of zich nog gedwongen voelen om bepaalde joodse regels te volgen. Paulus werkt het thema van vrijheid in Christus uit (vers 1-5).

◆ Welke grenzen zijn er aan mijn vrijheid in het leven van alledag? Waar begint die vrijheid en waar houdt zij op? In welke mate en in welke opzichten zou ik meer of minder vrij willen zijn?

Dit gedeelte eindigt met een opsomming van de gevolgen van de genade van God in het leven van de gelovigen (vers 13-15). Deze gevolgen zijn verbonden met de kwaliteit en het diepste wezen van God, namelijk de liefde.

IK BESTUDEER

- ◆ In de eerste twee verzen van dit hoofdstuk presenteert Paulus twee tegengestelde begrippen. Welke zijn dat? Is het verschil jou ook meteen duidelijk? Of verrast het een je meer dan het ander? Welk? Waarom?
- ◆ Hoe verklaart Paulus de twee tegenstelling (vers 3, 4)? Tot hoe ver gaat hij met zijn redenering? Waarnaar zijn Paulus en zijn lezers op zoek of wat is hun gemeenschappelijke hoop? Als ze hetzelfde doel hebben, waarin verschillen zij dan? Welk woord gebruikt hij in verband met de weg die zijn lezers hebben gekozen? Welke woorden gebruikt hij vervolgens voor de weg die hij verdedigt (vers 4 en 5)? Welke draagwijdte hebben deze woorden?
- ◆ De Galaten zijn afgedwaald van de weg van de vrijheid. Welke vraag stelt Paulus zich hierbij (vers 7)? Welke analyse geeft hij van het ontstaan van deze situatie (vers 8, 9). Waarom gebruikt hij beeldspraak om de verantwoordelijken te karakteriseren?
- ◆ Dan stelt Paulus nog twee vragen (vers 11). De eerste heeft de vorm van een echte vraag. Waarom vermeldt Paulus de vervolgingen die hij zelf moet ondergaan? De tweede vraag heeft in feite de vorm van een uitroep!
- ◆ Waarom legt Paulus zoveel nadruk op het feit dat het kruis een schandaal of een struikelblok moet zijn? Hoe zie je de kracht van het kruis? Probeer aan te geven hoe volgens jou het kruis tegelijkertijd een symbool van vrijheid en een struikelblok kan zijn.
- ◆ Aan het slot van dit schriftgedeelte herinnert Paulus de Galaten eraan dat zij vrij zijn. Waaruit bestaat die vrijheid? Waartoe mag zij niet dienen? Tot wat voor soort gedrag moet zij de gelovige leiden? Hoe begrenst Paulus de vrijheid?

Vers 12

De tekst kan op twee manieren worden vertaald:

- ◆ Degenen die zich snijden (zich verminken)
- ◆ Degenen die worden afgesneden (d.w.z. Van de gemeenschap)

1 Korintiërs 6:20; 7:23
Welk gevolg heeft dit voor mij?



Paulus' uitspraken werden niet door iedereen geaccepteerd, zoals dat je niets hebt aan het houden van de wet om gerechtvaardigd te worden. Geen wonder dat hij vanwege dit soort uitspraken vervolgd werd. Deze woorden waren onverteerbaar voor de joden van die tijd en zijn zelfs voor sommigen christenen in onze tijd nog moeilijk te verdragen. Maar volgens Paulus is niet hijzelf radicaal, maar is het christelijk geloof radicaal. Het kruis wordt een struikelblok (of volgens andere vertalingen een 'steen des aanstoots') genoemd. Niet Paulus vormt het probleem, maar het kruis—de spil van het evangelie van Christus. Waarom is het kruis een struikelblok? Wat de joden betreft gaat het evangelie—de boodschap van redding door het geloof in Jezus en niet door het houden van de wet—volledig in tegen alles wat zij geloven. Dat geldt ook voor de Grieken: het evangelie gaat in tegen hun geloof en hun waardenstelsel. Dat blijkt overduidelijk uit 1 Korintiërs 1:18-24. Na de zogenaamde wijsheid van de wereld te hebben gefileerd, verklaart Paulus dat hij een gekruisigde Christus predikt die voor de joden aanstootgevend is en voor de Grieken een dwaasheid.

IK PAS TOE

Paulus verwerpt met alle kracht de wet als de weg tot het heil, maar niet omdat hij zich er onmogelijk aan kan houden (Galaten 1:14).

- ◆ Met welke aspecten van de wet heb jij moeite? Waarom?
- ◆ Geloven vraagt erom dat we prioriteiten stellen. Hoe kan het houden van de wet onze hoogste prioriteit worden en zelfs boven Jezus en God uitgaan?
- ◆ Als de vrijheid niet tot uitdrukking komt in onze daden, wat is dan de waarde van de wet als gedragslijn? En als de wet een gedragslijn aangeeft, hoe voorkom je dan dat het een juk wordt?
- ◆ Voel je je onderworpen aan de wet? Is het soms een soort slavernij? Onder welke omstandigheden? Terwijl Paulus de oproep doet om te leven in de vrijheid van Christus, dringt hij er ook op aan om elkaar te dienen. Hoe kun je dat deze week, deze maand of dit jaar in praktijk brengen?

11

IK BID ...

Heer, help me om altijd trouw te blijven aan uw waarheid.

HOE VRIJ BEN JE?

Opdracht van vorige week

Wat kun je zeggen over de stamboom van je familie? Deel met de groep.

Lees samen

Galaten 5:1-15.

Ijsbrekervraag

Hoe voel jij je als een ander je in de reden valt, je afsnijdt op de weg, voor je dringt in de winkel?

Inspiratie

‘Wij geloven in Christus, en wij hebben de heilige Geest gekregen! Daardoor weten we zeker dat God ons zal redden.’¹

Gespreksvragen naar aanleiding van de tekst

- ◆ Toen je voor het eerst uit huis ging, wat betekende ‘vrijheid’ toen voor jou? Vrijheid om wat te doen? Vrij waarvan? Wat betekent het om ‘vrij’ te zijn in Christus?
- ◆ Waarom maakt Paulus zo’n probleem van de besnijdenis? Als onze eigen inspanningen niet de weg naar God zijn, wat is dan wel de weg naar God? Zie vers 5-6.
- ◆ Als we zijn bevrijd van geestelijke slavernij, worden we dienstbaar aan iets anders? Wat? Zie vers 13-15. Hoe zou je dienstbaarheid meer kunnen inpassen in jouw leven?
- ◆ Hoe kan christelijke ‘vrijheid’ worden misbruikt? Hoe spreken de verzen 6 en 13 tegen mensen die denken dat de vrijheid in Christus een vrijbrief is om alles maar te doen wat ze willen? Hoe daagt jou dit uit?
- ◆ Wanneer ben jij wel eens ‘van de weg geraakt’ in jouw poging om christelijk te leven? Wie of wat zorgde ervoor dat je van het spoor afraakte?
- ◆ Heb je wel eens meegemaakt dat een kleine groep mensen een grote groep mensen in de war kan brengen? Hoe is dat mogelijk? Wat zou jou in verwarring kunnen brengen? Wat moet je doen om te voorkomen dat je in verwarring wordt gebracht?
- ◆ Wanneer breng je mensen in de war en wanneer leer je mensen iets nieuws? Wat is het verschil daartussen? Kunnen nieuwe inzichten tegelijkertijd bijbels zijn en toch mensen in de war brengen? Probeer een voorbeeld te bedenken. Denk aan mensen die altijd de zondag hebben gevierd en ineens ontdekken dat het de sabbat moet zijn.

Opdracht

Bekijk deze clip over vrijheid van meningsuiting en bespreek volgende week.



¹ Galaten 5:5, BGT.

LEZEN:

Galaten 5:16-25, Deuteronomium 13:4, 5, Romeinen 7:14-24, Jeremia 7:9, Hosea 4:2, Matteüs 22:35-40.

KERNTEKST:

'Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.' Galaten 5:16.

LEVEN DOOR DE HEILIGE GEEST

Robert Robinson heeft een prachtig christelijk lied geschreven, genaamd 'Kom, o bron van zegeningen'. Toch is hij niet zijn hele leven gelovig geweest. Door de dood van zijn vader was hij kwaad en hij verviel in losbandigheid en dronkenschap. Na een preek van de beroemde spreker George Whitefield, gaf Robinson zijn leven aan de Heer. Hij werd predikant bij de methodisten, waar hij dit lied schreef. Oorspronkelijk bevatte het de regels: 'O hoe groot is de genade die mij daag'lijks leidt naar u. Laat uw goedheid als een keten 't dwalend hart binden aan u.'

Sommige mensen voelden zich niet helemaal op hun gemak met het christelijke hart, dat dwaalde. Daarom heeft iemand het veranderd in: 'Ik wil u aanbidden Heer, ik voel het, ik wil God aanbidden, die ik dien.' Deze persoon heeft het vast goed bedoeld, maar de oorspronkelijke woorden zijn een weerspiegeling van de worsteling van de christen. Als gelovigen bezitten we twee karakters, een natuurlijk en een geestelijk. Deze twee zijn voortdurend met elkaar in strijd. Onze zondige natuur wil altijd van God afdwalen. Maar wij hoeven geen slaven te zijn van onze natuurlijke verlangens. We moeten ons enkel overgeven aan de heilige Geest. Dit is de kern van Paulus' boodschap in de les van deze week.

**MAAK
DEZE LES VÓÓR
SABBAT
16 SEPTEMBER**

IN DE GEEST WANDELEN

Lees Galaten 5:16. Wat heeft 'wandelen' te maken met een leven vol geloof?¹

.....

.....

.....

'Wandelen' is een metafoor uit het Oude Testament. Het verwijst naar de manier waarop een persoon zich moet gedragen. Paulus is zelf een Jood. Daarom gebruikt hij deze metafoor vaak in zijn brieven om het christelijke leven te omschrijven. Waarschijnlijk doet hij dat ook omdat het de eerste naam is waarmee de vroege kerk geassocieerd werd. Voordat de volgelingen van Jezus christenen genoemd werden, stonden ze simpelweg bekend als de volgelingen van 'de Weg'.² Deze naam suggereert dat het christendom al heel vroeg niet alleen draaide om theologische standpunten, die op Jezus wezen. Het omsloot ook een levensweg die bewandeld moest worden.

Vergelijk Exodus 16:4, Leviticus 18:4 en Jeremia 44:23 met Galaten 5:16, 25 en Romeinen 8:4. Op welke manier verschilt Paulus' metafoor van het Oude Testament?

.....

.....

.....

In het Oude Testament betekende 'wandel' niet enkel wandelen. Het wees op 'wandelen naar de wet'. *Halakhah* is het woord dat Joden gebruiken om naar de regels te verwijzen die zowel in de wet als in de tradities van hun voorvaders voorkwamen. Het wordt vaak vertaald als 'de joodse wet', maar het is een Hebreeuws woord voor 'wandelen'. Daarom betekent *halakhah* letterlijk 'de weg om te gaan'. Het wandelen in de Geest, waar Paulus over spreekt, spreekt gehoorzaamheid aan de wet niet tegen. Hij stelt niet voor dat christenen op zo'n manier moeten leven, dat de wet overtreden wordt. Paulus verzet zich niet tegen de wet of de gehoorzaamheid van de wet. Hij is er juist tegen dat de wet op een wettische manier misbruikt werd. De oprechte gehoorzaamheid die God van ons verlangt, kan nooit bereikt worden door een druk van buitenaf. We kunnen hier alleen gehoor aan geven als we innerlijk gemotiveerd worden door de Geest.³

Hoe 'wandelt' u in de Geest? Hoe ervaart u het 'wandelen in de Geest'? Wat weerhoudt u om in de Geest te 'wandelen'?

.....

.....

.....

1 Deuteronomium 13:4-5; Romeinen 13:13; Efeziërs 4:1, 17; Kolossenzen 1:10.

2 Handelingen 11:26; Johannes 14:6; Handelingen 22:4, 24:4.

3 Galaten 5:18.

Galaten 5:16

Welk gevolg heeft het laten leiden door de Geest?

DE CHRISTELIJKE STRIJD

'Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt.⁴ Hoe heeft u deze woorden in uw persoonlijke leven ervaren?

.....

.....

.....

Niet iedereen ervaart de strijd waarover Paulus spreekt. Het verwijst specifiek naar de innerlijke strijd die een christen ervaart. Van nature hebben mensen te maken met de verlangens van het vlees.⁵ De echte geestelijke strijd begint, wanneer we door de Geest wedergeboren zijn.⁶ Dit betekent niet dat niet-christenen geen geestelijke strijd ervaren. Dat doen ze wel degelijk. De strijd die zij ervaren is ook een resultaat van het werk van de Geest. De strijd waarin een christen verwickeld is, heeft alleen een hele andere dimensie. Dat komt omdat de gelovige twee naturen bezit die met elkaar in strijd zijn, het vlees en de Geest.

Christenen hebben altijd gehoopt dat ze van deze worsteling bevrijd zouden worden. Sommigen probeerden dat te doen door zich afzijdig te houden van de maatschappij. Anderen beweerden juist dat hun zondige natuur verwijderd kon worden door een goddelijke daad van genade. Geen enkele poging was succesvol. Door de kracht van de Geest kunnen wij de verlangens van het vlees zeker onderdrukken. Toch zal de strijd altijd doorgaan, totdat we een nieuw lichaam ontvangen bij de wederkomst. Het helpt niet om ons afzijdig te houden van de maatschappij. Waar we ook heengaan, we nemen de worsteling met ons mee totdat we sterven, of tot de wederkomst.

In Romeinen 7 spreekt Paulus over het innerlijke conflict van christenen, dat hen weerhoudt om te doen wat ze willen. In dit vers benadrukt hij de werkelijke omvang van die strijd. We bezitten twee naturen, daarom zijn we in feite ook aan beide kanten van het gevecht. Ons geestelijke deel verlangt naar datgene wat geestelijk is. Het vleselijke (natuurlijke) deel, daarentegen, verlangt naar de dingen van het vlees, het gaat in tegen de geestelijke dingen. De bekeerde geest is te zwak om het vlees zelf te weerstaan. We kunnen de neigingen van het vlees alleen onderdrukken, als we elke dag de keuze maken om door de Geest tegen onze zondige karakters te strijden. Daarom dringt Paulus er zo op aan dat we ervoor kiezen in de Geest te wandelen.

Denk aan uw eigen ervaring van de strijd tussen de twee naturen. Welk advies zou u aan een christen geven, die de eeuwige strijd aangaat met zijn eigen ik?

.....

.....

⁴ Galaten 5:17; Romeinen 7:14-24.

⁵ Romeinen 8:7.

⁶ Johannes 3:6.

Galaten 5:17, Romeinen 7:14-24
Voor welk dilemma staan wij?

WAT ONZE NATUURLIJKE WIL UITWERKT

Paulus heeft zojuist gesproken over de strijd tussen onze eigen wil en de Geest. In Galaten 5:18-26 wijdt hij uit over het karakter door een aantal ethische deugden en ondeugden te noemen. Deze catalogus behoorde tot de literaire werken in de Joodse en Grieks-Romeinse literatuur. Uit deze lijst kon iemand opmaken welk gedrag hij moest vermijden en welke deugden ontwikkeld moesten worden.

Lees Jeremia 7:9, Hosea 4:2, Marcus 7:21, 22, 1 Timoteüs 3:2, 3, 1 Petrus 4:3, Openbaring 21:8. Bestudeer de deugden en ondeugden die in deze verzen genoemd worden. Op welke manier komt Paulus' lijst in Galaten 5:19-24 overeen en op welke manier is die toch anders?

.....

.....

Paulus kende de catalogus van deugden en ondeugden. Toch zijn er verschillen in zijn gebruikswijze van de twee lijsten in Galaten. Ten eerste stelt Paulus de lijsten wel tegenover elkaar, maar hij verwijst op een andere manier naar ze. De lijst met ondeugden noemt hij 'de werken van het vlees'⁷ de deugden zijn 'de vruchten van de Geest'. Dit is een belangrijk onderscheid. Zoals James D. G. Dunn zegt: 'Het vlees eist, maar de Geest produceert. De ene lijst is doordrongen van zelfzuchtigheid en vurige genotzucht, de andere lijst spreekt over zorgen voor anderen, kalmte, veerkracht en betrouwbaarheid. De ene lijst draait om menselijke manipulatie, de andere lijst is vol met goddelijke kracht en genade. De lijst met deugden benadrukt dat verantwoordelijk gedrag voortkomt uit een innerlijke verandering.'⁸

Het is opmerkelijk dat Paulus in het meervoud over de lijst van ondeugden spreekt: *werken* van het vlees. Vooral omdat de lijst van deugden in het enkelvoud staat: vrucht van de Geest. Dit verschil suggereert dat een leven naar het vlees enkel verdeling, verwarring, verdeeldheid en onenigheid kan veroorzaken. Het leven in de Geest zal juist één vrucht voortbrengen, wat zichzelf openbaart in negen kwaliteiten die eenheid als gevolg heeft.

Sommige mensen trekken de conclusie dat het niet uitmaakt wat een persoon over God gelooft, zolang diegene het maar serieus meent. Aan Paulus' lijst van ondeugden zien we dat deze opvatting niet juist is. Verdorven ideeën over God leiden naar verwrongen opvattingen over seksueel gedrag, godsdienst en ethiek. Verbroken menselijke relaties zijn de consequentie. Erger nog, het kan iemand ook het eeuwig leven kosten.⁹

12

Kijk naar de lijst van 'werken naar het vlees'. Op welke manier zijn deze ondeugden een overtreding van de Tien Geboden?

.....

.....

⁷ *De werken van onze natuurlijke wil.*

⁸ *The Epistle to the Galatians, (James Dunn), 308.*

⁹ *Galaten 5:21.*

Jeremia 7:9, Hosea 4:2, Marcus 7:21,22, 1 Petrus 4:3, Galaten 5:19-24
Welke overeenkomsten zijn er en wat zijn de verschillen?

DE VRUCHT VAN DE GEEST

'Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.¹⁰ Op welke manier is gehoorzaamheid aan de Tien Geboden een weerspiegeling van de vruchten van de Geest?¹¹

.....

.....

.....

De Tien Geboden bieden geen alternatieve manier om lief te hebben. Ze leren ons juist hoe we kunnen uitdragen dat we van anderen houden, zowel van God als van de mensen. Liefde stijgt boven de wet uit, maar is niet in strijd met de wet. Het idee dat liefde voor God en voor onze naaste de Tien Geboden teniet doet, is net zo gek als het idee dat liefde voor de natuur de wet van de zwaartekracht afschaft.

Bij de 'werken van het vlees' (NBG 1951) worden er vijftien voorbeelden genoemd, de vrucht van de Geest wordt beschreven met negen deugden. Geleerden geloven dat deze negen deugden in drie groepen van drie verdeeld kunnen worden. Het is tot nu toe wel onduidelijk welke deugden tot welke groep behoren. Sommigen denken dat het getal drie impliciet naar de Drie-eenheid verwijst. Anderen geloven dat het verwijst naar de manier waarop we met God, met onze naaste en met onszelf moeten omgaan. Weer anderen zien de lijst als een beschrijving van Jezus. Elke zienswijze heeft positieve elementen, maar het is belangrijk te beseffen dat Paulus veel waarde hecht aan liefde in een christelijk leven. Het is daarom ook niet toevallig dat hij liefde als eerste noemt. In Galaten 5:6, 13 benadrukt Paulus ook al de grote rol van liefde in het christelijke leven. Verder staat de liefde ook in andere lijsten van de deugden centraal.¹² Alle andere deugden komen ook voor in niet-christelijke bronnen, liefde is het ultieme kenmerk voor een christen.

We moeten liefde dus niet als één van de deugden zien. Integendeel, het behoort tot de voornaamste christelijke deugden. Liefde is de sleutel tot alle andere deugden, het is de ultieme vrucht van de Geest.¹³ In elk christelijk leven moet de liefde het leven en de houding bepalen¹⁴, al is dat in sommige situaties heel lastig

Hoeveel zelfverloochening is er nodig om lief te hebben? Kan je liefde tonen zonder jezelf op de tweede plek te zetten? Wat leert Jezus ons over liefde en zelfverloochening?

.....

.....

.....

¹⁰ Galaten 5:22, 23.

¹¹ Matteüs 5:21, 22, 27, 28, 22:35-40.

¹² 2 Korintiërs 6:6; 1 Timoteüs 4:12, 6:11; 2 Timoteüs 2:22.

¹³ 1 Korintiërs 13:13; Romeinen 5:5.

¹⁴ Johannes 13:34-35.

DE WEG NAAR DE OVERWINNING

In het hart van elke gelovige zal er altijd een strijd zijn tussen de natuurlijke neiging en de Geest. Ook gelovigen maken fouten.

Lees Galaten 5:16-26. Wat is de sleutel om een leven te leiden waarin de Geest regeert?

.....

.....

.....

.....

.....

Galaten 5:16-26 bevat vijf werkwoorden die het leven beschrijven waarin de Geest regeert. De gelovige moet ten eerste 'wandelen' in de Geest (vers 16). Het Griekse werkwoord is *peripateo*, wat letterlijk 'rondwandelen of volgen' betekent. De volgelingen van de beroemde filosoof Aristoteles stonden bekend als de Peripatetici. Ze volgden hem waar hij ook ging. Het werkwoord staat in de tegenwoordige tijd. Dit geeft aan dat Paulus niet over een toevallige wandel spreekt, hij doelt op een constante dagelijkse ervaring. Elke dag moeten we de keuze maken om in de Geest te wandelen. Het tweede werkwoord is 'leiden' (vers 18). Dit geeft aan dat we de Geest als onze gids moeten aanstellen.¹⁵ Het is niet onze taak om te leiden, wij moeten volgen.

De volgende twee werkwoorden staan in Galaten 5:25. Met het werkwoord 'leven' verwijst Paulus naar de ervaring van de wedergeboorte, dat het leven van elke gelovige moet kenmerken. Ook hier geeft het gebruik van de tegenwoordige tijd aan dat we deze ervaring dagelijks moeten vernieuwen. Omdat we in de Geest leven, is het belangrijk dat we daar ook naar wandelen. Het Griekse woord *stoicheo* voor wandelen is anders dan in vers 16. Het is een militaire term die letterlijk 'samengaan of aanpassen' betekent. De Geest geeft ons niet alleen leven, hij zal elke dag de gids in ons leven zijn.

In vers 24 gebruikt Paulus het werkwoord 'kruisigen'. Dit kan hard overkomen. Als we de Geest willen volgen, dan moeten we een vastberaden keuze maken om onze natuurlijke neigingen te vernietigen. Paulus spreekt hier natuurlijk in figuurlijke termen. We kruisigen onze natuurlijke neigingen door ons geestelijk leven te voeden en onze 'vleselijke' verlangens te 'verhongerren'.

12

Welke veranderingen en keuzes moet u maken om de beloofde overwinningen te behalen?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

¹⁵ Romeinen 8:14; 1 Korintiërs 12:2.

Galaten 5:16-26
Wat wil de Geest voor mij doen?

VERDERE STUDIE



'Het leven van een christen is niet altijd makkelijk. Hij zal een aantal ernstige conflicten tegenkomen. Sterke verzoe-kingen zullen hem proberen te verleiden. 'De natuurlijke neiging gaat in tegen de Geest, en de Geest gaat in tegen de natuurlijke neigingen.' Hoe dichter we bij het einde van deze aardse geschiedenis komen, des te meer verleidend zullen de aanvallen van de vijand zijn. Zijn aanvallen zullen sterker worden en frequenter. Zij die zich verzetten tegen het licht en de waarheid zullen meer en meer verhard en ongevoelig worden. Zij zullen ook meer verbitterd raken tegenover hen die God liefhebben en zijn geboden houden.'¹⁶

'De invloed van de heilige Geest zorgt dat Christus in de mens gaat leven. Wij zien Christus niet en kunnen niet direct tot hem spreken, maar zijn Geest is altijd heel dicht bij ons, waar we ook zijn. De Geest werkt in en door iedereen die Christus aanneemt. Zij die de inwonende Geest kennen laten de vrucht van de Geest zien: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en geloof.'¹⁷

¹⁶ *The SDA Bible Commentary, deel 6, 1111.*

¹⁷ *Ibid, 1112.*

Matteüs 22:35-40
Wat is het grootste gebod?

GESPREKSVRAGEN

- ◆ Wat betekent het om de 'verlangens van het vlees' te kruisigen? Hoe doe je dat? Hoe vaak moeten we dat doen? Waarom gebruikt Paulus zo'n krachtig woord? Wat vertelt het woord 'kruisigen' ons over hoe moeilijk de strijd met ons eigen ik is? Welke rol speelt mense-lijke inspanning in het produceren van de vruchten van de Geest? Wat heeft u uit uw persoonlijke ervaring geleerd over deze rol?
- ◆ Waar worstelt u het meest mee, in uw wandel met God? Is het geen zonde met de consequenties van zonde voor uw relatie met God? Welke christen heeft geen ver-vreemding, twijfel en teleurstelling gevoeld door de zonde in zijn leven, vooral omdat we de belofte van overwinning hebben? Waarom moe-ten we altijd onthouden dat onze verlossing geheel afhankelijk is van wat Jezus voor ons heeft gedaan?

SAMENVATTING:

Alle gelovigen worstelen met een strijd tussen de 'verlangens van het vlees' en van de Geest. Toch hoeft het christelijke leven niet gevuld te zijn met mislukkingen. Christus heeft de macht over zonde en dood verbroken. Daarom kan de christen een leven leiden waarin de Geest regeert. Elke dag ontvangen we een portie van Gods genade om verkeerde neigingen het hoofd te bieden.

Galaten 5:16-18

Leven door de Geest

IJSBREKERVRAAG

Wanneer heb je voor het laatst een stuk gewandeld?

IK VERKEN

Lees eerst Galaten 5:16-26. De vorige les nodigde ons uit onze vrijheid voluit te beleven. Wij zijn vrij, omdat Christus in ons leven aanwezig is. Wij hebben in vrijheid besloten op een andere manier te gaan leven, namelijk door de Geest. De context van ons schriftgedeelte (vers 13-25) laat zien dat er twee tegenovergestelde manieren van leven zijn: leven 'naar het vlees' (vers. 20, 21) of 'volgens de Geest.' Nadat hij heeft opgeroepen om te leven door de Geest, werkt hij dit abstracte begrip nader uit met een tweetal concrete opsommingen. Eerst legt hij uit wat hij verstaat onder het leven 'naar het vlees' (vers 20, 21) en daarna wat leven 'naar de Geest' inhoudt (vers 22, 23).

IK BESTUDEER

Het is belangrijk om te signaleren dat Paulus in zijn brief aan de Galaten vaak met tegenstellingen speelt. Dat is ook in dit gedeelte het geval.

- ◆ Vers 16. Waarmee begint Paulus deze alinea? Wat impliceert een dergelijke inleiding? Welke raad of welke vermaningen geeft hij aan zijn lezers? Welk werkwoord gebruikt hij daarbij? Welk doel heeft deze raad? Waarom formuleert hij die in negatieve bewoordingen? Welke twee begrippen staan in deze raadgeving tegenover elkaar?
- ◆ Vers 17. Wat hebben deze twee begrippen gemeen? Waarin verschillen zij? Wat is de aard en de reikwijdte van deze tegenstelling? Hoe verwoordt Paulus het doel dat hij heeft bij het benadrukken van deze tegenstelling?
- ◆ Vers 18. Met welk beeld beschrijft Paulus de rol van de Geest? Welke plaats heeft de gelovige in dit beeld? Wat houdt die plaats in? Opnieuw noemt Paulus de wet. Welke andere positie beschouwt hij als afgedaan voor de gelovige?
- ◆ Vers 16 geeft duidelijk aan dat alleen de Geest ons in staat stelt om onze begeerten onder controle te houden. Je door je begeerten te laten domineren heeft radicale gevolgen. Dan 'vliegen we elkaar aan' en 'verslinden' we elkaar (5:15).
- ◆ Leven volgens de Geest houdt in dat een mens niet meer leeft naar de begeerten van het vlees (vers 16). En dat is nu juist precies wat de mens van nature geneigd is te doen.
- ◆ Vers 17 brengt dit dilemma treffend onder woorden: 'Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf.' Zeker, de begeerten die we vanuit onszelf najagen tonen ons egoïsme, maar met de beste wil van de wereld kunnen we ze niet weerstaan. Het goede doen lijkt buiten ons bereik te liggen en alleen de Geest kan ons vrijmaken en veranderen (vers 18).

Na de vrucht van de Geest te hebben beschreven, wijst de apostel erop dat we ons radicaal moeten distantieren van een leven naar de begeerten van onze eigen natuur. Hij beschrijft de situatie van de gelovige met deze woorden: 'Wie Jezus Christus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstochten en begeerten aan het kruis geslagen' (vers 24; Paulus gebruikt dezelfde woorden in Romeinen 6:6.) Het gaat dus enerzijds om een keuze dat men bij Christus wil behoren, maar anderzijds ook om de noodzaak die keuze telkens te bevestigen.

Deuteronomium 13:2-5
Hoe kan ik bij de Heer blijven?



IK PAS TOE

- ◆ Hoe laten we zien dat we leven naar de Geest en niet naar onze eigen begeerten? Waarom komen vruchten slechts langzaam tot rijping?
- ◆ Waarom vereist vrucht dragen en leven volgens de Geest allereerst een goede zelfkennis, zelfdiscipline en de bereidheid om zich elke dag door de Geest te laten leiden?
- ◆ Waarom moeten we nooit vergeten dat we voor God staan als zondaars? Dat moet ons nederig maken en geduld leren. Maar we moeten ons er ook steeds van bewust zijn dat we zondaars zijn die vergeving hebben ontvangen. Dat geeft ons vrijheid, vreugde en geluk. Wij kunnen die zelfkennis en die zelfdiscipline verkrijgen als we ons in geloof onderwerpen aan God en aan zijn Geest (vers 22, 23).

Vertel anderen over hoe de Geest je in je leven leidt. Maar hoe is je reactie als je ziet dat ook bij niet-gelovigen de vrucht van de Geest zichtbaar kan zijn? Op die manier wijst de uitdrukking 'u bent niet onderworpen aan de wet' erop dat we onze verandering niet van de werkzaamheid van de wet verwachten, want daartoe is de wet niet in staat. De wet maakt duidelijk wat er veranderd moet worden, maar kan ons niet veranderen. Het is alleen door de werkzaamheid van de Geest dat we in liefde kunnen toenemen.

12

IK BID ...

Here God, ik wil elke dag leven door uw Geest. Ik wil uw vrucht dragen, opdat mijn dagelijks leven een waarachtig getuigenis geeft van uw karakter.

LAAT JE LEIDEN DOOR DE HEILIGE GEEST

Opdracht van vorige week

Wat betekent 'vrijheid van meningsuiting' volgens deze clip?

Lees samen

Galaten 5:16-26.

Ijsbrekervraag

Heb je wel eens iets gedaan wat je eigenlijk niet wilde? Hoe kwam dat zo ver? Op welke momenten had je kunnen stoppen?

Inspiratie

'Laat je leiden door de heilige Geest. Geef niet toe aan je eigen slechte verlangens.'¹

Gespreksvragen naar aanleiding van de tekst

- ◆ Wat motiveert jou om een goed leven te leiden? Welke twee dingen staan tegenover elkaar in vers 17? Als we levend zijn gemaakt door de Geest, hoe kan het dan dat we nog worstelen met onze fouten?
- ◆ Kan iemand die volgens de lijst in vers 19 leeft een echte christen zijn? Betekent dat dat een echte christen deze dingen nooit zal doen? Of ligt het genuanceerder? Bespreek met de groep.
- ◆ Hoe kun je in samenwerking met de Geest je neiging om fouten te maken verminderen? Hoe kun je de vrucht van de Geest laten groeien in jouw leven?
- ◆ Welk deel van de geestelijke vrucht is tot bloei gekomen in jouw leven? Wat is het grootste voordeel dat leven als een christen jou heeft gebracht?
- ◆ Hoe herken je Gods oproep om jouw leven te veranderen? Is je geweten hetzelfde als God die je oproept te veranderen? Of is je geweten aangeleerd en kunnen daar ook dingen inzitten die niet per se tegen God zijn maar die je wel een slecht gevoel geven?
- ◆ Als je je nieuwe leven te danken hebt aan de Geest, waarom zou je dan nog opscheppen over jezelf? Waarom zou je anderen dan nog jaloers maken op wat jij hebt en kunt? Hoe wil de Geest dat jij leeft?
- ◆ Wat betekent het woord 'integriteit' voor jou? Integriteit wordt verbonden met eerlijk zijn, anderen niet bedriegen, je niet meer voelen dan een ander en hebzucht vermijden. Hoe integer ben jij?

Opdracht

Bekijk deze clip over integriteit.

Welke dingen passen goed bij jou en aan welke zou je moeten werken?



¹ Galaten 5:16, BGT.

LEZEN:

Galaten 6:1-10, Matteüs 18:15-17, 1 Korintiërs 10:12, Romeinen 15:1, Johannes 13:34, Lucas 22:3.

KERNTKST:

'Ik 'Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.' Galaten 6:10.

HET EVANGELIE EN DE KERK

Enkele boeren besloten dat ze de mooiste groenten voor zichzelf zouden houden. De minder goede groenten moesten dan als zaad geplant worden. Omdat hun oogst keer op keer mislukte, probeerden de boeren te achterhalen waar dat aan lag. Ze ontdekten dat de natuur hun gewassen zo klein als kiezelstenen had gemaakt. Door deze mislukking leerden de boeren een belangrijke wet van het leven.

'Ze konden de beste dingen van het leven niet voor zichzelf houden, terwijl ze de restanten als zaad gebruikten. De wet van het leven gebiedt dat de oogst een weerspiegeling is van wat er geplant wordt. In het dagelijks leven maken we er ons ook vaak schuldig aan dat we minder goede 'groenten' planten. We nemen de grote dingen van het leven voor onszelf en de restanten zaaien we. Door een mysterieuze draai van de geestelijke wetten, verwachten we dan dat ons egoïsme met onzelfzuchtigheid beloond wordt.'¹

In Galaten 6:1-10 spreekt Paulus over dit onderwerp. Kerkleden moeten elkaar niet aanvliegen of verslinden². De kerk moet een plaats zijn waar de heilige Geest ons leidt om anderen op de eerste plaats te zetten. Als we begrijpen dat we door genade gered zijn, dan zullen we ons nederiger, geduldiger en meelevend opstellen tegenover andere mensen.

¹ International Student Fellowship Newsletter, maart 2007.

² Galaten 5:15.

**MAAK
DEZE LES VÓÓR
SABBAT
23 SEPTEMBER**

DE ZONDAAR IN ERE HERSTELLEN

Paulus heeft hoge verwachtingen voor de aard van het christelijk leven.³ Toch is zijn raad aan de gelovigen in Galaten 6:1 wel heel realistisch. Mensen zijn niet perfect, zelfs de meest toegewijde christenen maken fouten. In het Grieks kunnen we zien dat Paulus in Galaten 5:16 over een specifieke situatie spreekt, die op een bepaald moment in de kerk zal komen. Als deze problemen zich eenmaal voordoen, moeten de Galaten weten hoe ze ermee om moeten gaan. Daarom geeft Paulus hun praktisch advies.

Lees Galaten 6:1, Matteüs 18:15-17. Hoe moeten christenen reageren als een medechristen in zonde vervalt?

.....

.....

Wij kunnen ook leren van het advies dat Paulus in Galaten 6:1 geeft. Daarvoor is het wel belangrijk dat we begrijpen over welke situatie hij spreekt. De twee woorden aan het begin van de zin geven meer duidelijkheid. Het eerste woord is 'opmerken'. Letterlijk betekent het 'verrast worden of achterhalen'. Door de context kunnen we concluderen dat Paulus aan twee dingen denkt. Het woord verwijst ten eerste naar een gelovige, die een andere gelovige erop betrapt dat hij iets verkeerd doet. Daarnaast verwijst het ook naar een proces waarbij een persoon 'overrompeld' wordt door zijn eigen gedrag.⁴ Hij had het nooit zo gewild, toch gaat hij de fout in.

Uit de woorden van Paulus kunnen we opmaken dat het verkeerde gedrag niet opzettelijk is. Het woord 'fout', afkomstig van het Griekse woord *paraptoma*, verwijst niet naar een opzettelijke zonde. Iemand heeft per ongeluk een verkeerde stap genomen. Deze uitleg komt overeen met de opmerkingen die Paulus eerder heeft gemaakt over het 'wandelen' in de Geest. Het is geen verontschuldiging voor het feit dat iemand een fout heeft gemaakt. Maar het maakt wel duidelijk dat Paulus hier niet spreekt over de zonde die opzettelijk wordt begaan.⁵

Daarom is het niet terecht als we met straf, veroordeling of verbanning reageren. Integendeel, door ons gedrag moeten we ervoor zorgen dat die mensen zich kunnen herstellen. Het Griekse woord voor 'herstellen', *karartizo*, betekent 'opknappen'. In het Nieuwe Testament wordt deze term gebruikt als de discipelen de visnetten 'herstellen'⁶. In de Griekse literatuur wordt het gebruikt om te verwijzen naar het spalpen van een gebroken bot.

Het gebeurt niet vaak dat we Matteüs 18:15-17 in de praktijk brengen. Waarom praten we vaak zo slecht over de persoon waar we kwaad op zijn? Waarom laten we de woede tegen die persoon smeulen? Waarom kiezen we er soms voor om wraak te nemen?

.....

.....

13

³ Galaten 5:16.

⁴ Spreuken 5:22.

⁵ 1 Korintiërs 5:1-5.

⁶ Matteüs 4:21.

Galaten 6:1, Matteüs 18:15-17
Hoe zou ik moeten reageren?

WAAK VOOR VERLEIDING

'Toen zei Natan: 'Die man, dat bent u!'⁷

In Galaten 6:1 roept Paulus ons op om ons leven te beschermen tegen verzoeken. Het is belangrijk dat we de ernst van zijn woorden niet onderschatten. De manier waarop hij zijn raad overbrengt, geeft al aan dat Paulus zich ernstige zorgen maakte. Het woord 'oppassen' betekent letterlijk 'zorgvuldig bekijken'⁸. In feite zegt Paulus dus dat we onszelf goed in de gaten moeten houden. Anders zullen we door de zonde verrast worden.

In het eerste gedeelte van Galaten 6:1 spreekt Paulus in de tweede persoon meervoud (u allen). Maar om zijn waarschuwing nog eens extra te benadrukken, gaat hij in het laatste gedeelte over naar de tweede persoon enkelvoud (jij). Zijn oproep is niet algemeen, het is niet tot de hele gemeente gericht. Integendeel, het is een persoonlijke waarschuwing, gericht aan elk individu binnen de kerk.

Paulus vertelt ons niet precies waar hij de Galaten voor waarschuwt. Misschien had hij niet één specifieke overtreding in gedachten. Het kan zijn dat hij hen bewust wilde maken van het gevaar waarin ze zich bevonden. De Galaten maakten zich bijna schuldig aan dezelfde zonde, waarvan ze zich eerst wilden afkeren.

In Galaten 5:26 waarschuwt Paulus zijn lezers ervoor dat ze elkaar geen voet dwars moeten zetten. Zijn woorden suggereren dat hij de Galaten ervoor waarschuwt dat ze zich geestelijk hooghartig opstellen tegenover de mensen die herstellen.

Lees 1 Korintiërs 10:12, Matteüs 26:34, 2 Samuël 12:1-7. Waarom moest Paulus de Galaten waarschuwen voor hun geestelijke trots?

.....

.....

.....

Een christen bevindt zich in de gevarenzone als hij door geestelijke trots denkt dat hij immuun voor zonde is. De ontnuchterende waarheid is dat we allemaal een zondige natuur hebben. We hebben een natuur die zich verzet tegen God. Zonder de bedwingende kracht van de heilige Geest, zouden we ons verlagen tot elke mogelijke zonde. Zonder Christus, is dat ons werkelijke karakter. Als we dit beseffen, zullen we ons niet schuldig maken aan zelfgenoegzaamheid. Daarbij helpt het ons ook om mee te voelen met degenen die fouten maken.

Hoe vaak betrapt u uzelf erop dat u anderen veroordeelt (misschien alleen in uw hart), als ze zonden begaan waar u ook schuldig aan bent?

.....

.....

.....

**1 Korintiërs 10:12, Matteüs 26:34,
2 Samuël 12:1-7**

Waarom gaf Paulus deze
waarschuwing?

⁷ 2 Samuël 12:7.

⁸ Romeinen 16:17; Filippenzen 2:4.

LASTEN DRAGEN

Lees Galaten 6:2-5, Romeinen 15:1, Matteüs 7:12. Naast het helpen van medemensen, welk advies geeft Paulus verder aan de gelovigen in Galatië?

.....

.....

.....

Het Griekse woord voor 'last' in Galaten 6:5, is *baros*. Het werd eerst gebruikt om te verwijzen naar de zware lading die iemand lange tijd met zich mee moest dragen. Op den duur is het een metafoor geworden voor alle denkbare moeilijkheden. Bijvoorbeeld de last van een zware werkdag tijdens een hittegolf.⁹ Paulus' oproep om 'elkaars lasten te dragen' verwijst ook naar de misstappen van de medegelovigen, waar het voorgaande vers over spreekt. Toch is dit niet het enige dat hij wil benadrukken. Paulus heeft iets veel groters in gedachten. Zijn woorden geven ons een belangrijk inzicht in het christelijke leven.

Ten eerste, zoals Timothy George opmerkt: 'Alle christenen hebben lasten. Onze lasten kunnen in grootte, vorm en soort verschillen, afhankelijk van onze levensloop. Sommige mensen hebben te maken met de last van verzoeking en de consequenties van een morele val, zoals in vers 1. Anderen dragen de last van een fysieke kwaal, een geestelijke afwijking, een familiecrisis, werkloosheid, demonische onderdrukking of talloze andere dingen. Geen enkele christen is vrij van lasten.'¹⁰

God wil niet dat we onze lasten zelf moeten dragen. Helaas vinden we het vaak makkelijker om anderen met hun problemen te helpen, terwijl we zelf met onze eigen last blijven zitten. Voor Paulus is deze houding van zelfvoorzienigheid¹¹ precies hetzelfde als menselijke trots. We weigeren toe te geven dat we zelf ook behoeftes en zwakheden hebben. Een dergelijke trots berooft ons niet alleen van de troost van anderen. Het weerhoudt andere mensen ook om het dienstwerk vol te houden, waartoe God hen heeft geroepen. God roept ons op om de lasten van anderen te dragen. Door onze daden wordt Gods troost immers geopenbaard. Dit komt voort uit het feit dat de kerk het lichaam van Christus is.

'Menselijke vriendschap, waarin we de lasten van elkaar dragen, is een onderdeel van Gods plan voor zijn volk.'¹²

Wat weerhoudt u ervan om hulp te zoeken? Trots, schaamte, een gebrek aan vertrouwen, zelfgenoegzaamheid? Als u in nood bent, waarom gaat u niet naar degene die u vertrouwt, zodat die persoon u kan helpen met uw lasten?

.....

.....

13

⁹ Matteüs 20:12.

¹⁰ *The New American Commentary: Galatians, (Timothy George), 413.*

¹¹ Galaten 6:3.

¹² *The Message of the Galatians, (John Scott), 158.*

**Galaten 6:2-5, Romeinen 15:1,
Matteüs 7:12**
Welk advies geeft Paulus?

DE WET VAN CHRISTUS

Galaten 5:14, 6:2, Johannes 13:34, Matteüs 22:34-40. Paulus verbindt het dragen van lasten met het volbrengen van Christus' wet. Wat bedoelt hij met 'de wet van Christus'?

.....

.....

.....

.....

De manier waarop Paulus 'de wet van Christus' (*ton nomon tou Christou*) gebruikt, komt nergens anders in de Bijbel voor. Alleen in 1 Korintiërs 9:21 gebruikt hij een soortgelijke uitspraak (*ennomos Christou*). Deze zin is uniek. Daarom zijn er ook verschillende interpretaties aan verbonden. Sommige mensen beweren onterecht dat dit vers het bewijs is dat de wet van de Sinäi vervangen is door een andere wet, de wet van Christus. Anderen denken dat het woord 'wet' verwijst naar een algemeen principe.¹³ Hiermee bedoelen ze dat we het voorbeeld van Jezus volgen, als we de lasten van anderen dragen. Deze interpretatie is zo gek nog niet. Toch geeft de context en terminologie van Galaten 5:14 aan dat 'de wet van Christus volbrengen' iets anders betekent dan 'de morele wet door liefde vervullen'.

In zijn brief heeft Paulus al aangetoond dat de morele wet niet afgeschaft werd met de komst van Christus. Integendeel, de morele wet blijft een belangrijke rol spelen in het leven van een christen. Het is de samenvatting van de dingen die Jezus door zijn aardse dienstwerk en sterven onderwees en uitleefde. Als we de lasten van anderen dragen, treden we niet alleen in de voetsporen van Jezus, we vervullen ook de wet.

Galaten 6:2 en 6:5 lijken elkaar tegen te spreken. Dit probleem is gemakkelijk opgelost als we bedenken dat Paulus twee verschillende woorden gebruikt om verschillende situaties te beschrijven. Het woord voor 'last' in vers 2 (*baros*) verwijst naar een zware lading die iemand lange tijd moet dragen. Het woord 'phortion' in vers 5, daarentegen, verwijst naar de lading van een schip, de rugzak van een soldaat, of een kind in de buik van de moeder. De lading in vers 2 kan afgelegd worden. Maar een moeder moet haar eigen kind dragen. Dit voorbeeld laat zien dat er lasten zijn waarmee anderen ons kunnen helpen. Helaas zijn er ook lasten die geen mens voor ons kan dragen, zoals een schuldig geweten, lijden of dood. Als we hiermee te maken krijgen, kunnen we alleen op Gods hulp vertrouwen.¹⁴

Sommige lasten kunt u met de hulp van anderen dragen. Maar er zijn ook problemen die u alleen bij God kunt brengen. Hoe kunt u leren om de dingen, die u zelf niet kan dragen, aan God te geven?

.....

.....

.....

.....

¹³ Romeinen 7:21.

¹⁴ Matteüs 11:28-30.

**Galaten 5:14; 6:2, Johannes 13:34,
Matteüs 22:34-40**
Wat bedoelt Paulus met 'de wet'?

ZAAIEN EN MAAIEN

Galaten 6:7 is de enige plek in het Nieuwe Testament waarin het woord 'spotten' (*mukterizo*) voorkomt. In de Griekse vertaling van het Oude Testament komt het wel vaak voor. Letterlijk betekent het dat je iemand minacht. In het Oude Testament verwijst het dan ook naar de verachting, waar Gods profeten mee te maken hadden.¹⁵ In Ezechiël wordt dit woord ook gebruikt om een rebellerende houding tegenover God te beschrijven.¹⁶

Paulus wil hier duidelijk maken dat mensen God kunnen negeren. Ze kunnen zijn geboden bespotten, maar ze zullen hem nooit te slim af zijn. God is de definitieve rechter. Uiteindelijk zullen die mensen de prijs moeten betalen voor hun daden.

Lees Galaten 6:8. Wat bedoelt Paulus in dit vers? Welke voorbeelden kunt u in de Bijbel vinden van karakters die 'op de akkers van hun zondige natuur' of juist 'op de akker van de Geest' zaaien?¹⁷

Paulus' metafoor van het zaaien en maaien is niet uniek. In vele oude geschriften wordt deze vergelijking aangehaald. Het is wel opvallend hoe Paulus deze metafoor gebruikt om zijn vorige opmerkingen over 'het vlees' en de Geest te benadrukken. James D.G. Dunn merkt op: 'We zijn dus vrij om te kiezen, maar we zijn niet vrij om de consequenties van onze keuze te kiezen.'¹⁸ God bevrijdt ons niet altijd van de aardse consequenties van onze zonde. Toch moeten we niet wanhopig zijn door de verkeerde keuzes die we hebben gemaakt. We kunnen er blij om zijn dat God ons onze zonden heeft vergeven. We zijn als zijn kinderen geadopteerd. Alle mogelijkheden, die ons nu gegeven zijn, moeten we gebruiken om te investeren in de dingen die een hemelse oogst opleveren.

Galaten 6:10 illustreert dat 'de christelijke ethiek op twee dingen gefocust is: het ene is alomvattend en universeel. 'Laten we goed doen aan alle mensen.' Het andere is persoonlijk en specifiek 'vooral aan degenen die tot de familie van gelovigen behoren'. Paulus doet een algemene oproep, omdat alle mensen naar het beeld van God zijn gemaakt. Daarom zijn ook alle mensen oneindig waardevol in Gods ogen. Zodra christenen deze belangrijke, bijbelse openbaring vergeten, vervallen ze in de verblindende zonden van racisme, seksisme, tribalisme, classicisme en talloze andere dingen. Vanaf Adam en Eva tot aan onze tijd hebben al deze zonden de menselijke gemeenschap vernietigd.¹⁹

Op dit moment zaait u, maar de opbrengt is nog onzeker. Ga bij uzelf na welke oogst er bij u zal worden opgehaald.

13

¹⁵ 2 Kronieken 36:16; Jeremia 20:7.

¹⁶ Ezechiël 8:17.

¹⁷ Handelingen 5:1-5; Lucas 22:3; Daniël 1:8; Matteüs 4:1.

¹⁸ *The Epistle to the Galatians*, (James D. G. Dunn), 330.

¹⁹ *The New American Commentary: Galatians*, (George), 427-428.

Galaten 6:7,8
Waar zaai ik?

VERDERE STUDIE



'De Geest van God houdt het kwaad in ons onder controle. Als iemand zich verheft boven de invloed van de Geest, zal hij ongerechtigheid oogsten. Op zo'n persoon heeft de Geest minder en minder invloed om deze te weerhouden het zaad van ongehoorzaamheid te zaaien. Waarschuwingen hebben minder en minder invloed op deze persoon. Geleidelijk aan verliest deze persoon zijn respect voor God. Hij zaait in zijn natuurlijke 'ik' en zal de gevolgen daarvan ondervinden. De oogst van het zaad dat hij zelf heeft gezaaid is aan het rijpen. Deze persoon veracht de heilige geboden van God. het hart van vlees wordt een hart van steen. De weerstand tegen de waarheid versterkt zijn zondige houding. Het is omdat de mens het zaad van het kwaad heeft gezaaid dat wetteloosheid, misdaad en geweld deze wereld overspoelen.' 'Allen zouden zich bewust moeten zijn met betrekking tot de macht die de mens vernietigt. Het is niet omdat God een oordeel heeft uitgesproken tegen de mens. Hij maakt de mens niet geestelijk blind. God geeft voldoende licht en bewijs aan de mens om goed van kwaad te kunnen onderscheiden. Maar hij dwingt de mens niet om de waarheid aan te nemen. Hij laat de mens vrij om zelf het goede of het verkeerde te kiezen. Als een mens het bewijs naast zich neerlegt dat voldoende is om hem in de juiste richting te brengen, en daarentegen kiest voor het kwaad, zal deze een volgende keer des te makkelijker voor het kwaad kiezen. Een derde keer zal deze mens zich nog makkelijker aan God onttrekken en ervoor kiezen aan de kant van Satan te gaan staan. Voor de gehele tekst zie voetnoot.²⁰

²⁰ *The SDA Bible Commentary, deel 6, 1112.*

GESPREKSVRAGEN

- ◆ Wat betekent het in de praktijk om een medegelovige te helpen herstellen, wanneer hij in zonde is vervallen? Op welke manier heeft de aard van de zonde, die hij/zij begaan heeft, invloed op het herstelproces? Als je eenmaal herstelt, betekent het dan dat alles weer zoals vroeger zal zijn?
- ◆ Sommige lasten moeten mensen zelf dragen.²¹ Hoe moet een gelovige weten of hij iemand kan helpen?
- ◆ Hoe brengt uw kerk Paulus' instructies in Galaten 6 in de praktijk? Wat kunt u persoonlijk doen om een goed voorbeeld te zijn?

SAMENVATTING

Gods aanwezigheid wordt geopenbaard door de christelijke eensgezindheid die er tussen de gelovigen in de kerk is. Het kan gezien worden in de vergeving en het herstel voor de mensen die afgedwaald zijn. Het wordt geopenbaard door de manier waarop christenen elkaar bijstaan in beproevingen. Als laatste kunnen christenen Gods aanwezigheid uitdragen door de moedwillige daden van liefde, die ze niet alleen voor elkaar doen, maar ook voor ongelovigen.

21 *Galaten 6:5.*

Filippenzen 2:4

Voldoe ik hier aan?

Galaten 6:1-5

Het evangelie en de kerk

IJSBREKERVRAAG

Stel dat ik een broeder of zuster betrap op iets verkeerd. Wat zeg ik dan, en hoe zeg ik het?

IK VERKEN

De brief aan de Galaten nadert zijn einde. Welk verband bestaat er tussen de verschillende vermaningen in ons gedeelte van deze week? Het lijkt soms of Paulus van de hak op de tak springt. Om een mogelijke lijn te ontdekken moeten we eerst vaststellen waar de tekst begint en waar hij eindigt. Het einde is in vers 10. De verzen 11 tot 18 vormen duidelijk het slot van de brief. Maar waar begint dit gedeelte? Sommigen laten het beginnen bij 6:1, anderen bij 5:26 of 5:25. Wij kiezen voor die laatste optie, om de volgende redenen. Vers 25 begint met de woorden: 'Wanneer de Geest ons leven leidt.' Daarmee wordt het voorgaande opgesomd (het vlees kruisigen en leven door de Geest) en wat verder volgt ingeleid: 'Laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.' De vertaling schiet tekort. Het gaat niet simpelweg om je te voet voort te bewegen, maar om het marcheren in rangorde. Dat beeld wordt ook opgeroepen in de vermaningen van Paulus die hierna volgen. De geloofsgemeenschap moet het goede pad volgen en zich niet vergissen (6:7). Een leger dat niet bijeenblijft maakt de generaal te schande. Vandaar dat Paulus met klem zegt: 'God laat niet met zich spotten.'

De oplossing die Paulus onderstreept is te vinden in de volgende tekst (vers 8): zaaien op de akker van de Geest en niet op de akker van de zondige natuur. Na het zaaien volgt de oogst. Maar alleen God weet de tijd van de oogst (vers 9). Intussen moet men zich, zo zegt Paulus, niet laten ontmoedigen en ermee doorgaan het goede te doen vers 9, 10).

IK BESTUDEER

- ◆ Vers 1 Welke woorden gebruikt Paulus om zijn lezers aan te spreken? Welk effect wil hij met die woordkeuze bereiken?
- ◆ Hoe beginnen de verzen 1 en 3? Wie vormen het onderwerp van deze twee hypothetische situaties?
- ◆ **Vers 1, 2.** Op welk niveau speelt deze hypothetische situatie zich af in het eerste geval? Tot wie is de eerste van de drie vermaningen gericht? Waaruit bestaat deze? Op welke wijze dient men te werk te gaan? Tot wie is de tweede vermaning gericht (vers 1)? Waaruit bestaat deze? Wat rechtvaardigt deze vermaning? Tot wie is de derde vermaning gericht? Waaruit bestaat deze? Wat zul je kunnen zien als die vermaning ter harte wordt genomen?
- ◆ **Vers 3.** Op welk niveau speelt de tweede hypothetische situatie zich af?
- ◆ **Vers 4.** Op welk niveau is die vermaning? Welk werkwoord geeft aan dat het wellicht niet zo'n gemakkelijke zaak betreft?
- ◆ **Vers 5.** Vergelijk dit zinnetje met vers 2. Wat zijn de overeenkomsten? En wat de verschillen?
- ◆ **Vanaf 6:1** noemt Paulus vier aspecten van een gedrag dat gekenmerkt wordt door zachtmoedigheid—een houding die nodig is als men gezamenlijk, als eenheid, wil optrekken. Wij bespreken alleen de eerste vermaning, omdat we ervan mogen uitgaan dat alle vier moeten worden geïnterpreteerd vanuit hetzelfde perspectief,

2 Korintiërs 7:6a
Is dit ook mijn ervaring?



namelijk van een leger dat samen optrekt: we moeten onze broeders en zusters die struikelen terzijde staan.

- ◆ Waarom is die zachtmoedigheid nodig? En in welk opzicht is het feit dat we anderen helpen die dreigen te struikelen een voorwaarde om samen op te trekken? Allereerst omdat, als we anderen zien struikelen, dit ons eraan herinnert dat ons hetzelfde kan overkomen. Dat is een van de gevolgen van het leven volgens onze eigen begeerten. Het gaat ons allen aan.

In Galaten 6:2 zegt Paulus dat wie naar de Geest leeft, de wet van Christus naleeft. Gaat het hier om een nieuwe wet die de wet van Mozes vervangt? Als het alleen zou gaan om het voorbeeld dat Christus heeft gegeven, zou Paulus het woord 'wet' niet hebben gebruikt. Jezus wilde de wet niet afschaffen, maar vervullen en verdiepen (Matteüs 5:17-48). Dat is ook de richting die Paulus wijst.

IK PAS TOE

- ◆ Ieder mens ervaart de strijd tussen 'vlees' en 'geest'. Wat is het belang van deze realiteit? Hoe kunnen we met deze realiteit omgaan binnen onze geloofsgemeenschap?
- ◆ Welke vermaningen en waarschuwingen richt Paulus aan het adres van 'geestelijke' mensen? Hoe zouden deze vermaningen jouw gemeente kunnen helpen om beter gezamenlijk op te trekken?
- ◆ Paulus spreekt van de wet van Christus. Hoe kunnen wij, in het licht van Galaten 5:14, deze wet vervullen?

IK BID ...

Heer, ik wil een geestelijk mens zijn die door uw Geest wordt geleid. Ik wil me bekommeren om anderen. Ik wil zachtmoedig, tolerant en nederig zijn.

HOE MOET JE MET ELKAAR OMGAAN?

Opdracht van vorige week

Wat heb je ontdekt over integriteit. Bespreek met elkaar.

Lees samen

Galaten 6:1-10.

Ijsbrekervraag

Was jij als kind iemand die vrede stichtte of was je iemand die ruzie zocht? Waarom was dat zo?

Inspiratie

'Pas op, je kunt God niet bedriegen. Uiteindelijk geeft hij je wat je verdient.'¹

Gespreksvragen naar aanleiding van de tekst

- ◆ Heb je weleens voor een tuin gezorgd? Wat vond je daar leuk aan en waar had je een hekel aan?
- ◆ Welke verantwoordelijkheid hebben wij voor elkaar als gelovigen? Wat zegt vers 1-2 hoe je met een ander moet omgaan als deze een fout maakt? Wat is de 'wet van Christus', zie ook Galaten 5:14.
- ◆ Hoe verhoudt vers 2 zich tot vers 5? Hoe kun je 'elkaars lasten dragen' (vers 2), terwijl tegelijkertijd ieder mens 'zijn eigen last moet dragen'? Is dit tegenstrijdig? In het Grieks gaat het om twee verschillende woorden. In vers 5 betekent het woord iets dat alleen jij kunt dragen. Welke 'lasten' van een ander kun jij helpen dragen, en voor welke 'lasten' zijn zij zelf verantwoordelijk?
- ◆ Wat is het belangrijkste punt van Paulus' gedachte over een leven gevuld door de Geest? Waar in je leven zou je wat meer op de Geest gericht moeten zijn in plaats van op je eigen belangen?
- ◆ Als je evalueert wat je hebt gezaaid in jouw eigen leven afgelopen jaar, wat verwacht je dan? Goede planten, veel opbrengst, of een matige en slechte oogst? Bespreek met elkaar.
- ◆ Hoe kun je kritisch kijken naar wat je zelf doet? Lukt dat altijd alleen zelf, of heb je daar ook de hulp van anderen bij nodig? Hoe kun je dat aanpakken? Zou je advies aan iemand durven vragen? Is er een verschil tussen jezelf laten 'beoordelen' door een ander en een ander vragen om zijn/haar idee over jou?

Opdracht

Hoe anderen met jou omgaan is een spiegel van hoe jij met jezelf omgaat.



¹ Galaten 6:7, BGT.

LEZEN:

Galaten 6:11-18, Romeinen 6:1-6, 12:1-8, 2 Korintiërs 4:10, 5:17, 11:23-29.

KERNTEKST:

'Maar ik – ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld.'
Galaten 6:14.

OPSCHEPPEN OVER CHRISTUS' OFFER

De brief aan de Galaten bevat een krachtige boodschap. Daarom is onze studie van dit boek ook zo intensief geweest. Paulus wist waar hij toe geroepen was, hij kende de waarheid van zijn boodschap (hij zegt verschillende keren dat deze waarheid van God kwam). Dit zorgde ervoor dat hij met dezelfde geïnspireerde passie schreef als de schrijvers van het Oude Testament, zoals Jesaja, Jeremia of Hosea. Deze profeten zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat het volk van God zich zou afkeren van hun zonde. Paulus doet precies hetzelfde in zijn eigen tijd.

De laatste woorden van Jeremia zijn in een andere tijd en omstandigheden geschreven. Toch zijn ze ook van toepassing op de Galaten: 'Dit zegt de Heer: de wijze moet zich niet beroemen op zijn wijsheid, de sterke niet op zijn kracht, de rijke niet op zijn rijkdom. Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich erop beroemen dat hij mij kent, inziet dat ik, de Heer, dit land liefde schenk, rechtvaardigheid en recht, want daar schep ik behagen in – spreekt de Heer.'¹ De ijdelheid en nutteloosheid van onze menselijke wijsheid, onze rijkdom en onze kracht openbaren zich in het kruis van Christus. Dit was de focus van Paulus' brief aan zijn afdwalende kudde in Galatië.

**MAAK
DEZE LES VÓÓR
SABBAT
30 SEPTEMBER**

14

¹ Jeremia 9:22-23.

OPSCHEPPEN

Lees Galaten 6:12, 13. Wat is de boodschap van Paulus in deze verzen?

Paulus heeft al eerder laten doorschemeren wat het plan en de motivatie van zijn tegenstanders is.⁵ In Galaten 6:12,13 spreekt hij voor het eerst open over zijn tegenstanders. Paulus beschrijft hen als 'degenen die een goede indruk willen maken'. In het Grieks betekent 'een goede indruk (maken)' letterlijk 'een goed gezicht (hebben)'. Het Griekse woord voor gezicht is precies hetzelfde als het woord voor het masker van een acteur. Het wordt ook wel gebruikt om te verwijzen naar de figuurlijke rol die de acteur speelt. Met andere woorden, Paulus bestempelt deze mensen als acteurs, die enkel de goedkeuring van hun publiek willen bereiken. Gelijkvormigheid was heel erg belangrijk in een cultuur, die gebaseerd was op eer en schaamte. De mensen verkondigden de dwalingen om in een beter daglicht te staan bij hun mede-Joden in Galatië en bij andere Joodse christenen in Jeruzalem.

Paulus benoemt het motief van zijn tegenstanders; ze wilden de vervolging vermijden. Bij vervolging denken we vaak aan de zware vormen waarbij mensen fysiek mishandeld worden. Toch kan het net zo schadelijk zijn als je vervolging ondergaat door buitengesloten of gekweld te worden. Paulus had zich vroeger, samen met andere fanatieke zeloten, schuldig gemaakt aan fysieke vervolging.⁶ Maar de 'mildere' soort heeft ook invloed op christenen.

In vele gebieden hadden de Joodse religieuze leiders nog aanzienlijk veel politieke invloed. Ze hadden de officiële goedkeuring van Rome. Vele Joodse gelovigen wilden dan ook op goede voet met de Romeinen leven. De opruiers in Galatië ontdekten dat ze door de besnijdenis van de heidenen en het bestuderen van de Thora een raakvlak met de plaatselijke Joden hadden. Op deze manier zouden ze hun vriendschappelijke relatie met de synagogen behouden. Daar kwam nog bij dat ze hun banden met de Joodse gelovigen in Jeruzalem konden versterken. Deze gelovigen stonden al redelijk sceptisch tegenover het werk dat de heidenen deden.⁷ Hun daden waren een krachtige getuige voor het werk dat ze deden.

Het is duidelijk wat Paulus bedoelt, welke situatie hij ook in gedachten had: 'Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd.'⁸

Denk aan de reden die deze mensen hadden om een dwaalleer te verkondigen. Gezien hun omstandigheden, klinkt hun reden zo gek nog niet. Onze beste motieven kunnen er dus zelfs voor zorgen dat we afdwalen. Wat kunnen we hiervan leren? Wanneer heeft u voor het laatst een fout begaan, terwijl u goede motieven had?

.....

.....

.....

⁵ Galaten 1:7, 4:17.

⁶ Galaten 1:13.

⁷ Handelingen 21:20-21.

⁸ 2 Timoteüs 3:12.

OPSCHEPPEN DOOR HET OFFER

‘Maar ik – ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus Christus, onze Heer, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de wereld.’⁹

Paulus heeft zojuist laten zien waarom sommige mensen toch aan besnijdenis vasthielden. Nu presenteert hij zijn boodschap nog een laatste keer aan de Galaten. Hij doet dit in de vorm van een samenvatting. Voor Paulus is het evangelie gebaseerd op twee fundamentele inzichten. Ten eerste de centraliteit van het kruis (vers 14) en ten tweede rechtvaardiging door het geloof (vers 15). In de les van vandaag ligt de focus op de eerste leerstelling.

Paulus’ opmerkingen over het kruis¹⁰ kwamen bij de meeste mensen hard aan. Dat is voor ons heel moeilijk te begrijpen, omdat we in een andere tijd leven. Vandaag de dag is het kruis van Christus een algemeen en gekoesterd symbool. De meeste mensen denken er heel positief over. In de dagen van Paulus was dat heel anders. Het kruis was niet iets om blij mee te zijn, integendeel, het kruis werd veracht.

De Joden vonden het een beledigend idee om over een gekruisigde Messias te praten. Ook de Romeinen vonden een kruisiging verschrikkelijk. Ze zagen het als een straf die nooit op een Romeins burger kon worden toegepast. De eerste tekeningen van een kruisiging vertellen ons precies hoe de mensen er in de antieke wereld over dachten. Afkomstig uit de vroege tweede eeuw (voor Christus), laat een antieke graffiti de kruisiging zien van een man met het hoofd van een ezel. In de buurt van het kruis is er een tekening van een man die zijn handen in aanbidding opheft. De inscriptie daarbij zegt: ‘Alexander vereert zijn god.’ Het punt is duidelijk: het kruis van Christus wordt hier belachelijk gemaakt. Ondanks dit alles verklaarde Paulus dat hij alleen kon roemen op het kruis van Christus!

Lees Galaten 6:14, Romeinen 6:1-6, 12:1-8, Filippienzen 3:8. Op welke manier was Paulus’ relatie met de wereld anders door het kruis van Christus?

.....

Het kruis van Christus verandert alles voor de gelovige. Door het kruis worden we uitgedaagd om opnieuw naar onszelf en onze relatie met de wereld te kijken. De wereld, in deze kwade dagen en alles wat het met zich meebrengt¹¹, staat recht tegenover God. Als we met Christus gestorven zijn, dan heeft de wereld geen macht meer om ons in slavernij te houden. Ons oude leven is er niet meer. Paulus verklaart dat de gelovige als het ware voor de wereld gestorven moet zijn.

Welke invloed heeft het kruis gehad op uw relatie met de wereld? Is uw leven erdoor veranderd? Leef u anders dan voorheen, nu u uzelf aan Christus gegeven heeft?

.....

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ 1 Johannes 2:16.

EEN NIEUWE SCHEPPING

Paulus heeft benadrukt dat het kruis van Christus de kern van een christelijk leven is. Nu gaat hij in op de tweede fundamentele leerstelling van zijn boodschap: gerechtigheid door geloof. In het afgelopen kwartaal is het wel duidelijk geworden dat Paulus de besnijdenis altijd tegenover het evangelie plaatst. Dat betekent niet dat hij tegen de handeling is. Het is waar dat hij een paar sterke argumenten tegen besnijdenis noemt.¹² Toch wil hij niet dat de Galaten nu gaan denken dat het beter is om niet besneden te zijn.

Dit is niet de boodschap die Paulus wil overbrengen. Iemand kan wettisch zijn over wat hij wel wil doen, maar ook over wat hij niet wil doen. Vanuit een geestelijk perspectief is de discussie over besnijdenis niet belangrijk. Ware godsdienst is niet geworteld in het uiterlijke gedrag, het gaat om het hart van mensen. Jezus zegt daarom dat het uiterlijk van een persoon misleidend kan zijn. Hoe mooi die persoon er ook uitziet, zijn hart kan verdorven zijn.¹³

Lees Galaten 6:15, 2 Korintiërs 5:17. Wat betekent het om een nieuwe schepping te zijn? Heeft u zelf ervaren wat dit inhoudt?

.....

.....

.....

Ktisis is het Griekse woord voor schepping. Het kan verwijzen naar een individuele schepping¹⁴ of naar de schepping van de wereld¹⁵. Het woord wijst in ieder geval naar de handeling van een Schepper. Dit is de kern van Paulus' boodschap. Niemand kan een 'nieuwe schepping' worden door menselijke inspanning, niet door besnijdenis of iets anders. Jezus noemt dit proces 'wedergeboorte'.¹⁶

In dit proces gebruikt God een persoon, die geestelijk dood is. Hij blaast hem zelf een nieuw geestelijk leven in. Opnieuw verwijst een metafoor naar de verlossende handeling, die Paulus 'gerechtigheid door het geloof' noemt. In 2 Korintiërs 5:17 gaat hij nog dieper op dit onderwerp in. Hij legt uit dat onze status in de boeken van de hemel niet het enige is dat verandert. De consequenties van wedergeboorte reiken veel verder: ons hele leven zal erdoor veranderen. Zoals Timothy George zegt: 'Het gaat om het hele bekeringsproces. Het herscheppende werk van de heilige Geest leidt naar berouw en geloof. Het dagelijkse proces van sterven en weer opstaan zal ervoor zorgen dat we blijven groeien in heiligheid. Uiteindelijk zullen we dan gelijk worden aan het beeld van Christus.'¹⁷

We worden niet gerechtvaardigd omdat we nieuwe schepselen zijn. Deze radicale verandering laat juist onmiskenbaar zien wat het betekent gerechtvaardigd te zijn.

¹² Galaten 5:2-4.

¹³ Matteüs 23:27.

¹⁴ Hebreëën 4:13.

¹⁵ Romeinen 8:22.

¹⁶ Johannes 3:5-8.

¹⁷ *The New American Commentary: Galatians*, (Timothy George), 438.

Galaten 6:15, 2 Korintiërs 5:17
Ben ik een nieuwe schepping?

LAATSTE OPMERKINGEN

Lees Galaten 6:16. Paulus zegt dat er vrede zal zijn voor degenen die bij deze maatstaf blijven. Over welke maatstaf heeft hij het?

.....
.....
.....

Een maatstaf verwijst naar de rechte staaf die metselaars of timmermannen gebruiken om afstanden op te meten. Op den duur heeft dit woord ook een figuurlijke betekenis gekregen. Een maatstaf kan dus ook verwijzen naar de regels of normen waardoor een bepaald gedrag beoordeeld wordt. Wij spreken bijvoorbeeld over de canon van het Nieuwe Testament, bestaande uit 27 boeken. Deze gezaghebbende boeken definiëren het geloof en de toepassing van de kerk. Als een bepaalde leer niet overeenkomt met wat de canon leert, dan zal die niet geaccepteerd worden.

Lees Galaten 6:17, 2 Korintiërs 4:10, 11:23-29. Welke 'littetekens van Jezus Christus' draagt Paulus op zijn lichaam? Waarom zegt hij dat niemand hem mag tegenwerken omwille van die littetekens? Kan Galaten 6:14 het antwoord op deze vraag geven?

.....
.....
.....
.....

Het Griekse woord voor litteken is *stigmata*, waarvan ook de term stigma is afgeleid. Het kan zijn dat Paulus hier verwijst naar de gebruikelijke handeling waarbij slaven gebrandmerkt werden met het merk van hun meester. Hij kan ook refereren naar mystieke godsdiensten, waarin een toegewijde zichzelf brandmerkte als een teken van zijn trouw.

'Door te verwijzen naar de 'tekens' van Jezus verwijst Paulus zonder twijfel naar de littetekens op zijn lichaam als gevolg van de mishandeling die hij onderging.¹⁸ Zijn tegenstanders staan erop dat de heiden bekeerlingen de besnijdenis ontvangen als een teken van hun onderwerping aan het Judaïsme. Maar Paulus heeft de tekens die aangeven wiens slaaf hij werkelijk is geworden. Hij heeft geen andere loyaliteit dan aan Christus. De littetekens die Paulus ontving van zijn vijanden terwijl hij zijn Heer diende, gaven meer dan duidelijk zijn toewijding aan Christus aan.'¹⁹

Welke littetekens, fysiek of geestelijk, heeft u vanwege uw geloof in Jezus? Met andere woorden, welke prijs heeft u voor het geloof betaald?

.....
.....
.....
.....

¹⁸ 2 Korintiërs 4:10, 11:24-27.

¹⁹ The SDA Bible Commentary, deel 6, 989.

VERDERE STUDIE



'Het kruis daagt de aardse en niet goddelijke machten uit en zal ze uiteindelijk overwinnen. In het kruis bevindt zich alle kracht van God vanwaar het alles in deze wereld zal beïnvloeden. Het kruis is het machtige centrum van aantrekkingskracht want aan het kruis gaf Christus zijn leven voor het menselijk ras. Dit offer was bedoeld om de mens te kunnen herstellen tot zijn oorspronkelijke perfectie. Meer nog, Jezus' leven was geofferd om in de mens een volledige verandering van karakter te bewerkstelligen en deze te maken tot meer dan een overwinnaar.'

'Zij die in de kracht van Christus de grote vijand van God en mensen overwinnen, zullen een plek in de hemel innemen hoger dan de engelen die nooit zijn gevallen.'

'Christus verklaart: 'Wanneer ik omhoog geheven ben van de aarde, zal ik allen tot mij trekken.' Als het kruis geen mogelijkheden om te beïnvloeden vindt, zal het die mogelijkheden creëren. Door generatie op generatie is de waarheid voor deze tijd geopenbaard als de tegenwoordige waarheid. Christus was aan het kruis het middel waardoor genade en waarheid samenkwamen, waardoor rechtvaardigheid en vrede elkaar omarmden. Dit is de waarheid die de wereld in beweging zal brengen.¹²⁰

²⁰ *The SDA Bible Commentary, deel 6, 1113.*

**Galaten 6:14,17,
2 Korintiërs 4:10; 11:23-29**
Over welke littekens heeft
Paulus het?

GESPREKSVRAGEN

- ◆ Vergelijk Galaten 1:3 met Galaten 6:18. Paulus verwijst aan het begin en aan het einde van zijn brief naar de genade van God. Waarom is dit zo'n bemoediging?
- ◆ Paulus zegt dat hij gestorven is voor de wereld.²¹ Wat vertelt ons dit over de relatie die christenen met de wereld moeten hebben? Hoe moeten christenen omgaan met zaken als milieu, rechtsongelijkheid en andere misstanden terwijl ze voor de wereld gestorven zijn?
- ◆ Hoe kunnen we weten dat we 'een nieuwe schepping' zijn?
- ◆ In dit kwartaal hebben we Paulus' brief uitvoerig bestudeerd. Gebaseerd op die informatie, hoe zou u Paulus' mening over de volgende onderwerpen samenvatten: de wet, werken van de wet, gerechtigheid door het geloof, het oude en nieuwe verbond, het werk van Christus en de kenmerken van een christelijk leven?

SAMENVATTING

Ware godsdienst is niet gebaseerd op het uiterlijke vertoon, het gaat vooral om de toestand van het hart. Als we ons hart aan God geven, dan zal ons leven steeds meer op het karakter van Christus gaan lijken. Christus moet onze hartchirurg zijn.

²¹ *Galaten 6:14.*

Galaten 6:12-15

Zich laten voorstaan op het kruis

IJSBREKERVRAAG

Je ware aard verbergen om problemen te vermijden. Kun je hiervan een paar voorbeelden noemen die je hebt meegemaakt?

IK VERKEN

Een krachtig slot (6:11-18)

We zouden ons kunnen voorstellen dat Paulus, bij het beëindigen van zijn brief aan de Galaten, een rustige, verzoenende houding zou aannemen. Aan het slot van een brief verwachten we 'hartelijke groeten' en een wens 'tot weerziens.' Maar Paulus blijkt nog iets op het hart te hebben. Welke moeite getroost hij zich om te uiten wat hem bezwaart (vers 11)? En welk effect heeft het slot van de laatste alinea op jou als lezer (vers 17 en 18)? Vanaf het eerste begin heeft hij niet gearzeld bepaalde fouten aan de kaak te stellen en nu besteedt hij extra zorg aan de 'final touch' van zijn boodschap.

IK BESTUDEER

- ♦ **Vers 12,13.** Over wie heeft Paulus het? Wat zegt hij over hen? Zijn beschrijving ontmaskert hen. Welke bedoeling hebben zij? Wat zijn de gevolgen van hun daden? Paulus neemt geen blad voor de mond en roept op tot extra waakzaamheid. De notie van een soort onderwijs dat niet overeenkomt met dat van Christus klinkt nog steeds tussen de regels door. Paulus wil aangeven hoe belangrijk dit is.
- ♦ **Vers 14.** Wat is daarentegen de positie van Paulus? Hoe heeft het kruisgebeuren zijn leven veranderd? Wie is voor hem gekruisigd?
- ♦ **Vers 15.** Waarom gaat het ten diepste in het leven van de christen?

Tegen onze verwachting in is de eerste reden die wordt gegeven dat men wil voorkomen vervolgd te worden vanwege het kruis van Christus. Op het eerste gezicht zou je je kunnen afvragen welk verband er bestaat tussen besnijdenis en vervolgd worden, maar in de tijd dat Paulus schreef was het niet gunstig om christen te zijn. De Romeinse overheid toonde een mate van verdraagzaamheid ten aanzien van het joodse geloof, maar veel christenen ontdekten tot hun nadeel en soms ten koste van hun leven, dat christen-zijn allerlei risico's met zich meebracht. De joodse religieuze gezagsdragers verloren dikwijls aan invloed vanwege de sekte die uit het jodendom was voortgekomen. Daarom vervolgd werden zij in veel gevallen de christenen. Daarom was het idee waarmee men op de proppen kwam aantrekkelijk: doe alsof je een jood bent, zodat je niet als christen wordt aangezien. Met andere woorden: verberg je ware identiteit om zo moeilijkheden te voorkomen.

Het tweede deel van wat deze mensen voorstonden was nog verleidelijker. Hoe kreeg je een vredig, gelukkig leven, zonder grote problemen? Door te doen alsof. De terminologie die wordt gebruikt maakt duidelijk wat zij bedoelden.

Het gaat erom dat de tegenstanders van Paulus zich op hun werkwijze willen laten voorstaan en een goede indruk willen maken. Dat wordt de reden van hun reputatie en hun eer: ze hebben de christenen de mogelijkheid geboden zich als joden te kunnen voordoen, en dus moeilijkheden te ontlopen door over de aard van hun geloof te zwijgen.



Maar Paulus kan zich niet stilhouden. Hij wil niets verbergen en wil zich niet anders voordoen dan hij is. Hij dringt er bij de Galaten op aan de besnijdenis niet te zien als een centraal punt van hun geloof. Hij nodigt hen uit hun ogen te richten op een kant die niet direct voordeel biedt en waar het risico bestaat om afgewezen en gewantrouwd te worden.

IK PAS TOE

- ◆ Zijn we consequent in de manier waarop we Jezus volgen?
- ◆ Zijn we trots op onze geestelijke levenshouding?
- ◆ Op welke dingen ben jij trots? Is er in sommige opzichten een neiging om te doen alsof?
- ◆ Zijn er soms situaties waarin je je liever niet te nadrukkelijk presenteert als gelovige? Zo ja, wanneer is dat soms het geval?
- ◆ Op welk aspect van onze geestelijke betrokkenheid mogen we trots zijn?
- ◆ Welke keuzes moet je nog maken om je leven van richting te doen veranderen? Ben je er klaar voor die keuzes te maken?

IK OVERDENK ...

Zonder het kruis kunnen we niet één worden met de Vader. Al onze hoop is gegrond op het kruis. Daar vinden we de liefde van de Heiland in zijn volheid. En vóór het kruis wordt de zondaar zich ervan bewust wie er stierf om hem te redden. Daar kan hij de volle vreugde ervaren van de wetenschap dat zijn zonden vergeven zijn. Wie in het geloof aan de voet van het kruis op zijn knieën valt bevindt zich op het hoogste punt dat een mens ooit kan bereiken.

EEN ANDER PERSPECTIEF

Opdracht van vorige week

Wat heb je ontdekt in de clip van vorige week?

Lees samen

Galaten 6:11-18.

Ijsbrekervraag

Heb je wel eens iets gedaan om de afkeuring van andere mensen over je geloof te ontlopen?

Inspiratie

‘Er is maar één ding belangrijk: dat God een nieuw mens van je maakt.’¹

Gespreksvragen naar aanleiding van de tekst

- ◆ Kunnen mensen geloof gebruiken om indruk te maken op anderen? Waarom zouden ze dat doen? Welke gevolgen zou dit kunnen hebben voor jezelf en voor anderen? Waarom?
- ◆ Wat betekent vers 16? Wat bedoelt Paulus als hij zegt dat hij niet meer wordt beheerst door de dingen die bij deze wereld horen? Waar heeft hij het over? Welke dingen bedoelt hij? Het Griekse woord is *stauróo* wat betekent ‘kruisigen’. Figuurlijk betekent het dat je alle besluiten in je leven bij God brengt. Het betekent dat je niet meer onafhankelijk van God wilt leven. Wat zou het voor jou betekenen als je niet meer onafhankelijk van God wilt leven?
- ◆ Als Jezus voor mij is gekruisigd, dan is er niets belangrijker dan dat. Maar als zoiets centraals als de besnijdenis niet meer belangrijk is, wat zou er nog meer niet meer belangrijk kunnen zijn? Zijn de tien geboden dan nog belangrijk? Waarom wel/niet?
- ◆ Wanneer hoor je bij Gods volk, vers 14? Hoe ga jij leven om bij Gods volk te horen? Wat zou je daarvoor moeten veranderen? Wat zou je willen veranderen? Wat vind je moeilijk om te veranderen? Leg uit waarom?
- ◆ Als je terugkijkt op de brief aan de Galaten van afgelopen kwartaal, wat is jou het meest bijgebleven? Welke teksten hebben jou het meest aangesproken? Wat vond je moeilijk? Waarom?
- ◆ Welke tekst uit Galaten zou je willen doorgeven aan iemand in je kennissenkring?

Opdracht

Luister naar de lyrics van *The Power of Your Love*, Hillsongs.



¹ Galaten 6:15, BGT.

WELKE VERBETERINGEN ZOU U WILLEN AANBRENGEN BIJ:

Bijbelles

.....
.....
.....
.....

Verdieping

.....
.....
.....
.....

Jongerenles

.....
.....
.....
.....

WAAR BENT U TEVREDEN MEE?

.....
.....
.....
.....

HEBT U NOG ANDERE BIJZONDERE SUGGESTIES VOOR HET LESBOEKJE?

.....
.....
.....
.....

Uw opmerkingen zullen worden meegenomen worden in de besprekingen rond de opmaak van het nieuwe lesboek.

Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking. Met vriendelijke groet,

Jurriën den Hollander

Departement Persoonlijke Ontwikkeling

Per e-mail aan: jdenhollander@adventist.nl onder vermelding van 'evaluatie sabbatschool'
Per post aan: Departement Persoonlijke Ontwikkeling, Amersfoortseweg 18, 3712 BC
Huis ter Heide