

# Introductie tot Zonne-aanbidding

Auteur: *Professor Walter J. Veith, PhD*  
Publicatie datum: 27 Mei 2009

Het Babylonische systeem van aanbidding is in wezen tot op de dag van vandaag actief. De oude Chaldeeën aanbaden een verscheidenheid van mannelijke en vrouwelijke goden die de zonnegod vertegenwoordigen.

Zonne-aanbidding wordt vaak als primitief beschouwt, maar is in feite een verfijnd ontzagwekkend systeem van aanbidding dat de zintuigen aanspreekt en de geest fascineert met zijn indrukwekkende ceremonieën. Dit systeem van aanbidding is gedurende generaties levend gehouden en vormt in onze tijd de basis van Natuur godsdiensten, Boeddhisme, Hindoeïsme en Katholicisme. In de mysteries van het Katholicisme bereikt de zoonaanbidding zijn hoogste vorm. De namen van de goden zijn veranderd, maar het systeem van aanbidding is hetzelfde.

## Hier zijn enkele van de doctrines van zoonaanbidding:

Zoals de zonnegod (Nimrod) in de wateren van de rivier de Eufraat stortte, dook de gereïncarneerde zoon in de wateren van de baarmoeder om als de verlosser te worden aanbeden.

De cyclus van de zon vertegenwoordigt de opkomende zon (Brahma), de zon bij de meridiaan (Siva) en de ondergaande zon (Vishnu). 's Nachts rust de zon in de baarmoeder van de oceaan in de duisternis van de onderwereld, wat de dood en het lijden van de zonnegod weergeeft.

Als god van de oceaan (Poseidon, Neptunus) werd hij ook aanbeden als de visgod Dagon, die in de wateren van de baarmoeder was gedoken om herboren te worden. De meest prominente vorm van aanbidding in Babylon was opgedragen aan Dagon, later bekend als Ichthus, of de vis. [Lees meer over het heidense moeder- vader- en zoon-systeem.](#)

Er zijn veel verbanden tussen de oude zonneverering en het Katholicisme. In de Chaldeeuwse (of Babylonische) tijden was het hoofd van de kerk de vertegenwoordiger van de god Dagon. Hij werd als onfeilbaar beschouwd en werd aangesproken als 'Uwe Heiligheid'. Koninkrijken die door Babylon werden onderworpen, moesten de ring en pantoffel van de Babylonische godskoning kussen.



Figure 1 Paus Inocentius III met een hoed die lijkt op die van de Dagon priester.

Zowel de Dalai Lama als de paus claimen tot op de dag van dezelfde krachten en dezelfde titels vandaag. Bovendien worden de gewaden van het heidendom - de vissersmijter en gewaden van de priesters van Dagon - gedragen door de katholieke bisschoppen en kardinalen, en door de paus.

---

**Disclaimer:** de inhoud van dit artikel en de website zijn niet bedoeld om individuen te beschuldigen. Er zijn veel priesters en gelovigen in het Rooms Katholicisme die God naar beste kunnen dienen en door God als zijn kinderen worden gezien. De informatie in dit document is alleen gericht op het Rooms Katholieke religieus-politieke systeem dat al bijna twee millennia in wisselende mate regeert. Onder invloed van zijn opeenvolgende pausen, bisschoppen en kardinalen heeft dit systeem een toenemend aantal doctrines en uitspraken vastgesteld die duidelijk tegen de Schrift ingaan.

Het is onze oprechte wens om het duidelijke Woord van God aan u, de waarheid zoekende lezer, voor te leggen. U kunt dus zelf bepalen wat de waarheid is en wat dwaling is. Als je hierin iets vindt dat tegengesteld is aan het Woord van God, dan hoef je het niet te accepteren. Maar als je ernaar verlangt naar waarheid te zoeken als naar verborgen schatten, en hierin iets daarvan vindt, moedigen we je aan om alle haast te maken om die waarheid - die door de Heilige Geest aan je is geopenbaard - te aanvaarden.