

# De aanbidding van Maria

Author: [Professor Walter J. Veith, PhD](#)

Publish date: May 27, 2009

Summary: Catholicism has declared Mary the sinless queen of heaven. This is not Biblical doctrine, but instead reflects pagan goddess worship.

De Katholieke Kerk heeft Maria verheven tot het niveau van bemiddelaar, pleitbezorger en medeverlosser van de mensheid, in directe tegenspraak met de Schrift. In 1854 verklaarde [Paus Pius IX Maria](#) "onbevlekt" of zondeloos, waardoor ze de positie van bemiddelaar kreeg.

Maria neemt de plaats van Jezus in de Katholieke leer. In plaats van dat de gelovigen naar Jezus kijken als de [Auteur en Voleinder](#) van hun geloof, kijken ze naar Maria. In Maria vinden ze toegang tot God. In haar is de kerk geheiligd en kan ze gehoorzaamheid aan God leren.

“De toewijding van de kerk aan de Heilige Maagd is inherent aan de christelijke eredienst.” De kerk eert terecht “de Heilige Maagd met speciale toewijding. Vanaf de oudste tijden is de Heilige Maagd geëerd met de titel 'Moeder van God', wiens bescherming de gelovigen vliegen in al hun gevaren en behoeften.”

De weg naar redding staat voor niemand open dan via Maria. De redding van allen hangt af van hun voorkeur en bescherming door Maria. Hij die door Maria beschermd wordt, zal worden gered: wie door haar niet wordt beschermd, zal verloren gaan. Onze redding hangt van u af. God zal ons niet redden zonder de voorspraak van Maria.

Maria neemt de plaats van God in en zij wordt zelf behandeld als een godin, een leer waar de katholieke kerk niet tegen is als we haar huidige uitspraken over dit onderwerp bestuderen.

“Maar terwijl de Kerk in de Allerheiligste Maagd die volmaaktheid heeft bereikt waardoor ze zonder vlek of rimpel bestaat, streven de gelovigen er nog steeds naar om de zonde te overwinnen en in heiligheid te groeien. En dus richten zij hun ogen op Maria: in haar is de kerk reeds de 'allerheilige'.”

Hier zijn enkele van de namen die Maria krijgt, uit het boek Thunder of Justice:

*“Profetes van de laatste dagen, de onbevleete ontvangenis, Moeder van de kerk, Maria de nieuwe Eva, Koningin van hemel en aarde/koningin van vrede, de hemelvaart, Koningin van de Heilige Rozenkrans, Koningin van moeders en families, Maria mede-verlosser, Middelaars, Voorspraak, Onze Vrouw der natiën, Ark van het nieuwe verbond, Moeder van de tweede advent.”*

Vooraf de titels Mede-verlosser, Middelaars en Voorspraak geven aanleiding tot ernstige bezorgdheid, omdat ze in tegenspraak zijn met de eenvoudige leer van de Bijbel. De Bijbel leert duidelijk dat er maar één Verlosser, Middelaar en Voorspraak is, en dat is Christus Jezus.

**“Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus” (1 Timoteüs 2:5).**

**“Geloofd zij de Here, de God van Israël, want Hij heeft omgezien naar zijn volk en heeft het verlossing gebracht” (Lukas 1:68 ).**

**“Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige” (1 Johannes 2:1 ).**

Ondanks deze woorden is de Katholieke Kerk bereid om Maria te accepteren in de plaats van Jezus Christus en hem zijn bemiddelende rol te ontnemen. Nog verrassender is de bereidheid van de Katholieke Kerk om Maria te erkennen als godin en onderdeel van de godheid. Deze leer is al bedekt aanwezig en is in feite niets anders dan **heidense godinverering**.